



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

november - december 2024

---



## ADVENT 2024

Er brandden eens vier kaarsen. De eerste zei: 'Ik ben de vrede. Als je om je heen kijkt kun je het mij niet kwalijk nemen dat ik uitdoof.' Haar vlammetje werd kleiner en kleiner, tot de kaars niet meer brandde.

De tweede kaars zei: 'Ik ben het vertrouwen. Maar al te vaak denken mensen me te kunnen missen. Het heeft dus geen zin dat ik nog verder blijf branden.' Toen ze ophield met praten, blies een zachte wind haar uit.

Toen zei de derde kaars: 'Ik ben de liefde. De mensen zien niet meer naar me om. Ze vergeten om van hun medemens te houden.' Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Een kind zag de drie gedoofde kaarsen. 'Waarom branden jullie niet meer?' vroeg het en het begon te huilen. Toen zei de vierde kaars: 'Vrees niet. Ik brand nog. En ik kan alle kaarsen opnieuw aansteken. Ik ben de hoop.'

## **Sterretjesviering**

Op zondag **17 november** zal de viering in het teken staan van de doopsterretjes: de sterretjes van de dopelingen die al (langer dan) een jaar in onze lichtgang hangen, kunnen worden opgehaald door de dopelingen en hun ouders. Deze zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd en de viering zal dan ook daarop wat worden aangepast. Het koor Sound of Peace and Freedom zal de viering mee verzorgen en opluisteren. We hopen uiteraard op een goede opkomst.

## **Eerste advent**

Op zondag **1 december** is het de eerste zondag van de advent. Dan zullen de nieuwe communicanten voor het eerst van zich laten zien en horen. We zullen tijdens deze viering de adventskransen, die zij de vrijdag ervoor gemaakt hebben, zegenen. Met deze activiteit start ook het eerste communieproject weer. Mochten er andere kinderen zijn, die ook een adventskrans gemaakt hebben en die willen laten zegenen, dan zijn deze natuurlijk van harte welkom. En uiteraard ook al onze parochianen.

## **Amnesty International**

Naar het voorbeeld van Klooster Wittem willen wij maandelijks aandacht schenken tijdens de zondagse viering aan een gevangene voor wie Amnesty zich inzet. Dat doen wij door elke tweede zondag van de maand de Amnestykaars aan te steken voor een gevangene, met de reden waarom hij/zij volgens Amnesty onterecht gevangen zit. Ook in de voorbede willen wij hem/haar gedenken.

Op zondag 8 december beginnen wij hiermee, voorafgaand aan 10 december, de internationale dag voor de rechten van de mens.

## **Uit het pastoraal team en parochiebestuur**

Het pastoraal team en het parochiebestuur, samen met twee parochianen, zijn de afgelopen maanden om de twee weken bij elkaar gekomen. Aanleiding was de discussie of wij na het vertrek van Rob en (vanaf maart) Marcel als betaalde krachten in onze parochie, op zoek moesten gaan naar een nieuwe betaalde kracht of dat wij zouden proberen puur met vrijwilligers te werken.

Tijdens onze bijeenkomsten kwamen er verschillende andere belangrijke onderwerpen aan bod, zoals:

- Herformuleren van de parochievisie: dit is inmiddels gebeurd.
- Verbetering van communicatie: we hebben vastgesteld dat de communicatie vaak niet helder is en niet bij iedereen aankomt.

- Kerntaken van de parochie: wat zijn onze belangrijkste taken?
- Oprichting van een kerngroep: we hebben behoefte aan een klein team dat zich richt op diverse aandachtspunten.

Een deel van deze onderwerpen zal besproken worden in de liturgiegroep, terwijl andere punten aan het pastoraal team en parochiebestuur zijn voorgelegd. We hebben ook een klein team gevormd dat de lopende zaken rondom liturgie in de gaten zal houden.

Daarnaast is er een nieuwe kerngroep samengesteld, bestaande uit Math Gulpers, Annemarie Noijen en Marit Stekelenburg. Deze groep zal zich richten op de resterende punten en advies geven aan het pastoraal team en parochiebestuur.

*Belangrijke beslissing:* we hebben besloten om actief te werven voor een nieuwe diaconaal werker voor 12 uur per week. Dit voorstel is goedgekeurd door het kerkbestuur en we wachten nu op goedkeuring van het bisdom.

Met deze stap komt er een einde aan onze tijdelijke bijeenkomsten op vrijdagmiddag. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze waardevolle gesprekken en bijeenkomsten. Laten we samen blijven werken aan een sterke en betrokken parochie!

*Parochiebestuur en pastoraal team*

### **Penningmeester gevraagd voor het parochiebestuur**

Het parochiebestuur is heel nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hij/zij moet kennis hebben van jaarrekeningen, begrotingen, e.d. en overzicht houden op de financiële zaken van onze parochie.

De oproepen van het parochiebestuur en de persoonlijke benadering van enkele personen hiervoor hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wij kunnen niet zonder als we de komende jaren ook financieel verantwoord verder willen gaan.

Aanmelden kan bij een van de leden van het parochiebestuur, zijnde Karin van Doormaal, Hans Fokkens, Ankie Wesselius of Nan Paffen. Of per mail: [hansfokkens@home.nl](mailto:hansfokkens@home.nl).

Ook een suggestie wie we zouden kunnen benaderen is van harte welkom. Nogmaals, het is echt noodzakelijk, we kunnen niet zonder!

*Namens het parochiebestuur,  
Hans Fokkens*

## **Intuweten: lezing van Joep de Jong**

27 november 19.30 uur, Andreaskerk

Entree: 5 euro.

Er zijn mensen die beweren zeker te weten dat er na de dood iets is en er zijn mensen die beweren zeker te weten dat er na de dood niets is. Ze hebben allebei ongelijk, want je kunt dat niet *weten*. Zoals zoveel dingen die zich aan ons weten onttrekken, is een al dan niet bestaand hiernamaals voor het weten ontoegankelijk. Liefde kun je niet weten, leven kun je niet weten, denken kun je niet weten, weten kun je niet weten. Mogelijk wordt het tijd dat we weten een veel bescheidener plek gaan geven in onze cultuur.

We hebben allemaal een heel ander aspect in ons bewustzijn en dat is 'intuweten', intuïtief doorzien. Dat aspect leren we nauwelijks te ontwikkelen, want het is niet meetbaar en ons is verteld dat meten weten is. Intuweten is ontzettend belangrijk. Op de keper beschouwd neem je veel essentiële beslissingen in je leven intuïtief: je partnerkeuze, je levensinstelling, je huis, je baan, je studie, je kunst.

Als je je afvraagt, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe, dan helpt weten je niet op weg. Intuweten kan dat wel doen. Intuweten is van een veel hogere orde dan weten. Je hele gevoel, je hele voorstellingsvermogen, je hele aandacht, je hele bewustzijn is erbij betrokken.

Intuweten kun je ontwikkelen en beoefenen. Intuweten maakt het mogelijk inzage te krijgen in een bestaan na de dood, in het doel van je bestaan en in de essentie van liefde.

## **Expositie Rik Jegerings**

27 oktober 2024 t/m 6 januari 2025

Rik Jegerings is woonachtig in Heerlen en heeft als grote hobby schilderen. Haar schilderijen laten een prachtig kleurenspeel zien, en de voorstellingen – vaak van alledag – maken je vrolijk.

Zij schildert al 30 jaar met heel veel plezier en zegt: “Als ik aan het schilderen ben, vergeet ik alles om me heen”.

Komt u ook eens kijken naar deze bijzonder vrolijke expositie?

*Bent u geïnteresseerd in een werk van Rik Jegerings neem dan contact op met Marga Meyer tel. 045 - 541 51 77.*



## Terugblik vrijwilligersuitje

Op een zonnige zaterdagmiddag worden ruim 50 vrijwilligers hartelijk ontvangen in het voormalige klooster van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph, in de volksmond beter bekend als de zusters van het Savelbergklooster. Een grote groep, zodat we in twee groepen werden



verdeeld. Maar allen konden we genieten van koffie en vlaai onder het kijken naar de film en ons laten informeren tijdens de rondleiding.

Het voormalige klooster is nu een museum, waar op een mooie manier getoond wordt hoe de zusters daar hebben gewoond, geleefd en gewerkt. En we waren allemaal onder de indruk van

de manier waarop zij zich ingezet hebben voor de mensen die dat het hardste nodig hadden. We hoorden bijvoorbeeld hoe zij een eerste vorm van 'zwakzinnigenzorg' opgezet hebben en in welke moeilijke omstandigheden zij vaak moesten werken. Zij waren actief zowel in Heerlen e.o., als 'in den vreemde'. Het was bijzonder om te zien (in een film en op foto's) hoe deze zusters zich in landen als Japan, China, Indonesië hebben ingezet om vooral in de onherbergzame gebieden onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden.

Mark vertelde enthousiast en gedreven over de zusters, maar de tijd was helaas te kort om zelf nog te kunnen rondstruinen in het museum. Wij hebben in elk geval een leerzaam en mooi uitje gehad, met dank aan het parochiebestuur en pastoraal team die dit hebben georganiseerd.

*Nan Paffen*



## Met parochies Centrum/Zuid naar Rome in het Heilig Jaar

Rome is de eeuwige stad, de 'caput mundi': de hoofdstad van de wereld! Het is ook de stad van de paus en het centrum van de wereldkerk. Hier liggen de apostelen Petrus en Paulus begraven, de steunpilaren van de Kerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar een keer in je leven.



Van **donderdag 27 maart t/m vrijdag 4 april 2025** organiseert S&S-reizen uit Voerendaal een bedevaartreis per bus naar Rome. Deze bedevaart staat in het teken van het Heilig Jaar. Tijdens deze reis bezoeken we de belangrijkste hoofdbasilieken van Rome, die we via de Heilige Deuren zullen betreden. Om het karakter van deze bedevaart te benadrukken vieren we dagelijks op diverse plekken in Rome de eucharistie. Ook een bezoek aan de catacomben aan de Via Appia staat op het programma. Daarnaast zullen de culturele bezienswaardigheden, zoals het Colosseum, het Pantheon en de Trevifontein uiteraard bezocht worden. Kapelaan Taison zal deze reis begeleiden.

Reisdata: 27 maart t/m 4 april 2025

Reisduur: 9 dagen

Reissom: € 1.230,00

Toeslag eenpersoonskamer: € 175,00

### *Inbegrepen:*

Luxe touringcar met bar en toilet. Busvervoer in Rome met eigen touringcar. Twee overnachtingen in Oostenrijk op basis van halfpension (ontbijt en diner). Vijf overnachtingen in Rome op basis van halfpension (ontbijt en diner). Entree Vaticaanse Necropolis 'De Scavi' (onder voorbehoud). Entree Catacomben St. Calixtus. Pastorale begeleiding en deskundige reisbegeleiding. Toeristenbelasting. Informatie bijeenkomst.

Voor meer informatie en boeken: [www.sens-reizen.nl](http://www.sens-reizen.nl) of vraag kapelaan Taison (06 - 51 62 77 58 of [kapelaan@rkheerlen.nl](mailto:kapelaan@rkheerlen.nl)).

## 100e Corisberg woord- en communieviering op 17 oktober



17 jaar geleden startten we vanuit de Andreasparochie op verzoek van de toenmalige bewoners Mieke en No Bruls, onze tweemaandelijksse vieringen in het wooncomplex van Weller aan de Corisbergweg. Van de 100 keer 95 keer samen met Ben Dassen op de fluit. Hij paste de liederen aan op het thema en de tijd van het jaar, met voorliefde voor de Mariamaanden mei en oktober, tot hij in september vorig jaar overleed.

Op 17 oktober herdachten we de ongeveer 40 overledenen die geregeld naar de vieringen kwamen. We dachten aan mijnheer Lequeur die zo van harte het Onze Vader zong, aan mevrouw Junggeburst die gedichten meenam en voorlas, aan Louis Weijers als lector en aan de mensen die kwamen omdat ze in de eenvoudige viering durfden meepraten en voorbeelden uit het dagelijks leven aandroegen.

Gastvrouwen hebben er al die tijd voor gezorgd dat alles klaar stond, dit keer ook met nog warme vlaai van de bakker.

Met dankbaarheid keken we terug op de vieringen en we gaan er vanuit dat het zo nog wel een tijdje kan doorgaan. Ook mensen 'van buiten' zijn van harte welkom!

*Eline Claassens*

*“Extreme armoede en uitsluiting wordt door mensen veroorzaakt.  
Deze misstanden kunnen alleen te niet gedaan worden, als mensen bereid zijn zich voor lange tijd in te zetten en ervoor zorgen dat er niemand achterblijft.”*

*Père Joseph Wresinski*



Voor info of een reactie: [zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl](mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl)  
kijk ook op facebook: [ATD VIERDE WERELD Limburg](https://www.facebook.com/ATD.VIERDE.WERELD.Limburg)  
[www.overcomingpoverty.org](http://www.overcomingpoverty.org) of [www.atd-vierdewereld.nl](http://www.atd-vierdewereld.nl)

Deze en andere teksten en gedichten hangen in onze kerk, tot 19 november. Ze hangen ook in verschillende etalages in de binnenstad van Heerlen.

Ze zijn van Père Joseph Wresinski, de oprichter van de ATD Vierde Wereld, en van verschillende dichters die bij de ATD Vierde Wereld betrokken zijn.

Loop er eens langs en laat de teksten tot u doordringen.  
Van harte aanbevolen.

Op donderdag **14 november** staat Café Mondiaal in het teken van (kinder)armoede. ATD Vierde Wereld werkt aan deze avond mee. Om 19.30 uur bij café Pelt, Pancratiusplein.



## Lezing Leonard Cohen

*Guus van Loenen in samenwerking met Paul van Loo*

*Woensdag 20 november, 19.30 uur in de kerk van Voerendaal, Kerkplein 37. Entree: 5 euro. Aanmelding is niet nodig.*



Leonard Cohen (1934-2016) is wereldwijd bekend als singer-songwriter van goed in het oor liggende nummers als 'Suzanne' en 'Hallelujah'. Inhoudelijk zijn zijn liederen echter minder toegankelijk. Dat komt omdat hij diepgang en complexiteit niet schuwt. En omdat hij het aandurft religieuze en Bijbelse elementen in zijn teksten te verwerken. Dat laatste echter maakt hem voor hedendaagse godzoekers juist interessant. Cohen weet met zijn muziek een spirituele benadering van het bestaan nieuw leven in te blazen.

In de lezing bespreekt Guus van Loenen, theoloog en voormalig geestelijk verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis, een aantal liederen van Cohen. Hij presenteert ook de vertaling die hij van die liederen heeft gemaakt. Daarnaast zal er alle ruimte zijn voor interactie. Paul van Loo brengt deze avond enkele liederen van Leonard Cohen ten gehore.

*Werkgroep Voeding Ziel,  
Mirjam Beuten en Marcel Mollink*

## **10 december: Dag van de Rechten van de Mens**

Zoals elk jaar wordt er in Heerlen aandacht besteed aan deze dag. Deze keer zal dat zijn op zaterdag **7 december**.

Van 12.00 tot 17.00 uur kunnen in Schunck Bibliotheek aan de Bongerd brieven geschreven worden aan politieke gevangenen wereldwijd. Amnesty zorgt ervoor dat de brieven verstuurd worden.

Om 17.00 uur is er een fakkeloptocht door de stad. Deze start bij Schunck en eindigt bij de Twee Gezusters aan de Putgraaf.

Daar gaat de schrijfactie verder, tot uiterlijk 20.00 uur.

Op donderdag **12 december** staat Café Mondiaal in het teken van de mensenrechten. Om 19.30 uur in café Pelt aan het Pancratiusplein.

## Schoenendoosactie – inleveren in Wittem

Al vele jaren bestaat de schoenendoosactie: kinderen kunnen een schoenendoos versieren en vullen met spulletjes waar een ander kind blij mee is. Niet zo maar een ander kind: de schoenendozen gaan naar kinderen in vluchtelingenkampen of naar arme kinderen in Afrika. Het is de bedoeling dat de doos gevuld wordt met schoolspullen (schriften, pennen, een etui) en verder nuttige dingen zoals tandpasta of shampoo. En er mag natuurlijk ook speelgoed bij, of een leuke knuffel. Je kunt iets geven dat van jezelf is (maar het moet er wel nog mooi uitzien en niet kapot zijn) of je koopt iets voor in de doos. Bij een kringloopwinkel kun je leuke dingen vinden.

Meer info op: [www.schoenendoosactie.nl](http://www.schoenendoosactie.nl).

De gevulde schoenendozen kunnen worden ingeleverd bij klooster Wittem, maar wel **uiterlijk 17 november**. Daarna gaan ze naar een inzamelpunt om verstuurd te worden naar de arme kinderen.

## Vluchten hoeft niet meer

*Ontmoetingen met voormalige vluchtelingen*

Dit najaar zal op elke eerste zondag van de maand, van 16.00 tot 17.30 uur een voormalige vluchteling te gast zijn in Scala, de ontmoetingsruimte van Klooster Wittem. Met hem of haar zullen we in gesprek gaan over wat het betekent om te vluchten en om in een vreemd land een nieuw leven op te bouwen. Er zal ook muziek zijn, en in de pauze worden hapjes aangeboden uit het land van herkomst.

Op de volgende bijeenkomst, zondag **1 december**, is onze gast Moussa Cherif, afkomstig uit Guinée (Afrika), maar al jarenlang woonachtig in Partij. Hij zal worden geïnterviewd door pater Henk Erikkveld over zijn levensgeschiedenis en over hoe hij zijn weg aan het vinden is in de Nederlandse samenleving.

U bent uitgenodigd om te komen luisteren; een goede manier om eens rechtstreeks kennis te maken met een vluchteling en uit de eerste hand zijn verhaal te horen. Hartelijk welkom!

Deze zondagmiddagsgesprekken zijn een initiatief van het Platform Vluchtelingen Limburg in samenwerking met Pelgrimsoord Klooster Wittem.



PELGRIMSOORD  
KLOOSTER WITTEM

## 35 jaar Wereldwinkel Wittem

Op 20 november bestaat Wereldwinkel Wittem 35 jaar. In 1989 begon Pierre Meessen een klein depot met wereldwinkelartikelen, in zijn fiet-senzaak in Wijlre. Vanuit het depot verkocht hij artikelen waarvoor een 'eerlijke inkoopprijs' was betaald, aanvankelijk vooral voedingsmidde-len zoals koffie, thee, suiker en wijn. Na enige tijd ging een groep vrijwilligers vanuit zijn winkel met een kraam naar markten in de regio. Zo was er ook af en toe een kraam in de kloosterboekwinkel van Wit-tem. In de loop van de tijd bleef alleen die kraam in Klooster Wittem over, waarna ook de voorraad daarheen verhuisde. De kraam in de boekwinkel maakte plaats voor enkele kasten en zo werd de Wereld-winkel Wijlre – inmiddels omgedoopt tot Wereldwinkel Wittem – een vast onderdeel van de kloosterboekwinkel.



Wereldwinkel Wittem is een kleine winkel en heeft niet zo veel kosten. Maar als onderdeel van de boekwinkel zijn er ruime openingstijden. Daardoor wordt er ieder jaar een kleine winst gemaakt. Omdat de win- kel geen winst oogmerk heeft, wordt dit geld overgemaakt naar verschillende kleine ontwikkelingsprojecten, met name projecten die gesteund worden door mensen in de regio. Maar ook bij rampen wordt er geld overgemaakt, zoals onlangs 500 euro aan giro 555 voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza/Israël/Libanon. Vanwege het jubileum krijgt u de hele maand november een gratis gelukspopetje als u iets koopt bij Wereldwinkel Wittem (zo lang de voorraad strekt).

## **AGENDA**

### **ledere woensdag**

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### **27 oktober – 6 januari**

Expositie Rik Jegerings

### **Donderdag 14 november**

19.30 uur: Café Mondiaal

Thema: (kinder)armoede

Met ATD-Vierde Wereld

Café Pelt, Pancratiusplein

### **Woensdag 20 november**

19.30 uur: lezing over Leonard

Cohen

Laurentiuskerk Voerendaal

### **Woensdag 27 november**

19.30 uur: intuïtief

Lezing Joep de Jong

Andreaskerk

### **Zondag 1 december**

16.00 uur: ontmoeting met voormalig vluchteling Moussa Cherif

Klooster Wittern

### **Zaterdag 7 december**

12.00-17.00 uur: Amnesty schrijfactie politieke gevangenen

Schunck bibliotheek, Bongerd

17.00: fakkeloptocht

Vertrek: bij Schunck

18.00 – 20.00 uur: schrijfactie

Luciushof, Putgraaf 3

### **Donderdag 12 december**

19.30 uur: Café Mondiaal

Thema: mensenrechten

Café Pelt, Pancratiusplein

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten

Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:

043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter

Karin van Doormaal:

045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325

NL17 INGB 0003269778

t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal

Rob Pauls

Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 9 december. Intenties en kopij voor 14 december t/m 12 januari graag uiterlijk **25 november** opgeven.

## VIERINGEN

*9 november – 8 december*

### Zaterdag 9 november

18.00 uur: woord- en communieviering met Amazonewerkgroep

### Zondag 10 november

10.30 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor: Door Scholten en Anneke Lustermans-van Dam en Frans Lustermans

### Zaterdag 16 november

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 17 november

10.30 uur: sterretjesviering

### Zaterdag 23 november

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 24 november

10.30 uur: woord- en communieviering  
Koor: Cantorgroep  
Gebed voor: Leen Adriaanssen (jaardienst)

### Zaterdag 30 november

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 1 december

#### Eerste zondag van de advent

10.30 uur: eucharistieviering

### Vrijdag 6 december

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 7 december

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 8 december

#### Tweede zondag van de advent

10.30 uur: woord- en communieviering

---

### Gedoopt

*20 oktober 2024*

Esmee Meijers

---

### Overleden

*16 september 2024*

Gonnie Geurten-Hendriks

Marcel Geurten