



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

oktober - november 2024

---

## **Herinnering**

Omkijken? Liever niet.  
Want kijken, echt kijken  
doet pijn. Je voelt weer  
hoe het was, de pijn, het gemis.

Omkijken? Liever niet.  
En als het moet, dan maar  
gewapend als beton, met  
droge ogen, jij er niet bij.

Herinnering. Zonder tranen  
gaat het niet. Maar door  
de tranen heen blijft liefde  
levend, vind jij jezelf terug.

Herinnering. Alleen wie om  
kan kijken, kan vooruit zien.  
Wie tranen zaait, zal licht  
en toekomst oogsten.

*Hans Stolp*

## **Allerheiligen – Allerzielen**

*Zondag 3 november, in de viering van 10.30 uur*

We herdenken de dierbare mensen die in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden en van wie we het afscheid in onze kerk hebben gevierd. Ook de mensen die zich verbonden voelden met onze parochie – hun afscheid vond elders plaats – zullen we herdenken op 1 november.

Ben Dassen	20-09-2023
Thérèse Willems-van Loo	24-12-2023
Alex Toussaint	12-01-2024
Leo Niesen	06-03-2024
Frans Starmans	04-04 2024
Hans Klücken	04-05-2024
Door Scholten	05-05-2024
Joke de Munter	27-06-2024

Familie, vrienden, buurtgenoten zijn van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen en om na afloop na te praten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

Het – er zijn – samen, voelen dat je er niet alleen voorstaat, het zal ons goed doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Eline Claassens: 045 - 571 84 67.

## **Ziekenzalving**

*Vrijdag 4 oktober, 15.30 uur*

De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilijker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging goed gebruiken, en als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, dan is het misschien beter te dragen. De Andreasparchie wil een gemeenschap zijn waarin zieke en gezonde mensen naar elkaar omzien.

We hopen van harte dat ook niet-zieken bij deze viering aanwezig zullen zijn. Familie, vrienden, burens, parochianen, allen samen, om te bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Aansluitend aan de zalving door pastor Geert Bles vieren wij eucharistie. Na de viering ontmoeten we elkaar bij een kopje koffie. U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (zie colofon parochieblad) of via: [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl).

## Vrijwilligersmiddag

*In de voetsporen van Mgr. Savelberg en zijn Kleine Zusters*

Op zaterdag **12 oktober** bestaat de mogelijkheid een stukje Heerlense geschiedenis beter te leren kennen. Van 14.00 tot 16.00 uur brengen we een bezoek aan het Savelbergmuseum aan de Gasthuisstraat 2. Hier staat het leven en werken van de Kleine Zusters van de H. Joseph centraal. Aan de hand van een film, de permanente tentoonstelling en een rondleiding overbruggen wij een periode van meer dan 150 jaar. De middag ziet er als volgt uit:

14.00 uur: ontvangst en splitsen van de groep in groep A en groep B (afhankelijk van de groepsgrootte)

14.05 uur: Groep A, film met koffie en vlaai  
Groep B, rondleiding en bezoek museum

15.05 uur: Groep A, rondleiding en bezoek museum  
Groep B, film met koffie en vlaai

16.00 uur: Gezamenlijke afronding.

Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden graag voor 5 oktober bij de gastvrouwen of per mail: [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl).

## Wereldzingdag – 19 oktober 2024

Elk jaar, op de derde zaterdag van oktober, komen mensen over de hele wereld bij elkaar in allerlei groepjes en plaatsen (koren, school, cafés, kerken, parken en pleinen) om samen te zingen. Mensen van alle leeftijden, achtergronden kunnen meedoen, ongeacht of je wel of niet goed denkt te kunnen zingen. Het plezier om mee te doen staat voorop. En elk jaar staat er één lied centraal, dat iedereen instudeert en laat horen. Dat is dit jaar *We Are The World* en *Imagine* (van Michael Jackson en John Lennon). Te beluisteren op YouTube: [www.youtube.com/watch?v=kBb9fW1YJw8](https://www.youtube.com/watch?v=kBb9fW1YJw8).

Marie-José Brounen lanceerde dit idee al op de boerderijviering en het werd enthousiast ontvangen. Inmiddels zijn de leden van het SoPaF-koor en de cantorgroep en andere geïnteresseerden al flink aan het oefenen. Zij willen het ook uitvoeren op zaterdag 19 oktober, in de Oranjehof. Precieze plek en tijd worden nog bekend gemaakt op de website.

Hartelijk welkom om u alsnog aan te sluiten of te komen luisteren op 19 oktober.

## **Even bijpraten....**

Een werkgroep samengesteld uit leden van het pastoraal team en het parochiebestuur (PT/PB) heeft zich de laatste maanden gebogen over de vraag: hoe verder in onze parochie. Heel concreet over de vraag naar een opvolger voor Rob (en later Marcel).

Daarnaast ontving elke parochie een handreiking voor kerkbesturen over de toekomst van onze kerkgebouwen: *Het huis van God in de parochie*, een stuk dat de nodige aandacht vraagt en dat we ook in een bijeenkomst met parochianen nog nader willen bespreken.

In onze laatste bijeenkomst besloten we om stappen te zetten voor een nieuwe diaconaal werk(st)er, mits er o.a. goedkeuring komt van kerkbestuur en bisdom.

Een tweede besluit is, dat de nieuwe visie-/missietekst op de website komt.

Verder wordt het parochiebestuur al uitgebreid, maar er is nog ruimte voor anderen die het parochiebestuur willen versterken. Als u iemand weet, laat het ons dan a.u.b. horen.

En hebt u de 'ideeënbus' in de gang (naast het prikbord) al gezien? Hier kan ieder die wil ideeën, vragen, suggesties over het reilen en zeilen van de parochie in doen.

Tot slot: de volgende keer willen we het onderwerp 'kerngroep' bespreken, zowel inhoudelijk als wie deze dan kan bemensen.

Tot zover. We houden u op de hoogte.

*Pastoraal team en parochiebestuur*

## **Synodale weg voor vrouwen**

Op dinsdag **8 oktober** is er weer een bijeenkomst van de gespreks-groep 'Synodale weg voor vrouwen' gepland. Aanvang 10.30 uur.

Op 27 augustus spraken we over 'Als kinderen andere wegen gaan - in relatie tot geloof/kerk'.

Het was een boeiend en openhartig gesprek, en we waren nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp. Op 8 oktober geven we daarom hier een vervolg aan, maar tevens zal er ruimte zijn voor een individuele inbreng over datgene wat je bezighoudt – gedachten, ervaringen, gebeurtenissen in je eigen leven of in de samenleving.

Voor informatie kun je terecht bij Eline Claassens of Nan Paffen.

*Ankie Wesselius*

## Klimaatgroep

*Vier de liefde!* Dat was het thema van de woord- en communieviering, voorbereid door de klimaatgroep. Een groep die bestaat uit de volgende drie mensen: Eline Claessens, Math Gulpers en Marcel Mollink. We werden geholpen door Janet Wilkosz (Hoeve Corisberg), Marie-José Brounen (Taiamagroep) en Lianne Vervoort. Wij willen hen daarvoor nogmaals hartelijk danken.

Janet, herbariste, had kruiden, fruit en groenten meegebracht van de Corisberg. En Marie-José leverde foto's aan van de boomplantdag door jongeren, die kortgeleden plaatsvond. Op deze manier waren de jongeren ook verbonden met ons in deze viering.

Zoals zo vaak in de Andreas werd er gul gegeven: voor Hoeve Corisberg 63 euro. Hiervan koopt Janet nieuwe kruiden en een geurende roos, zo bedacht ze ter plekke. En Taiama-Andreas die zich inzet voor scholing voor jongeren in Sierra Leone, ontving ruim 90 euro om nieuwe boompjes te kunnen aanschaffen.



We willen één tekst uit de viering lichten: de overweging van paus Franciscus, uitgesproken door Eline (zie hierna).

Na de viering trokken we met zijn allen naar de voordeur van de pastorie. Daar werden we toegesproken door Math Gulpers. Guus Brassé, onze acoliet, onthulde daar de tegel met het logo van de Groene Kerk. Want vanaf 15 september zijn wij officieel Groene Kerk!



## Overweging n.a.v. Paus Franciscus

Vol, zijn we, zo vermoed ik, van de mooie woorden, de muziek, de stilte – en samen, om onze Moeder Aarde, zo kostbaar, uniek, zo rijk, zo kwetsbaar.



Als mens, als christen, als voorganger, stelt paus Franciscus een levenskwaliteit voor in zijn encycliek *Laudato Si'*, 'Geprezen zijt Gij', een levenskwaliteit die diepe vreugde geeft als we niet langer geobsedeerd zijn door consumptie.

Lange tijd dachten we, dat meer, meer geld, meer va-

kantie, meer doen, doen wat maar mogelijk is, je meer levensvreugde zou geven. Jouw kinderen zouden het beter hebben dan jij...

De christelijke spiritualiteit houdt ons voor om te groeien in soberheid en in staat te zijn met weinig tevreden te zijn. Een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maak stil te staan en te genieten van de kleine dingen, te danken voor de onbegrensde mogelijkheden als je goed kijkt en hoort, zonder te hechten aan wat wij hebben, of treurig te zijn om wat wij niet bezitten. Geen opeenstapeling van genoegens... Geluk vereist dat we behoeften die ons op hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven voor de mogelijkheden die het leven biedt.

Vrede vinden in jezelf, innerlijke vrede, is nauw verbonden met de schepping; het vermogen tot verwondering, tot diepgang, herstel. Een houding van het hart dat er volledig kan zijn zonder te denken aan wat daarna komt, een houding om de ziekelijke onrust in ons te overwinnen die ons tot oppervlakkige, agressieve, ongeremde consumenten maakt...

Halt houden voor God, te danken vóór en na de maaltijden, in het besef dat wij afhankelijk zijn, solidair moeten zijn.

De sociale liefde is de sleutel voor een authentieke ontwikkeling; dit zou de hoogste norm van ons handelen, van onze opvoeding moeten zijn...

Een cultuur van zorg ontwikkelen, binnen het gemeenschappelijk huis, met water, aarde, lucht en vuur, met alles wat we nodig hebben, alles wat er is! Amen.

## Zwerfvuil rapen

Op de laatste vrijdag van de maand om 14.00 uur rapen we zwerfvuil op de Heerlerbaan. Start vanuit de parochie, met wie wil, 'gewapend' met een hesje, prikstok, handschoenen en grote vuilniszakken, allemaal geleverd door de gemeente Heerlen.

Op de laatste vrijdag in augustus was Martine de kartrekker. Ze wist bijna niet van ophouden en ze wees ons de weg via paadjes achter de Peter Schunckflats, waar we naar hartenlust konden prikken.

Eerder op onze route, bij de Karmelflat, ontmoetten we dhr. v.d. Werf. Hij verzamelt twee keer per week zwerfvuil rond de flat, en hij doet dat al zeker twee jaar. Hij vertelde over een man met een rollator die wat hogerop woont; ook hij zamelt in. En op haar telefoon zag Martine dat ene Lotte regelmatig rond de flats prikt. We zijn dus met een clubje prikkers op de Heerlerbaan. Bijzonder als we elkaar zouden leren kennen en horen of ook zij met zoveel plezier zwerfvuil verzamelen als dat wij doen.

Van harte uitgenodigd om mee te doen en na een uur prikken nog even samen te zitten.

*Math Gulpers, Marcel Mollink, Eline Claassens*

## Job

Op maandagavond **14 oktober** om 19.30 uur, kunt u in het Laurentiushome (Kerkplein 2a Voerendaal; naast de oude pastorie) samen met Harrie Brouwers lezen uit het Bijbelboek Job. Daarin vraagt de mens zich af hoe hij het leed in de wereld kan rijmen met zijn geloof in een goede God. Vanwege zijn geloof dat niets op aarde zijn eigen verdienste is, en het besef dat hij nergens recht op heeft, blijft hij zich aan de Eeuwige toevertrouwen. Daarom wordt hij in de traditie vaak als heilig beschouwd.

In de Pancratiuskerk in Heerlen staat een beeld van Sint Job.

Hij lijkt er te zeggen: "De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen!"

Entree: vrije gave.



## Nieuws van Stichting Taiama-Andreas

Sinds 2017 ondersteunt Stichting Taiama-Andreas het Youth Advocacy Network (YAN) in Kabala, Sierra Leone. We doen dat door activiteiten te financieren zoals tijdens de internationale vrouwendag of internationale meisjesdag.

YAN bestaat uit een groep jongeren die opkomen voor kinderrechten en samen komen om over actuele onderwerpen zoals kindhuwelijken te discussiëren.

Een keer per jaar ontvangen 35 kwetsbare middelbare scholieren schoolmaterialen.



In Sierra Leone is het, vooral voor meisjes, niet vanzelfsprekend dat ze naar school kunnen gaan. Ouders hebben er vaak geen geld voor. Door de scholieren te voorzien van schriften, pennen, een uniform, schoenen, een rekenmachine, liniaal en een lampje op zonne-energie (in Kabala is geen elektriciteit en om 19.00 uur is het donker) en een rugzak, maken we het mogelijk om 35 jongeren te laten leren. Stichting Taiama-Andreas houdt de prestaties en aanwezigheid op school van de jongeren bij en samen kijken we wie er een jaar verder mag. De kosten voor een scholier bedragen gemiddeld 60 euro per jaar, dat is 5 euro per maand.

Het zou fijn zijn als we op uw steun mogen rekenen.

Meer informatie: [taiama-andreas.org](http://taiama-andreas.org).

*Marie-José Brounen*



## “Een einde maken aan sociale en institutionele mishandeling, samenwerken aan een rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenleving.”

In het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede op 17 oktober organiseert ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg een woord- en communiedienst: zaterdag **19 oktober** om 18.00 uur en zondag **20 oktober** om 10.30 uur. De laatste viering wordt opgeleusterd door het koor Sound of Peace and Freedom.

Na de viering willen we u graag ontmoeten bij een kopje koffie en een stukje gebak. En gaan we graag met u in dialoog. Er zal een infostand zijn met boeken en kaarten.

U bent van harte welkom.

In het centrum van Heerlen kunt u een **verhalenroute** volgen over de ervaringen van mensen in armoede. We hebben winkeliers bereid gevonden om deze verhalen in hun etalages op te hangen vanaf **17 oktober tot en met 20 november**.

Heeft u de verhalen gelezen, laat het ons weten of laat een berichtje achter op facebook ATD VIERDE WERELD Limburg.

Voor meer info [zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl](mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl) of Hilly Slootweg 06 - 83 07 77 47, Jozé Kersten 06 - 19 41 78 14.



## **Kauwen op het woord en drinken uit het beeld**

*Expositie van Alfons Stadhouders en Pierre Kusters*

*St. Andreaskerk Heerlen van 1 september t/m 10 oktober 2024*

Openingstijden: di., wo., en vr. van 10.00 tot 12.00 uur.

## **Expositie Rik Jegerings**

*27 oktober t/m 6 januari 2025*

Rik Jegerings is woonachtig in Heerlen en heeft als grote hobby schilderen. Haar schilderijen laten een prachtig kleurenspeel zien en de voorstellingen – vaak van alledag – maken je vrolijk.

Zij schildert al 30 jaar met heel veel plezier en zegt: “Als ik aan het schilderen ben, vergeet ik alles om me heen”.



Komt u ook eens kijken naar deze bijzonder vrolijke expositie?

*Bent u geïnteresseerd in een werk van Rik Jegerings neem dan contact op met Marga Meyer tel. 045 - 541 51 77.*

## **Terug naar af - de schitterende toekomst van de katholieke kerk in Nederland**

*Een lezing door Stijn Fens in Klooster Wittem*

Stijn Fens is als eindredacteur ‘Levensbeschouwing Katholiek’ bij KRO-NCRV verantwoordelijk voor de katholieke programmering van de omroep, waaronder Kruispunt en de wekelijkse eucharistieviering. In 2022 maakte hij met anderen de historische documentaire *Adrianus, de Nederlandse paus – over het leven van Adrianus VI*. Hij was ook jarenlang redacteur en columnist voor dagblad Trouw, met als aandachtsgebied de katholieke kerk. Hij is bij uitstek iemand die wat kan zeggen over de situatie van de (Rooms)katholieke Kerk in ons land.

Datum en tijd: zaterdag **26 oktober**, 14.00-16.00 uur.

Entree: € 10,-.

Aanmelden via [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda) of 043 - 450 17 41.

## Gerardusoctaaf in Klooster Wittem

16 oktober is de feestdag van de heilige van Wittem, Gerardus Majella. In de week rondom het feest – het Gerardusoctaaf, dit jaar van 13 t/m 20 oktober – zijn er zoals ieder jaar extra vieringen en activiteiten: op woensdag **16 oktober** om 11.00 uur de Gerarduseucharistieviering, en op 13 en 16 oktober een Gerardusmiddagdienst met processie door de tuin; aanvang 15.00 uur.

Op zondag is er aan het begin van de middag (13.30 uur) een korte presentatie over St.-Gerardus. De hele week is er een kleine tentoonstelling over Gerardus in de ontmoetingsruimte van het klooster. En net als vorig jaar is er de actie 'Geef als Gerardus': u kunt het hele octaaf producten inleveren voor de voedselbank; liefst gezonde houdbare producten, bestemd voor mensen die een aanvulling op hun boodschappen goed kunnen gebruiken.



PELGRIMSOORD  
KLOOSTER WITTEM

## Nacht der Zielen

Ook dit jaar is er in Wittem op **2 november** – Allerzielen – weer een 'Nacht der Zielen', een programma waarin herdenken en herinneren van overledenen centraal staat. Beelden, gedichten, verhalen, muziek en stilte geven stem aan het onzegbare. We willen onze dierbaren gedenken door hun namen te noemen. Plaats: Scala, Klooster Wittem. Datum/tijd: zaterdag 2 november, 20.00-21.15 uur.

Toegangsprijs is € 5,00.

Reserveren is gewenst: [www.kloosterwittem.nl/agenda](http://www.kloosterwittem.nl/agenda) of bij de receptie van het klooster, telefoon 043 - 450 17 41.

## AGENDA

### Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### T/m 10 oktober

Expositie Alfons Stadhouders en Pierre Kusters

### Dinsdag 8 oktober

10.30 uur: synodale weg voor vrouwen

### Zaterdag 12 oktober

14.00 uur: vrijwilligersmiddag  
Savelbergmuseum, Gasthuisstr. 2

### Zondag 20 oktober

14.00 uur: film *The Buriti Flower*  
Filmhuis De Spiegel, Royal Theater

### 27 oktober – 6 januari

Expositie Rik Jegerings

### Dinsdag 29 oktober

20.00 uur: ouderavond communicanten

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten

Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:

043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter

Karin van Doormaal:

045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325

NL17 INGB 0003269778

t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal

Rob Pauls

Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 4 november. Intenties en kopij voor 9 november t/m 8 december graag uiterlijk **21 oktober** opgeven.

## VIERINGEN

*4 oktober – 3 november*

### Vrijdag 4 oktober

15.30 uur: ziekenzalving

Er is **geen** eerstevrijdagviering

### Zaterdag 5 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 6 oktober

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Door Scholten, en voor Mieke van Emmerik-van der Steen en ouders van Emmerik-Peeters

### Zaterdag 12 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 13 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering

### Donderdag 17 oktober

10.30 uur: Corisbergviering in woon-complex Corisberg

### Zaterdag 19 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 20 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

### Zaterdag 26 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 27 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering

Muziek: Paul van Loo

### Vrijdag 1 november

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 2 november

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 3 november

#### Allerheiligen/Allerzielen

10.30 uur: eucharistieviering

Kindernevendienst

Koor: Cantorgroep