

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

OKTOBER - NOVEMBER 2018

Allerheiligen / Allerzielen

**Sterven zal je ooit.
Maar vandaag
en god weet morgen
kun je leven, doen, zien.
Iemand voor iemand zijn
misschien
en het verschil maken, toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even
tussen dood en leven.**

Huib Oosterhuis

Met Allerheiligen/Allerzielen herdenken we de mensen die gestorven zijn. Het is een tijd van diep van binnen weten: wij denken nog altijd aan hen. Door ons de heilige momenten te herinneren blijven de mensen die gestorven zijn bij ons leven horen.

We hemelen ze niet op, maar ze blijven heilzaam aanwezig in ons leven. Een mens is heilig als hij liefheeft, vrede zoekt, opkomt voor behoud van de schepping, protesteert tegen onrecht. Zo laten mensen iets oplichten van God die met ons meetrekt. Hun weg loopt niet dood. Zo mogen we ons verbonden voelen met onze lieve doden, omdat we samen wandelen in het land van gerechtigheid. Dan zul je gelukkig zijn.

Harry Kerckhoffs

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting

ZOLANG JE NIET NAAR MIJ LUISTERT

'Armoede is een collectief probleem.'

'Door armoede wordt mensen onrecht aangedaan.'

'Armoede is een schending van de rechten van de mens.'



Hoe belangrijk goed luisteren is, kunnen mensen die in armoede leven, duidelijk verwoorden. Helaas ervaren ze in onze samenleving vaak het tegenovergestelde, dat er niet of slecht geluisterd wordt. Hoe kan men dan werkelijk weten wat deze mens nodig heeft zodat hij/zij tot zijn recht komt?

"Echt luisteren doe je met je oren maar vooral met je hart, zonder commentaar en vooroordeel," zegt een

van de mensen die al generaties lang in armoede leeft. "Echt luisteren is niet makkelijk, maar ook wij hebben ontdekt dat je je hierin kunt oefenen."

Tijdens deze dag is luisteren het thema waar wij van de ATD Vierde Wereld met jullie over willen praten. Samen met de Andreasparchie geven we op een geheel eigen wijze invulling aan dit thema op onderstaande dagen.

Woensdag **17 oktober** is er een solidariteitsmaaltijd om 18.00 uur; welkom vanaf 17.30 uur. Deze vindt plaats in de Andreasparchie, Palestinastraat 326 te Heerlen. Voor de kosten van de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd, naar draagkracht tussen de € 2,50 en € 7,50.

Zaterdag **20 oktober** om 18.00 uur viering in de Andreaskerk.

Zondag **21 oktober** om 10.30 uur viering in de Andreaskerk. Na de viering willen we u graag ontmoeten bij een kopje koffie en een stukje gebak.

Op alle dagen is er een infostand met boeken en kaarten.

Mogen we op uw aanwezigheid rekenen? Graag even aanmelden voor de maaltijd voor 17 oktober. Als u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 542 01 79 (Joke de Munter), 045 - 888 61 98 (Jozé Kersten).

Voor de vieringen in de Andreaskerk hoeft u zich niet aan te melden.

Marion Braad

Terugblik Ontmoetingsdag ATD Vierde Wereld

Tevreden en trots zijn de eerste woorden die bij mij opkomen als ik terug denk aan onze ontmoetingsdag van 22 september. Trots ben ik natuurlijk op de mensen van onze groep, zij hebben zich voor 100% ingezet om er een mooie dag van te maken, trots ben ik op alle spontane hulp die we kregen van mensen van de Andreasparochie en de Sai Baba groep. Tevreden ben ik omdat het allemaal zo ontspannen en soepeltjes verliep. Er waren leuke ontmoetingen, ook met de parochianen die aanwezig waren, gezellige babbels, serieuze gesprekken, leuke workshops, lekker eten en drinken. De gastvrijheid van de Andreasparochie hielp hierin mee.



De mensen die aan de workshop hebben deelgenomen vonden het allemaal heel geslaagd. Helaas was het weer bij de wandeling een beetje een spelbreker. Desalniettemin werd er toch gewandeld. Over dat ze nat waren geworden heb ik niets gehoord, maar wel dat het een interessante en indrukwekkende wandeling was. Een mooier compliment kun je niet krijgen. Als afsluiting hadden we een heuse loterij met veel prijsjes, deze zorgde ervoor dat menigeen met leuke prijsjes naar huis ging.

Bij deze wil ik iedereen bedanken die op een of andere manier meegeholpen heeft om van deze dag een geslaagde dag te maken.

Marion Braad

Uitstapje van de cantorgroep

Maandag 10 september zijn we met elf leden van de cantorgroep met de bus vanaf de Locht naar Aken gegaan. Daar hebben we een prachtige rondleiding gehad in het oude stadscentrum van Aken.



De verhalen waren voor de meesten van ons nieuw. Onze gids was Hans Reinaerts. Hij vertelde daadwerkelijk in geuren en kleuren. Die middag hebben we genoten van 'Kaffee und Kuchen', en voordat we moe doch voldaan huiswaarts keerden nog even gezellig nagepraat, en wat gedronken bij de Elisenbrunnen. Een heel leuke middag.

Wekt dit uw interesse? We zijn

op zoek naar nieuwe leden.

De cantorgroep heeft een keer per 14 dagen repetitie op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Een keer per maand ondersteunen wij als groep de volkszang in de vieringen.

Marga Peters

Expositie Sandra Hendriks

11 oktober - 28 november 2018

Sandra Hendriks vertelt: "Tekenen en schilderen is altijd mijn passie geweest. Na een lange stilte was het Bart Vreuls die mij weer aanmoedigde mijn passie opnieuw te omarmen. Het heeft desondanks nog even geduurd, maar de schildersezels die hij in de kamer had gezet, lonkte zodanig dat ik er niet meer omheen kon. Sindsdien is het hek van de dam..."

Voor haar tekeningen en schilderijen gebruikt Sandra verschillende materialen. Op dit moment werkt zij vooral met acryl op doek. Omdat ze vanuit haar intuïtie werkt, varieert haar werk in stijl en zijn haar schilderijen vaak zeer kleurrijk en krachtig.

Leuk als u eens een kijkje komt nemen bij de expositie in de Andreaskerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bartvreuls@live.nl



Vrijwilligersdag

Op zondag 23 september vond de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats waarop voor één dag in het jaar de onvermoeibare vrijwilligers van de parochie zich mogen laten bedienen. Voor de bediening zijn dan toch weer vrijwilligers nodig natuurlijk, maar een kniesoor die daar op let. Want het was wederom een gezellig samenzijn, waarbij na de gebruikelijke koffie na de ochtendviering een Indonesische maaltijd werd gebruikt met een glaasje fris of wijn.

Daaraan voorafgaand werd bij de vrijwilligers een test afgenomen die hun 'ecologische voetafdruk' berekent – een test die mooi past bij onze 'voetenkerk' die werk maakt van eerbied voor de schepping, behoud van de natuur en sobere levensstijl. Ongeveer dertig mensen deden mee aan de test, en de uitslag was duidelijk: twee personen hadden een zo goed als ideale voetafdruk, d.w.z. dat zij niet meer verbruiken dan de aarde voor zeven miljard mensen kan dragen. De meesten kwamen uit bij het Nederlandse (of beter Limburgse) gemiddelde van de voetafdruk. Er waren twee uitschieters naar boven. Niet getreurd, in onze kerk is, zeggen wij altijd, iedereen welkom!

Rob Pauls

Vredesduifjes

Op 23 september werd de internationale week van de vrede afgesloten. Veel kerken en andere organisaties verlenen als afsluiting van de week een 'vredesprijs' (in de vorm van een houten duifje) aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vrede, dichtbij of ver weg. Onze parochie wilde de vredesprijs dit jaar graag aan Bert Bremen en Hanna Zwart van H100 geven.

Met tomeloze inzet hebben Bert Bremen en Hanna Zwart, natuurlijk samen met vele andere vrijwilligers van H100, het afgelopen jaar een hele reeks activiteiten georganiseerd die met succes de Heerlerbaan op de kaart hebben gezet – niet voor de rest van de wereld, maar voor de inwoners van de Heerlerbaan zelf. Tijdens de viering werden de vredesduifjes aan Bert en Hanna uitgereikt. In zijn dankwoord zei Bert Bremen dat hij zich er niet bewust van was geweest iets voor de vrede te hebben gedaan. Maar wie mensen weet te verbinden, zoals H100 dat dit jaar heeft gedaan, zorgt voor vrede onder mensen. En hoe!



De parochie is blij dat Bert en Hanna de prijs hebben aanvaard en de vredesduifjes in ontvangst zijn komen nemen. En nu: op naar de lichtjesoptocht op vrijdag 9 november, leuk voor alle kinderen op de Heerlerbaan en daarbuiten!

Rob Pauls



H100

SAMEN 100 JAAR HEERLERBAAN

Zondag 14 oktober 2018: wandeling over Heerlerbaan

De Heerlense wijk Heerlerbaan bestaat dit jaar 100 jaar. Dat wordt gevierd met een reeks aan activiteiten, onder leiding van Stichting Heerlerbaan 100. In samenwerking met de stichting organiseren de Vrienden van SCHUNCK* een architectuurwandeling langs een aantal opmerkelijke bouwwerken. De wandeling start om **11.00 uur** op het parkeerplein bij de St. Josephkerk (hoek Heerlerbaan/Dr. Clemens Meulemansstraat), duurt ongeveer twee uur en geschiedt onder leiding van twee deskundige rondleiders: Al Kerckhoffs, beleidsadviseur woningbouw en voormalig hoofd Volkshuisvesting van de gemeente Heerlen, en Ton van Mastrigt, stedenbouwkundige en voormalig hoofd Ruimtelijke Ordening en Stadsbouwmeester van de gemeente Heerlen. De maximale groeps grootte is 25 deelnemers. Als het aantal aanmeldingen groter is dan 50, dan wordt een tweede ronde ingelast om 14.30 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk. Dat kan bij: info@Heerlerbaan100.nl.

Lichtfeest Heerlerbaan 100

Vrijdag **9 november** viert de Heerlerbaan het groot Heerlerbaan100 licht- en bewonersfeest. Hoogtepunt van het programma zijn een lichtjesoptocht en lichtfeest. Iedereen is welkom om de optocht bij te wonen en het lichtfeest mee te vieren.

Lichtjesoptocht

Vanaf de basisscholen Windwijzer en Tovercirkel trekt vanaf **19.00 uur** een opvallende optocht richting Peter Schunckstraat. De lichtstoet wordt artistiek weer vormgegeven door ACCU die ook verantwoordelijk was voor de parade *Duende* tijdens Cultura Nova. Jos Zandvliet en Septimia Kuhlmann, beiden jarenlang verbonden aan theatergroep Dogtroep, presenteren een totaalspektakel met bijzondere sprookjesachtige lichtbeelden met muziek door de Koninklijke Harmonie Heerlen.

Bewonersfeest met swingende afterparty

De lichtjesoptocht voert het publiek naar de hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat. Op het feestterrein wordt vanaf **20.00 tot 23.00 uur** de afronding van de renovatie van de flats feestelijk gevierd met een groot lichtfeest en afterparty voor alle bewoners van de Heerlerbaan.

Koffietafel als bedankje voor de breisters van H100

Wie in de Heerlerbaan rondwandelt, ziet overal breiwerkjes hangen. Wie het niet weet, vraagt zich af wat dat betekent. Het idee is geboren in het kader van het programma van H100: als mensen in hun eentje of samen allerlei werkjes breien en die worden dan tegelijk overal in de wijk opgehangen, dan is dat een zichtbaar teken van de verbinding tussen mensen. En ja, het versterkt ook de verbinding, want veel mensen zijn door de breiwerkjes op straat met elkaar in gesprek gekomen. Een simpel idee. Maar het werkt! Om de brei(st)ers te bedanken voor hun bijdrage aan de parade op 31 augustus en alles wat daaromheen is gebeurd, wordt hun een koffietafel aangeboden, met financiële steun van H100. Dat gebeurt op maandag **15 oktober** van 14.00 tot 16.00 uur in de Andreasparchie, Palestinastraat 326. Vrijwillig(st)ers van de kerk verzorgen voor alle brei(st)ers een gezellig samenzijn met koffie en gebak.

Heeft u mee gebreid? Kom dan naar de koffietafel! Kent u iemand die heeft gebreid en van wie u vermoedt dat hij of zij niet op de hoogte is van de koffietafel? Geef het even door! Bazuin het rond!

Meld u wel even aan: een telefoontje naar de parochie is genoeg: 045 - 541 33 81 (van dinsdag tot vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur) of naar Rob Pauls: 043 - 306 17 06.

28 oktober: rondleiding historische begraafplaats Akerstraat

De historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen werd in 1820 geopend. Daarvoor was het een weiland buiten het toenmalige dorp Heerlen. Jan Teunissen neemt ons in de aanloop naar Allerheiligen/Allerzielen op zondag 28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur mee op een interessante wandeling over deze begraafplaats. Tijdens de rondleiding komen verhalen over gevallen tijdens oorlogsgeweld aan de orde, wordt een bezoek gebracht aan onder meer de Gedachteniskapel, het Belgisch oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog en de grafkelder van generaal De Ceva. Ook wordt stilgestaan bij het monument voor doodgeboren kinderen en bij de joodse begraafplaats.

De wandeling start om 14.00 uur bij de hoofdingang aan de Akerstraat. De rondleiding is gratis en gaat door onder alle weersomstandigheden. Van harte aanbevolen.

Filmavonden Josephkerk

Op de tweede maandag van de maand wordt in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een filmavond georganiseerd. De avonden starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) met een korte inleiding door kapelaan Rick Blom. Eventueel kan er na de film even nagepraat worden.

De cyclus start op **8 oktober** met de film Thérèse, over het leven van Theresia van Lisieux. Daarna volgt The good pope over het leven van paus Johannes XXIII in twee delen: op 12 november en 10 december.



In gesprek met Daisy Gisberts

"Als je in mensen geloofd hebt, die het af lieten weten, ga dan toch door te geloven. Als je op een wonder gehoopt hebt, dat niet is gebeurd, ga dan toch door en blijf hopen. Als je een spoor van liefde na wilde laten, dat werd vertrap, ga dan nog verder met lief te hebben." Ik ben in gesprek met Daisy Gisberts in de huiskamer van de Andreasparochie op 18 september, als ze mij een klein blaadje met deze tekst toeschuift. Het is haar dierbaar en het klinkt door in de rest van haar gesprek.

"Ik heb het nodige meegemaakt in mijn leven", zegt ze, "ik ben indo, d.w.z. geboren uit een Hollandse voorvader en een Indonesische moeder, in Bandung in 1940. Mijn vader en twee ooms hebben tijdens de Japanse bezetting gewerkt aan de Burma spoorweg; de ooms hebben het niet overleefd. Samen met mijn moeder, drie zusjes en een broertje, heb ik toen in een soort buitenkamp door moeten brengen onder bewaking van Japanners, maar wel beschermd door een kordate oma en moeder. Omdat ik indo ben, heb ik iets van twee culturen in mij: Hollandse directheid en Indonesische (over)gevoeligheid. Mijn oma, met wie ik een hechte band had (ze noemde mij haar gouden kind) had beide aspecten; zij was een diepgelovige krachtadige vrouw. 'Geloven is woord én daad' was haar gezegde, woorden waarin ik mij herken. In Bandung gingen wij naar de Multatuli lagere school, waar mijn moeder voor haar huwelijk gewerkt had als onderwijzeres. Wij, de vier kinderen, kregen Nederlandse les van de Zusters Ursulinen. Wij bezochten als gezin heel trouw de katholieke kerk, een levende kerkgemeenschap, eenvoudig, hecht verbonden met elkaar en met oog voor de armen.

In 1952, na de Japanse bezetting, werden indo's niet langer geduld en moesten wij uitwijken naar Nederland. Katholieken kwamen terecht in het katholieke zuiden; zodoende kwam ons gezin in Valkenburg. Mijn vader was voor ons gezin heel duidelijk: wij gaan hier in Nederland goed ons best doen op school en hard werken om ons brood te verdienen.

Mijn man is een Limburger, afkomstig uit Roermond. Omdat ook hij als kind hier de oorlog van heel nabij heeft meegemaakt, kunnen wij veel delen en elkaar tot steun zijn. Wij hebben een zoon, die woont/werkt in Utrecht; met hem hebben wij een fijne en diepe band.

Ik ben heel dankbaar dat ik - na 'Samen Onderweg' - in de Andreasparochie ben terechtgekomen. Deze gemeenschap spreekt mij aan omdat ze zo hartelijk en uitnodigend iedereen welkom heet en geen enkel onderscheid maakt; men gaat zo natuurlijk en ongekunsteld met elkaar om. Dit is volgens mij toch de boodschap van Jezus: iedereen tot recht laten komen, iedereen in zijn/haar waarde laten. Ik heb in de jaren tachtig in Wittem een cursus gevolgd bij 'Vrouw, geloof en leven'; ik teer vandaag nog altijd op: je lamp niet onder de korenmaat zetten, en je talenten niet begraven. Dat zei mijn oma

ook: geloven is woord én daad; het zit dus toch ergens in mijn DNA. Maar in die cursus kwam ook het verhaal van Martha en Maria aan de orde; daar heb ik het altijd moeilijk mee gehad; wat is er mis met de zorgzaamheid van Martha?"

Ik (G.B) vertel haar dat Dorothee Sölle het niet eens is met de uitleg dat Martha's werkzaamheden minderwaardig zouden zijn. Sölle beroept zich op Eckhart, die de Bijbelse tekst (die Maria het beste deel toedicht) helemaal omdraait en zegt: 'Daarom sprak Christus tot haar en bedoelde: Maak je geen zorgen, Martha, (ook) zij heeft het beste deel gekozen [...] zij zal zalig worden evenals jij.' Daisy voelt zich hierdoor bevestigd en glimlacht; ze gaat door met haar verhaal:

"Als ik denk over wat mijn leven zin heeft gegeven en nog geeft is het dit: er zijn voor de ander; we zijn 53 jaar getrouwd; het leven kent zijn ups en downs, pieken en dalen; het bestaat uit worstelen en boven komen; een flinke dosis humor is daarbij belangrijk; 'het is zoals het is', zegt mijn kleinzoon; de stilte koesteren en bidden: God, schenk mij de sereniteit om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen, en de wijsheid het verschil te zien. Belangrijk vind ik dat je creatief bent, maar ook accepteert dat alles zijn grenzen heeft, dat je moet leren leven met je beperkingen, inzien dat niet alles mogelijk is en dat je hulp moet aanvaarden wanneer dit nodig is. Zo heeft ook het leven zijn grenzen, de dood; ik kan daar heel rustig over nadenken; het is zoals het is.

Als u mij de gelegenheid geeft om drie mensen aan tafel te nodigen" zegt Daisy, "en mij vraagt waarom, dan zeg ik: mijn dementerende oudste zus, omdat zij tijdens de oorlog alles voor ons gezin heeft gedaan; en ook mijn Benjamin broer en zijn vrouw, omdat zij altijd zoveel voor mijn moeder en ons hebben betekend. Puur uit dankbaarheid dus."

Hier eindigt ons mooie gesprek; Daisy geeft het stokje door aan Marianne Duurvoort.

Geert Bles



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl



Activiteiten van De drie ringen

Het nieuwe programma van De drie ringen is uit. In de komende weken worden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd.

Hoe – eigentijds – om te gaan met bidden?

Waarom bidden we? Tot wie? En helpt het? Veel mensen worstelen met deze vragen. Pastor Huub Schumacher wil hierover in gesprek gaan.

Woensdag 10 oktober, 19.30 uur in het gemeenschapshuis Oudenboschstraat 50 te Wijnandsrade. Kosten: € 10,- (incl. koffie/thee).

Workshop bloembinden rond Allerzielen

Het is een mooi gebruik om rond Allerzielen op een persoonlijke manier vorm te geven aan de herinneringen aan overleden dierbaren, bijvoorbeeld door bloemen te plaatsen op de begraafplaats of bij een foto. Tijdens deze workshop wordt een persoonlijk Allerzielenstuk gemaakt, met materialen die in deze tijd in de natuur te vinden zijn.

Donderdag 25 oktober, 13.30 uur in het parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf. Kosten: € 15,-, incl. materiaal.

Volksdevotie en de officiële kerkleer, vroomheid door de eeuwen heen

Tussen uitingen van volksvroomheid en de hoeders van de officiële kerkleer en de liturgie is er altijd een merkwaardige spanning geweest. Soms liep die spanning zo hoog op dat de officiële Kerk bepaalde vormen van vroomheid verbood; andere keren zag de Kerk er geen kwaad in en werden uitingen van vroomheid zelfs aangemoedigd. Jan Leemans en Riny van Vlijmen bespreken de geschiedenis van deze moeizame relatie aan de hand van foto's.

Dinsdag 30 oktober, 19.30 uur in de parochiezaal van de Petrus & Pauluskerk, Kerkplein, Schaesberg. Kosten: € 10,-.

De vervolging van Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden, behalve de Joden, ook de zogenoemde zigeuners vervolgd en in grote aantallen vermoord. Historicus Herman van Rens zal in zijn lezing de vervolging van de Sinti en Roma vergelijken met de Jodenvervolging. Hij zal daarbij specifiek stilstaan bij de gebeurtenissen in Limburg.

Woensdag 14 november, 19.30 uur in het gemeenschapshuis te Wijnandsrade. Kosten: € 10,-.

Samen eten & samen kijken

Een keer per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd met daarna een film in het Sint Jansheem, naast de Grote Kerk in Eygelshoven. De maaltijd begint om 12.45 uur en de film om ongeveer 13.30 uur.

De eerste film van dit seizoen is La famille Bélier, over een meisje dat haar dromen achterna gaat. In het gezin Bélier is iedereen doof behalve de 16-jarige Paula. Zij is de onmisbare tolk in het dagelijkse leven van haar ouders.

Meer informatie over deze en andere activiteiten en om u aan te melden:
www.dedrieringen.org.

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

11 oktober t/m 28 november

Tentoonstelling Sandra Hendriks

Maandag 15 oktober

14.00 uur: breisters H100

Woensdag 17 oktober

18.00 uur: solidariteitsmaaltijd ATD

Donderdag 18 oktober

12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 19 oktober

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Woensdag 24 oktober

19.00 uur: Cantorgroep

19.30 uur: pastoraal team

Donderdag 25 oktober

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

Woensdag 7 november

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 8 november

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

20.00 uur: parochiebestuur

Dinsdag 13 november

19.30 uur: pastoraal team

Concert Vocalgroup Magan

Zondag **2 december** om 14.30 uur is er in de Andreaskerk weer het sfeervolle jaarlijkse winter-adventconcert dat verzorgd wordt door Vocalgroup Magan uit Mechten. De commissie kerk en kunst heet u van harte welkom!

Meer informatie in ons volgende parochieblad.

Lourdestriduüm Molenberg

De kerk aan de Gerard Bruningstraat 4, Molenberg, staat van 12 t/m 14 oktober in het teken van Lourdes. De kerk is versierd met een Mariagrot, er wordt gebeden en gezongen, en na elke mis is er een kaarsprocessie door de kerk. Het thema van het triduüm is "Doe alles wat Hij u zeggen zal"(Joh, 2,5).

Meer informatie vindt u op het prikbord in onze kerk.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 12 november. Intenties voor 17 november t/m 16 december graag uiterlijk **29 oktober** opgeven. Ook kopij graag voor die tijd aanleveren.

VIERINGEN

13 oktober – 11.november

Zaterdag 13 oktober

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 14 oktober

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Zr. Benedicte de Vries
(jaardienst)

Zaterdag 20 oktober

18.00 uur: ATD-viering

Zondag 21 oktober

10.30 uur: ATD-viering

Zaterdag 27 oktober

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Henriëtte Pronk (vw. verjaardag)

Zondag 28 oktober

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Theo Laemers (jaardienst)
en Marian Reinaerts

14.00 uur: doop Fleur Visschers

15.00 uur: doop Jet Vandeberg

Vrijdag 2 november

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Allerheiligen/Allerzielen

Zaterdag 3 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 4 november

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Jac van der Scheer en Henriëtte Pronk

Zaterdag 10 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 11 november

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Marian Reinaerts en Anneke en Frans Lustermans (jaardienst)