

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

OKTOBER - NOVEMBER 2020

De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
in bloemen, in geuren,
in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

Hanna Lans

Allerheiligen/Allerzielen

zaterdag 31 oktober 18.00 uur en zondag 1 november 10.30 uur

Onze lieve doden gedenken we dit jaar in verband met corona in de beide weekendvieringen. Nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag hun voorkeur uit te spreken voor zaterdag of zondag, en om aan te geven met hoeveel personen ze denken te komen. Dit zou kunnen betekenen dat we moeten zeggen dat er een maximum gesteld moet worden aan het aantal aanwezigen. We zullen met zorg en aandacht uw lieve dode gedenken.

Tijdens de viering op zondag is er een kindernevendienst.

Wij herinneren ons de namen van:

Sjra Raemaekers	geboren	20-05-1936	overleden	28-10-2019
An Hollands-Adriaanssen		07-04-1924		12-11-2019
Bertha Paffen-de Faber		16-04-1936		28-11-2019
Leo van Mierlo		18-12-1938		06-12-2019
Wil Klücken-Meijer		09-07-1940		28-12-2019
Martin Dominikowski		25-02-1959		30-01-2020
Jacques Raumanns		03-08-1959		25-02-2020
Cor Gisberts		7-10-1938		14-3-2020
Eep Homminga		04-05-1937		12-04-2020
Toni van Westrop		01-08-1930		22-04-2020
Nicky Nieste		27-12-1997		24-05-2020
Herman Kunne		11-04-1934		16-07-2020
Serena de Jager-Panieri		11-06-1931		10-09-2020

Ontwikkelingen in verband met corona

Vieringen en activiteiten in onze parochie vinden plaats met inachtneming van de coronamaatregelen. Er kunnen echter onverwacht nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Raadpleeg daarom regelmatig onze website en Facebookpagina voor de actuele stand van zaken en de gevolgen daarvan voor onze parochie. Of bel met onze gastvrouwen.

Eerste communie

Op 27 september was dan eindelijk voor 13 communicanten de grote dag van hun eerste heilige communie. Vanwege de beperkingen in 2 groepen en twee vieringen. Maar ondanks alle corona-hindernissen vooraf werden het twee heel mooie vieringen, waarbij de kinderen het super goed gedaan hebben.

Op zondag 4 oktober waren de communicanten weer in de kerk, nu om dank je wel te zeggen. En ook dit was een mooie viering, met grote betrokkenheid van communicanten en van de overige kerkgangers en parochianen. Tijdens de dankdienst doneerden de kinderen het mooie bedrag van € 46,15 voor de kinderen van Sierra Leone. Een mooie geste.

En op vrijdag **30 oktober** is er nog een slotactiviteit voor de communicanten: we spelen dan samen het Andreasspel. Wie weet kunnen we daarna weer een groepje vormen van kinderen die elkaar regelmatig in de kerk ontmoeten en samen gezellige dingen doen rond kerkelijke feestdagen en Bijbelse verhalen.

Sint Augustinus, een bevlogen predikant

Sint Augustinus was niet alleen Kerkvader en een groot geleerde maar ook een geliefd predikant. Er zijn 600 preken van hem bewaard gebleven, die onlangs allemaal zijn vertaald.



Geïnteresseerden kunnen deze preken samen lezen en bestuderen, o.l.v. de vertaalster Joke Gehlen-Springorum.

De eerste bijeenkomst staat gepland op **4 november 2020** om **10.00 uur** in de Andreaskerk. Er zijn geen kosten aan verbonden; eventuele vrije gaven komen ten goede aan de Andreasparochie.

Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. corona. Dat kan telefonisch via 045 - 574 03 78 of per email: butterflymarcel@hotmail.com.

U bent van harte welkom!

De Cerrado en Amazone branden! Wat hebben wij ermee te maken?

woensdag 11 november 14.00 - 16.00 uur, Andreaskerk

Terecht is er veel verontwaardiging over de beelden van immense vuren in het Amazonewoud. Sinds president Bolsonaro is dit aansteken van vuren quasi straffeloos. Ondertussen vergeten we dat er een veel ouder ecosysteem is dat nog meer bedreigd wordt: de Braziliaanse Cerrado. Meer dan 45 miljoen jaar oud, is het een van de oudste ecosystemen ter wereld. Het is een savanne van bijna twee miljoen km² onder de Amazone. De biodiversiteit is er even belangrijk als het diverse leven in Amazone en de vuren laaien er nog intenser op dan in de Amazone. Ook hier leven heel wat traditionele volkeren, die opgejaagd worden.



Wat hebben wij Nederlanders met deze vernieling te maken? Nederland is een zuivel-exporterend land, gestoeld op massale import van soja als veevoer. Rotterdam is de belangrijkste soja-importhaven ter wereld. Bovendien hebben heel wat Nederlandse bedrijven belangen bij de aanleg van nieuwe havens aan de Amazone. Om de soja nóg vlugger in Rotterdam en China te krijgen. Ook Nederlandse banken met óns geld laten zich niet onbetuigd.

En hoe zit het met onze eigen hoge vlees- en zuivelconsumptie? Allemaal vragen die deze namiddag de revue kunnen passeren. We zoomen ook wat sterker in op dat onbekende gebied dat Cerrado heet en waar de meeste Nederlandse soja vandaan komt.

We kijken ook even (33 minuten) naar de nieuwe Wervelfilm over 'Agro-ecologie in de Cerrado': 'Voeten op de grond' van Louise Amand.

Luc Vankrunkelsven

Norbertijn van Averbode, werkzaam in Brussel en sinds 20 jaar in Brazilië

Soefisme

zaterdag 28 november 14.30 uur, Andreaskerk

Lezing door Anna Maria Brassé

Graag van tevoren aanmelden bij Marcel Mollink (045 - 574 03 78, butterflymarcel@hotmail.com).

*"Zoekend naar begrip; een luisterend hart voor mijn verlangen,
óók door de pijn van afscheid en verlatenheid gewond.
Ieder mens, door de afstand tot zijn oorsprong bevangen,
verlangt terug naar de tijd die hem daarmee verbond."
Jalaluddin Rumi (1207-1273)*

De schoonheid en de tegenwoordigheid van de mystieke verzen van Rumi, ook Mevlana (meester) genoemd, vormt een van de leidraden voor de mens die zich op het pad van het soefisme begeeft. Soefisme of de Arabische benaming "Tasawwuf" is de mystiek van de islam en kent diverse stromingen in de wereld. De soefi-ordes die geïnspireerd zijn door Mevlana, zijn de Mevlevi's. Over de weg en de religieuze praktijk van de Mevlevi's wil ik u graag iets vertellen, naast het samen lezen en bespreken van enkele van zijn verzen.

Anna Maria Brassé

Expositie Joop Noordkamp

8 oktober - 25 november 2020

In de Andreaskerk is vanaf 8 oktober een tentoonstelling van het werk van Joop Noordkamp te zien. Voor deze expositie maakte hij een selectie van tekeningen en portretten, geschilderd in olieverf, passend in de intimiteit van deze plek.

De coronapandemie gaf hem ruimte om de olieverf te herontdekken. Dat materiaal demonstreert heel direct en met beheerste penseelstreek het eigen handschrift: gloedvol, soepel, crèmig en gelaagd.



Joop Noordkamp werkt in Heerlen en geeft daar ook les.
Meer informatie: www.joopnoordkamp.nl.

'Zie de mens'

Zo heet het nieuwe toneelstuk van de Joseph Wresinski Cultuurstichting (zusterorganisatie van ATD Vierde Wereld). De voorstelling is een collage van scènes en monologen, begeleid door bijzondere muziek. 'Zie de mens' is gemaakt door mensen die leven in situaties die kwetsbaar maken.

De laatste 10-15 jaar wordt van ons Nederlanders verwacht dat wij meer en meer 'zelfredzaam' zijn. Zelfredzaam op 'eigen kracht' en 'met eigen middelen'. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat voor mensen die kwetsbaar zijn? Wat betekent dat voor mensen die weinig middelen hebben? Hoe ziet de wereld eruit als iedereen zelfredzaam is? Is dat een wereld waarin iedereen zich thuis kan voelen en veilig? Waarom kiezen we eigenlijk niet voor samenredzaam?

Met de theatervoorstelling 'Zie de mens' willen wij deze vragen graag delen met ons publiek. Daarvoor hebben wij onze eigen ervaringen ingezet als inspiratiebron voor de theatervoorstelling 'Zie de mens'.



De voorstelling is coronaproof. Dat betekent o.m. dat de toeschouwers op een veilige onderlinge afstand van 1,5 meter van elkaar zitten. Na de voorstelling is er de mogelijkheid om na te praten.

Te zien op **17 oktober**, Werelddag van verzet tegen armoede.
Aanvang voorstelling **20.00 uur**,
welkom vanaf **19.15 uur**
C-mill, Jan Campertstraat 5, Molenberg, Heerlen.

Entree gratis, een vrije gave is welkom

Aanmelden verplicht!!!

Voor verdere info:
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
06 - 396 812 82 (Marion Braad)

Slaapzakkenactie vluchtelingenkamp Moria op Lesbos

Een allesverwoestende brand op 9 september, maakte in een klap voor iedereen duidelijk hoe mensonterend de problemen zijn voor vluchtelingen in Moria en vermoedelijk in alle opvangkampen die overvol zijn. Er is gebrek aan drinkwater, aan eten, aan sanitaire voorzieningen, aan medische verzorging, aan scholing, aan aandacht. Kortom: er is gebrek aan alles wat een leven menswaardig maakt.

Stichting Because We Carry en Movement On The Ground startten een landelijke actie om de 13.000 daklozen een goede slaapzak te geven. Binnen enkele dagen was de actie geklaard. Vliegmaatschappij Corendon bracht de slaapzakken gratis naar Lesbos.

Onze parochie werd ook benaderd om mee te doen. Wij kozen ervoor om een donatie van 100 euro te doen uit de diaconie-pot; de slaapzakken bleken al ingezameld en er is gebrek aan alles.

Beide organisaties Because We Carry en Movement on The Ground hebben een prachtige website met verhalen van vrijwilligers en over wat ze meemaken met daarin zinnestjes als: "Alles wat je hier doet heeft zin." En "Te zien hoe veerkrachtig mensen zijn." "Waarom we dit doen: ik wil dat mensen mens zijn." "Jij kunt het verschil maken." "Ons doel: de vlucht en steeds vaker het verblijf iets dragelijker maken." "Wij geloven in de kracht van mensen en creëren daarmee een beweging: be the change!"

Van harte aanbevolen om een donatie te doen.



Bericht van Will Janssen

Begin van dit jaar gaf ik mij vol enthousiasme op om als vrijwilliger door de Stichting Because We Carry uitgezonden te worden naar de vluchtelingenkampen op het eiland Lesbos. U steunde mijn actie financieel met een rijke gift, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. Uw donatie is doorgesluist naar de Stichting Because We Carry en wees ervan overtuigd dat uw gift inmiddels goed besteed is aan de mensen voor wie u het bestemd heeft.

Door het uitbreken van de coronapandemie werd mijn vertrek in maart/april afgelast. Ik meldde mij onmiddellijk opnieuw aan en zou 11 oktober 2020 vertrekken. Echter, weer gooit corona roet in het eten. Natuurlijk speelt hierbij de algehele onrust op Lesbos (corona is nu ook in de kampen uitgebroken en denk aan de brand in kamp Moria, alsook het verzet van de inwoners van Lesbos) een rol.

Ik heb mij opnieuw aangemeld maar nog geen datum genoemd. Ik denk aan voorjaar 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen op Lesbos (denk hierbij aan corona, de algemene toestand op het eiland en mijn eigen conditie als 83-jarige).

Ik groet u allen hartelijk, wens u veel succes met het fantastisch werk dat u doet, ik houd u op de hoogte.

Will Janssen

Vastenactie 2021

De Vastenactiecampagne van 2020 met als thema 'Werken aan je toekomst' is vanwege corona verlengd naar 2021. De startdag Vastenactie 2021 vindt plaats in een ruime zaal en er zal een plenair programma zijn. De (vervolg)projecten worden voorgesteld en aanwezigen gaan zich verdiepen in manieren van online campagne voeren. Men kan genieten van een voorstelling van verhalenverteller Pauline Seebregts over Maria Magdalena, een verhaal van liefde.

Na de lunch hoort men van dr. Sara van Kinsbergen, docent aan de Radboud-universiteit, meer over de gevolgen van de coronacrisis voor kleinschalige, particuliere ontwikkelingsprojecten zoals die van Vastenactie.

De startdag voor het bisdom Roermond wordt gehouden op zaterdag **28 november 2020** in de Beatrixzaal, Bergerweg 23 te 6085 AS Horn. Aanmelden bij het Missiebureau van het bisdom, graag voor 9 november, via info@missiebureau.nl of telefonisch op 0475 - 386 880.

In gesprek met Gard Verstegen

"Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen, waar ik hoog genoeg kan klimmen, om U alleen te vinden." Dit gedicht van Guido Gezelle was een bron van inspiratie voor Gard op zijn zoektocht naar de kern van het leven. Dat zal blijken uit het gesprek, dat ik op 23 september met hem had. Hij vertelt en ik luister:

"Ik ben geboren in Eikenderveld, kort voor de oorlog, als derde in een gezin van zes, een warm en degelijk katholiek gezin. Mijn vader was werkzaam op het kantoor van de Katholieke Mijnwerkersbond. Wij kerkten in wat toen de Franciscaner parochie in de Laanderstraat was; ik was er misdienaar; het voelde als een veilige haven. Na een jaar Bernardinus ben ik naar het seminarie gegaan bij de Reguliere Kanunniken van St.

Augustinus in Sluis. Ofschoon ik niet doorgegaan ben voor het priesterschap, was dit een mooie en kostbare tijd, die de basis heeft gelegd voor mijn latere leven: ik heb daar geleerd dat het niet zo belangrijk is wat je in het leven doet (carrière) maar veel meer hoe je in het leven staat (levenshouding).



Het afbreken van mijn opleiding heeft mij wel veel strijd gekost; ik realiseerde me dat ons gezin financiële offers had moeten brengen om mijn studie mogelijk te maken en bepaalde verwachtingen koesterde. In mijn beroep als fysiotherapeut heb ik daarna veel van die levenshouding teruggevonden. In 1967 ben ik getrouwd met Mia; we zijn de gelukkige (groot)ouders van twee kinderen en drie kleinkinderen; uiteindelijk is dat wat mijn leven bepaalde.

Gaandeweg ben ik in de ban geraakt van andere culturen en godsdiensten; ik ben Chinees gaan leren en was daarna erg geïnteresseerd in de religies in China en vooral in het dieper doordringen in het taoïsme. Ik heb na mijn pensioen vaak lezingen over China en het taoïsme gegeven. Het is me duidelijk geworden dat ons grote

bescheidenheid past en dat we niet te snel moeten pretenderen dat wij hen begrijpen.

Met Kerk heb ik altijd iets gehad, met een gemeenschap, waarin innerlijke groei als mens nagestreefd wordt. Net zoals Jezus steeds sprak over zijn diepste wezen, de relatie met zijn Vader, zo zoeken ook wij mensen naar onze innerlijke kern en van daaruit naar de mogelijkheden wat ons te doen staat in de samenleving. Daar is bezinning voor nodig, bezinning die gericht is op het loslaten van het ik/ik/ik en op zoek gaat naar het diepere zelf.

Dat is wat ik ook herken in het taoïsme; deze 'godsdienst' (eigenlijk is het geen godsdienst maar zonder dat ook een levenshouding) is wars van wetten en dogma's; je probeert naar de diepste kern in jezelf te komen, daarnaar te luisteren en dan gebeurt van daaruit wat gebeuren moet. Ik vraag me af of juist dat niet de kern is van wat Jezus van Nazareth verkondigde. 'Er is maar één gebod, het gebod van de liefde', zegt Hij tegen schrift- en wetgeleerden, die het als hun taak zien de 613 ge- en verboden van de Thora uit te leggen en op te leggen. 'Je moet opnieuw geboren worden', zegt Hij tegen, die ene schriftgeleerde, Nicodemus, die Hem in de nacht opzocht en wilde weten wat Hem zo bezielde.

De Kerk, het instituut, is in de loop van de eeuwen ook veel meer een machtsinstituut geworden, dat zich beroept op wetten en dogma's, terwijl haar boodschap juist zou moeten zijn: bevrijd je van opgelegde wetmatigheden. Het blijft een continue strijd om je te ontworstelen aan deze dwang van buiten; dat is toch de boodschap van Jezus: ik denk wat dit betreft bijvoorbeeld aan zijn verhaal van de Barmhartige Samaritaan, van de Overspelige Vrouw, en van de Farizeeër en Tollenaar in de tempel.

Dit gedachtegoed vind ik terug bij het taoïsme; het is daarom dat deze 'godsdienst' mij zo boeit. Het is daarom ook dat andere godsdiensten mij boeien: want net zo als het christendom, hebben ook andere godsdiensten eigen vormen gekregen, afhankelijk van de cultuur, maar in wezen hebben ze hetzelfde gronduitgangspunt: je ontworstelen aan wetmatigheden, opgelegde ballast van wetten en dogma's opruimen, 'vrij worden', 'kind worden'. Je moet iets loslaten om iets te krijgen.

Pas als je je 'ik' kwijt bent, kun je in de gemeenschap echt meedoen. Dit 'vrij worden' is wat in de Andreas verkondigd wordt en nagestreefd wordt; daarom koester ik de deelname aan deze parochie. Het zal uit

mijn verhaal nu wel duidelijk zijn waarom Guido Gezelle voor mij zo'n inspirerend persoon is met zijn gedichten, vooral met dat prachtige gedicht waarmee ik dit gesprek begon: 'Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden'."

Met deze laatste verwijzing naar het begin van ons gesprek konden wij ons mooie onderhoud afronden. Gard geeft het stokje door aan Math Gulpers; dat verhaal zal te lezen zijn in het parochieblad van november.

Geert Bles

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 16 november. Intenties en kopij voor 21 november t/m 13 december graag uiterlijk **2 november** opgeven.

AGENDA

Iedere woensdag

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

11.00 - 12.00 uur: stilte-uur

11.30 uur: bezinningsmoment

8 oktober - 25 november

Expositie Joop Noordkamp

Vrijdag 30 oktober

Slotactiviteit communicanten

Woensdag 4 november

10.00 uur: Sint Augustinus

We lezen en bestuderen zijn preken o.l.v. Joke Gehlen-Springorum

Woensdag 11 november

14.00 uur: De Cerrado en Amazone branden! Wat hebben wij ermee te maken?
Lezing door Luc Vankrunkelsven

Zaterdag 28 november

14.30 uur: Soefisme
Lezing door Anna Maria Brassé

Gedoopt

19 september 2020

Liam Mijnes

Overleden

10 september 2020

Serena de Jager-Panieri

VIERINGEN

16 oktober t/m 15 november

Vrijdag 16 oktober

15.30 uur: ziekenzalving

Zaterdag 17 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 18 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Herman Kunne, Jac van der Scheer (vw verjaardag) en Toni van Westrop (i.v.m. trouwdag)

Zaterdag 24 oktober

18.00 uur: woorddienst

Zondag 25 oktober

10.30 uur: woorddienst

Allerheiligen

Zaterdag 31 oktober

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Eep Homminga

Zondag 1 november

10.30 uur: eucharistieviering
Kindernevendienst
Gebed voor Jacques Raumanns (zeswekendienst), Mieke van Emmerik-van der Steen en ouders Emmerik-Peters, en Sjra Raemaekers (jaardienst) en zoon Jean-Paul

Vrijdag 6 november

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 7 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 8 november

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Anneke en Frans Luster-mans (jaardienst)

Zaterdag 14 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 15 november

10.30 uur: woord- en communieviering