



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

SEPTEMBER - OKTOBER 2021

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken.
Misschien wel aan de kraanvogels die trekken,
of aan de klimroos, of het fluitenkruid,
of aan 't vliegtuig, sneller dan 't geluid,
aan de giraffen met hun lange nekken.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
ontdek het maar en zoek op alle plekken,
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,
de zon die uit de regen kleur kan wekken.
Luister en kijk! Ontdek wat het beduidt:
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Han G. Hoekstra

Zaterdag 18 september: dankviering communicanten

De feestelijke eerste heilige communieviering is inmiddels bijna twee maanden geleden; we hadden mooi weer en het waren twee mooie vieringen met betrokken communicanten en familie. Wij hopen dat de feestelingen daarna ook nog een mooie dag gehad hebben, thuis of elders. En daarna was het vakantie...

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en hebben wij ook in de parochie weer onze werkzaamheden opgepakt. Daarom is het nu tijd om met de communicantjes terug te kijken op hun communie in de dankviering. Daarin zullen we het – ook in het communieprogramma opgenomen – thema rond Sierra Leone centraal zetten, met mooie verhalen en (de bekende communie)liederen.

Het is geen besloten viering en iedereen is van harte welkom om deze viering mee te beleven. Wel graag tevoren aanmelden.

Ziekenzalving op vrijdag 8 oktober om 15.30 uur

Zoals andere jaren vindt ondanks deze moeilijke tijd de ziekenzalving plaats. De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilijker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, dan is het misschien beter te dragen.

De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn, waarin 'ziek' en 'gezond' goed met elkaar omgaan, door te willen geven en te willen ontvangen van elkaar. Familie, vrienden, burens, parochianen samen, om te bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer. In verband met corona dient u zich op te geven bij een gastvrouw (zie colofon) of bij Annemarie Noijen (tel.nr. 06 - 24 99 98 55) of per mail via: parochiesintandreas@home.nl.

De pastoraatsgroep: Annemarie Noijen, Marga Meijer, Marijke Canlon, Gerda Hayes, Wil Heijster, Eline Claassens, Rob Pauls

Opbrengst zomerplantjes

De opbrengst van de zomerplantjes is dit jaar € 294,40. Het geld heeft inmiddels zijn weg gevonden naar de Vincentiusvereniging Heerlen. Hopelijk geniet u van alle zonnebloemen, pompon-zinnia's of leeuwenbekken. Bedankt dat u zo gul hebt bijgedragen aan dit bedrag.

Dolf Hutschemaekers

Gulle gever

Een professionele geluidsexpert heeft onze muziekinstallatie onderzocht en aanbevolen twee nieuwe microfoons aan te schaffen om de geluidskwaliteit in de vieringen te verbeteren. Dat is gebeurd, en het verschil is duidelijk te merken. De prijs van de microfoons was aan de hoge kant voor de parochie. Maar een van onze parochianen heeft de kosten van microfoons en technisch onderzoek op zich genomen. Ook de ringleiding die kapot bleek, wordt gerepareerd. Als wij nu het woord dat tot ons komt, beter horen, dan hebben we dat te danken aan onze gulle gever. Namens de parochie en met de parochie zeggen wij daarom van ganser harte dankjewel!

Zaterdag 25 september: solidariteitswandeling '5 voor 12' voor vluchtelingen op Lesbos

De situatie van vluchtelingen in de kampen in Zuid-Europa is schrijnend. Mensen die een levensgevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee achter de rug hebben, waarbij vaak vrienden of familieleden zijn verdronken, zitten maanden of zelfs jaren te wachten, onder mensonterende omstandigheden, bijvoorbeeld in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Hun onderdak is gebrekkig, eten is er mondjesmaat, sanitaire voorzieningen delen ze met veel te veel mensen. En vooral: ze hebben geen enkel idee hoe lang ze daar moeten blijven.

We weten het al jaren. Maar er verandert niets.

Zondag 26 september is door paus Franciscus uitgeroepen tot Werelddag voor vluchtelingen en migranten, en daarom is er op de vooravond, zaterdag 25 september, een solidariteitswandeling met de titel '5 voor 12'. De wandeling start tegen 20.00 uur in Wittem, aansluitend aan de kringviering van 19.00 uur. Vanuit Wittem wordt gewandeld naar het asielzoekerscentrum Imstenrade en van daar verder naar de Andreaskerk op Heerlerbaan; aankomst rond 23.00 uur. Bij de Andreaskerk is dan een wake tot 23.55 uur, 5 voor 12.

Doe mee! Geef de stemloze vluchtelingen een stem!

We willen proberen vervoer te regelen voor mensen die vanaf Wittem meelopen en na de wake, om ca. twaalf uur 's nachts, terug moeten naar Wittem om hun auto op te halen. Als u daar gebruik van wilt maken, meldt u dan bij de receptie van Klooster Wittem, 043 - 450 17 41 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur). Alternatief is uiteraard om eerder op de avond met de bus naar Wittem te komen.

Cursus bibliodrama

Op donderdag 9 september zijn wij gestart met bibliodrama. Samen gaan we op een andere manier ontdekken wat Bijbelverhalen ons te vertellen hebben. Door het spelen van verhalen gaan we op zoek naar verdieping, vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

In bibliodrama onderzoek je wat het verhaal jou te vertellen heeft, waar het raakt aan je eigen leven, je eigen ervaringen en geloofsbelevissen. Het is niet het naspelen van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama vullen de deelnemers de rollen van de personages uit het verhaal in vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen.



Zo gaat een groep deelnemers samen een Bijbelverhaal van binnenuit zien en ervaren. Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen. Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling van de details gebeurt vanuit de eigen intuïtie en wordt dan ook gekleurd door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen die de spelers meebrengen.

De cursus wordt geleid door Tonny Ubachs. Zij vertelt over zichzelf: "Ik speel al tientallen jaren zelf bibliodrama en volg nu de opleiding tot bibliodramabegeleider. Ik heb veel ervaringen opgedaan door het spelen van verhalen uit de Bijbel, wat mijn leven verrijkt heeft. Ik ben de verhalen uit de Bijbel beter gaan begrijpen en het droeg bij tot verheldering van de onderliggende spirituele boodschap."

Marcel Mollink ondersteunt als begeleider het bibliodrama.

In eerste instantie zijn vier bijeenkomsten om de 14 dagen gepland. De cursus is volgeboekt. Bij voldoende belangstelling kan later een nieuwe groep starten. U kunt zich voor een volgende groep aanmelden bij Marcel Mollink (zie colofon).

Vredesweek 18-26 september 2021: Inclusief samenleven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX *Inclusief samenleven* als thema van de Vredesweek.

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn: wat doe jij in vredesnaam?

Met elkaar kunnen we aanklaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.

Samen met jou wil PAX zich inzetten

voor vrijheid, waarheid, recht, zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Op **zaterdag 18 september** zal er, in samenwerking met de Andreasparochie, om 15.30 uur een vredesactiviteit bij de Vredeskapel aan de Bauscherweg plaatsvinden.

Op **Vredesdag 19 september** zal er in de liturgievieringen aandacht worden gevraagd voor de vrede met het thema *Inclusief samenleven*.

Op **zondag 26 september** houden het Vredesplatform en het Missionair Overleg Parkstad een Walk of Peace in de Heerlense wijk Meezenbroek. Het pluriforme Meezenbroek is een voorbeeld voor Heerlen én voor onze samenleving, zeker als het gaat om inclusief samenleven, het thema van de Vredesweek. In de wijk is een aantal instellingen en scholen gevestigd die mede inhoud geven aan pluriformiteit en inclusief samenleven. Enkele van die instellingen zullen tijdens de vredeswandeling worden bezocht. Het startpunt is Maanplein Noord (bij de Jumbo). De start is 14.00 uur.

Houd verdere mededelingen op de website van Heerlen Mondiaal en de plaatselijke media in de gaten.

Missionaire werkgroep Heerlerbaan

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Expositie Ger Koks: landschappen, kerken en vrouwen

1 oktober - 26 november

Ger Koks, geboren in Heerlen (1956), exposeerde voor het eerst in 2011 in het Cultuurhuis in Heerlen. Sindsdien heeft hij bekendheid gekregen als tekenaar en schilder. Hij is docent aan de Vrije Academie Zuid-Oostelijke Mijnstreek in Kerkrade en het Gilde in Landgraaf en geeft workshops in zijn eigen atelier.



In de beginperiode tekende en schilderde hij veel stadsgezichten van Heerlen. In 2015 werd hem gevraagd om een muurschildering te maken in het tijdelijke lokaal van Serious Request aan de Akerstraat. Momenteel is dit pand in gebruik als huiskamer voor de Ouderen Partij Heerlen. De muurschildering, waarop diverse monumenten van Heerlen zijn afgebeeld, is nog steeds te bezichtigen.

In 2016 is hij verhuisd naar Epen en overgestapt naar het schilderen van het Limburgse Heuvelland. Vanuit zijn bouwkundige verleden heeft hij altijd interesse gehad voor oude architectuur. Oude kerken hebben zijn belangstelling vooral vanwege een licht-donkereffect.

Tijdens zijn academische periode heeft hij veel modellen getekend, iets wat hij ook nu nog altijd doet. "Het tekenen van mensen (vooral vrouwen) houd je scherp", zegt hij, "omdat je dan altijd goed moet blijven kijken". Bij zijn modellen en portretten staat de karakteruitdrukking van de persoon centraal.

Zijn stijl is realistisch met enige abstractie. Zijn onderwerpen: landschappen, architectuur, modellen en portretten. De technieken die hij gebruikt zijn grafiet, pastel, houtskool, inkt, tempera, bisters en acryl. Ger maakte voor zijn werken studiereizen naar Oostenrijk, Engeland en Schotland.

Alle getoonde schilderijen zijn te koop. U kunt hiervoor contact opnemen met Marga Meyer (045 - 541 51 77 of margameyer@home.nl).

Taoïsme

Powerpointpresentatie over het taoïsme, vrijdag 15 oktober van 14.00 tot 16.00 uur door Gard Verstegen

Onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus. Graag aanmelden voor 8 oktober bij Marcel Mollink (045 - 574 03 78 of butterflymarcel@hotmail.com).

Maximaal 25 deelnemers: dus wie het eerst komt...

Het woord taoïsme komt van het Chinese woord tao/dao dat o.a. 'een weg' betekent. Tao is een ontstaansprincipe: het geeft aan dat er een 'onbenoembare' oorzaak van de kosmos is. Omdat je het toch moet benoemen zegt de schrijver: "Tao, betekent zoiets als van hier naar daar".

Het taoïsme is een Chinese mystieke, filosofische en religieuze stroming, waarbij zowel de filosofie als de religie zich baseren op de mystieke basis van teksten van o.a. Laozi, Zhuangzi, Liezi en Wunengzi.

Het taoïsme zegt iets over hoe we kunnen handelen in het leven, en streeft naar eenwording met de tao, het 'begin' van de kosmos. Die kosmos is buiten ons, maar ook in ons. Wij verliezen na onze geboorte geleidelijk het contact ermee. De taoïstische oefenweg helpt ons dat contact te herstellen. Opnieuw één- worden met de tao.

Het taoïsme is in China rond 500 voor onze jaartelling ontstaan en greep daarbij terug op oudere rituelen en gebruiken rond animisme en sjamanisme. Daarbij speelde het orakelboek, de *I Tjing* al een rol. Tot het begin van onze jaartelling was het geen geritualiseerde religie. Daarna kwamen er veel verschillende religieuze organisatievormen/sekten maar bleef het taoïsme ook bestaan als een levensfilosofie. Deze groeperingen konden naast elkaar bestaan omdat er geen dogma's en geen hiërarchie aanwezig zijn.

Voor de westerse mens is het aantrekkelijk dat iedereen wordt uitgedaagd zijn eigen unieke weg te zoeken. Er zijn veel deelaspecten die we terugvinden in onze hedendaagse religies.

Bij de powerpointpresentatie wordt dit alles belicht met verklaringen vanuit de Chinese cultuur, gezondheidsbenadering en taal. China en zijn cultuur zijn voor ons niet eenvoudig aan te voelen, maar er mee bezig zijn helpt wel.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar uw vrije gave verdelen we tussen de Stichting Taiama-Andreas en de parochie.

Ik zie u graag.

Gard Verstegen

Werelddag van verzet tegen armoede

In het kader van de Werelddag van verzet tegen armoede organiseren wij, ATD Vierde Wereld Zuid Limburg, verschillende activiteiten in Heerlen.

Allereerst gaan we op **dinsdag 12 oktober** van 11.00 tot 13.00 uur met onze groep onze alternatieve smartlappen ten gehore brengen op de Markt in Heerlen en mogelijk op het Maankwartier.



Op **woensdag 13 oktober** van 13.30 tot 16.00 uur nodigen we jullie uit bij de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan, om met ons stenen van solidariteit te schilderen en verhalen te schrijven van kracht en moed. De stenen en de verhalen worden met een nummer aan elkaar gekoppeld. Als de stenen gelakt en gedroogd zijn worden ze door ons op diverse plaatsen in Heerlen neergelegd; wie ze vindt, kan zich melden en het verhaal gekoppeld

aan die steen lezen op de facebookpagina van ATD Vierde Wereld Nederland en ATD Vierde Wereld Limburg. We zorgen voor wat lekkers bij de koffie/thee/limonade.

Laat even weten als je wil meedoen bij Marion (06 - 39 68 12 82) of Jozé (06 - 19 41 78 14) of via zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.

Op **zaterdag 16 oktober** komt de Joseph Wresinski Cultuurstichting naar Limburg om in het sportpaleis Hendriks op de Heerlerweg 154 in Hoensbroek het theaterstuk *Zie de mens* ten tonele te brengen. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.15 uur. Na de voorstelling is er een nabespreking.

Al eerder heeft u kunnen lezen dat wij u meenemen op onze zoektocht naar de zin en onzin van zelfredzaamheid. Wat is dat, zelfredzaamheid? Wie wil dat, dat wij in Nederland allemaal zelfredzaam zijn? Zelfredzaam 'op eigen kracht' en 'met eigen middelen'? Wat voor samenleving levert dat op? Een samenleving waar iedereen zich veilig voelt en thuis? Tijdens de lockdown was de boodschap dat we het samen moesten doen. En nog steeds horen we dit doorklinken voor wie goed luistert. Zou samenredzaamheid het antwoord kunnen zijn?

Nog altijd vanwege Covid-19 is reserveren voor de voorstelling verplicht. Ten gunste van uw en onze gezondheid vragen we u een bewijs van vaccinatie, negatieve test of bewijs van herstel, plus legitimatie te laten zien. Verder houden we ons aan de geldende coronaregels.



Graag aanmelden voor 13 oktober bij Marion (06 - 39 68 12 82) of Jozé (06 - 19 41 78 14), via het mailadres: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of direct via: <https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zie-de-mens-heerlen-168861498287?aff=ebdssbeac>.

Kijk ook eens op www.atd-vierdewereld.nl of op www.overcomingpoverty.org voor activiteiten in Nederland of in de wereld.

Naast onze activiteiten worden er in het kader van deze Werelddag ook op diverse plaatsen in Limburg activiteiten georganiseerd op initiatief van Burgerkracht Limburg de Pijler. Voor meer informatie: mail naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl of kijk op de facebookpagina van Burgerkracht Limburg en de Pijler.

Marion Braad

Twee concerten in de Andreaskerk

Commissie kerk en kunst heeft voor u twee gezellige en mooie sfeervolle winter-zondagmiddag-concerten georganiseerd:

zondag 7 november: Trio Vivente met populaire en licht klassieke melodieën,

zondag 6 februari: Paul van Loo met Limburgse liedjes.

Voor beide concerten geldt een entree van € 7,- inclusief koffie en thee. Wij hopen u op een van de concerten, of misschien wel allebei te kunnen ontmoeten! Meer informatie volgt in de volgende parochiebladen.

Activiteit Amazonegroep: lezing Luc Vankrunkelsven

27 oktober 14.00-16.00 uur Andreaparochie

Thema: De Cerrado en Amazone worden vernietigd! Wat hebben wij ermee te maken?

Terecht is er veel verontwaardiging over de beelden van vernietiging en immense vuren in het Amazonewoud. Sinds president Bolsonaro is het ontbossen en aansteken van vuren quasi straffeloos. Ondertussen vergeten we dat er een veel ouder ecosysteem is dat nog meer bedreigd wordt, de Braziliaanse Cerrado. Meer dan 45 miljoen jaar oud, is het een van de oudste ecosystemen ter wereld. Het is een savanne van bijna twee miljoen km² onder de Amazone. De biodiversiteit is er even belangrijk als het diverse leven in de Amazone en de vuren laaien er nog intenser op dan in de Amazone. Ook hier leven heel wat traditionele volkeren die opgejaagd worden.

Wat hebben wij Nederlanders met deze vernieling te maken?

Nederland is een zuivel-exporterend land, gestoeld op massale import van soja als veevoer. Rotterdam is, na China, de belangrijkste soja-importhaven ter wereld. Bovendien hebben heel wat Nederlandse bedrijven belangen bij de aanleg van nieuwe havens aan de Amazone. Om de soja nóg vlugger in Rotterdam en China te krijgen. Ook Nederlandse banken met óns geld laten zich niet onbetuigd.

En hoe zit het met onze eigen vlees- en zuivelconsumptie?

Allemaal vragen die deze namiddag de revue kunnen passeren. We zoomen ook wat sterker in op dat onbekende gebied dat Cerrado heet en waar de meeste Nederlandse soja vandaan komt. En we kijken (31 minuten) naar de nieuwe Wervelfilm over agro-ecologie in de Cerrado, *Met de voeten op de grond* van Louise Amand.



Luc Vankrunkelsven

Norbertijn van Averbode, werkzaam in Brussel (<https://www.mo.be>) en sinds 21 jaar in Brazilië; stichtte in 1990 Wervel, een beweging voor een gezonde landbouw. Zie: www.wervel.be en <https://nl-nl.facebook.com/Wervelzw/>.

Bisschop Tomás Balduino vroeg hem in 2009 om in Europa de Cerrado kenbaar te maken. Hij zei: "Wij kunnen onze strijd voor het redden van de Cerrado alleen winnen als we de zaak internationaliseren". Sinds dat jaar heeft Wervel deze missie in Europa opgenomen. Luc Vankrunkelsven heeft hierover verschillende boeken geschreven.

Het leven als een pelgrimstocht

Langs de grenzen van de kerkelijke traditie

Lezing door Frits de Lange emeritus hoogleraar ethiek

Vrijdag 17 september, 19.30-21.30 uur; Scala - Klooster Wittem

Veel mensen voelen zich gelovig, hoewel ze niet (of niet meer) verbonden zijn met een kerk. Ze geloven dat er iets is dat groter is dan zijzelf, hoewel ze dat geloof meestal maar moeilijk onder woorden kunnen brengen. Frits de Lange noemt hen pelgrims, mensen onderweg. Niet Santiago de Compostella of het hiernamaals is hun bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaringen op de levensweg. Met hen probeert Frits de Lange mee te lopen. Zo verkent hij de grenzen van de kerkelijke traditie, om – hopelijk – dichterbij de kern ervan te komen. De lezing is gebaseerd op het boek *Heilige Onrust* dat Frits de Lange schreef in 2017.



**PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM**

Frits de Lange was bijna 25 jaar hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en ruim 10 jaar Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en schrijft o.a. regelmatig in Dagblad Trouw. Sinds dit voorjaar is hij met emeritaat.

De lezing vindt plaats in pelgrimsoord Klooster Wittem, Wittemer Allee 34. Het is de eerste activiteit in de nieuwe Scala-ruimte (de voormalige Gerarduskapel)!

Aanmelden is mogelijk bij de receptie van het klooster, aan de balie of via tel. 043 - 450 17 41 of via een aanmeldformulier op de website www.kloosterwittem.nl. Entree: € 10,- (te betalen op de avond zelf).

Zondag 26 september: concert Cantus ex Corde

Het Slavisch Byzantijnse koor Cantus ex Corde verzorgt op 26 september van 20.00 tot 21.00 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen een concert: *The Splendour of Russian Music*.

Kaarten á € 10,- zijn verkrijgbaar via ticketreservering@gmail.com of 045 - 205 45 49.

Film *As it is in heaven*

Op **24 september**, tijdens het Zomerfestival Voerendaal, wordt er in de Laurentiuskerk een film gedraaid: *As it is in heaven*.

Entree is gratis. Film begint om 20.30 uur. Voor meer informatie en aanmelding: Marcel Mollink.

Bezoek kloosterboerderij Echt

Op **25 september** brengen we een bezoek aan de kloosterboerderij in Echt (abdij Lilbosch). We vertrekken vanuit Voerendaal om 15.15 uur vanaf het kerkplein. We krijgen er een rondleiding, kop koffie en een meditatieve viering. Rond 19.00 uur zijn we terug. Voor meer informatie en aanmelding: Marcel Mollink (zie colofon).

Uur van de Buurt/Nationale Burendag

Hepkes & letters preuve, 20 september

Ontmoet je buren en deel je lekkere HEPKES samen. De bibliotheek zorgt voor koffie, buurtnieuws en buurtgasten!

Spelregels Burendag:

Neem je eigen hepke mee naar de bibliotheek om te delen met de buurt. Neem je geen hepke mee, dan ben je ook zeer welkom! Neem goede zin en een andere buur mee naar de bibliotheek. Alleen komen mag natuurlijk ook. Wees blij en geniet van de ontmoeting met andere buren.

Praktische informatie: deelname is gratis. Vooraf opgeven is verplicht. SCHUNCK Bibliotheek Heerlerbaan: **maandag 20 september** 13.30 – 15.00 uur; opgeven via 045 - 541 29 95 of loni.scholtz@schunck.nl.

Oecumenische viering

Op **zondag 26 september** is er een oecumenische viering in de Andreaskerk (aanvang 10.30 uur) en de protestantse kerk aan het Tempsplein (aanvang 10.00 uur). In de Andreaskerk gaat dan ds. Joachim Stegink van de PKN Parkstad voor.

Wilt u de viering aan het Tempsplein bijwonen? Dan bent u van harte welkom. U moet zich in verband met de nog geldende coronaregels wel even aanmelden: dat kan via www.pknparkstad.nl of stuur een e-mail naar Rob Pauls: andreas.r.pauls@gmail.com of bel 043 - 306 17 06. Volg voor het aanmelden in de Andreaskerk de website.

Gesprek met Ligia Leijenhorst

'Eenheid in verscheidenheid'; deze woorden klonken in het gesprek, dat ik met Ligia had op 26 augustus bij haar thuis op de Vullingsweg. "Het werd ons van kindsbeen af met de paplepel ingegeven", zegt ze; het was de rode draad in haar verhaal.



"Ik ben geboren in Curaçao in 1937, in een gezin van zes, drie jongens en drie meisjes. Ik ben opgegroeid in de sfeer van oecumene; het voelt daarom goed nu te leven dichtbij de Andreas, die steeds verbinding en samenwerking zoekt met de protestantse kerk. Mijn ouders waren hun tijd ver vooruit; thuis hoorden we tot de Nederlandse Hervormde Kerk, lazen de Bijbel en zongen psalmen; maar op school waren we katholiek, de jongens bij de Fraters van Tilburg, de meisjes

bij de Franciscanessen van Rozendaal; er was toen nog geen protestants onderwijs op Curaçao. De samenleving en het onderwijs waren multicultureel: katholieken, protestanten, hindoes, moslims, etc.; zodoende leerden wij spelenderwijs en ongedwongen respectvol omgaan met elkaars geloof en culturele achtergrond.

Na mijn middelbare school in de vijftiger jaren vertrok ik naar Nederland voor de studie Bevoegde Onderwijsopleiding in Nijmegen; het afscheid van het geborgen gezinsleven op Curaçao viel me zwaar. In Nijmegen leerde ik mijn man kennen en zijn we verloofd; toen we afgestudeerd waren, scheidde onze wegen weer voor enige tijd: hij moest in militaire dienst in Nederland, dat toen nog verplicht was; ik keerde terug naar Curaçao, waar ik twee jaar als onderwijzeres heb gewerkt. In 1960 zijn we met de handschoen getrouwd; mijn ouders en familie in Curaçao konden zodoende getuige zijn van ons huwelijk. Daarna ben ik naar Nederland gegaan, waar we kerkelijk getrouwd zijn in Woerden in het bijzijn van de ouders en familie van mijn man. In de zestiger jaren werkten wij beiden onafhankelijk van elkaar in protestants christelijke scholen in Woerden, Moordrecht en Gouda. We waren allebei ook erg betrokken bij het kerkelijke leven in allerlei functies. Tussendoor heb ik het protestantse gedeelte van de studie theologie afgerond; die studie heb ik gedaan vanwege mijn interesse voor mensen van ander geloof en culturele achtergrond. In die tijd is onze oudste geboren; met haar zijn wij teruggegaan (uitgezonden) naar Curaçao en hebben er gewerkt in het protestants christelijk onderwijs. Na 13 jaar hebben we ons toen toch definitief in Nederland gevestigd in Heerlen; de warmte en het bourgondische leven van het zuiden trok ons aan; er waren echter ook raakvlakken met het Caribi-

sche; zowel hier in de mijnstreek als op de Antillen waren de hoge baantjes voor buitenlanders. Maar terwijl er op Curaçao juist zo'n warme en ongedwongen relatie bestond tussen allerlei geloven, voelden wij in Limburg nog veel spanning tussen katholieken en protestanten; op dat terrein meenden wij vanuit onze achtergrond en ervaringen ons steentje te kunnen bijdragen.

Ik heb op de HTP theologie en maatschappijleer gestudeerd om mij te specialiseren in onderwijs en pastoraat; tot aan mijn pensioen heb ik les gegeven aan de protestants christelijke school. Als ouderling van de Protestantse Kerk heb ik in de tachtiger en negentiger jaren fijn samengewerkt in de oecumene met de Andreasparochie. Ik herinner mij vooral ons project in het kader van naar-elkaar-omzien voor/met vrouwen uit het azc: gesprekken, taal, brieven schrijven, dansen, drama, etc.; het was heerlijk samenwerken met Marlou van Leeuwen, die dan zorg droeg voor de opvang van kinderen.

Mijn man werd in 2003 ziek; ik heb toen alle bezigheden moeten stoppen om hem thuis te verzorgen in zijn laatste levensfase. De uitvaart in De Ark was een oecumenisch gebeuren; ons hele leven en werken waren oecumenisch geweest; het afscheid hoorde het volgens ons ook te zijn; het was in ieder geval zijn uitdrukkelijke wens. Ik heb zijn heengaan zwaar gevonden en ben echt een periode opstandig geweest; we hadden gehoopt tot in lengte van jaren samen te zijn, maar de cirkel werd zomaar doorbroken in dat jaar, veel te vroeg. Wij hielden van stil samen zijn, maar ik moest de stilte opnieuw uitvinden toen ik alleen kwam te staan.

Een mens speelt verschillende rollen in zijn/haar leven: vrouw, echtgenote, moeder, lerares, functies in kerk, toneel, etc.; je hebt altijd bepaalde beslissingen te nemen; dat gebeurt steeds vanuit één vertrekpunt; voor mij was dat liefde die verbindt. Ik heb dat altijd proberen te doen, ik kan dat ook nu nog doen, nu ik op leeftijd ben, door mijn contacten en gesprekken. Een heel kleine psalm is mij dierbaar en herhaal ik vaak: God, mijn hart verheft zich niet, mijn ogen kijken niet verwaand. Ik begeef mij niet in wat te groot is, hoger dan ik reiken kan. Neen, mijn ziel is tot rust en stilte gekomen. Zoals een kind bij zijn moeder geborgen is, zo voel ik mijn ziel."

Met deze mooie gedachte liep het gesprek met Ligia ten einde. Het is voor mij een verrassing geweest, dat iemand uit de PKN-kerk werd gevraagd het stokje over te nemen; maar het was tekenend voor de Andreas dat de vraag gesteld werd, zonder blikken of blozen. Het was fijn om te doen.

Geert Bles

AGENDA

Iedere woensdag

13.30 -16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30 - 11.30 uur: stilte-uur

15 augustus - 30 september

expositie Elyanne Lempers

Vrijdag 17 september

19.30 uur: lezing Frits de Lange
Klooster Wittem

Zaterdag 18 september

15.30 uur: vredesactiviteit
Vredeskapel Bautscherweg

Zondag 19 september

12.00 uur: vrijwilligersmiddag

Maandag 20 september

13.30 - 15.00 uur: Uur van de Buurt
Schunck Bibliotheek Heerlerbaan

Vrijdag 24 september

20.30 uur: film *As it is in heaven*
Laurentiuskerk Voerendaal

Zaterdag 25 september

20.00 uur: solidariteitswandeling
Start: Klooster Wittem

23.00 uur: wake in de Andreaskerk

Zondag 26 september

13.00-15.30 uur: kerk open i.v.m.
expositie

14.00 uur: Walk of Peace
Start Maanplein Noord (Jumbo)

20.00 uur: concert Cantus ex Corde
Pancratiuskerk

1 oktober - 26 november

Expositie Ger Koks
Andreasparchie

Dinsdag 12 oktober

11.00 - 13.00 uur: Alternatieve
smartlappen
Markt Heerlen

Woensdag 13 oktober

13.30 uur: stenen schilderen en
verhalen schrijven
Andreasparchie

Vrijdag 15 oktober

14.00 uur: lezing taoïsme
Andreasparchie

Zaterdag 16 oktober

20.00 uur: *Zie de Mens*
Sportpaleis Hendriks Heerlerweg
154, Hoensbroek

Woensdag 27 oktober

14.00 uur: Luc Vankrunkelsven
Andreasparchie

Zondag 7 november

Concert Trio Vivente

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandre-
as@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het pa-
rochieblad verschijnt in de week
van 11 oktober. Intenties en
kopij voor 16 oktober t/m 14
november graag uiterlijk **27
september** opgeven.

VIERINGEN

18 september t/m 10 oktober

Zaterdag 18 september

18.00 uur: dankdienst communicanten

Zondag 19 september

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed uit dankbaarheid bij een 50-jarig
huwelijk en voor de levende en overleden
leden van de familie Warmerdam-Seelen

Zaterdag 25 september

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 26 september

10.00 uur: oecumenische viering
Temp spleinker
10.30 uur: oecumenische viering An-
dreaskerk
Gebed voor Arnold van Ooyen (jaar-
dienst)

Vrijdag 1 oktober

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 2 oktober

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 3 oktober

10.30 uur: eucharistieviering
13.00 uur: doop Rico Baltussen
14.00 uur: doop Hailey Habets

Vrijdag 8 oktober

15.30 uur: ziekenzalving

Zaterdag 9 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering

Gedoopt

1 augustus 2021
Gwendolin van Weert

29 augustus 2021
Daan Graus
Puck Meeder