



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

SEPTEMBER – OKTOBER 2022

Vrede

Vrede kost handen vol pijn,
komt niet door een verdrag.
Vrede kruipt door woestijn,
eind van een lange dag.

Vrede is een lang verhaal,
gesmolten uit helm en staal.
Vrede is van brood en wijn,
moet deel van leven zijn.
Vrede is een open hand,
reikt naar de overkant.

Vrede kost geboortepijn,
moet fel bevochten zijn.
Vrede is vuur uit steen,
waar haat en strijd verdween.

Vrede is rusteloos,
is als een hart dat klopt.
Vrede is eindeloos,
een zoeken dat niet stopt.

Vrede is een lang verhaal,
gesmolten uit helm en staal.
Vrede is van brood en wijn,
moet deel van leven zijn.
Vrede is een open hand,
reikt naar de overkant.

Vredesweek 17- 25 september, thema: Generatie Vrede

Vrede vraagt om blijvende aandacht, zeker in onze tijd waarin oorlog en problemen op allerlei gebied steeds dichterbij komen. Vrede begint vaak klein; in een gesprek tussen generaties en buurtgenoten mogelijk al.

In het hele land worden activiteiten georganiseerd, relatief kleine activiteiten, zoals een wandeling, een maaltijd, een gesprek, een discussie om elkaar een hart onder de riem te steken – door te horen dat er meer mensen ongerust zijn over wat er gebeurt en op ons afkomt en of en hoe je daar samen misschien wel wat aan kunt doen.

Het Platform Vluchtelingenbelangen, waaronder PKN Parkstad, Klooster Wittem, parochies Waubach en Andreas, Humanistisch Verbond en Amnesty International, organiseert in de Vredesweek een aantal activiteiten.

Zaterdag 17 september

15.00-19.00 uur: vredesmaaltijd in PKN-kerk De Ark in Landgraaf. Vluchtelingen, statushouders en Nederlanders zijn van harte uitgenodigd. Ieder gezin/echtpaar neemt voor 4 personen een nationaal gerecht mee. De Ark zorgt voor tafels, stoelen, bestek, borden, drank en oven. Aanmelden bij Ada Hagreis 06 - 23 89 29 70 / ada@hagreis.com.

Dinsdag 20 september

19.00 uur: voettocht over het begin van de Via Belgica, van Rimborg (grens) via Eygelshoven tot zover redelijk voor een avond. Halverwege koffiepauze met o.a. deelnemers van Laudato Si'-cursus.

Woensdag 21 september

19.00 uur: Humanistisch Café in Café Pelt, een gesprek over onze houding t.a.v. vluchtelingen. Zie voor meer informatie: www.humanistischverbond.nl/afdelingen.

Donderdag 22 september

19.00 uur: Andreasparochie, een wandeling vanuit de parochie naar de Mijnwerkerskapel en aansluitend een gesprek bij kopje koffie/thee, over wat het met je doet als het gaat over vluchtelingen.

Vrijdag 23 september

19.00 uur: azc Imstenrade een gesprek met vluchtelingen/statushouders.

Zaterdag 24 september

10.00 uur: fietstocht van azc Imstenrade naar Heerlen Centrum.

Klooster Wittem: expositie en concert van Mala

Acht mensen, acht portretten, acht levensliedjes

Mala is een singer-songwriter van Bosnische origine. Ze schreef acht liedjes over acht mensen die – net als zijzelf als baby – moesten vluchten en in Nederland terechtkwamen.

De liedjes staan op Mala's album *The Untold Stories*, dat is uitgebracht met een boek met verhalen over vluchten, familie, moederliefde, terugkijken, maar ook zeker vooruitkijken. Verhalen die het verdienen om gehoord te worden.

Tijdens de vredesweek – 17 t/m 25 september – hangen in ontmoetingsruimte scala van het klooster Wittem acht portretfoto's van de acht vluchtelingen over wie Mala zingt. Bij de foto's staat te lezen wie ze zijn en is de songtekst afgedrukt, die vanuit hun perspectief is geschreven. Een tentoonstelling die probeert bij te dragen aan broederen zusterschap en verbintenis.

24 september: slotconcert met Mala om 14.00 uur.

Stiltekring voor Vrede

Vredesplatform Heerlen organiseert in samenwerking met Heerlen Mondiaal en het Missionair Overleg Parkstad een stiltekring op de eerste dag van de Vredesweek 2022, zaterdag **17 september**. Deze stiltekring vindt plaats op de kruising van de Promenade en de Honigmannstraat van 12.00 tot 12.30 uur. De stiltekring wordt georganiseerd om alle mensen die onder oorlog of gewapend conflict lijden, een boodschap van hoop en kracht te sturen. We denken in het bijzonder aan Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen en de Hoorn van Afrika.

Vredesorganisatie PAX en de Ambassades van Vrede organiseren dit stil protest op veel plaatsen in heel Nederland op deze zaterdag om 12.00 uur. Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte betuigt men solidariteit met miljoenen mensen en hun enorme leed in conflictgebieden. Dit gezamenlijke initiatief legt de nadruk op gewelddoos verzet, steun voor democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid.

We hopen dat veel mensen hun steun komen betuigen voor een wereld waarin vrede de boventoon voert. Hoewel het protest in stilte gebeurt, worden mensen wel uitgenodigd om vlaggen of borden met vredeswensen mee te nemen. Rondom de stiltekring zullen enkele leden van het Vredesplatform het winkelende publiek vragen (even) mee stil te staan.

Walk of Peace en vredestreffen

Op de eerste Vredeszondag van de Vredesweek 2022, zondag **18 september**, organiseren het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad een Vredeswandeling of Walk of Peace en een Vredestreffen.

Ook nu is de Vredesweek onverminderd actueel en blijft het nadenken over vrede in het groot en het klein hoogstnoodzakelijk. Er zijn tal van conflicten en zorgen waar vrede dringend gewenst is. Vanzelfsprekend denken we aan de oorlogen in Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen en de Hoorn van Afrika. Maar ook in onze samenleving zijn er diverse conflicten en problemen die verbonden zijn met gebrek aan vrede zoals (klimaat)vluchtelingen, sociale onvrede en huiselijk geweld. Werken aan meer vrede in de wereld en in onze samenleving is pure noodzaak willen we een vreedzame toekomst veiligstellen.



Programma:

- 14.00 uur Start Vredeswandeling/Walk of Peace bij de Vredeskapel en het Joods monument aan de Akerstraat, Heerlen centrum.
Onderweg zal tijdens twee korte tussenstops worden ingegaan op de problematiek van vluchtelingenopvang en waar vluchtelingen zich zorgen over maken (Jan Daems), plus een toekomst voor Oost-Afrika en in het bijzonder over een biologisch landbouwproject in Kenia (Guus Prevoo).
- 14.30 uur Aankomst op het Bekkerveld, koffie en thee; er zijn enkele informatiekraampjes.
- 14.45 uur Start minimanifestatie 'vredestreffen' met korte toespraakjes, enkele gedichten door Han Weinberg, een paar vredesliedjes door het koor van het Apostolisch Genootschap, een optreden van Paul van Loo en afsluitend het lied *Imagine*, gezongen door Henk Dado.
- 15.50 uur Afsluiting en napraten.

Oecumenische viering 25 september

Na lange tijd kunnen we weer een oecumenische viering samen in een van onze kerkgebouwen vieren, deze keer in de Pelgrimskerk in Brunssum. Deze kerkdienst wordt voorbereid door een groep leden van de Protestantse Parkstadgemeente en de Andreasparochie en is verbonden met de Vredesweek. Er is heel veel gaande in de wereld en in onze samenleving. Dat roept de nodige vragen en onzekerheden op. Want binnen en buiten onze kerkgemeenschappen verlangen we ernaar dat de wereld en onze samenleving er anders uitziet. Hebben wij als kerkgemeenschappen in deze situatie iets te bieden? Hebben we, misschien zonder het zelf in de gaten te hebben, goud in onze handen? Exodus 20,4-6 en Lucas 16,1-17 wijzen ons de weg naar het verrassende thema: Mammon - goud in onze handen?!

De voorbereidingsgroep

Nieuws van Stichting Taiama-Andreas

Mogen we een van de jongeren die wij sponsoren voorstellen? Abubakarr is een jongen van 13 jaar oud. Tijdens een ongeluk, hij was toen 4 jaar, verloor hij een been. Abubakarr is een slimme jongen en wij ontmoetten hem begin 2019 toen hij op de basisschool zat. Lopend op krukken met een prothese.



Toen we begin dit jaar terugkeerden naar Sierra Leone, misten we Abubakarr tijdens de meeste bijeenkomsten; hij had griep. Zijn prothese was versleten en het was te vermoeiend voor hem om zich te verplaatsen. Op school werd hij gepest. Hier moest een oplossing komen. We hebben heel wat gezocht om te kijken hoe we hem konden helpen. Er bleek een Nederlands team in Sierra Leone te zitten dat 3D-prothesen maakt, helaas voorlopig alleen armprothesen. Via hen kregen we het adres van een dokter in Freetown die ook prothesen maakt, en hij wilde Abubakarr wel zien.

Eind juli, toen de vakantie was begonnen, vertrok Abubakarr met Bangalie, een ouder lid van onze groep en leraar (niet betaalde baan...) van de school van Abubakarr naar Freetown, een reis van een hele dag. Voor ons een sprong in het diepe want we wisten niet of het

zou gaan lukken. De dokter wilde hem in eerste instantie eerst alleen zien.

In de drie weken die volgden hebben we heel wat moeten regelen. Waar ze gingen slapen (een familiehuis van de familie van Kelly) bleken te weinig slaappleaatsen te zijn; dus hebben we een matras gekocht waarop ze op de grond konden liggen. Elke dag regelden we dat er geld voor eten was; de jongens moesten zelf koken. Het vervoer van en naar het ziekenhuis, de fysiotherapie, het opmeten van het been, wat kwam er veel bij kijken. Geregeld zorgden we dat Abubakarr met zijn ouders kon bellen. En af en toe kregen we via via een spraakbericht van de moeder van Abubakarr. Wat is ze blij en dankbaar. Tussendoor waren er rellen in Freetown. Waren de jongens wel veilig?

Maar de prothese werd aangemeten, Abubakarr leerde lopen en na drie weken mochten de jongens eindelijk weer naar huis.

We hebben veel respect voor Bangalie. Hij is een van de oudere leden van onze groep en begeleidde Abubakarr op deze reis. Hij heeft er zelfs een sollicitatiegesprek voor moeten missen. Zonder Bangalie was dit echt niet mogelijk. Ik denk dat zo de hulp moet zijn. Samen werken aan een beter leven voor de groep jongeren die wij sponsoren.

Namens Stichting Taiama-Andreas

Marie-José Brounen

Aandacht voor het milieu

Er zijn vele redenen om aandacht te besteden aan het milieu. Wij willen graag met mensen in gesprek gaan over het beschermen van de wereld en onszelf tegen de opwarming van de aarde. Op woensdag **21 september** van 19.30 tot 21.00 uur willen wij in de koffiekamer van de Andreaskerk samenkomen en we nodigen geïnteresseerden daar graag voor uit.

Aan de orde komt:

- Welkom
- Inleiding
- Delen van ervaringen en discussie
- Samenvatting
- Vervolgafspraak
- Sluiting

Marcel Mollink, Eline Claassens en Math Gulpers

Burendag

Op zaterdag **24 september** van 14.00 tot 17.00 uur doet de Andreasparochie mee aan de landelijke Burendag. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds om buurten leuker, socialer en veiliger te maken, door burens elkaar te laten ontmoeten, elkaar te helpen en zich samen in te zetten voor de buurt.

Wil je buurtbewoners ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan? Kom dan gezellig op de koffie. Wij zorgen voor wat lekkers erbij. Voor de kinderen zijn er spellen op het plein van de kerk.

Tijdens deze middag willen we de buurtkast nog een keer extra onder de aandacht brengen. Mocht je houdbare levensmiddelen over hebben, doneer deze dan aan de buurtkast. Zo gaan we met z'n allen verspilling tegen en blijven we omzien naar elkaar.

Tevens nodigen we je uit om de kerk te bezichtigen en een kijkje te nemen bij de expositie van Slavko Dujic, in de kerk.

Reden genoeg dus om op zaterdag 24 september langs te komen. We zien ernaar uit je te ontmoeten!

Talitha Coenen

Open dag azc Heerlen

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) organiseert in veel azc's in het land open dagen om Nederlandse burgers in contact te brengen met asielzoekers en vluchtelingen.

Kom op Burendag op zaterdag **24 september** (13.00-16.00 uur) een kijkje nemen in het azc Imstenrade. Met rondleidingen en verschillende activiteiten krijg je een indruk van het dagelijks leven in een asielzoekerscentrum. En maak je kennis met mensen die moesten vluchten uit hun land. Misschien ontdek je dat zij niet anders zijn dan jij en ik.

Adres: Imstenrade 6, Heerlen (naast het crematorium).



Bibliodrama-cursus

Wij, Tonny Ubachs en Marcel Mollink, willen je van harte uitnodigen om samen met ons bijbelverhalen op een andere manier te gaan ontdekken, verdieping te zoeken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

Wij hebben in de afgelopen jaren al enkele bibliodramabijeenkomsten gehad, maar er is nog plek en ruimte voor nieuwe deelnemers. Je kunt je voor deelname opgeven bij Tonny Ubachs of Marcel Mollink, voor meer gegevens zie hieronder.

Wat betekent Bibliodrama doen?

In Bibliodrama onderzoek je wat het verhaal jou te vertellen heeft, waar het raakt aan je eigen leven, je eigen ervaringen en geloofsbelevissen.

Het is niet het naspelen van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In Bibliodrama vullen de deelnemers de rollen van de personages uit het verhaal in vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen. Zo gaat een groep deelnemers samen een Bijbelverhaal van binnenuit zien en ervaren. Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen. Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling van de details gebeurt vanuit de eigen intuïtie en wordt dan ook gekleurd door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen die de spelers meebrengen.

Cursusleiding: Tonny Ubachs

Ik speel al tientallen jaren zelf Bibliodrama en ben professioneel gediplomeerd Bibliodrama-begeleider. Ik heb zelf veel ervaringen opgedaan door het spelen van verhalen uit de Bijbel, wat mijn leven verrijkt heeft. Ik ben de verhalen uit de Bijbel beter gaan begrijpen en het droeg bij tot verheldering van de onderliggende spirituele boodschap.

Marcel Mollink zal het bibliodrama mee begeleiden.

Je kunt je opgeven voor 4 bijeenkomsten op donderdag 13 en 27 oktober, 10 en 24 november 2022 van 14.00 tot 16.30 uur.

Waar: Andreasparochie Heerlerbaan.

Kosten: € 5,00 per bijeenkomst.

Je kunt je aanmelden bij Tonny Ubachs: tubachs@home.nl of 06 - 57 17 91 93 of Marcel Mollink: butterflymarcel@hotmail.com of 045 - 574 03 78.

Activiteiten van de ATD Vierde Wereld rond 17 oktober

Door de VN uitgeroepen tot de Werelddag van verzet tegen extreme armoede



Op dinsdag **11 oktober** wordt er in het Juphuis, Schandelerstraat 81, te Heerlen en op donderdag **13 oktober** in de kerk van Chèvremont, Nassastraat 37 in Kerkrade een maaltijd verzorgd door Caritas045. Aanvang: 16.30 uur.

Caritas045 heeft een groot hart voor elke inwoner van Parkstad die te maken krijgt met armoede en eenzaamheid. "Ik wil veel meer een vriend zijn voor mensen dan een voedseluitgiftepunt", aldus Arend van der Heijden, oprichter van Caritas045. Caritas045 gaat zich vanaf medio 2022 meer inzetten voor de zelfredzaamheid van mensen die het gevoel hebben het hoofd niet boven water te kunnen houden. Het is het verschil tussen mensen vis geven en ze leren hengelen.

De ATD Vierde Wereld zal daar vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Ze vertellen over de Werelddag van verzet tegen extreme armoede die elk jaar op 17 oktober herdacht wordt. Ook zullen we onze liederen gaan zingen.

We gaan graag in gesprek met de mensen die daar de maaltijd nuttigen over waardigheid:

Waardigheid voor jezelf.

Waardigheid voor de ander.

Waardigheid voor de omgeving en de aarde.

Op woensdag **12 oktober** gaan we tulpen maken van papier met een citaat/woord van ATD Vierde Wereld, Andreaskerk, Palestinastraat 326 te Heerlerbaan. Hierbij bent u van harte welkom van 13.30 uur tot 16.30 uur.



Op zondag **16 oktober** is er een landelijke viering van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede in Nijmegen, Stijn Buysstraat 11 of hoofdingang van het Titus Brandsma Memorial (gedachteniskerk), Keizer Karelplein 19. Een aantal mensen van onze groep zullen naar deze bijeenkomst gaan.

Op 11 februari 2017 is er een steen geplaatst n.a.v. de 100^{ste} geboortedag van Joseph Wresinski met het volgende citaat:

"Ons enige wapen is liefde voor de mensheid,
hartstocht voor gerechtigheid en vrede."

Op maandag **17 oktober** gaan we met onze groep deze tulpen plaatsen in de wijk Heerlerbaan. U bent uitgenodigd met ons mee te gaan.

In het kader van de Dag van de Rechten van het Kind zondag 20 november houden we op zaterdag **19 november** om 18.00 uur en op zondag **20 november** om 10.30 uur een viering in de Andreaskerk, Palestinastraat 326 te Heerlerbaan. Deze viering zal gaan over waardigheid en er zal gelezen worden uit het boek van Annie van den Bosch *Recht op bescherming van het gezin* over uithuisplaatsing van kinderen die in armoede leven. Tijdens de viering zullen we onze alternatieve smartlappen ten gehore brengen. Na de viering van zondag 20 november zullen we in de kerk een lunch houden met soep en sandwiches. Graag horen we voor donderdag 17 november of u na de viering blijft om mee te lunchen.

Voor verdere informatie: zuid-limburg@vierdewereld.nl of via Hilly (06 - 83 07 77 47) of Joze (06 - 19 41 78 14).

Andreas uit de kunst...

Zondag 19 augustus 14.00 uur. Het lijkt wel Kerstmis, zóveel Andre-asgangers! Zelfs meer dan dat; en tussen hen door en over hen heen schijnen duizend tinten roze en blauw vanaf de wanden. Onze commissie kerk en kunst heeft de ruimte van gangen en kerkzaal voor

twee maanden, te beginnen met festival Cultura Nova, 'weggeven' aan kunstenaar Slavko Dujic, van oorsprong Kroaat, die doeken van 'formaat lits jumeaux' heeft bewerkt met dunne verf die tot aan de onderranden is afgedropen. Dat heeft sterke verticale lijnen opgeleverd, waar vaag



tussendoor getergde gezichten schijnen, die je recht aankijken, vluchtelingen. Slavko was zelf ooit vluchteling, vandaar... Vandaag is de officiële opening door Heerlens' wethouder van cultuur, Jordy Clemens, met gasten van dichtbij en veraf, met harpmuziek, met tekst en gedichten in prachtige taal, en met onvermijdelijke hapjes.



Onze kunstenaar-architect Laurens Bisscheroux zou vandaag beslist heel content over ons zijn omdat we zijn gebouw precies gebruiken zoals door hem bedoeld: de grote kerkzaal voor de vieringen en op de weg daarheen kunstuitingen die hoe dan ook sporen met de evangelische boodschap.

Wil Pecasse

Uitstapje van het zangkoor van de Andreas

Zangkoren hebben het in de afgelopen twee coronajaren erg moeilijk gehad. Niet meer mogen samenkomen, niet meer samen mogen zingen. Het was een stille tijd, zonder zangvreugde en zangplezier. Vele koren zijn gesneuveld. Zelfs als de leden nog leven. Andere koren zijn blijven bestaan en proberen de draad weer op te pakken. Zo ook het zangkoortje van de Andreas.

Om de stemmen weer wat te smeren vond op 21 juli het jaarlijkse uitstapje plaats dat vanwege corona ook twee jaar moest worden uitgesteld. Gekozen was voor een lunch en gezellig samenzijn in MIJN Lunchcafé, aan de Wilhelmberg. Dat is, onder de paraplu van Relim (de Parkstadbrede organisatie voor begeleiding van mensen met meervoudige problematiek naar werk), een "sociaal en huiselijk lunchcafé, waar men gelooft in kansen en



toegankelijkheid voor iedereen, en medewerkers onder begeleiding van professionals werken en eerlijk en betaalbaar eten serveren", aldus de website van het café.

Het bijna voltallige koortje nam de proef op de som en zag bevestigd dat het allemaal klopt wat er op de website te lezen valt. Een uitstekende plek om wat te eten en drinken en onbekommerd met elkaar te praten. Na een paar uurtjes waren de stemmen voldoende gesmeerd en toog het koor weer huiswaarts. Inmiddels luistert het koor weer maandelijks de vieringen op. Als vanouds!

Boerderijviering



Op zondag 17 juli vond onder een stralende zon de traditionele boerderijviering plaats. Dit jaar op de binnenhof van zorgboerderij de Corisberg aan de Corisbergweg. Voor het eerst sinds jaren weer samen verzorgd door de Andreas- en de Josephparochie.

Deken Hans Bouman ging op gepaste wijze maar met verve voor. Ook Guus, de vaste misdienaar van de Andreas, was in zijn element; hij was immers als een van de bewoners van de boerderij onze gastheer! Het koor Sound of Peace and Freedom zorgde voor de muzikale omlijsting van de viering, met als uitsmijter aan het einde de Limburgse evergreen over 'oes schoen Limburg'.

Meer dan honderd mensen namen aan de mis deel. Bang voor regen hoefden we dit jaar niet te zijn! Integendeel, voor sommigen zou een verkoelend regenbuitje best welkom zijn geweest!

Na de mis werd nog uitvoerig koffie gedronken en gebak gegeten en hebben heel wat mensen van beide parochies, en wellicht ook van elders, met elkaar kennis kunnen maken. Er was genoeg schaduw om niet ter plekke een zonnesteek op te lopen.

Er komt heel wat bij kijken om zo'n viering in de buitenlucht te organiseren. Aan alle vrijwilligers van beide parochies die hebben gezorgd voor deze geslaagde viering en samenkomst daarom een hartelijk dank je wel! Volgend jaar hopelijk weer een gezamenlijke boerderijviering!

Ontmoetingsgroep naar Botanische tuin

De ontmoetingsgroep van de Andreas ging op 16 augustus met een groep ouderen uit de parochie en de wijk naar de Botanische tuin in Terwindsen. Een bekend adres voor de meesten. Een fijne plek om in alle rust wat rond te wandelen en koffie te drinken en vlaai te eten. Het was prachtig weer zodat we buiten konden zitten. Gitarist Ger bracht de stemming erin met liedjes, de meeste 'in 't plat', maar ook in het Nederlands en Engels, over Limburg, Heerlen, Kerkrade. Ook bezoekers van de tuin die niet tot de groep behoorden, luisterden en zongen



mee. Zingen verbreedt, dat bleek maar weer eens, zeker in zo'n mooie tuin. Als alle mensen eens net zo ontspannen zouden zijn als wij op die middag: de wereld zou er van opknappen. In elk geval zijn wij er die middag behoorlijk van opgeknappt! Een mooie middag!

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

27 augustus - 18 oktober

Slavko Dujic ontmoet Hardy Mertens

Donderdag 15 september

19.30 uur: Hoe kom je tot jeZELF?

Lezing Joep de Jong
Andreaskerk

17 - 25 september

Vredesweek

19 - 25 september

The Untold Stories
Expositie in klooster Wittem

Zaterdag 17 september

12.00 uur: stiltekring voor vrede
hoek Promenade/Honigmannstraat

15.00-19.00 uur: vredesmaaltijd
PKN-kerk De Ark in Landgraaf

Zondag 18 september

14.00 uur: Walk of Peace
Start bij Vredeskapel, Akerstraat,
Heerlen

14.45 uur: vredestreffen

Bekkerveld, Heerlen

Dinsdag 20 september

19.00 uur: wandeling vanaf parochie
Waubach langs via Belgica

Woensdag 21 september

19.00 uur: Humanistisch Café over
onze houding t.a.v. vluchtelingen
Café Pelt, Pancratiusplein, Heerlen

19.30 uur: bijeenkomst over aan-
dacht voor het milieu, Andreaskerk

Donderdag 22 september

19.00 uur: wandeling van Andreas-
parochie naar Mijnwerkerskapel

Zaterdag 24 september

10.00 uur: fietstocht van azc Imsten-
rade naar Heerlen Centrum

13.00-16.00 uur: open dag azc Heer-
len

14.00-17.00 uur: Burendag, Andre-
askerk

14.00 uur: concert met Mala, klooster
Wittem

Dinsdag 11 oktober

16.30 uur: maaltijd Caritas045
Juphuis, Schandelerboord 81, Heer-
len

Woensdag 12 oktober

13.30 uur: ATD maakt papieren tul-
pen, Andreasparochie

Donderdag 13 oktober

14.00 uur: eerste bijeenkomst cursus
Bibliodrama

16.30 uur: maaltijd Caritas045
Kerk Chèvremont, Nassaustraaf 27,
Kerkrade

Maandag 17 oktober

ATD gaat tulpen plaatsen in de wijk

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 17 oktober. Intenties en kopij voor 22 oktober t/m 13 november graag uiterlijk **3 oktober** opgeven.

VIERINGEN

17 september – 16 oktober

Zaterdag 17 september

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 18 september

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Mia van de Geijn en voor Mieke van Emmerik-van der Steen en ouders van Emmerik-Peeters

Zaterdag 24 september

13.00 uur: doop Jari Janssen
18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 25 september

10.00 uur: oecumenische viering
Pelgrimskerk Brunssum

Zaterdag 1 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 2 oktober

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor John Erkens (jaardienst)

Vrijdag 7 oktober

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 8 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 9 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 15 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 16 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Mia van de Geijn