

PAROCHIEBLAD JUNI - AUGUSTUS 2015



Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, 045 5714078

Pastoraal werker Eline Claassens, tel. 06 25364185

Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur

Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325

Website: www.sintandreas.nl

Facebook: www.facebook.com/andreasparochie

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Vakantie...

Een tijd waar veel mensen naar uitzien en veel mensen ook tegen opzien. We leven er naartoe, maken plannen, en verlangen naar... is het niet, waar we in het gewone leven vaak niet aan toekomen terwijl je weet dat het daar wel om zou moeten gaan? Om aandacht voor elkaar, om rust en stilte, een goed gesprek, plezier in vaak heel simpele dingen zoals dat zinnetje uit het gedicht van J.C. Bloem dat me nu te binnen schiet: *Domweg gelukkig in de Dapperstraat*:

DE DAPPERSTRAAT

Natuur is voor tevreden en of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De' in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.
Dit heb ik bij mijzelf overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.
J.C. Bloem (1887-1966)

Domweg gelukkig, de kunst om dat te leren. Het zou een vakantieopgave kunnen zijn, voor even, denk ik nu.

Er is ook die andere kant, de mensen die opzien tegen de vakantieperiode. Ouderen of zieken die hun vertrouwde mensen om zich heen missen en bezorgd zijn of ze veilig thuis komen. Er is een toenemende groep die zich geen vakantie kan permitteren.

De vele brandhaarden in de wereld, het besef dat vrijheid zo kwetsbaar is, het moet ons allemaal te denken geven en het vraagt om extra aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar.

In onze parochie willen we een geste doen:

- Op donderdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur staat de poort op het pleintje wijd open, om wie maar wil te ontvangen met een kopje koffie of thee en een luisterend oor.
- Op 23 juli gaan we een middag op stap naar een mooie plek in het Limburgse land. U kunt zich opgeven als chauffeur of als gast, we vragen een kleine bijdrage in de kostprijs. Mocht dat voor u een bezwaar zijn, dan vinden we daar een oplossing voor. Meld u aan bij een van de gastvrouwen of op de lijst op het prikbord.
- Naast de weekendvieringen is er op 16 juli een viering in de Corisberg om 10.30 uur. Ook mensen van 'buiten' zijn van harte welkom.

Een goede vakantietijd voor alle mensen op reis en thuis. Graag tot ziens met nieuwe energie, ook voor onze Andreas.

Eline Claassens

Boerderijviering

Op zondag 12 juli om 10.30 uur vindt traditiegetrouw ter afsluiting van het school- en werkjaar de vakantieviering in de open lucht plaats. Dit jaar zijn we weer te gast op de boerderij van de familie Gielkens (Heerlerbaan 232, tegenover Aldi/Plus). De viering vindt plaats op de binnenplaats van deze boerderij (of bij slecht weer, wat we natuurlijk niet hopen, in de schuur). Na afloop kunnen we allen samen koffie, thee of iets fris drinken en gezellig naperen. Deze familieviering is voorbereid door beide Heerlerbaanse parochies (St. Joseph en H. Andreas) en het koor Sound of Peace and Freedom. We zijn blij dat we ook dit jaar hier weer welkom zijn. We hopen dat velen van u deze viering met ons mee komen beleven. Van harte welkom dus.

Solidaridadviering op 18 en 19 juli

De woord- en communieviering van het derde weekend van juli wordt voorbereid door de Solidaridadgroep met als thema: *De zevende dag*. Vakantie is vrij zijn van het ritme van elke dag. Er hoeft niets. Dat is het zalige. Je kunt zelf je dag indelen. Je kunt dingen doen waar je normaal niet aan toe komt. Je kunt aandacht hebben voor mensen voor wie je normaal gesproken niet de tijd en de rust hebt. Vakantie is uitwaaien, is de spanning eraf laten, is het leven vieren. Zoals wij elke week samen komen in de Andreas om te vieren op de zevende dag, een dag van rusten na een drukke werkweek. Zo is vakantie een soort zevende maand van het jaar. Een maand om stil te staan bij jezelf, bij anderen, bij andere dingen. Je even terugtrekken en rust nemen om je stem van binnen te horen. Even stil worden om te luisteren naar je hart.

Van harte uitgenodigd, namens de werkgroep Solidaridad,

Harry Kerckhoffs

H. Vormsel

Bij het ter perse gaan van dit parochieblad is het Vormsel nog niet geweest. Maar wel hebben de vormelingen al een presentatie gemaakt van hun 'doe-project'. Hieronder een stukje van het doe-project van het 'meiden-groepje': Op donderdag 21 mei is het meidengroepje (Danée, Ivana, Maud, Lauri en Floor) naar de zorgboerderij van de Corisberg geweest. Danée schreef dit mooie verhaal:

We werden opgedeeld in groepjes en ik mocht helpen in de houtzagerij. Er was 1 begeleider en er waren 3 mensen die daar aan het werk waren. Een iemand was een bank aan het schuren, en er was iemand die een plankje aan het maken was voor de winkel. Ik mocht daarmee helpen en dat was heel erg leuk! Na een tijdje gingen we opruimen. Nadat we alle spullen hadden opgeruimd moesten we alles vegen. Er was een man die in een rolstoel zat en die kon mee vegen. Het was heel erg leuk om daar mee te helpen! Na het opruimen kwamen we allemaal bij elkaar in een zaal. We zongen een paar liedjes en we bespraken de dag. Iedereen moest om de beurt een woord zeggen van wat we die middag hadden gedaan. Daarna bespraken ze nog wat ze morgen zouden doen. Het was erg leuk om te zien hoe ze dat deden. Daarna gingen alle mensen naar hun huisjes en wij mochten mee. Ik ging samen met Ivana in een huisje. Eerst kregen we allemaal wat te drinken en hebben we cupcakes gebakken en iedereen kreeg er een van. De cupcakes aten we op en daarna liet een meisje haar kamer zien. Die was veel groter dan ik had gedacht en het zag er gezellig uit. Daarna liet ze ons nog haar eigen badkamer zien. Er was een bad, een douche, een wc en een wastafel. Toen we klaar waren met kijken kwamen de ouders ons ophalen. We gingen met de andere kinderen nog even de ezel knuffelen. Het was een heel gezellige, leuke en leerzame middag.

Terugblik op de eerste communie

Mijn communie was op 14 mei. Het was een hele leuke dag en gelukkig scheen de zon. Ik mocht voorlezen in de kerk, dat vond ik leuk. Maar ik vond het ook spannend. Want er waren veel mensen in de kerk die naar mij keken en dat vond ik best eng. Ik kreeg ook de hostie. Die hadden we al een keer geproefd met oefenen.

Voor de communie hebben we ook leuke dingen gedaan. We hebben samen geknutseld. We maakten een wolkje met een foto. En ik heb een schilderij gemaakt met de aarde. En we hebben gewerkt in het boekje van Juul in de wolken. Nan heeft ons daarbij geholpen.

We zijn ook nog naar de Bisschopsmolen geweest in Maastricht, daar hebben we zelf echte vlaaitjes gebakken.

Het waren leuke kinderen in onze groep. Esther, Luna, Devon, Dylan en Tim zijn nu mijn vrienden. Dat was het verhaal van mijn communie.

Groetjes van Lieve

Parochiedag 31 mei

We kijken terug op een goede parochiedag, met een mooie dienst (en preek zie: website) met bezoek van twee zonen en twee kleinzonen van Laurens Bisscheroux en van Rob Takens, de kunstenaar van de voetendeuren en het beeld van Moeder Aarde. Van de erven Bisscheroux kreeg de parochie het houten beeld van Moeder en Kind van L. Bisscheroux. Na de lunch kwamen we opnieuw samen in de kerk waar de werkgroepen hun inzet tot nu toe belichtten. Hieronder een sterk verkorte weergave. (Kijk voor meer informatie op de website.)

De werkgroep **financiën** is vooral bezig met het naar beneden brengen van de energiekosten, maar ook andere ideeën voor besparing worden onderzocht:

- de temperatuur in de kerk door de week lager
- een vrijwillige bijdrage vragen voor het parochieblad
- aanpassing van de gas- en elektriciteitsaansluiting
- mogelijkheden om de isolatie van het gebouw te verbeteren
- voor de kerkbijdrage kunnen parochianen een contract met de parochie afsluiten om minimaal vijf jaar kerkbijdrage te betalen; dat bedrag kan dan in zijn geheel worden afgetrokken van de belasting. De penningmeester informeert u hierover graag.

De werkgroep **kerk en kunst** wil meer bekendheid geven aan de Andreaskerk en haar architect Laurens Bisscheroux. Ze is in gesprek met de architecten Jules Beckers en Piet Mertens die hen ondersteunen om de Andreaskerk op de lijst van cultureel erfgoed te plaatsen. De erven Bisscheroux schonken de parochie het beeld 'Moeder en Kind' en Rob Takens schonk het archief van het beeld 'Moeder Aarde'. Ton van Mastrigt schreef over de kerk op de website Heerlen Vertelt.

Van 7 augustus tot 17 september zal in de kerk een Bisscheroux-tentoonstelling te zien zijn met als thema: *de kamer van Gabriël*.

De werkgroep werkt aan een nieuwe brochure. Hierin komen interviews met Geert Bles, Jeroen Bisscheroux, Rob Takens, een vrijwilliger en een parochiaan. Verder geschiedenis en foto's van de kerk en haar kunstwerken, een wandeling over Heerlerbaan. Deze brochure wordt te koop aangeboden en zal ongeveer € 5,- gaan kosten.



De werkgroep **zorg** wil mensen een plek aanbieden waar ze een luisterend oor vinden, een kopje koffie kunnen drinken en eventueel in overleg met elkaar activiteiten kunnen organiseren (schilderen, bakken, lezen, bewegingsoefeningen). Naast de inloopochtenden bij de gastvrouwen, op woensdagmiddag bij de ATD Vierde Wereld, staat op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur nu ook de poort op het pleintje open.

De werkgroep **PR** heeft zich gericht op het parochieblad, de website en facebook. Het parochieblad wordt voortaan afgedrukt in een betere kwaliteit. De website www.sintandreas.nl heeft een nieuw uiterlijk gekregen, maar nog belangrijker is dat er meer actuele informatie op te vinden is. Met behulp van de nieuwe facebook-pagina www.facebook.com/andreasparochie kan direct gecommuniceerd worden met de volgers van de pagina.

De werkgroep **columbarium** heeft zich ingezet om de kerk klaar te maken ook voor niet-kerkelijke uitvaarten. Het altaar en het tabernakel moeten verplaatsbaar worden (d.m.v. wieltjes) en er moeten een videoscherm, een laptop en beamer en een andere geluidsinstallatie komen. Er zal een kleine werkgroep moeten komen die alles voor de uitvaart klaarzet en opent en sluit. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn, maar we hebben een sponsor gevonden voor de apparatuur! Zodra dat gerealiseerd is, gaat de werkgroep verder met de mogelijkheid om urnen rond de kerk te plaatsen, bij tegels met namen van moderne heiligen, mannen en vrouwen van onze tijd.

Expositie Tiny Hamerlinck

Tiny Hamerlinck woont in Simpelveld en is opgegroeid in een groot gezin. Vanaf haar vroege jeugd heeft zij steeds het verlangen gehad om te tekenen of te schilderen, maar daar niets mee gedaan. Vanaf haar 50e is zij dit verlangen waar gaan maken. De Tekenen- en Schilderclub Heerlen heeft haar daarbij goed begeleid.

Het genre waarin zij werkt, is heel gevarieerd te noemen: van figuratief naar abstract en modern. Zij heeft geëxposeerd in Simpelveld en Hospice de Mantelhof in Heerlen.

Tiny zegt: 'Ik krijg de beste inspiratie als ik naar klassieke muziek luister, de kleuren komen dan als vanzelf'.

De expositie in de Andreaskerk is van 25 juni tot 5 augustus 2015.

Geloofsestafette

Ik ben Annemarie Noijen, ben getrouwd en heb drie kinderen. Mijn geloofsverleden begon al in mijn jeugd. Toen ik klein was, was het heel gewoon om vrijdags voor school en zondags naar de kerk te gaan. En 's avonds voor het naar bed gaan met ons hele gezin te bidden bij het kruisbeeld. Mijn moeder was gelovig en had iets met Maria en ging later dan ook één keer per jaar naar Lourdes. Mijn wens is om daar ook nog eens naar toe te gaan.

Toen ik 18 was, werd ik gevraagd om samen met andere jongeren diensten te maken en om de jeugd op te vangen bij een jongerenvereniging. Ook richtten we een kinderkoor op en werd ik lector. Tijdens die periode begon geloof voor mij te betekenen: er te zijn voor anderen, te luisteren, open te staan en - naar het voorbeeld van Jezus - mens voor de mensen te zijn. Dit kwam ook door mijn ervaringen op mijn werk. Ook tijdens de moeilijkere periodes in mijn leven vond en vind ik steun en troost bij het geloof.

Toen wij op de Heerlerbaan kwamen wonen, kwam ik in aanraking met de Andreasparochie en voelde mij er al snel thuis door de wijze hoe men met elkaar omging, de wijze van overwegen, de wijze van samen voorbereiden. Ik werd dan ook lector, help bij gezinsvieringen, maak deel uit van de pastoraatsgroep, help bij de avondwaken en ben lid van het pastoraal team. Ook zing ik bij het Sopaf-koor.

Ik geef het stokje door aan Joke de Munter.

Zondag 28 juni 14.30 uur: Zomerconcert Trio Vivente

Ernie Gerats (dwarsfluit), Nettie Smeets (dwarsfluit) en Jo Smeets (gitaar/hobo) verzorgen een klassiek georiënteerd concert, in verschillende samenstellingen.

Zij zullen werken uitvoeren van Beethoven, Bizet, Granados, Schultze en Stewart aangevuld met Zuid-Amerikaanse klanken.

Een programma vol zon en vrolijkheid als opmaat voor de zomervakantie. Als entree wordt een vrije gave gevraagd.

Expositie Laurens Bisscheroux

7 augustus tot 16 september 2015

Velen van u zal het niet ontgaan zijn dat in onze Andreasparochie veel wordt gesproken over de architect/schilder en vormgever Laurens Bisscheroux.

Voor ons parochianen van onschatbare waarde als het gaat om het behoud van onze kerk.

Wij willen onze Andreaskerk en haar architect daadwerkelijk op de kaart zetten bij een zo groot mogelijk publiek, regionaal maar ook buiten onze grenzen. De groep Kerk en Kunst heeft in samenwerking met Rob Takens en de erven Bisscheroux een expositie georganiseerd met als titel *de kamer van Gabriël*, en bevat werken uit de periode 1950-1997.

De **opening** van deze expositie zal gedaan worden door prof. Jo Coenen, voormalig Rijksbouwmeester, op **7 augustus** om 16.00 uur.

Millenniumfietstocht 18 juli

Na de succesvolle millenniumfietstocht vorig jaar organiseert de millenniumwerkgroep van HeerlenMondiaal op veler verzoek dit jaar een reprise. Op 18 juli fietsen we langs locaties die te maken hebben met de millenniumdoelen. We bezoeken een biologische boer, HonderprocentHeerlen, energiezuinige woningen in Kerkrade, een ruilwinkel, de Dobbeltuinen en de Duurzaamheidwinkel. We vertrekken om 10.00 uur in de Geleenstraat voor een tocht van ongeveer 30 kilometer. Meer informatie op de website.

Millennium +, einde aan de armoede

In 2000 werden door de Verenigde Naties de millenniumdoelen geformuleerd. Het eerste en meest omvattende doel is een halvering van extreme armoede. Velen sloten zich aan bij deze doelen. Zo ook de gemeente Heerlen, die een millenniumgemeente werd. HeerlenMondiaal besteedt ook al jaren aandacht aan de millenniumdoelen.

De millenniumdoelen moeten in 2015 bereikt zijn. En 2015, dat is nu. In hoeverre zijn we er in geslaagd de doelen te bereiken? Wat is in Heerlen en elders gedaan om de millenniumdoelen te bereiken? En hoe gaan we verder de komende jaren? Want een halvering van armoede is niet genoeg. Het belangrijkste nieuwe doel is een einde aan de extreme armoede.

Alle reden om daar aandacht aan te besteden. Daarom is er 28 september een grote manifestatie onder het motto *Millennium +, een einde aan de armoede* in het Bernardinuscollege. 's Middags voor de leerlingen en 's avonds voor het algemene publiek. Met presentaties, sprekers, interviews, optredens en een paneldiscussie.

Iedereen is van harte welkom. Zet 28 september vast in je agenda. Meer informatie volgt.

Excursie naar synagoge en basiliek Meerssen

De Raad van Kerken Parkstad organiseert op vrijdag **21 augustus** een excursie naar Meerssen. Om 14.00 uur wordt een bezoek gebracht aan de synagoge. Daarna volgt een wandeling naar de basiliek voor een rondleiding. Meer informatie en aanmelding bij ds. Ko van de Lagemaat: 045-5716962 of bloemlag@online.nl.



Lopende en nieuwe projecten Serious Request

In een maand gebeurt veel. Zo hebben we voor de actie 'Recordpoging Bijbellezen' een projectleider gevonden in de persoon van Ab Mulder, is dankzij 'Van Bach tot Beatles' en de Carrousel het eerste geld opgehaald (in totaal meer dan € 300,=) en heeft 'De Kerk Draait Door' uit Dronten toegezegd dat ze op 20 december in de pop-up-kerk een bijeenkomst gaat organiseren: een erg leuke vorm van kerk zijn, zorg dat u erbij bent! Verder zijn inmiddels de laatste twee van onze elf projecten in de steigers gezet.

Sinter-kerst-activiteitendag

Om ouders in de drukke periode voor kerst en sinterklaas wat lucht te bieden, worden er op vier zaterdagen voor kerst (28 november, 5, 12 en 19 december) kinderactiviteiten georganiseerd in de Kerk aan het Tempsplein te Heerlen. Tegen betaling kunnen ouders daar hun kinderen brengen en zorgen wij door middel van film, knutselen, voorlezen en nog veel meer dat ze een leuke dag hebben. Uiteraard zullen er naast vrijwilligers ook professionele krachten zijn die op de kinderen passen.

Recordpoging Bijbellezen

Iets verzinnen waarin nog geen recordpoging is gedaan, dat valt niet mee. En toch is het de groep Serious Request Kerken Parkstad gelukt. Er is nog nooit een Guinness-recordpoging gedaan om zo lang mogelijk achter elkaar de Bijbel te lezen. En dat is precies wat wij willen gaan doen, in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 45 in Heerlen. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt. In ruil voor een financiële bijdrage kunt u ook een stukje uit de Bijbel voorlezen en zo deel uitmaken van het Guinness Book of Records!

Meer informatie

Heeft u zin om aan een of meer van de projecten mee te werken, dan kunt u zich aanmelden via seriousrequestkerkenparkstad@gmail.com. U blijft op de hoogte van Serious Request Kerken Parkstad via de website, Facebook en Twitter. Donaties zijn zeer welkom en kunnen worden gestort op bankrekening NL37 SNSB 0908 5822 93 ten name van St. Raad van Kerken.

Hanna-Maria Minderhoud



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Vieringen van 20 juni t/m 16 augustus 2015

Weekend 20 en 21 juni

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Piet Paffen

Weekend 27 en 28 juni

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor Pascalle Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor Tiny Toussaint (vanwege sterfdag) en voor ouders Hermans-Bour (gestichte jaardienst)

Vrijdag 3 juli

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Weekend 4 en 5 juli

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor Paula Gerards-Essers en Jos Gerards (jaardienst)

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Zondag: doopdienst

Gedoopt wordt Ravi Lenartowicz

Weekend 11 en 12 juli

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: boerderijviering

boerderij Gielkens, Heerlerbaan 232

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Piet Paffen (zeswekendienst)

Donderdag 16 juli

10.30 uur: Corisbergviering

Weekend 18 en 19 juli

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Weekend 25 en 26 juli

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Weekend 1 en 2 augustus

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Frans Lusterms (jaardienst)

Vrijdag 7 augustus

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Weekend 8 en 9 augustus

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Weekend 15 en 16 augustus

Zaterdag 13.00 uur: huwelijk Dennis Meeder en Mariëlle Muyrers

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor Pascale Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Overleden:

10 mei 2015: Piet Paffen

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 augustus. Intenties voor **22 augustus t/m 13 september** opgeven **voor 3 augustus**.