

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

OKTOBER/NOVEMBER 2015

Zondag 1 november: Allerheiligen, Allerzielen

Het zijn dagen waarop we wat stiller worden. Met onze gedachten zijn we vaker bij onze doden en bij het mysterie van leven en dood. De natuur werkt die sfeer in de hand: de kwetsbaarheid en de broosheid van alle leven, daar kun je dan niet meer omheen.

In de viering herdenken we onze heilige mensen, grote en kleine heiligen die een voorbeeld voor ons zijn geweest. We vormen een kring rond de nabestaanden van het afgelopen jaar. Fijn als we met een grote groep deze mensen kunnen laten voelen dat we er willen zijn voor hen.

Op 1 november herdenken we onze doden van het afgelopen jaar:

Mieke Benden-Huntjens	overleden op	19 maart 2015
Hilda Vellen-Sinnige		16 april
Piet Paffen		10 mei
Cees Moen		21 juni
Treesje Kuypers-Burger		26 juni
Doortje van den Eijnden-Lagarde		26 juli

De nabestaanden ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor deze viering.

Buren, vrienden en parochianen zijn van harte uitgenodigd om met onze aanwezigheid onze betrokkenheid te laten zien met de mensen die achterblijven. Ook bij de koffie na afloop van de viering is iedereen van harte welkom!

Ziekenzalving vrijdag 2 oktober

Wanneer je voor de eerste keer aanwezig bent bij een ziekenzalving, dan maakt dat veel indruk. Er was een grote kring gevormd om het altaar met zo'n 25 mensen die graag de ziekenzalving wilden ontvangen. Het was een mooie viering, waarin de nadruk lag op het feit dat je het niet alleen hoeft te doen. Er zijn mensen die bij je willen zijn, ook als je het moeilijk hebt.

De heilige Franciscus en paus Franciscus hadden een belangrijke plaats in de viering: de eenvoud van Franciscus, zijn verbondenheid met de natuur. Pater Bles zei dat de ziekenzalving wordt gegeven als steun om het leven dat we nog vóór ons hebben, op een goede manier te leven. Het voelde als een genade.

Na de viering was er in de koffiekamer nog thee en koffie, met als verrassing iets lekkers erbij, gemaakt en aangeboden door de jeugd. Mooi, die combinatie van ouderen en jongeren.

Startzondag 20 september: de Christuszuil staat centraal

Alle werkgroepen kregen van het pastoraal team een uitnodiging om voor de jaarlijkse startzondag een vlaggetje te maken met daarop verbeeld of geschreven wat de Christuszuil voor het werken in en met de groep betekent. Tijdens de dienst werden de teksten voorgedragen en de vlaggetjes werden opgehangen aan een lint van de Christuszuil naar de lichtdragers. Onderstaande teksten geven een goed beeld van wat er leeft. Maar liefst 17 groepen hebben meegedaan.



Tuingroep: de kracht van de tomatenplant

De tomatenplanten groeiden in het begin van de zomer 10 tot 20 cm per week. De temperatuur in de kas was goed. Er kwam een man met een petje die de planten regelmatig water gaf. Als de omstandigheden goed zijn, kunnen er geweldige krachten tevoorschijn komen.

Ik geloof dat die enorme kracht van de tomatenplanten ook in ieder mens zit. De grote kunst is om deze krachten ook in ons tevoorschijn te laten komen. Natuurlijk kunnen we er helemaal doorheen zitten en denken: waar ben ik aan begonnen. Ook de tomatenplant heeft het moeilijk in de winter als het koud is.

Als we net zo groot willen worden als Jezus en we stellen ons voor dat Jezus zo groot is als de Christuszuil (20 meter). Hoe kunnen wij net zo groot worden als de Christuszuil? Met 20 centimeter per week is dat in twee jaar geregeld. En dan kunnen we in die jaren ook nog op vakantie. Zo'n grote kracht hebben we nog niet, maar laten we elkaar in ieder geval stimuleren om het wel te proberen. Kijk maar eens wat een tomatenplantje kan.



Lectoren

De Christuszuil of verrijzeniszuil is voor ons, lectoren, als een boom die stevige wortels heeft en dus houvast biedt en steun.

Zoals een boom vele takken heeft: dikke en dunne, grote en kleine, sterke en zwakke, zo mogen ook wij mensen verschillend zijn en toch horen bij die ene boom, die Christus is.

Ook mogen wij zijn en geloven zoals we zijn. Ieder is uniek en hoort erbij.

De stam zelf, de zuil, is wat ons bindt. Geloven in Jezus van Nazareth en dat willen we samen uitdragen en proberen te gaan in Zijn voetspoor.

Na-communicanten

Goed leven, behulpzaam zijn, elkaar helpen, kruis, vluchtelingen opvangen, gemaakt door Lotte, Ninte, Fenna, Lauri en Lieve.





Redactie

Wij willen graag dat wat hier over Jezus van Nazareth gezegd wordt, doorverteld wordt buiten deze muren en dat ook anderen worden geraakt door wat hier gebeurt.

We gebruiken daarvoor onder andere ons parochieblad en onze website. Want dit ziet de redactie als haar opdracht: zegt het voort...



Gastvrouwen

De Christuszuil, de verbondenheid van hemel en aarde, geeft ons gastvrouwen houvast in het werk dat gedaan moet worden. Wij proberen open te staan voor een praatje, kop koffie, informatie en al wat op ons pad komt.

Hier worden we zelf blij van en het geeft voldoening, zo heeft Jezus het ons voorgehouden.



Parochiebestuur

Als parochiebestuur van deze Andreaskerk willen wij dienstbaar zijn in deze tijd. Mensen mogelijkheden geven, houvast bieden en kansen scheppen om te verbinden. Wij willen in eenvoud krachtig, dienstbaar en betrokken zijn om in het gedachtegoed van Christus een sterke parochie te zijn en vooral te blijven! Dan blijft deze plek een plaats voor velen, een plek

waar je mag zijn zoals je bent, waar je rust, bezinning, kracht en inspiratie kunt vinden!



Liturgiegroep: rentmeesterschap

Wij zijn geen eigenaars maar rentmeesters van de goederen dezer aarde; wij hebben niets in eigendom, maar lenen slechts, in zoverre we iets nodig hebben om te leven.

Zo verstaan we Handelingen 1,32: "Er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk."

Het willen bezitten maakt ons onvrij, maakt ons de gevangene van de dingen. Het verwijdert mensen van elkaar omdat ze zich achter hun rijkdom verstoppen. Het scheidt rangorde, een boven en onder elkaar gesteld zijn, en vernietigt de broederlijke en zusterlijke omgang onder mensen. Het is een bron van oorlogen, want bezit moet verdedigd worden.



Stichting Taiama-Andreas VOLOP LEVEN, OVERAL

Misdienaars

DIENEN: elkander, samen, zorgzaam, mensen, mis, kerkgangers, maatschappij





Zorggroep

De verbinding die de Christuszuil symboliseert, laat Jezus' leven als voorbeeld zien om het goede te doen in ons leven naar onze medemensen toe.

Wij proberen dit te verwezenlijken door vanuit de 'zorgvrager' te denken: wat geeft deze mens aan wat hij nodig heeft (en niet aandragen wat wij denken dat goed voor hem of haar is).

Wij gieten dit in een vorm van een luisterend oor en benadrukken de eigenheid van de ander. De waardigheid van onze medemens in acht nemen door te luisteren. Luisteren betekent: ik geef om jou! Mensen hebben niet altijd advies nodig, soms willen ze een oor dat luistert, een hand om vast te houden en een hart dat begrijpt...



Pastoraatsgroep: bron van inspiratie

Het gevoel dat de pastoraatsgroep heeft bij de Christuszuil oftewel de zuil van verrijzenis is: "Met elkaar ten diepste mens te zijn in geest en spirit".

Dienstbaar zijn aan elkaar en een relatie durven aan te gaan met die ander, om zo verbindingen te leggen van mens tot mens. Moeder Teresa zei: "Geloof is actie, actie is dienstbaarheid en de vrucht van de dienstbaarheid is Vrede."



Sound of Peace and Freedom

Muziek verbindt, brengt mensen samen in vreugde en verdriet, om van te genieten, concerten, festivals, vieringen in de kerk. Vroeger zei men: zingen is 2 x bidden.

Muziek verbindt, is communiceren, elkaar ontmoeten.

Pastoraal team

Jezus zegt: "Ik ben gekomen opdat zij leven mogen bezitten en wel in overvloed." (Johannes 10, 10).

Onze missie: zijn missie is onze missie, hier en nu.



Cantorgroep: alles wat adem heeft...

Het doel van de cantorgroep is meezingen met de mensen. Nieuwe liederen studeren we in op de oefenwoensdagen en de mensen in de kerk leren gemakkelijker de nieuwe liederen. Zingen geeft plezier en een gevoel van verbondenheid met de anderen. De gezangen bereiken gemakkelijk de grootste hoogten en dansen om de Christuszuil omhoog.

Nog een anekdote: zuster Bernarda was er, ook toen ze al eens wat vergat, heel erg voor om nieuwe liederen in te studeren, zodat het voor de mensen niet vervelend zou worden. Een bewonderenswaardige houding.



Versiergroep

De Christuszuil is de blikvanger in onze kerk.

Vooraf op hoogtijdagen komt de bloemversiering ons tegemoet.

De bloemen door Gods hand geschapen helpen ons de kerk er gezellig en uitnodigend uit te laten zien.

Kinderen

Alle kinderen van de wereld zijn samen op weg met hun eigen kleur, geur, lengte, geloof, uiterlijk, innerlijk, afkomst, talent.

Voor Jezus is iedereen goed.



Solidaridad kiest voor SOLIDARITEIT

Het begrip 'solidariteit' staat bij ons hoog in het vaandel.

Als groep voelen wij ons betrokken bij mensen in nood, maar ook als het gaat om de bedreiging van Gods schepping. Het beeld van Moeder Aarde staat in onze vieringen vaak centraal. Wij willen ons inzetten voor een duurzame en rechtvaardige wereld, omdat ieder mens, ongeacht sekse, ras of godsdienst, recht heeft op een waardig leven. Vandaar onze verbonden-

heid met de Wereldwinkel, die door de verkoop van fairtradeproducten mensen in de Derde Wereld een hoopvolle toekomst wil bieden.

Na afloop van de viering was er een keur aan gebak en lekkers bij een kopje koffie en thee. Er hebben mensen buiten gezeten ook. Wat een mooie start van het nieuwe (school)jaar. Her kerkelijk jaar begint altijd met de eerste zondag van de Advent.

Uitnodiging adventskrans / sterretjesviering

Sinds enkele jaren maken de ComKids op de vrijdag voor het begin van de advent samen een eigen adventskrans. De zaterdag daarna, 28 november tijdens de sterretjesviering om 18.00 uur, worden deze kransen gezegend en door de kinderen mee naar huis genomen.

Wij willen dit jaar ook andere kinderen uitnodigen. Wie het fijn vindt om – samen met de ComKids – in de pastorie een adventskrans te komen maken, is welkom op vrijdag 27 november. We werken van 15.30 tot 17.00 uur. Wij zorgen voor de kransen en het groen; zelf kun je wat versieringen en 4 kaarsen meenemen. Wel even opgeven, als je wilt komen (voor 22 november via najopaffen@home.nl of een briefje in de pastorie).

Marleen Peree en Nan Paffen

KLIMAAT LOOP

kerken op weg naar een
rechtvaardig klimaatbeleid

In december 2015 besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Daarom trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken gaan we op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid. Dit is het moment: loop mee en maak 2015 het jaar van de hoop! Er zijn twee etappes in Zuid-Limburg.

Programma

Zaterdag 14 november 2015

- 11.00 uur Start bij station Heerlen, zijde busstation
Onderweg hebben we enkele bezinningsmomenten
- 16.00 uur Aankomst abdij Rolduc
- 19.30 uur Avondprogramma over Laudato Si', de encycliek van paus Franciscus over het milieu (ook mensen die niet meelopen zijn hierbij van harte welkom)

Zondag 15 november 2015

- 9.00 uur Eucharistieviering in kapel Rolduc
- 10.00 uur Vertrek vanaf abdij Rolduc
- 10.15 uur Vertrek vanaf busstation Kerkrade-Centrum
- 10.30 uur Vertrek vanaf treinstation Kerkrade
Onderweg hebben we enkele bezinningsmomenten
- 16.00 uur Aankomst op Drielandenpunt Vaals en overhandiging van het estafettestokje aan deelnemers uit België en Duitsland.



Slagerij Van Melik Du Chef Heerlerbaan

W.C. D'r Bautsch - Bautscherweg 31
6418 EJ, Heerlen - T: 045-5412771
www.vanmelikduchef.nl

Bisscherouxtentoonstelling

De commissie kerk en kunst kijkt trots en met heel veel voldoening terug op de ingetogen overzichtstentoonstelling over Laurens Bisscheroux, architect, schilder en vormgever.

Wij wilden Laurens Bisscheroux in het licht zetten en hiermee ook de Andreaskerk bij een groot publiek onder de aandacht brengen. Het idee hiervoor werd aanvankelijk wat schoorvoetend en terughoudend ontvangen, want zo'n activiteit moet immers gefinancierd worden. Het was natuurlijk ook wel een sprong in het diepe ... maar de expositie is buiten verwachting uitgegroeid tot een groot succes.

We hebben contact gezocht met de erven (kinderen) Bisscheroux met de vraag of zij ons zouden willen ondersteunen bij het opzetten van een expositie over hun vader - de architect van onze kerk - Laurens Bisscheroux. Zij waren buitengewoon prettig verrast en hebben - samen met Robert Takens (de kunstenaar van de voetendeuren en het beeld van Moeder Aarde) - ons idee stevig omarmd. Wij zijn hun zeer dankbaar omdat zonder hun hulp deze expositie nooit tot stand was gekomen.

Door onze contacten met mensen die Laurens van dichtbij gekend hebben en de verhalen die zij elk vanuit hun eigen professe vertelden, kregen wij een inkijkje in het leven van Laurens Bisscheroux. Een uniek mens met vele talenten. Wij wisten natuurlijk al wat voor een bijzondere kerk wij hebben, maar gaandeweg kregen wij steeds meer waardering voor dit gebouw. Laurens Bisscheroux heeft intens nagedacht over de symboliek die hij verwerkt heeft in zijn ontwerp van 'de kamer van Gabriël'. We mogen stellen dat Laurens Bisscheroux met dit ontwerp zijn tijd al ver vooruit was. Vanuit deze kamer zou, zoals een graankorrel opschiet uit de aarde, een nieuwe kerk groeien. Een kerk waar iedereen gelijk en welkom is.

We hebben uitnodigingen verstuurd naar diverse kerkgemeenschappen, organisaties waarmee wij samenwerken, en ook naar architecten, kunstenaars en kunstliefhebbers. Op de dag van de opening, 7 augustus, was de kerk overvol. Er waren liefst 150 personen aanwezig! Deze dag kon niet meer stuk!

Onze gasten werden verwelkomd met prachtige muziek van Trio Vivente. Na het openingswoord van Marga en het verhaal van Eline opende Jo Coenen de Bisscherouxtentoonstelling. Afrikaanse dames van de stichting 'Lief en Leed' serveerden zelf gemaakte hapjes in hun nationale dracht. Op onze website staan verschillende foto's van de opening.

De zes weken durende expositie heeft veel belangstellenden getrokken. De persoonlijke rondleidingen waar bijzondere aandacht werd gegeven aan de kunstwerken en de symboliek van de Andreaskerk, de diaconale rol van onze kerk, de betrokkenheid van vrijwilligers en parochianen, hebben veel

mensen verbaasd doen staan. Een veel gehoord commentaar was: hoe kan het zijn dat deze bijzondere 'parel' in Heerlen niet of nauwelijks bekend is. Het heeft geresulteerd in contacten met mensen die zich willen inzetten voor het behoud van dit bijzondere bouwwerk. In de toekomst willen wij proberen extra inkomsten te verkrijgen door in onze kerk bijv. orgelconcerten, lezingen, boekpresentaties en andere performances/activiteiten te organiseren.

Door diverse krantenberichten, radio- en tv-interviews, plaatsen van prachtige artikelen op websites als 'Heerlen Vertelt' en Veldkruus.nl (waar we veldkruus van de maand september zijn geworden), het opgenomen worden in de route van Open Monumentendag en de extra aandacht van de stichting MonuMentaal heeft ook nog eens geïnteresseerden getrokken.

De commissie kerk en kunst heeft Jeroen Bisscheroux en Robert Takens gevraagd of zij bereid waren onze vrijwilligers te vertellen over de kunstwerken en met hun in gesprek te gaan. Dat is gebeurd op 6 september. Het parochiebestuur was gecharmeerd van dit idee en stelde toen voor om hier de vrijwilligersmiddag aan te koppelen.

De verkoop van het bronzen beeldje, vrij naar het oorspronkelijke ontwerp van 'Moeder Aarde' van Rob Takens, dat in een oplage van 25 wordt gemaakt is eveneens zeer succesvol geweest. Tijdens de vrijwilligersmiddag werden de laatste vier sculptuurtjes verkocht. We hebben jammer genoeg ook een aantal mensen moeten teleurstellen.

Rob voelt zich bijzonder verbonden met zijn vriend Laurens Bisscheroux en daarmee ook met de Andreaskerk. Hij schenkt daarom de gehele opbrengst - minus de materiaalkosten - van deze beeldjes aan onze kerk. De verwachte uitgave is begin december.

25 november zal er door ons een lezing worden georganiseerd over Laurens Bisscheroux. Sprekers zijn: Ton van Maastricht, Sjaak van Loo en Robert Takens. Muzikaal wordt de avond opgeluisterd door Paul van Loo. Meer informatie hierover kunt u in het volgende parochieblad lezen.

Commissie kerk en kunst: Marga Meyer (coördinator), Ank Frederiks, Eline Claassens



Doe mee... Beslis mee...

Het parochiebestuur van de Andreasparochie wil bij de kerk een columbarium aanleggen. Daartoe is er een werkgroep Columbarium in het leven geroepen. Deze werkgroep is aan de slag gegaan. Heel veel ideeën zijn de revue gepasseerd.

Op de eerste plaats heeft de werkgroep contact opgenomen met de gemeente om te bezien of het mogelijk is een columbarium aan te leggen. Planologisch moet wettelijk het een en ander goedgekeurd worden en er zal een bestemmingswijziging moeten plaatsvinden. Dat alles vergt tijd. Als we toestemming krijgen, willen we graag zo spoedig mogelijk aan de slag.

De werkgroep heeft gekozen voor urnenplekken aan de buitenkant van het kerkgebouw. Dat is grond van de gemeente en daarom moet de procedure als hierboven beschreven gevolgd worden. Zoals velen weten loopt er om het kerkgebouw een looppad. Tussen het looppad en het kerkgebouw zijn mooie plekken in het groen, die we willen gebruiken om de urnen in een omsloten ruimte in de grond te zetten, tussen al het groen langs het looppad. Daarop komt een mooie steen met naam en enkele gegevens van de dierbare overledene.

Verder willen de leden van de werkgroep op het looppad zes tegels plaatsen waarin de namen van drie vrouwelijke en drie mannelijke heilige en/of inspirerende mensen gegraveerd/gezandstraald worden. Mensen kunnen bij leven of de familie na het overlijden een keuze maken, waarbij ze aangeven dat hun urn geplaatst wordt in de nabijheid van een van deze heilige en/of inspirerende mensen.

De werkgroep wil niet zelf beslissen over welke heilige en/of inspirerende mensen er op de tegels komen te staan. Daarom deze oproep om namen aan te dragen en mee te beslissen.

Er zijn twee bijeenkomsten gepland in de huiskamer bij de kerk aan de Palestinastraat 326. Deze bijeenkomsten zijn voor vrouwen en mannen apart, en voor beide groepen zowel overdag als 's avonds:

- **woensdag 4 november 15.00 uur**

- **woensdag 4 november 19.30 uur**

Bij de mannen is Hans Heyster de gespreksleider. Bij de vrouwen zijn dat Will Heyster en Anneke Lustermans.

Wie interesse heeft, is van harte welkom. Onder het genot van een kop koffie/thee kan er gediscussieerd en uiteindelijk een keuze gemaakt worden.

U komt toch ook!



Start acties kerken voor Serious Request

Eind oktober gaan de activiteiten van start die de kerken in Parkstad op touw hebben gezet voor Serious Request, de landelijke 3FM-actie die met het Glazen Huis aan het einde van het jaar neerstrijkt in Heerlen. De totale opbrengst van de landelijke radio-actie en het Rode Kruis gaat dit jaar naar jongeren in ramp- en probleemgebieden.

We beginnen 24 oktober met een heuse **recordpoging Bijbellezen**. Alle deelnemers aan deze marathonlezing van de Bijbel betalen een euro per minuut dat er gelezen wordt. Dat doen ze van 24 t/m 28 oktober dag en nacht in de kapel van het Savelbergklooster in Heerlen. Als de hele Bijbel gelezen wordt, levert dat meer dan vijfduizend euro op. Vanuit onze parochie doet een groep mee op zaterdag- en/of zondagavond. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Als u niet wilt lezen, kunt u onze lezers ook sponsoren.

Op 11 november is er om 17.00 uur in de Andreaskerk een **solidariteitsmaaltijd**. We maken samen twee soorten maaltijdsoep; als het lukt bakken we brood en we maken een lekker dessert. Daarna eten we samen. We vragen een bijdrage van € 10,= p.p. voor Serious Request. Voor mensen voor wie deze bijdrage te hoog is, vragen we om een extra bijdrage van de eters die dat kunnen betalen en aan mensen die niet komen eten. **Graag tevoren opgeven** als u wilt mee-eten.

Andere activiteiten voor Serious Request zijn:

- 4 november: **Van Bach tot Beatles**, een soort open podium voor wie wil optreden. Aanmelden kan via vanbachtotbeatles@ziggo.nl.
- **Preek van de Leek**: vier prominenten beklimmen tijdens speciale vieringen de preekstoel in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein. 8 november bijt Jan de Wit het spits af (om 16.00 uur).
- 14 november is er een **koerndag** in de Annakerk op het Bekkerveld, van 10.30 tot 16.30 uur.
- Er kan gestemd worden op christelijke of betekenisvolle liederen. De 20 liederen met de meeste stemmen worden op 13 december gezongen of gespeeld. Er staat een stembox in de parochie. Stemmen kan ook via www.raadvankerkenparkstad.nl.

Meer informatie over alle acties vindt u op www.raadvankerkenparkstad.nl.

Millennium +, einde aan de armoede

Op 28 september organiseerde de Millenniumwerkgroep van HeerlenMondiaal een bijeenkomst over de Millenniumdoelen. Ruim 60 mensen waren naar het auditorium van het Bernardinuscollege gekomen voor een avond met verhalen, gedichten, muziek, lezing en discussie.



Midas Verheiden sprak met mensen die in of vanuit Heerlen werken aan de bestrijding van armoede. Marion Braad vertelde hoe ATD Vierde Wereld in Heerlen de strijd tegen armoede aangaat. Ze gaf aan hoe belangrijk het is om bij het contact met armen uit te gaan van respect en gelijkwaardigheid. Pim Heyster vertelde hoe hij met zijn ijssalons in Peru voor werk zorgt voor alleenstaande vrouwen en doven, en hoe hij kans ziet doven te laten integreren in de samenleving. Marie-José Brounen en Kelly Fofanah spraken over de activiteiten van Taiama-Andreas in Sierra Leone.

Daarna gaf Eric Smaling, SP-woordvoerder Milieu en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer, zijn visie op de veranderingen in de strijd tegen armoede in de wereld. Bij de Millenniumdoelen kreeg je soms nog het idee dat de westerse wereld de arme regio's moeten helpen. Bij de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen gaat het veel meer om een gezamenlijke actie, die overal moet plaatsvinden. Milieu en duurzaamheid spelen daarbij een veel grotere rol.

Tot slot discussieerde een panel van vijf personen over de toekomstige ontwikkelingsdoelen. Ondernemer Paul Crützen vindt ongelijkheid minder belangrijk en wil meer inzetten op werkgelegenheid. Volgens schoolleider Ralph Henssen moeten jongeren meer betrokken worden. Het is tenslotte hun toekomst. Pastor Geert Bles stelde in navolging van paus Franciscus dat het welzijn van de mensen en de ecologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wethouder Peter van Zutphen ziet lokaal een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties. Volgens Eric Smaling verandert de ontwikkelingsrelatie van een meester-leerling-relatie naar een broer-zus-relatie.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Alrco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 G5 Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 5413381
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles: 045 5714078
Pastoraal werker Eline Claassens:
06 25364185
Nan Paffen: 045 5423211

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vice-voorzitter 045 5413568

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Federatie

federatiebestuur.heerlen@
gmail.com

Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 9
november. Intenties voor **14 no-
vember t/m 6 december** graag
opgeven voor **26 oktober**.

VIERINGEN

17 oktober t/m 12 november

Vrijdag 16 oktober

10.30 uur: Op weg met de Bijbel

Zaterdag 17 oktober

18.00 uur: woord- en communiedienst
Voorbereid met ATD Vierde Wereld in
het kader van de internationale dag te-
gen armoede

Zondag 18 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering
Voorbereid met ATD Vierde Wereld
Koor: Young Spirit, Molenberg

Zaterdag 24 oktober

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 25 oktober

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Theo Laemers (jaardienst)
15.00 uur: doop Sara-Else Heynen

Zaterdag 31 oktober

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Pascale Flecken

Zondag 1 november

Allerheiligen, Allerzielen

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Piet Paffen en Martha
Buisman-Franken
Koor: Cantorgroep

Vrijdag 6 november

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Zaterdag 7 november

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 8 november

10.30 uur: eucharistieviering

Donderdag 12 november

10.30 uur: Corisbergviering