

Kom in verzet tegen regering Bolsonaro! (Oproep Platteland Pastoraat)

In een Open Brief aan de Braziliaanse samenleving spreken 5 pastorale Diensten van de RK-kerk, actief op het platteland, zich uit over het optreden van de nieuwe regering in zijn eerste 100 dagen. De Diensten maken een balans op van wat zij zien als een grote reeks bedreigingen voor heel het Braziliaanse volk, en in het bijzonder voor de bewoners van het platteland. Zij werken sinds jaren met de Inheemse Volken (CIMI), kleine boerenfamilies en landloze boeren (Pastoral da Terra), jongeren op het platteland (Pastoral da Juventude Rural), migranten (Pastoral dos Migrantes) en bieden maatschappelijke ondersteuning (Caritas). Zij kennen goed de problemen.

In de Open Brief bekritisieren ze de hervormingen van de nieuwe regering die ze neo-liberaal noemen. Hun kritiek in het kort: de bestaande natuurlijke rijkdommen in de diverse regio's, in het bijzonder die van het Amazonegebied, worden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van het buitenland, m.n. die van de VS en van grote financiële conglomeraten en multinationals. De rechten van de burgers en hun levensvoorwaarden gaan daarbij snel achteruit.

Hieronder in ingekorte versie de belangrijkste passages.

De rechten van arbeiders en de sociale voorzieningen, zo zeggen ze, waren de laatste jaren via 'mini-hervormingen' al deels uitgekleeft (invloed vakbonden, rechten werkers t.o.v. werkgevers). Nu dreigen ze de genadeslag te krijgen en de meest uitgebuitenen worden de grootste slachtoffers. De nieuwe arbeidswetgeving veroorzaakt onder de noemer "creëren van nieuwe banen en bestrijden van werkloosheid" juist 13 miljoen mensen zonder werk (zonder nog de aantallen te tellen die de hoop op werk opgegeven hebben of die met informele baantjes genoeg moeten nemen). Overal in het land vinden acties van verzet plaats.

Met een gelijksoortige propagandataal als hierboven vindt het 'overleg' over de Pensioenhervorming plaats. Voor de Diensten is duidelijk dat het werkelijke doel is arbeiders van de stad en het platteland te korten op hun inkomen, het systeem te privatiseren en de financiële groepen en banken te bevoordelen. De uitkeringen van mensen op het platteland, speciaal die van vrouwen, gaan omlaag en brengen een enorme verarming en via gedwongen migratie een leegloop van het platteland. Hele bevolkingsgroepen (Inheemse gemeenschappen) worden van hun grond verdreven,

waar ze eeuwenlang leefden, en worden overgeplaatst naar plekken waar ze niet in hun inkomen kunnen voorzien, soms slavenarbeid moeten verrichten, en waar de noodzakelijke basisvoorzieningen ontbreken.

Dit is precies waar de grote agrosector van het land en de internationale bedrijven vurig naar streven. Zij hopen zo hun macht over de grond en hun immense inkomsten nog verder te vergroten, zonder zich te bekommeren om de soevereiniteit en de voedselonafhankelijkheid van het land. In het Amazonegebied worden talloze stukken grond bezet en de aanwezige rijkdommen weggeroofd. De regering heeft onlangs aangekondigd samen met de VS dit gebied verder te gaan exploiteren, ten koste van het oerwoud en de lokale bevolkingsgroepen. De rechten van de Inheemse Volken, die van de quilombolas (nakomelingen van zwarte slaven) en anderen worden – zoals bekend – door deze regering nauwelijks erkend. Bolsonaro heeft verklaard geen centimeter grond meer via demarcaties toe te kennen en vroegere toewijzingen opnieuw te bekijken. De bevoegdheid hierover heeft hij overigens weggehaald bij het Ministerie van Justitie en neergelegd bij dat van Landbouw, waar het grootgrondbezit de scepter zwaait. Bij dit proces is de Grondwet in het geding, ziet de kerk.

Met haar landbouwpolitiek, gericht op meer export, gebruik van gif, transgene zaden, kunstmest gaat de regering in tegen de culturele eigenheid en aanpak bij de gezinslandbouw en die van de Inheemse Volken. Een stap verder in het dodelijke kolonisatieproces van eeuwen, ten koste ook van een grote variatie aan en toegang tot gezonde voedingsmiddelen waar de eigen bevolking behoefte aan heeft.

Drie maanden regering Bolsonaro brengen, zo constateren de Pastorale Diensten, meer wapengeweld op het platteland, ontbossing, aantasting van het milieu en vele conflicten in de Amazone-regio. De komende jaren dreigen nog erger te worden, met een gruwelijkheid zonder weerga jegens de bevolking op het platteland, hun gebieden en hun natuurlijke rijkdommen.

Daarom moeten wij vandaag nee zeggen: nee tegen een economie van uitsluiting en sociale ongelijkheid; dit is een economie van de dood! We verwerpen deze opstelling van de huidige regering die verwoesting aanricht en we roepen alle bevolkingsgroepen op het platteland, hun organisaties, de kerken en de samenleving in zijn geheel op zich te verzetten tegen de bedreigingen jegens het Braziliaanse volk.

Brasília (DF), 16 de abril de 2019.

Comissão Pastoral da Terra
Conselho Indigenista Missionário
Serviço Pastoral dos Migrantes
Cáritas Brasileira
Pastoral da Juventude Rural

(Bron: CIMI, Ingekorte versie Steungroep Indianen in Brasil)

Volledige versie: CARTA PÚBLICA – CARTA ABERTA DAS PASTORAIS SOCIAIS DO
CAMPO AO GOVERNO E À SOCIEDADE BRASILEIRA – www.cimi.org.br

16/04/2019