

VAN HOSANNA TOT VERRIJZENIS



TEKSTEN VOOR DE 40-DAGENTIJD EN PASEN 2025

Rond het evangelie van de zondagen.

Parochie Sint Andreas – Heerlerbaan.

Lied:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik **opnieuw geboren en getogen**.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Zondag 9 maart 2025 – 1e zondag Veertigdagentijd

Evangelie: Lucas 4,1-13

Jezus werd door de Geest naar de woestijn geleid. Hij werd op de proef gesteld...

Bron van Leven

woestijnervaringen te over,
meer woestijn dan leefbaar gebied
Menswaardigheid? Barmhartigheid? Een gewoon
hartelijk woord?
Oases zijn het, te dikwijls in deze wereld ver te zoeken.

En toch, er is hoop,
zolang er mensen zijn die niet ten onder gaan in
wanhoop
die opkomen voor het kwetsbare,
die protesteren tegen macht en corruptie.
Hoeders van leven zijn het, oases in deze wereldtijd.

Wij kunnen deze mensen zijn,
zelf tot oase worden, in vuur en vlam gezet
om onze wereldtijd opnieuw te kleuren
met liefde en gerechtigheid.
Oases, omdat wij leven vanuit de ene Bron.
Zullen we het wagen?

Leonie van Straaten

Zondag 16 maart 2025 – 2e zondag Veertigdagentijd

Evangelie: Lucas 9,28b-36

Terwijl Hij gebed was, veranderde zijn gelaat en werden zijn kleren verblindend wit. En kijk: twee mannen waren met Hem in gesprek: Mozes en Elia. Petrus zei: laten we hier drie tenten op slaan

Gebed

Heer, U bent niet een God
die door mij ontworpen en gepland werd.
Integendeel, U verstoort mijn plannen,
U zet mijn verwachtingen op losse schroeven.

U bent de geheime kracht in mij,
die het gemunt heeft
op mijn vermeende zekerheid en valse veiligheid
U hebt beter voor met mij dan ik met mezelf.

Blijf mij nabij. *(Dag Hammerskjöld)*

Gebed

god van Licht en Leven,
geef ons de moed om stralende mensen te zijn
levend in uw Licht.
Mensen die verlangen naar de ontmoeting met U,
en met elkaar.
Wakkere mensen die vol goede moed de wereld
intrekken,
op weg naar uw nieuwe wereld met ons. Amen.

Theo van Blitterswijk

Zondag 23 maart 2025 – 3e zondag Veertigdagentijd

Evangelie: Lucas 13,1-9

Laat de vijgenboom ook dit jaar nog met rust, misschien dat hij dan komend jaar vrucht draagt.

Vijgenboom

Hak mij niet om,
al bleef ik als de vijgenboom
reeds jaren zonder vruchten.
Gun mij nog vier seizoenen tijd,
dat ik mij naar het licht toekeer.

Een herfst vraag ik,
die mij van eigenwaan geneest,
een winter om te sterven
als zaad, gehoorzaam in de grond.

En als de lente komt,
bekleed mij dan met bloesem,
een witte mantel -even maar-,
waarvan ik mij ontdoe
als Gij met zomerzon
mijn goede wil beloont.

Pluk dan mijn vruchten
Pluk dan mijn vruchten
één voor één.

Vergeet het jarenlange wachten..

pater Marcel Weemaes

Zondag 30 maart 2025 – 4e zondag Veertigdagentijd

Evangelie: Lucas 15,1-3.11-32

*de verloren zoon: zijn vader zag hem al in de verte
aankomen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals
en kuste hem.*

Wat zegt de taal van het lichaam meer dan woorden!

Ogen van de Schriftgeleerden die scherp toekijken:

‘die man eet met zondaars’

Ogen van de zoon, gesloten en in zich gekeerd:

‘toen kwam hij tot zichzelf’

ogen van de vader, intens bezorgd en vol emotie:

‘ontroerd liep hij op hem toe

de oudste zoon, die weigert te komen kijken:

‘ik heb altijd goed voor u gewerkt’

de jongste zoon, die zich op zijn knieën werpt:

‘ik heb gezondigd’

de vader die door de knieën gaat:

‘hij viel hem om de hals’

handen, beschuldigend naar de jongste uitgestoken:

‘ik heb nooit een bokje gekregen

voor mij en mijn vrienden’

handen, in berouw gevouwen:

‘ik ben niet waard uw zoon te heten’

uitgestoken handen van de vader, die omhelzen:

‘deze zoon van mij was dood en is tot leven gekomen’

Jan Hulshof

Zondag 6 april 2025 – 5e zondag Veertigdagentijd

Evangelie: Johannes 8,1-11

De vrouw werd in het midden geplaatst, beschuldigd van overspel. Jezus schreef in het zand en toen zij aanhielden, zei Hij: wie van u zonder zonden is, gooit maar de eerste steen. En één voor één dropen zij af.

Gevangen en bevrijd

Gevangen in een kring van mensen,
boze, uitdagende blikken,
een kwetsbaar mens, zoals zovelen.
Het gejoel verstomt en niemand werpt een steen.

Gevangen in een kring van schaamte en schuld
stilte om haar heen, geen mens meer,
maar toch niet vrij.

Bevrijd door iemand die zegt: Het is goed
je valt niet samen met je fouten,
je mag er zijn, als kwetsbaar mens.

Martin Hoondert

Zondag 13 april 2025 – Palm- of Passiezondag

Evangelie: Lucas 23,1-49

Jezus, bejubeld en bespot

Alles wat over ons
geschreven is
gaat Gij volbrengen deze
laatste dagen,
alle geboden worden
thans voldragen,
alle beproeving van de
wildernis.

Gods schepping die voor
ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij
opent onze harten,
die Zoon van David zijt
en Man van Smarte,
Koning der Joden die de
dood verdreef.

Jezus, de haard van uw
aanwezigheid
zal in ons hart een
vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult
ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der
eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam
van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent
het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de
mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't
offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar
Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt
voor onze ogen,
vrede aan allen die uw
naam verhogen:
***heden hosanna,
morgen kruisigt Hem!***

Lied Willem Barnard

Om over na te denken:

Hij was maar de man op een ezel, eenvoudig en zonder aanzien.

Zonder grote parade, zonder rode looper, zonder lijfwachten.

Geen speciale veiligheidsmaatregelen, geen agenten, geen geblokkeerde wegen.

Hij was maar de man op een ezel, de koning der armen, de Messias van dienst.

Hij was maar de man op een ezel, vol aandacht voor de minstbedeelden, vol zorg voor de uitgestotenen en daarom in verzet tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.

Hij was maar de man op een ezel.

Hij reed op een zacht dier de hardste stad binnen.

(bron: www.kuleuven.be)

Witte Donderdag

Evangelie: Joh. 13,1-20: en Jezus wist dat zijn uur gekomen was....

Ze kwamen samen op zijn uitnodiging,
eensgezind waren ze niet

Een zag een kans, een ander wilde naast hem

Zijn moeder was er niet noch andere vrouwen
-tenminste dat wordt zo gezegd-

het kan ook wel niet zo geweest zijn.

Wat blijft is dat wassen van de voeten.

Van de handen wordt niets gezegd.

Hij was hun dienaar.

Wat blijft is dat breken en delen, brood en beker
om beter samen te kunnen leven.

Wat gebleven is zijn verhalende herinneringen
en mensen die het doen:
gastvrij delen en breken
mensen die naar elkaar omzien
om beter samen te kunnen leven

Het kruis overleeft de brand, een lichtgevende
wegwijzer.

Goede vrijdag

Evangelie: Joh. 19: trouw tot in de dood.

Misschien ben ik bang voor de morgen,
het vurige licht van de dageraad?
wat brengt straks een nieuwe dag,
als zelfs vrienden op afstand staan,
wie stemmen hoort: wat erg, wat sneu....

Zo alleen....

Hoe dichtbij is mij de angst van Hem,
die liefde brengt door al ons lijden heen.

Pieter de Boer

Pasen.

Evangelie: Joh. 20, 1-9: ze stonden bij het graf, de vrouwen, vergeefs gekomen; zijn ziel was weg, vooruit gegaan; het graf was leeg. Alleen een engel sprak: Hij is niet hier, dat zie je toch... Wil je het aan iedereen vertellen?

Maar Maria Magdalena draalde nog...

Om over na te denken.....

Jullie vragen
hoe is de opstanding der doden?
Ik weet het niet.

Jullie vragen
wanneer is de opstanding der doden?
Ik weet het niet.

Jullie vragen
komt er een opstanding der doden?
Ik weet het niet.

Jullie vragen
komt er geen opstanding der doden?
Ik weet het niet.

Ik weet alleen waarnaar jullie niet vragen:
de opstanding van hen die leven.

Ik weet alleen waartoe Hij ons oproept:
tot opstanding vandaag en nu.

Kurt Marti

Het project voor de Vastenactie

Dit is het laatste jaar van het driejarige project van de paters Spiritijnen in Kenia voor de ecologische modelboerderij met kippen, varkens, gevarieerde gewassen, natuurlijke bemesting, een voedselbos en wateropvang. Het project loopt goed en als alles naar wens verloopt kan de boerderij na 3 jaar op eigen benen staan en een voorbeeld zijn dat andere boeren kan helpen.

(doneren kan via NL97ABNA 0514602341 tnv parochie St. Andreas o.v.v. vastenactie 2025)

Dit boekje voor de 40-dagentijd 2025 wordt u aangeboden door de St. Andreasparochie.

Een boekje voor een stil moment van overpeinzing en bezinning in de tijd naar Pasen, naar de opstanding van Christus.

We wensen u een goede veertigdagentijd en voor daarna: gezegende Paasdagen!