

Kerstavond 2019 Overweging n.a.v. Lucas 2, 1-20

Overweging

In een koude, harde wereld wordt het kind geboren

dat liefde en vrede geeft, zo zongen we,

en we hoorden een engel die sprak: vrees niet, wees niet bang.

Misschien is het wel het moeilijkste dat je aan een mens kunt vragen, om niet bang te zijn. Niet bang voor de toekomst, niet bang voor hoe het met je kinderen zal gaan, niet met je zelf, met de wereld.

We horen het niet graag, ben niet bang. Liefst ontkennen we het meteen: neen, ik ben niet bang, 't is meer...we begrijpen het niet wat er allemaal gebeurt, wat er van ons gevraagd wordt. Alles wordt zo anders, en wat eerder gold, geldt dat nog wel?.

Zou het een verkapte kunnen zijn vraag naar: doe ik er nog wel toe, wordt mijn mening wel gehoord, telt mijn inzet?

We horen en lezen zoveel ellende dat mensen zeggen: ik kan er niet meer tegen, en wat kan ik daar aan doen?

Wees niet bang, zegt Lucas. Hoe kan dat nou, niet bang zijn, in een wereld vol bedreigingen, met wereldleiders die gaan voor macht. Een aarde met milieurampen, droogte of wateroverlast door het smelten van de ijskappen, hitte, branden, honger, armoede, eenzaamheid, mensen overwerkt, jongeren niet begrepen, mensen, kinderen op de vlucht... overvolle kampen en dan hoor je: wees niet bang, klinkt dat niet naïef, cynisch misschien, voor wie zich geen raad weten?

Wees niet bang. Je kunt ervoor wegkruipen, van je huis een burcht maken, denken, mijn tijd zal het wel duren. Je kunt kerstmis vieren in een feestelijk versierd huis vol lichtjes, lekker eten en drinken en ach, dat mag, er is niets op tegen als je het goed hebt samen, maar dan, daarna?

Wees niet bang, het zinnetje dringt zich aan je op...

is het eigenlijk niet gek, dat je in een wereld die in brand staat,

kerst kunt vieren zonder je af te vragen: wat vier je, of vieren we nu eigenlijk? Zou het goed doen als we de angst voor wat gebeurt in de wereld en om ons heen, durven toelaten, dat het niet erg is als je hiervan wakker ligt, tot je er met anderen over begint te praten over hoe het verder moet en dat het zo niet langer kan...

De bijbel is een boek vol verhalen over mensen, over wat er gebeuren kan tussen mensen, een boek dat gaat over hoop, wanhoop, twijfel, geloof, ongeloof, met aanklachten en lofzangen, en over de ruimte die van binnen

groeien kan, dat mensen creatief worden, oplossingen vinden waar ze eerder niet aan dachten en niet in durfden geloven, tot ze de weg met God en met Jezus' voorbeeld vinden en gaan. Hij kijkt naar mensen met andere met Goddelijke ogen, en hij veroordeelt niet, zou het dat zijn, wat gebeurt er met je als je niet veroordeeld wordt?

Werken aan 'wees niet bang', kost moeite, twijfel, wanhoop, leegte, loslaten, toegeven, maar het geeft uiteindelijk vreugde, vriendschap, vertrouwen, en dat je je goed of vrij kunnen voelen ondanks alles wat er gebeurt

Wees niet bang, het is niet bedoeld als een uitspraak met een opgeheven vingertje, het is een uitnodiging, om niet langer bang en alleen te zijn, maar om met elkaar te delen wat er speelt, om samen problemen van alle kanten te willen bezien. Zou het wel eens de beste en enige goede kans kunnen zijn dat onze wereld een vredige en vrije wereld wordt voor iedereen?

De wereld waarvan Jezus droomde en aan werkte, over zijn dood heen en tot nu toe...

Amen

stilte

de kinderen mogen teruggaan naar hun ouders

aan het slot: het koor Sound of Peace and Freedom bedanken voor hun zang en begeleiding. Het koor bestaat in 2020 50 jaar, onder de bezielende leiding van Jacq Zenden, dat het voor jullie koor een gezegend jaar wordt.