

Vandaag ga ik het hebben over tekenen van God. Mogen wij Hem om tekenen vragen?

God maakt het onmogelijke, mogelijk. Voor hem is géén daad te groot. Het beste voorbeeld hiervan is het bijzondere geboorteverhaal van Jezus Christus. Jezus is verwekt door de Heilige Geest in de Maagd Maria. Het Evangelie laat duidelijk zien wat Jezus' ware afkomst is: Hij is de enige Zoon van de Vader, Hij komt van God. Wij staan tegenover een groot mysterie dat wij in deze kersttijd vieren: de Zoon van God heeft door de werking van de Heilige Geest het vlees aangenomen in de schoot van de Maagd Maria. Het is een aankondiging die hoop en vreugde voor ons hart brengt, omdat zij ons telkens de zekerheid geeft dat, zelfs indien wij ons zwak, arm en onbekwaam voelen tegenover de moeilijkheden en het kwaad in de wereld, Gods macht altijd werkzaam is en wonderen bewerkt, juist in de zwakheid. Zijn genade is onze kracht.

Soms, zelfs op onze geloofsweg en in ons geloofsleven, kunnen wij onze armoede, onze ongeschiktheid voelen om voor de wereld te getuigen. Maar God heeft juist een nederige vrouw gekozen, in een onbekend dorp, in één van de meest afgelegen provincies van het grote Romeinse keizerrijk. Altijd, zelfs te midden van de grootste moeilijkheden, moeten wij vertrouwen hebben in God, moeten wij ons geloof in Zijn aanwezigheid en Zijn werking in onze geschiedenis vernieuwen, zoals in die van Maria. Voor God is niets onmogelijk! Met Hem gaat ons leven steeds verder op vaste grond en staat het open voor een toekomst die met vaste hoop vervuld is.

God is er altijd voor ons wanneer we hem nodig hebben, maar ook wanneer we denken hem niet nodig te hebben. Hij verstaat onze behoeften en verlangens, beter dan wij zelf. Omdat God als geen ander weet wat wij écht nodig hebben, is het belangrijk dat wij verbonden blijven met hem. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen wij ons diep verbonden voelen met God? Door te bidden, 'in gesprek gaan met God', niet bang zijn om ons kwetsbaar op te stellen, aan God voorleggen wat er écht in ons hart leeft, vragen naar de juiste weg. Naar Gods plan met ons. Want God heeft een plan met ons allemaal. Het verlangen van het hart is niet: wat wil ik, maar wat wil de Heer. 'Zijn wil' door mijn leven heen. God hoort elk gebed, geen enkel gebed gaat verloren. God luistert en oordeelt niet. Mensen die denken dat ze niks betekenen mogen er zijn bij God. Hij wacht op de noodkreet van alle mensen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en oneindig.

We moeten ons goed realiseren dat wij soms, om op de juiste weg te blijven, om tekenen van God móeten vragen. God biddend, met heel onze ziel, vragen om iets en daaraan toevoegen: "God, bepaal jij maar voor mij. Ik leg al mijn zorgen in jouw handen. Laat Uw wil geschiede." Gebeden zullen worden verhoord op de manier zoals God dat zelf wil en op een tijdstip dat God bepaalt. In de eerste lezing hoorden we dat Achaz geen teken wilde vragen van God. Hij wilde de Heer niet "op de proef stellen". Mogen we om een teken vragen als bevestiging dat God ons heeft gehoord? Is het juist om Hem op deze wijze als het ware „op de proef te stellen”? De Bijbel leert ons dat we God om een teken van verhoring mogen vragen. We mogen Hem „op de proef stellen”. God stelt namelijk alles in het werk om ons ertoe te bewegen Hem te vertrouwen. We kunnen om tekenen vragen om God op de proef te stellen, óf omdat we willen doen wat God wilt. Als we Hem geheel vertrouwen en toegewijd zijn, zullen we zo'n geweldige zegen ontvangen, dat het niet meer nodig zal zijn Hem te beproeven!

In de Bijbel wordt er regelmatig om een teken gevraagd en wordt er ook af en toe een teken gegeven. Niet alleen in de Bijbel, ook om ons heen. Een mooi voorbeeld hiervan is een ervaring van mijn tante uit Kroatië. Op een zaterdag had zij een forse ruzie met haar moeder. Lang bewaarde frustraties werden uitgesproken. Achteraf twijfelde mijn tante heel erg of zij had gezondigd in de ruzie met haar moeder. Zij dacht: 'Had ik misschien een stapje terug moeten doen? Had ik misschien meer op mijn woorden moeten letten? Heb ik mijn hart vergiftigd?' Er ontstonden gevoelens van spijt. In de Bijbel staat hoe om te gaan met boosheid: "Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats". Toen zij de volgende dag, zondag, naar

de kerk ging, worstelde zij heel erg met de vraag of zij waardig was om deze keer de Hostie te nemen, omdat zij misschien gezondigd had. Zij is de overvolle kerk binnengelopen (ca. 350 mensen) en heeft bescheiden een plekje uitgekozen ergens links achterin de grote kerk, in het midden van de bank. Tijdens de viering heeft zij tranend en biddend, meermalen, om een teken gevraagd van God, met de vraag of zij de Hostie mocht nemen. Toen de priester naar voren kwam en de Hosties werden uitgedeeld, had zij nog geen teken ontvangen. Zij besloot toen voor de zekerheid om geen Hostie te nemen. Toen alle mensen de Hostie hadden genomen en weer op hun plek zaten, is de priester niet teruggekeerd naar het Altaar. In plaats daarvan, is hij via het gangpad aan de linkerkant van de kerk, doorgelopen naar de allerlaatste banken. Vervolgens is hij gestopt bij de rij waar mijn tante zat. Daarop maakte hij oogcontact met haar en richtte de Hostie naar haar, zodat zij deze kwam halen. Tranen rolden over haar wangen. Zij dankte God. Vervolgens is de priester teruggekeerd naar het Altaar. Na afloop van de viering heeft mijn tante de priester hierover benaderd. Tot haar verbazing kon de priester zich hier niks van herinneren. Hij voelde zich euforisch dat de Heilige Geest in zijn lichaam te werk is gegaan. De wonderen van de Heer zijn groot.

Beste mensen; praat met God, bid voor de juiste weg. Blijf verbonden met God. Onze Vader in de hemel wil niet dat een van Zijn kinderen ook maar een ogenblik beangst of onbevredigd is. Het doet er niet toe hoe groot onze nood is, hoe groot onze zonde is, het is niet van belang hoe talrijk onze behoeften zijn, als we maar ingaan op Zijn beloften, zoals Hij dit van ons verlangt. Dan zullen we ruimte te kort komen om al de zegeningen die Hij ons wil doen toekomen, een plaats te geven. Laat Gods wil, onze wil zijn, want Gods plan is perfect. Amen.