

Beste mensen,

Ga je een toren bouwen, bereken dan eerst wat het kost. Onderzoek of je wel genoeg hebt voor de bouw. Als je bij Jezus in de leer gaat, kijk dan eerst waar je nu bent in je religieuze ontwikkeling. Als je wilt worden zoals God jou heeft bedoeld. Als je op die weg Jezus inzicht opvolgt om je te bevrijden van de verwachtingen van je ouders. Als je je leven niet wilt bouwen op de schijnzekerheden van geld en bezit. Als je wilt leren leven van wat komt, onderzoek dan ook met mildheid je binnenwereld. Verdring niet je hebzucht, angsten, boosheid en verzet tegen het leven. Maar word je bewust van deze kanten in je.

In de HTP-kapel preekte ooit een student tijdens een gebedsdienst. Zijn thema was: Doe wat afstand van je bezit en deel. Zeer boeiende preek en het was muisstil. Hij vertelde over het onrecht van de armoede. Dat wij mensen een betere wereld kunnen scheppen als we afstand doen van al het overtollige bezit en dit zouden delen. 'Delen maakt echt gelukkig en is zo eenvoudig', zo sloot hij af. Na de viering aten we in de mensa. De zusters hadden zuurkool met rookworst gekookt. De schaal met worst ging rond. We waren met acht studenten en er waren 9 stukken worst. Er bleef dus nog een worstje over. Toen onze predikant zijn stuk vlees had opgepeuzeld, zette hij meteen zijn vork in het overgebleven stuk rookworst. Hij at het met veel smaak op. Het werd muisstil aan tafel. Dat delen zo gelukkig maakt en eenvoudig is, was hij even vergeten. Of beter: Hij was diep geraakt door het ideaal van delen en loslaten van overtollig bezit. Maar bij de bouw van deze toren/dit ideaal was hij iets wezenlijks vergeten: onder ogen zien, aanvaarden en bewerken van zijn eigen hebzucht, gehechtheid. Dit zat nog in zijn onbewuste en had macht over hem.

Vorige week ontmoette ik Peter op de Heerlerbaan. We spraken over de hitte, het klimaat, Trump en Roda. Ineens begint iemand tegen Peter te schreeuwen: 'Malloot, je staat midden op de weg. Ga aan de kant sukkel.' Even later zei Peter: 'Ik ben nu aan het oefenen. Ik heb nu de neiging om achter deze man aan te fietsen en hem bij zijn strot te grijpen.' Hij werd even stil en zei: 'De boosheid trekt weer weg. Eigenlijk is het verdriet. Mijn vader schreeuwde vroeger vaak tegen me tja het dagelijkse leven als oefening', zo besloot hij en fietste weer verder. Peter streeft naar vrede maar was zich ook bewust van zijn eigen boosheid en onderliggend verdriet. Hij had zijn kruis opgenomen. Hij was afgedaald in zijn innerlijke wereld.

Aanvaard waar je nu bent. Wat er ook in je leeft. Ook al droom je de hele dag van bezit en rijkdom. Zoals deze man in een Zen-verhaal: Hij dacht zijn hele leven alleen maar aan geld. Hij bad alleen maar om rijk te worden. Op een winterdag liep hij van de kerk naar huis. Ineens zag hij een dikke portemonnee op de weg in het ijs vastzitten. 'Eindelijk zijn mijn gebeden verhoord', dacht hij. Hij probeerde de beurs uit het ijs los te trekken. Maar tevergeefs, het zat muurvast. In een poging het ijs te doen smelten, plaste hij op de portemonnee. Ineens werd hij wakker in een kletsnat bed.

Als je Jezus leerling wilt zijn, kijk dan heel goed waar je NU bent. Vandaaruit kun je verder groeien, mens worden. Hoe doe je dat? Door te doen, door jezelf te veranderen? Of juist door niet-doen? (Lijkt me zeer waardevol om hierover met elkaar in gesprek te gaan.) Wat kan helpen is je ziel voeden met inspirerende teksten. Ik wil een poging wagen uw ziel te voeden met een gedicht van Hein Stufkens. Opedragen aan Franciscus van Assisi. Want als iemand zich losmaakte van met name zijn vader en trouw was aan zichzelf. Als iemand diep beleefde dat het Leven niet van hem was, maar een geschenk om niet. Als iemand afstand nam van zijn bezit, dan is het Franciscus wel. Wie weet, lukt het ons een paar stappen te zetten in deze richting. Moeder Aarde, dieren, armen en onderdrukten, straatkinderen, vluchtelingen-ze dromen van zo'n mensen:

Niets is van mij,
alles gekregen.

Enkel reden om dankbaar te zijn.

Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,
om niet gegeven;
het brood en de wijn,
de dood en de liefde,
honing, azijn,
alles gekregen,

enkel reden om dankbaar te zijn.

De eeuwige dans,
de zon en de regen
crisis en kans,
wegen en omwegen-
alles gekregen.

Niets is van mij,
geen talent, geen verdienste,
geen tijd en geen geld.
Alles gratis
ter beschikking gesteld.

Dus laat mij
stralen in schoonheid
en staan in mijn kracht,
dankbaar niet wetend
wie dit wonder volbracht.