

Viering Tweede Kerstdag 2021

EERSTE LEZING: Uit het eerste boek van Samuël 1,20-22.24-28

Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël, 'want', verklaarde ze, 'ik heb hem aan de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man: 'Pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daar voor altijd blijven.' Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een efa meel en een zak wijn. Ze slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli. Daar zei Hanna: 'Neem me niet kwalijk, heer, zo waar u leeft, ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn.' Toen knielde Eli voor de Heer.

STILTE/MUZIEK

TWEEDE LEZING: Evangelie volgens Lucas 2,41-52

Ieder jaar reisden Jezus ouders bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Toen de feestdagen voorbij waren, keerden ze terug naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden zij terug. Na een dag reizen, gingen ze hem zoeken onder familieleden en bekenden. Toen zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vinden ze hem in de tempel. Hij zit daar te midden der rabbijnen. Hij hoort naar hen en stelt hun vragen. Allen die Hem horen staan versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Als zijn ouders Hem zien, zijn ze ontzet. Zijn moeder zegt tegen hem: "Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht." Jezus zegt tot hun: "Waarom hebben jullie naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

OVERWEGING

Vandaag vieren we tweede kerstdag en het feest van de H.Familie. Jezus niet! Hij gaat met zijn familie op bedevaart naar Jeruzalem om pasen te vieren. Gisteren is hij geboren in een stal. Vandaag is hij 12 jaar en bezoekt de tempel 'ter gelegenheid van het pesachfeest'. Zonder te overleggen blijft hij na afloop alleen achter. Na één dagreis bemerken Maria en Jozef: Onze jongen is er niet. Pas ná drie dagen zoeken in Jeruzalem vinden ze hem terug in de tempel. Ze zien hem daar in gesprek met de rabbi's. We horen een zeer boze Maria:

“Kind, wat heb je ons aangedaan?” Maria herinnert Jezus aan de verplichtingen die hij jegens zijn ouders heeft. Jezus plaatst daar de verplichting jegens zijn echte Vader tegenover. Niet zijn ouders, maar God bepaalt zijn bestemming. “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn.” Een betere vertaling zou volgens een aantal exegeten zijn: “Wist u niet dat ik in de dingen van mijn Vader moest zijn.” Zo is beter te snappen waarom zijn ouders niet begrepen wat hij bedoelde. “Wist u niet dat ik in de dingen van mijn Vader moest zijn”?

Natuurlijk heb ik die woorden ook niet begrepen. Toch heb ik er iets in gehoord, wat ik wil proberen te verwoorden. Ik versta ze zo: God, Liefde, Licht wil in Jou geboren worden! In de tempel zoekt Jezus verbinding met zijn Vader, met zijn Oorsprong. Hier opent hij zich voor de Bron van het bestaan. Hier wordt hij stil voor het oneindig Geheim waarin wij leven. Hij laat het lijden toe van de armen en zieken. Hij luistert naar zijn hart, zijn innerlijke stem, zijn innerlijke conflicten. Hij praat erover met zijn leermeesters, de rabbijnen. Zo groeit hij naar zijn kern, essentie toe. Hiervoor hoef je niet per se naar de tempel of kerk. Dit kun je ook thuis inoefenen of op je fiets. Of in de tuin tussen de planten. In gesprek met je kleinkind of oma. Kan God alleen in jou geboren worden als je een ideaal of bijna volmaakt mens bent?? NEE!! God wordt geboren worden in een stal. Niet in een paleis of sjiek hotel. In een stal is het nooit blinkend schoon. Er ligt hooi, maïs, mest en troep. Het stinkt er. Een stal moet steeds worden schoongemaakt. Volgens C.G. Jung is de stal een mooi symbool voor ons innerlijk. Ons hart is ook niet zuiver en schoon. Er is heel wat troep bijeengekomen. ‘Alles wat we hebben verdrongen, ligt er te rotten onder de oppervlakte. Denk aan de kwetsuren uit onze kinderjaren die toen te pijnlijk waren om te voelen. Denk aan de behoeftes die we hebben onderdrukt en ons niet met rust laten. Juist hier waar zoveel afval ligt, juist hier wil God geboren worden. We kunnen God geen pronkkamer aanbieden, alleen de vuile stal van ons hart.’(Grun). In onze duisternis kan licht en liefde groeien, bloeien. Ook in onze tijd?? Met al zijn donkerte: Corona, complotdenkers, klimaat, Lesbos, toeslagenaffaire. Ja, VOLOP! Waar zie ik dat dan gebeuren? En wat ervaren, denken en doen mensen dan? Een mevrouw vertelt: “Als ik mediteer ervaar ik wel eens een stille ruimte in mezelf. Ik voel me dan gedragen door iets wat niet te verwoorden is. In mij is het besef gegroeid dat ik het leven niet kan sturen. Het leven weet het veel beter dan ik.” Een rabbi schrijft: “In het jodendom gaat het om vrijheid. Niet in de moderne zin: doen waar je zin in hebt. Maar in de ethische zin: Kiezen voor wat we behoren te doen en zo samen met God architecten worden van een rechtvaardige en barmhartige orde voor de hele mensenfamilie.” Op de dag van de mensenrechten bood burgermeester Aboutaleb van R’dam de excuses aan voor het slavernijverleden: “Ook onze stad had vanaf 1600 een belangrijk aandeel in het Nederlandse kolonialisme. Mede door de koloniale handel groeide R’dam uit de tot de grootste haven van Nederland. Noch het stadsbestuur, noch handelsondernemingen gaven blijk van bezwaren tegen slavenhandel, slavernij of het kolonialisme.” Een bericht in de krant: Een aantal supermarkten stopt met de verkoop van Braziliaans rundvlees vanwege de ontbossing van de Amazone en de Cerrado. Een oma inspireert haar familie om geen kerstcadeaus te kopen en zamelt een mooi bedrag in voor een groep vluchtelingen. “Nu kan ik echt kerst gaan vieren met mijn familie.” Beste mensen, wat ik jullie van harte toewens: Dat Kerstmis jou mag raken in het hart. Dat God, Licht, Liefde in jou geboren mag worden. Amen.

ONZE VADER (Hertaald)

Gij

Hier nu scheppend aanwezig in al wat bestaat, ook diep in ons,

Moge uw aanwezigheid ons heiligen,

zodat uw rijk ook door ons komen kan:

uw visioen van gerechtigheid en vrede,

waar brood gedeeld wordt,

eigen en elkaars kwaad vergeven, verdragen;

waar we de bekoring onderkennen

en de moed vinden eraan te ontkomen

om zo vrij te worden voor waarachtig leven.

Amen.