

Driekoningen 2021 - Thema: Het verlangen tegemoet reizen - Matteüs 2,1-12

Er bestaat een verhaal van Ernst Wiechert, 'De verloren ster', dat in de tijd na de Tweede Wereldoorlog veel werd gelezen. Er wordt verteld over een jonge Duitse soldaat die huiswaarts keert na gevangen te hebben gezeten in Rusland. Hij is dolgelukkig eindelijk thuis te zijn. Maar na enkele weken merkt hij dat hij zich niet werkelijk thuis voelt. Hij praat er met zijn grootmoeder over, en zij ontdekken: de ster in dit huis is verloren gegaan. Er woont geen geheim meer in dit huis. Er wordt alleen nog maar oppervlakkig geleefd. Ze plannen, bouwen, ondernemen van alles en nog wat en zorgen ervoor dat het leven zijn gangetje gaat. Maar het essentiële is verloren gegaan. Het leven heeft geen innerlijke oriëntatie en geen perspectief meer. De ster van het verlangen is gedoofd. We kunnen ons alleen maar thuis voelen op een plek waar het geheim woont. Het hart van een mens is soms onrustig. Het vindt geen voldoening in dagelijkse gebeurtenissen. Mensen verlangen naar een plek waar men zich thuis voelt. Een plek waar het geheim woont, waar men geborgenheid ervaart. Het gaat niet om een doel ver weg of om een prestatie die we moeten leveren. De ruimte waarin het geheim woont is in ons zelf. Het is een ruimte van stilte, vrij van drukke gedachten die ons leven verder bepalen, vrij van verwachtingen en wensen van mensen om ons heen. In deze ruimte, waar God zelf in ons woont, zijn wij vrij van de macht van de mensen. Op die plek zijn we helemaal ons zelf, zijn we gaaf en heel. De profeet Jesaja vertelt hoe mensen soms gevangen zijn in één lange en donkere nacht. Maar ergens, zo zegt Jesaja is het licht zichtbaar. Als je dit licht ziet, belooft Jesaja, zul je vreugde voelen, diepe vreugde die binnen in je straalt en je verwarmt als de helderste ster. Het is dit licht dat opvlamt als een ster aan de hemel en in de harten van de drie wijzen uit het Oosten. Geraakt door het licht laten ze alles achter en gaan hoopvol op weg het licht achterna. De drie wijzen volgen hun ideaal, hun verlangen, een ster. Op zoek naar de pas geboren koning om Hem te huldigen. Het kindje dat de wijzen vinden is niet zomaar een kindje. In Hem laat God zelf zijn gelaat aan ons mensen zien. Via dit kwetsbaar kind, deze mens is iets van het grote geheim van God zichtbaar geworden. In Hem wordt de uiteindelijke zin van ons leven geopenbaard. Hoe jammer dat sommige mensen nog gevangen blijven in één lange en donkere nacht. Hoe jammer is het dat de woorden van Jesaja, waarin hij zegt: 'Sta op en schitter, Jeruzalem, je licht is gekomen', niet iedereen bereikt. In alle tijden zijn er mensen die ongevoelig zijn voor het mysterie, wiens hart zich sluit voor het licht. Ze zijn als mensen die een sprankje licht zien, maar hun gezicht ervan afwenden. Koning Herodes is zo'n man. De wijzen bezoeken hem op hun weg naar de pasgeboren koning van de Joden en vragen hem waar ze deze koning kunnen vinden. Maar Herodes heeft niets gezien. Het licht is ongezien aan hem voorbijgegaan. Wat een gemiste kans dat hij niet luisterde naar wat de magiërs hem te vertellen hadden. Dan had hij geweten dat de pasgeboren koning geen wereldse koning was die hem van zijn wereldse troon zou stoten, maar een hemelse koning die harmonie en vrede brengt in de harten van mensen. Misschien was een oud verlangen in hem wakker geworden, het verlangen naar het onbevungen kind dat hij eens moet zijn geweest. Blijkbaar is er iets in hem dat geen licht verdraagt, dat verborgen wil blijven in de nacht en tussen de muren van zijn paleis. Het pasgeboren kind Jezus veranderde het leven van de drie wijzen zodanig dat ze niet meer langs dezelfde weg terug kunnen. Koning Herodes die bang is om zijn eigen macht te verliezen, past niet meer op hun weg. Zij zoeken de weg van vrede en gerechtigheid. De drie wijzen staan model voor alle mensen, ook in onze tijd, die zich laten leiden door een diep verlangen om het geheim van God te benaderen en te zoeken naar tekens die naar hem verwijzen. Met ons zoekend geloof, maar ook met onze twijfels en vragen mogen we net als de drie wijzen ons verlangen tegemoet reizen en gaan staan in het licht. In de ontmoeting met het kindje Jezus komen wij ook zelf aan het licht.