

## WoCo 2 en 3 juli 2022 14e ZdhJ C

Jesaja 66, 5-14 c en Lc 10, 1-12

thema: onvoorwaardelijke liefde....

**Inleiding:** Vandaag op de 14de ZdhJ luisteren we naar de profeet Jesaja, in het laatste hoofdstuk van dit boek, beschrijft Jesaja een hemelse stad Sion, oftewel Jeruzalem ,met het beeld van een moeder die er alles voor over heeft om een haar kind tot recht te laten door het onvoorwaardelijk lief te hebben. Wat er ook gebeurt, Ik draag je, ik koester je, ik zal je troosten

En we luisteren naar Lucas in een tijd waarin elke zekerheid lijkt te zijn verdwenen. Jezus wordt terechtgesteld, zijn leerlingen moeten zonder Hem verder. Naast hen, stelt Hij nog andere 72 mensen aan, die hij twee aan twee uitzendt naar iedere stad en iedere plaats waar Hij van plan was heen te gaan, om met aandacht, respect en vergeving, heling, vrede en vreugde aan te kondigen, door op pad te gaan zonder vooropgezette bedoelingen. Neem geen andere bagage mee te dan jezelf en de vrede van je hart.

Het zijn mooi, indringende lezingen, u kunt ze mee volgen op papier. Ik wil u uitnodigen om na een korte overweging en een wat langere stilte, met elkaar te praten over: wat u zou doen als je twee aan twee wordt uitgezonden – “als schapen onder de wolven – en tegelijkertijd als arbeider, als christen, die zijn loon waard is “–Bespreek met elkaar hoe je in Zijn naam, op pad zou gaan, naar wie en met wie zou je willen gaan, en hoe geef je woorden aan wat je wil voorleven.....aan wie je zou willen zijn?

**Overweging:** Jezus' tijd was net als onze tijd nu, onzeker, de Romeinen waren de bezetters, eeuwen lang. In moeilijke tijden meer nog dan anders, staan er altijd mensen op, die niet machteloos blijven toezien, die ondanks alles blijven geloven dat er wegen moeten zijn die hoopvol zijn en toekomst bieden. In zulke tijden vertellen mensen elkaar verhalen die bemoedigen en troosten en die ook anderen overeind laten komen. Ze worden bij Lucas vandaag verbeeld als de 72, die twee aan twee op pad gaan om te vertellen, voor te leven, te getuigen dat het Rijk van God nabij is, sterker nog, dat het er al is. Ook in een tijd als deze.

Ik stel voor dat wij vandaag als de 72 op pad gaan. Jij, wij kunnen ervoor kiezen naar binnen te gaan. Wij kunnen kiezen voor de weg waarbij niet aanzien en bezit het belangrijkste zijn maar het beminnen van je vijand ...

Vrede begint met het willen inzien en accepteren van jouw en andermans houding en gedrag t.o.v. van de mens tegenover je, zelfs als dat je vijand zou zijn,. Dé uitdaging, om ook in tijden als deze, barmhartig te zijn zoals de Vader, door niet te veroordelen, maar vrij te spreken en overvloedig te geven...zo stelt Lucas voor en Jesaja reikt het ons aan door vrede en vreugde aan te kondigen.

Wij , de G7, de NAVO, denken aan bewapening.? Wat weerhoudt ons om het voorgestelde pad in de lezingen te gaan? Hoe zouden wij harten kunnen openen, de ogen van blinden, de oren van doven, hoe helpen we lammen op de been? Hoe bevrijdend willen en kunnen wij aanwezig zijn?

Zou u daar met elkaar, een paar minuten, over van gedachten willen wisselen, aarzelend misschien maar oprecht....neem de tijd om eerst even stil te zijn en ga dan naar iemand toe,

### **Voorbede**

Laten we bidden voor alle kinderen waar ter wereld ook dat ze de ruimte krijgen, ruimte vinden om te luisteren naar de stem van hun hart; dat ze mogen spelen, ontdekken, fouten mogen maken en dat er toch onvoorwaardelijk van hen gehouden wordt, dat ze leren rekening houden met het belang van anderen, dat we van harte naar hen luisteren.

Voor mensen die onzeker zijn, angstig, moedeloos, dat wij hen niet volstoppen met goede raad, dat we weten dat ik morgen de moedeloze kan zijn, dat we er zijn voor elkaar, onvoorwaardelijk; dat we vermoeden, ervaren - soms even – dat er méér is en ik zo relatief klein en groot kan zijn, tegelijk.

Onze Moeder Aarde -- van Limburgse löss van Rob Takens in onze kerk - Maria met het gouden gezicht, de Moeder, door Jesaja vandaag bezongen in de eerste lezing: "Vlij je aan haar borsten, zuig en drink, verzadig je aan haar troost, geniet van haar overvloed, als beeld voor de hemelse stad Jeruzalem, Sion, dat we beseffen dat ze ons uit liefde gegeven is

Laten we bidden voor onszelf dat we door alle twijfel en alle ellende heen die op ons afkomt óók zien wat er gebeurt aan onverwacht en onvermoed mooie dingen.. Dat we net als de 72 mensen toen, op weg blijven gaan, zoekend naar vrede en gerechtigheid, ons toevertrouwend aan wat ons overstijgt.