

## Overweging: Wie is de echte koning?

Beste mensen,

Vandaag staan de Driekoningen met hun kameel en misschien ook nog met de kameelhelper in het middelpunt van onze aandacht. De kameelhelper is de naam die ik geef aan de man van het beeldje uit de Kerststal die zorg draagt voor de kameel. U heeft hem vast wel eens opgemerkt bij een Kerststal. Ik weet niet of hij bij onze stal in de Kerk staat, daar heb ik niet op gelet. Is ook niet zo van belang. Wat is dan wel van belang in dat wonderlijke verhaal?

Het evangelieverhaal is een mooi verhaal, maar heeft ook verschillende betekenissen. Centraal staat natuurlijk het Kind, dat na door zijn ouders begroet te zijn, ook door simpele herders gevonden werd. Maar de kennissenkring van het kind wordt allengs groter. In het evangelie van vandaag zijn de drie magiërs uit verre landen die op zoek gaan naar een koning. Zij hebben een ster gezien, voor hun een teken dat er een nieuwe koning geboren is. Waarom koning? Dat blijkt niet uit ons evangelieverhaal, maar uit een tekst van de profeet Jesaja. Die spreekt over kamelen die uit hun verre landen koningen vergezellen, die met geschenken optrekken naar het Beloofde Land. De evangelist Matteüs die op veel plaatsen in zijn verhaal het Oude Testament citeert doet dat hier ook. Hij laat in zijn verslag de drie magiërs geschenken naar het Kind brengen. Koningsgeschenken die men in Jezus 'tijd aan koningen placht te geven: goud, wierook en mirre. Zo worden de drie magiërs in de hoofden van de luisteraars van het verhaal zelf gemakkelijk als koningen gezien. Ook de Kerkelijke traditie gebruikt dat beeld. Het beeld van die gedaanteverwisseling van magiërs naar koningen wordt nog versterkt door het feit dat het drietal koning Herodes bezoekt, voordat zij de ster verder volgen. Herodes is een heerser, een van de vele tirannen waaronder het volk Israël in die tijd te zuchten heeft. Die zogenaamde koning, want eigenlijk zetbaas van de Romeinen, de bezetters, schrikt van hetgeen zijn bezoek te zeggen heeft. Een nieuwe koning betekent voor hem een dodelijke bedreiging. Maar Herodes, ook niet mis, heeft een list. Hij een sluwe vos, wijst naar een citaat uit een heilig boek een tekst uit de profeet Micha 'Heren, U dient naar Betlehem te gaan', want daar zou volgens onze profeet Micha de nieuwe koning geboren worden. Wanneer jullie hem gevonden hebben, kom dat dan even op de terugreis aan mij melden'. Zo probeert Herodes de magiërs te gebruiken om zelf wat wijzer te worden. Hij zal ook later bevelen de kinderen van Betlehem te doden. Maar de magiërs krijgen in een droom een teken: 'Niet langs Herodes terug naar huis.' Dromen kunnen informatie van Godswege bevatten. Dat beseffen Joodse luisteraars maar al te goed, want zij kennen de verhalen en de dromen van Jozef, een zoon van aartsvader Jakob en later onderkoning van Egypte. De magiërs komen, na hun gaven bij de ouders van het kind achtergelaten te hebben, weer veilig thuis. De wrede tiran is nu zelf misleid en er is plaats gemaakt voor de enige echte koning, Jezus, de Zoon van Maria en Jozef.

Dat is, denk ik de boodschap die Matteüs als verhaal achter het vertelde verhaal ons vertellen wil. Anders gezegd: Matteüs daagt ons met zijn verhaal ook uit: 'Wijst de ster van Betlehem, lieve toehoorder ook voor jou de echte Koning van ons allen aan?

**Amen**