

Overweging 14 mei, zesde zondag van Pasen

Derde lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 14,15-21

Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tegen zijn leerlingen:

‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,

die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.

De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet.

Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien,

maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,

dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.

Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,

en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Overweging

“De waarheid en niets dan de waarheid”, zo moet men bij een getuigenis voor de rechtbank spreken. Zo moet men onder ede vertellen wat de ware toedracht is geweest van een gebeurtenis. Het gaat om de zuivere weergave van de feiten, waarvan je bijvoorbeeld ooggetuige bent geweest.

Maar het woord ‘waarheid’ in de Bijbel heeft een heel andere klank. Het gaat er dan niet om wat je meemaakte als toeschouwer, maar om wat je als persoon moet doen.

De vraag is niet: geef je goed weer wat je om je heen hebt zien gebeuren, maar: komen mensen met jou bedrogen uit of blijkt je betrouwbaar in je doen en laten?

Als in jouw manier van leven blijkt dat men van je op aan kan, dat je iemand bent die doet wat-ie zegt, dan ben je een mens van waarheid, iemand die in de waarheid leeft.

Zo iemand bij uitstek was Jezus. Hij stond voor wie Hij was en wat Hij wilde laten zien: namelijk dat God een God van Liefde is, een God die van de mensen houdt, en die wil dat alle mensen gelukkig en in vrede met elkaar kunnen samenleven.

Jezus weet én leert dat God liefde is, juist in de meest kwetsbare momenten van het leven.

In die geest heeft Jezus geleefd en laten zien dat Gods liefde voor iedereen was, en heel speciaal voor hen die die liefde moesten ontberen, die niet meetelden.

Hij had maar één opdracht voor zijn leerlingen: als ik er niet meer ben, doe dan zo voort.

Hij zegt: ‘houd je dan aan mijn geboden’, maar die geboden dat is er in feite maar één: het gebod van de Liefde.

Jezus was die liefde zelf, want echte liefde neemt mensen voor lief zoals ze zijn. Zijn liefde was echt, oprecht, Hij was authentiek, waarachtig. Zo was hij de Waarheid. (we hoorden het vorige week in het evangelie).

En om zijn leerlingen te helpen om na zijn dood ook zo te leven als liefdevol en betrouwbaar mens, belooft Jezus een helper: de Geest van de Waarheid.

In de eerste lezing horen we wat dat met de leerlingen gedaan heeft: zij spraken vol vuur over Jezus en zijn boodschap en zij verrichtten veel wonderen.

En wij? Kunnen wij nog vol vuur spreken over Jezus? Ik wou dat ik het beter kon.

Kunnen wij wonderen verrichten? Ik zou willen dat ik het kon....

Hebben wij dan geen Geest meer? Of geen Geest van de Waarheid?

Misschien moeten we wat vaker luisteren naar kinderen; zij stellen vragen als: waarom vechten mensen? Wat is dat, jaloezie? Waarom maken mensen ruzie?

Waarom zijn sommige mensen arm en anderen heel rijk?

Kindervragen houden ons scherp, zoals journalisten de politiek scherp houden en activisten het onrecht aanklagen. Er zijn mensen nodig die vragen stellen: eerst aan zichzelf, daarna misschien aan een ander: waarin geloof ik eigenlijk?, wil ik me wel laten helpen?, waarom word ik zo kwaad of voel ik me zo gekrenkt?

De Geest van de Waarheid is misschien wel zo'n helper die ons op goede gedachten brengt, die ons de goede vragen stelt: wie is mijn naaste?, ben ik mijn broeders hoeder?

En in de mate dat we eerlijk durven antwoorden en in die mate dat we durven leven naar die antwoorden, zullen we met meer vuur kunnen spreken en in elk geval oprechter zijn in ons handelen en zo zullen ook door ons wonderen geschieden....

Amen.