

Overweging 2^e zondag van de advent 2024

Thema: een stem uit de woestijn

Lucas begint met het opsommen van alle grote namen en heersers in de tijd van Johannes de Doper. Tegenover al die vertegenwoordigers van de uiterlijke macht plaatst Hij Johannes, de voorloper van Jezus. Lucas wil hiermee duidelijk maken dat we God niet moeten zoeken bij de machthebbers. Gods woord komt in de woestijn bij een eenvoudige man zonder macht. Johannes, de zoon van Zacharias, was de woestijn ingetrokken. En daar, in de woestijn werd hij geraakt door Gods woord. Dat woord van God zegt: niet de toestand van nu heeft het laatste woord. Alles kan anders, omkering is mogelijk. Begin een nieuw leven. Maak ruimte voor God. Maak een begaanbare weg voor de Heer. Alles wat het komen van God verhindert moet opgeruimd worden.

De woestijn is in bijbels zinsverband een sterk symbool. In de woestijn ben je volledig op jezelf teruggeworpen. In die verlatenheid, de woestijn – welke dan ooit - kom je in contact met je eigen hart en word je je bewust van je eigen broosheid. Dat maakt je menselijker, barmhartiger en gevoeliger. En juist daar in de woestijn klinkt Gods stem. Een roepen naar ons, een verlangen van God uit: En God vraagt ons te doen wat nodig is voor bevrijding van mensen. De beelden spreken voor zichzelf. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. De hoge bomen en bergen moeten eraan geloven. Geen kronkelpaden of sluiptwegen meer, geen duistere zaakjes of gesjoemel. Doe recht aan mensen die onrecht is aangedaan. Vergeef de misslagen van anderen. Graaf de bergen van zelfzucht af, sloop de muren van onbegrip en racisme en vul de dalen op van moedeloosheid. Zet al doende in je eigen leefsituatie kleine stappen / gebaren om Gods Rijk op aarde dichterbij te brengen.

Het bereiden van de weg gaat enerzijds om concrete daden, de keuzes die je maakt in de omgang met je naaste. Anderzijds gaat het ook om vertrouwen. De ruimte die we aan God laten, ons niet-doen. Soms is het nodig iemand de helpende hand te bieden, soms is het goed samen met iemand te zwijgen en is het beter om God te laten spreken in de stilte. Het licht is nabij. Het licht dat vrede en rust brengt. Zonder dit licht is het geen leven en zal alles weer verworpen tot chaos en duisternis, een wereld waarin wij elkaar niet meer verstaan maar ieder voor zich leeft. God zij dank staat tegenover het gekrakeel van mensen het veelstemmig licht dat het mogelijk maakt dat iedereen met zijn eigen stem en taal gehoord mag worden, zolang wij ons laten beschijnen door het licht; het geheim van God. God die er zal zijn zoals Hij er zal zijn. Heel de mensheid zal Gods redding zien. Ik hoop dat die boodschap ook ons bemoedigt.