

Adventsmeditatie 12 december 2024

Zingen of luisteren naar 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'.

Licht, overdek mij, vuur mij aan

Verheugt U! Gods redding is nabij.
In alle verwarring,
in het doolhof van het leven,
in deze duistere tijden
krijgen we extra licht:
Een licht dat ons moed wil geven en ons oproept: deel van harte en zie om naar elkaar.

Lucas 3, 10-18:

¹⁰De mensen vroegen aan Johannes: 'Wat moeten we doen om goed te leven?' ¹¹Hij antwoordde: 'Stel dat je twee hemden hebt. Geef er dan één aan iemand die helemaal geen hemd heeft. En deel je eten met mensen die honger hebben.'
¹²Er kwamen ook tollenaars die gedoopt wilden worden. Ook zij vroegen aan Johannes: 'Meester, wat moeten we doen om goed te leven?' ¹³Tegen hen zei Johannes: 'Laat de mensen niet te veel betalen.'
¹⁴Daarna vroegen een paar soldaten: 'En wat moeten wij doen?' Johannes zei: 'Wees tevreden met je loon. Pak van niemand geld af.'
¹⁵De mensen verwachtten veel van Johannes. Ze dachten: Misschien is hij wel de Messias!
¹⁶Maar Johannes zei: 'Ik doop jullie met water. Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest. ¹⁷Hij lijkt op een boer die het koren van zijn akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur. Maar het

stro dat overblijft, steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij komt, het goede bewaren. Maar het slechte zal hij verbranden, met vuur dat nooit uitgaat.'
¹⁸Johannes zei dit soort dingen om de mensen te waarschuwen. Op die manier vertelde hij het goede nieuws.

Tekst om over na te denken

En terwijl wij ons druk maken om Jezus een plaats te geven in ons bestaan
of in onze kerststallen,
of dat niet meer doen
en zeggen dat we Hem soms niet meer zo zien zitten,
zit Hij zelf neer op onze drempel en vraagt ons
als een mens op de vlucht om asiel, om bad en bed, om werk en brood, om mensenrecht.
Hij is iedere man, iedere vrouw die geen huis, geen eten en drinken heeft, die ziek is en eenzaam.
En Hij fluistert ons in: al wat je hen doet, heb je ook mij gedaan.
Al wat je hen onthoudt, heb je ook mij onthouden.
Hij komt ons tegen van dag tot dag.

Om mee te nemen...

Laten wij in deze donkere dagen
elkaars naam
elkaars weemoed
elkaars hoopvolle verwachtingen
niet vergeten,
maar meedragen in ons hart
en dromen van het Licht.