

Vieringen van 24 augustus tot en met 15 september 2013

Weekend 24 en 25 augustus 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Pascalle Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, aansluitend fietszegening

Gebed voor: Nico Besteman

Doopmiddag

14.00 uur: gedoopt wordt Jamie Arets

15.00 uur: gedoopt wordt Pim Schoenmaekers

Weekend 31 augustus en 1 september 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Hans Leenstra (vw. verjaardag) en kleindochters Cherelle en Ymke

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Paul Noestheden (vw. zijn verjaardag) en Henk Noestheden

Vrijdag 6 september 2013, 10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 7 en 8 september 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom n.a.v. een bijzondere gelegenheid

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Wim Kuypers, voor Nico Besteman

Weekend 14 en 15 september 2013

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

16.00 uur: gedoopt wordt Dario Jurisic door pastoor Franjo Trogrlic

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering, startzondag

Koor: Sound of Peace and Freedom

Vrijdag 20 september 2013

10.30 uur: In gesprek met de bijbel

15.30 uur: Ziekenzalving

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 september 2013. Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (**periode 21 september 2013 tot en met 13 oktober 2013**) op te geven **vóór 1 september 2013**.



PAROCHIEBLAD AUGUSTUS 2013

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325

Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

De grote vakantie zit weer op

De grote vakantie zit er weer op, iedereen (ook de thuisblijvers) hebben kunnen genieten van de zon en de lange zomeravonden. In de parochie was het zomertijd, d.w.z. dat er nauwelijks vergaderingen waren. En, op wat tot nu toe de heetste dag was, werd er grote schoonmaak gehouden door zo'n 15 vrijwilligers. Tijdens het schooljaar hebben we hierbij hulp van leerlingen van de Catharinaschool in Heerlen, die er samen met vrijwilligers voor zorgen dat alles er schoon uitziet. Ook de tuin kreeg een grote beurt, samen met de mensen van Schoon GMS en de gemeente.

Vanaf eind augustus starten we weer met, zoals we dat in ons beleidsplan 2013 noemen, 'als gemeenschap te proberen de opdracht van Jezus in de wereld van nu te realiseren'. Met andere woorden: een kerk in beweging in onze tijd die er wil zijn voor alle mensen en midden in onze wijk.

Dank je wel!

Ik zou zo graag iedereen persoonlijk aanspreken en bedanken voor de felicitaties en de attenties bij gelegenheid van mijn 60-jarig priesterjubileum. Maar dat is moeilijk; daarom doe ik het op deze manier door een woordje in het parochieblad. U hebt hartelijke woorden gesproken en geschreven op 30 Juni. En omdat ik intussen u en uw eigen verhaal ken, weet ik die woorden te verstaan en op waarde te schatten. Het was een fijn feest, en ik voel dankbaarheid en blijheid omdat u het zo gedaan hebt. Ik kan er voorlopig weer tegen en zal graag werkzaam blijven in de Andreas als en voor zolang het God belieft. Het is fijn om samen met u op te trekken en te proberen een parochie te zijn die ertoe doet. Heel, heel hartelijk dank iedereen.

Geert Bles

Fietszegening

Op zondag 25 augustus is de jaarlijkse fietszegening, aansluitend aan de viering van 10.30 uur. Met de zegen gaan we samen op fietstocht, met als afsluiting koffie/thee/fris.

Startzondag

15 september is de derde zondag van september en die reserveren we de laatste jaren om het begin van een nieuw school- en werkjaar te markeren. Na twee zonnige zomermaanden waarin menigeen een tandje terug heeft mogen schakelen, willen we inspiratie opdoen voor de komende maanden. De Com-kids (dit zijn de na-communicanten) zullen het verhaal van 'de verloren zoon' op hun eigen manier verbeelden en samen met het koor Sound of Peace and Freedom deze woord- en communieviering vormgeven. Na afloop van de viering, is er koffie met wat lekkers en nodigen we alle vrijwilligers en ieder die zich betrokken voelt bij onze Andreasm Gemeenschap uit tot een gezellig samenzijn. Colla en Bertie Bemelmans zullen daarbij een voordracht houden. Rond 15.00 uur sluiten we deze dag af.

Ziekenzalving 20 september: thema 'Leven altijd waardevol'

Ook dit jaar wordt in onze parochie het sacrament van de zieken of de ziekenzalving toegediend, op vrijdag 20 september om 15.30 uur. De zalving is ontdaan van het taboe dat het verbonden is met de naderende dood. Mensen zien het steeds meer als een sacrament dat gericht is op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als het gaan op onze levensweg moeilijker wordt door beperkingen, vanwege ziekte, vanwege leeftijd of om wat voor reden dan ook, kunnen wij kracht en bemoediging goed gebruiken. Als wij afhankelijk worden van anderen, is dit een moeilijke opgave. Maar dit is beter te aanvaarden als je steun ondervindt van een gemeenschap van mensen om je heen. De Andreasm parochie wil een gemeenschap zijn waarin 'ziek' en 'gezond' goed met elkaar omgaan, waarin wij aan elkaar weten te geven en van elkaar weten te ontvangen. We hopen daarom ook dat zoveel mogelijk mensen bij deze viering aanwezig zullen zijn. Familie, vrienden, bekenden, parochianen. Om te bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer. U kunt zich opgeven bij een gastvrouw of bij Annemarie Noijen.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Vredesweek

De vredesweek van 21 t/m 29 september met als thema 'act to peace' krijgt aandacht in de vieringen van 21 en 22 september. Daarnaast is er op zaterdag 21 september tussen 10.00 en 16.00 uur, een gezamenlijk naar buiten treden van kerken en maatschappelijke organisaties op het Pancratiusplein onder de noemer '*Heerlen in de Wereld en de Wereld in Heerlen*'. Iedereen kan dan kennismaken met organisaties als ATD Vierde Wereld, Vredesplatform Heerlen, Millenniumdoelen en Wereldwinkel.

Ontmoetingsavond

Medio augustus gaat er een uitnodigingsbrief uit naar parochianen die formeel staan ingeschreven, maar die we niet vaak ontmoeten tijdens de vieringen. Met deze groep wil een delegatie van het pastoraal team en het parochiebestuur graag praten over hun verwachtingen, vragen en ideeën met betrekking tot kerk-zijn.

De jeugd spaart door voor de Voedselbank

Zoals jullie misschien weten, zijn wij, enkele jongeren van de Andreaskerk, in maart een inzamelingsactie gestart. Daarbij verzamelen we Douwe Egbertspunten die we inruilen voor koffie en thee voor de Voedselbank. De inzamelingsactie loopt heel goed. We hebben momenteel zo'n 70.000 punten, samen goed voor zo'n 140 pakken koffie of thee. We zijn hier natuurlijk heel blij mee, maar we willen altijd meer!

Daarom doen we nu nog een keer een oproep: Heb je koffiepunten, leg ze dan in het mandje bij het intentieboek in de Andreaskerk. Wij willen jullie daarvoor alvast hartelijk bedanken!

Linda, Wouter, Iris, Ellen

Expositie verlengd

De fractals van Hennie Koops zijn tot 11 september te bezichtigen. Een fractal is opgebouwd uit delen die min of meer gelijkvormig zijn en die zichzelf herhalen, bij sommige op steeds kleinere schaal.

Meer informatie en afbeeldingen vindt u op www.sansevaria.nl.



Geloofsestafette

Vijftig jaar na de start van het Tweede Vaticaans Concilie, in het Jaar van het Geloof, wordt een geloofsestafette gehouden: om beurten schrijven een protestant en een katholiek een persoonlijke toelichting bij hun favoriete Bijbelverhaal.

Rob Nievelstein schreef over 'De Goede Herder', en Linda Flekken over een zin uit Matteüs 28: 16-20: *"Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld"*. Zij heeft het stokje doorgegeven aan Math Gulpers, lid van het pastoraal team van onze parochie.

De teksten kunt u lezen op onze website: www.sintandreas.nl.

Iconenexpositie in Rolduc met lezing 29 augustus

Momenteel is er in Rolduc een iconenexpositie. Een van de exposerende schilders geeft een lezing over het ontstaan en de betekenis van iconen. Heeft u altijd iets meer willen weten over iconen? Wat is hun betekenis of hun kunsthistorische achtergrond? Welke schildertechnieken worden er gebruikt of zijn er iconen die u beslist gezien moet hebben? Kom dan naar deze lezing op donderdag 29 augustus om 19.30 uur. We ontmoeten elkaar voor de hoofdingang van Rolduc. Uiteraard is er ook de gelegenheid om de expositie te bezoeken. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Na afloop is er gelegenheid na te praten in de ontmoetingsruimte 'de verloren zoon'. De consumpties in de ontmoetingsruimte zijn voor eigen rekening.

Krimp en kracht

De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) maakt ondanks fikse bezuinigingen geld vrij voor nieuwe, waardevolle initiatieven. De protestantse gemeenten nodigen iedereen uit mee te denken over 'pioniersplekken', initiatieven die nieuwe vormen van gemeenschap mogelijk maken. Dat kan op 29 oktober in de Tempspleinkerk, op 21 november in de Pelgrimskerk in Brunssum en op 28 november in De Ark te Landgraaf. De avonden beginnen steeds om 19.30 uur. De eerste avond houdt Bram Schriever uit Amsterdam een verhaal over krimp en vitaliteit; de tweede avond is Leo Fijen aanwezig.

Schuldhulpmaatjes gezocht

Als parochie zijn we namens de Raad van Kerken Parkstad actief (in beleid en uitvoering) betrokken bij het project SchuldHulpMaatje, samen met Alcantara, De Heksenketel, Humanitas en de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. De gemeente heeft ondanks alle bezuinigingen toch een budget vrijgemaakt voor dit doel.

Dolf Hutschemaekers is al ruim een jaar 'maatje' en wil graag vertellen over zijn ervaring (tel. 5425783). Ook bij Eline Claassens kunt u terecht voor informatie.

Het Schuldhulpmaatjesproject Heerlen zoekt vrijwilligers die mensen met financiële problemen willen helpen:

- bij het op orde brengen van hun financiën
- bij het zoeken naar oplossingen om aan het eind van de maand niet een tekort te hebben
- bij het omgaan met geld.

Van vrijwilligers wordt gevraagd dat ze:

- zelf hun financiën kunnen beheren
- zelf weten hoe je met weinig geld kunt rondkomen
- zich kunnen inleven in mensen die dit niet kunnen
- een paar uur per week hiervoor tijd hebben.

Geboden wordt:

- een cursus van 4 dagen, waarin je leert om mensen te helpen bij het oplossen van hun financiële problemen
- vergoeding van alle onkosten
- begeleiding.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Annie Versteeg 06 13839307 of anniever@xs4all.nl

Christa Simons 06 22924101 of chsimons@xs4all.nl

Contactadres: Montfortstraat 38, 6433 JJ Hoensbroek.