



PAROCHIEBLAD JUNI 2014

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381
Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325
Website: www.sintandreas.nl
E-mail: parochiesintandreas@home.nl
E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

De reisgids en de bijbel

Een reisgids kwam op zijn weg een bijbel tegen.

Ze zaten beiden in een weekendtas.

De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.

Zeg, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,
en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt.

Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan.

De mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:

Ik ben de mensen niet zo naar de zin,

ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden;

bij mij staan er geen aankomsttijden in.

Nan vertelt over haar reis naar Israël

Op vakantie neem je vaak meer tijd voor elkaar, voor een mooi boek, voor wat rust. Dan maakt het niet zoveel uit of je ver weg gaat of dicht bij huis blijft of gewoon thuis bent. Je mag een aantal dingen op een laag pitje zetten, misschien minder verplichtingen, meer dingen voor jezelf. Soms kom je tijdens je vakantie op heel bijzondere plekken. Zo mocht ik afgelopen maand twee weken in Israël rondtrekken. Een geweldige ervaring, om letterlijk in de voetstappen van Jezus van Nazareth te lopen, op plaatsen te staan waar de evangelieverhalen over vertellen, te voelen hoe je door het stof loopt, dat de leerlingen van zich af moesten schudden als ze niet welkom waren. In Nazareth en Bethlehem te zijn, in Jeruzalem op de Olijfberg en in de hof van Getsemane.

In mijn rugzak zat een gids met informatie over Israël en ook een zakbijbeltje. Want natuurlijk lazen we ook de verhalen die bij de plekken hoorden en die nu een extra dimensie kregen doordat wij er als het ware middenin stonden. Zo gaan verhalen meer leven en worden ze invoelbaar. Tijdens het 'gesprek met de Bijbel' (op **vrijdag 20 juni**, 10.30 uur) zal ik over mijn reis vertellen. Wees welkom.

En verder hoop ik, dat ik in mijn parochiewerk iets van die inspiratie met jullie kan delen.

Nan Paffen

H. Vormsel, vrijdag 27 juni

Op vrijdag 27 juni zal mgr. Frans Wiertz in onze parochie het H. Vormsel toedienen aan: Kevin van den Berge, Maud Diederer, Glenn Deguelle, Morris Esser, Danique Eldijk, Maud Hundscheid, Jarno Romankiewiz, Selena Stevens, Lars Wauben en Rachelle van Wijngaarden.

De vormelingen hebben zich hierop voorbereid met eerst een aantal meer theoretische bijeenkomsten ('gelovig – handig – gesmeerd' over de drie belangrijke aspecten van het vormsel). Daarna zijn ze naar het boksproject geweest bij Schoon GMS. Ten slotte hebben ze in twee groepen verdeeld en onder leiding van gastouders aan een doeproject gewerkt: activiteiten voor en met ouderen in o.a. de Oranjehof. Als afsluiting hebben ze in de kerk aan ouderen en aan elkaar hierover verteld.

Wij wensen alle vormelingen alvast van harte proficiat en een fijne avond.



Boerderijviering

Zondag **6 juli** om 10.30 uur vindt traditiegetrouw ter afsluiting van het school- en werkjaar de vakantieviering in de open lucht plaats. Dit jaar zijn we weer te gast bij zorgboerderij Hoeve Corisberg (Corisbergweg 1). De viering vindt plaats op de binnenplaats van deze boerderij (of bij slecht weer, wat we natuurlijk niet hopen, in de schuur). Na afloop kunnen we allen samen koffie, thee of iets fris drinken en gezellig napraten. Deze familieviering is voorbereid door beide Heerlerbaanse parochies (St. Joseph en H. Andreas) en het SoPaF-koor.

We zijn blij dat we ook dit jaar hier weer welkom zijn. We hopen dat velen van u deze viering met ons mee komen beleven. Van harte welkom dus.

Viering Solidaridadgroep

In het derde weekend van juli – **zaterdag 19 en zondag 20 juli** – wordt de woord- en communieviering verzorgd door de Solidaridadgroep. Deze viering staat in het teken van ‘vrucht dragen’ en heeft als thema ‘de verborgen groeikracht van het goede’.

Milde, hoopvolle mensen kunnen een grenzeloos vertrouwen stellen in onzichtbare krachten van het leven. Ze geven anderen kansen om bij zichzelf te ontdekken wie zij zijn en welke krachten zij in zich verbergen. Ze vertrouwen erop dat spitten, bemesten en geduldig wachten ooit vrucht zal afwerpen. De Solidaridadgroep wil zich inzetten voor een nieuwe wereld, een wereld waarin alle mensen tot hun recht komen. Met de verkoop van eerlijke producten via de Wereldwinkel willen we tevens ons steentje bijdragen aan een menselijker samenleving.

Werkgroep Solidaridad: Eline Claassens, Ank Frederiks, Hans en Wil Heijster, Enny en Harry Kerckhoffs, Anneke Lustermans, Nelly van Oijen en Brigit Vogt

Op **26 juni** houdt prof. dr. Erik Borgman een lezing over **het diaconale engagement van de parochie**. Locatie: Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17. Ontvangst vanaf 19.30 uur; de lezing begint om 20.00 uur. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gawe is welkom.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Expositie Sonja Schaaf van 10 juli tot 20 augustus

Haar schildersgerief heeft Sonja Schaaf geërfd van haar vader, waarna het jarenlang onaangeroerd op de zolder bleef liggen. Er kwam een moment dat zij de spullen weer tegenkwam en is gaan schilderen. Dat beviel zo goed dat zij een vierjarige cursus figuratief schilderen is gaan volgen aan de vrije academie de VAZOM. In het laatste jaar hiervan heeft zij zich proberen te bekwamen in abstracte werken. Haar grote voorbeelden zijn Gustav Klimt en Niki de Saint Phalle.

Haar werken zijn vaak heel kleurrijk en sprookjesachtig. Jaarlijks exposeert zij samen met cursisten van VAZOM in het gemeentehuis van Kerkrade of Schaesberg, steeds met een ander thema.

Haar motto is een Chinees spreekwoord: "Een schilderij zegt meer dan 1000 woorden en het vertelt eenieder een ander verhaal". Zij geeft daarom haar schilderijen nooit een titel: het is datgene wat de kijker ziet.

Oecumenische uitstap naar de bisschopsstad

Vrijdag **20 juni** organiseert de Raad van Kerken Parkstad een oecumenische uitstap naar Roermond. Er wordt een bezoek gebracht aan de protestantse Minderbroederskerk en aan de Christoffelkathedraal. Op beide locaties geven gidsen uitleg. Het bezoek aan de Minderbroederskerk, aan de gelijknamige singel, begint om 14.30 uur. Dat aan de Christoffelkathedraal om uiterlijk 16.00 uur.

Het voorstel is om per trein te reizen; tevens een goede manier om elkaar informeel te ontmoeten. Verzamelpunt is het NS-station Heerlen, om 13.30 uur (voor de boekenkiosk).

Opgave is niet nodig; volledigheidshalve zij vermeld dat de kosten voor openbaar vervoer en consumpties voor eigen rekening zullen zijn.

Mail voor meer informatie naar ds. Sophie Bloemert: bloemlag@online.nl.

Millenniumfietstocht door Parkstad

Op zaterdag **5 juli** organiseert de Millenniumgroep van Heerlen Mondiaal in samenwerking met de Fietsersbond een fietstocht langs plekken in Parkstad die te maken hebben met de millenniumdoelen. Vooral de millenniumdoelen gezondheid voor moeder en kind, duurzaamheid en eerlijke handel worden onder de aandacht gebracht.

Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het Van Grunsvenplein in Heerlen. De fietstocht voert langs de Wijk van Morgen (met experimentele woning 'Knik naar de Zon'), Kaalheide (met duurzaam gerenoveerde woningen), Wereldwinkel Kerkrade, Café Candlelight (waar Sophie Schins vertelt over een project in Ghana) en de duurzame Dobbeltuin in Meezenbroek. Om 15.00 uur is men weer terug bij het Van Grunsvenplein.

Deelname aan de fietstocht is gratis. Neem wel voldoende eten en drinken mee. Er kunnen maximaal 40 mensen mee. Daarom is aanmelding vereist. Dat kan tot 1 juli op postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl.

Een ongewoon gesprek met God

Op maandag **22 september** om 9.30 uur start in de Andreasparchie een nieuwe leesgroep van het boek *Een ongewoon gesprek met God* van Neale Donald Walsch. Het boek gaat in op de levensvragen die we hebben. Aan de orde komen bidden, relaties, geluk, seks, denken, voelen en nog veel meer. De groep komt eens per 14 dagen ongeveer een uur bij elkaar. Aangezien we 10 à 12 bladzijden per keer lezen en dan op het gelezene in gaan, hebben we ongeveer een jaar nodig om het boek door te nemen.

Aan de hand van het boek komen vaak persoonlijke ervaringen naar boven waardoor de bijeenkomsten intens beleefd worden en een ervaring op zichzelf vormen. De kosten voor deelname zijn € 25,= (voor de kosten van verwarming en koffie/thee). De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Meer informatie: Dolf Hutschemaekers, telefoon 045 5425783.

Ziekenzalving op vrijdag 26 september om 15.30 uur

De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilijker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen dan is het misschien beter te dragen.

De Andreasparchie wil een gemeenschap zijn, waarin 'ziek' en 'gezond' goed met elkaar omgaan, door te willen geven en te willen ontvangen van elkaar. We hopen van harte dat ook niet zieken bij deze viering aanwezig zullen zijn. Familie, vrienden, burens, parochianen; samen, om te bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer.

U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (zie kop parochieblad), bij Annemarie Noijen, telefoon 06 24999855 of via parochiesintandreas@home.nl.

De pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Anita Gulpers, Marga Meijer, Joke Adriaansen, Toets Zeedsen, Gerda Hayes, Marian Klignet



uw mobiele fietsservice

tel: 06 17 962 360

www.bravofiets.nl

Geloofsestafette

Wij zetten de estafette voort in onze parochie. Deze keer is de bijdrage van Marcel Drummen:

Ik werd door Dolf Hutschemaekers gevraagd een stukje te schrijven voor het parochieblad. Eerst stemde ik toe, daarna weigerde ik en nu probeer ik het toch.

Ik heb een fijne jeugd gehad. Bij ons thuis kwamen pastors en pastoors. Ik sprak eens met een oudere pastor en die zei: "In het leven draait het om drie dingen: eten en drinken, je geloof en je seksuele behoefte". Die pastor (\pm 90 jaar oud toentertijd) zei tegen mij: "We zouden samen wat meer moeten praten". Zelf kom ik uit een katholiek gezin. Tot mijn 19^e jaar ging ik iedere zondag naar de kerk. Een wekelijks rustpunt.

Daarna ging ik studeren en zakte mijn geloof in.

Ik had een sterke band met mijn lieve moeder. Op het eind van haar leven vroeg ik haar: "Mam, wat moet ik doen als jij er niet meer bent?" Ze zei toen: "Je moet me beloven dat je af en toe een kapelletje binnenloopt". Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt.

Zelf ben ik nu 54 jaar oud. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven, maar pakweg de laatste vier jaar heb ik erg veel steun aan gebed, kerk en vooral de Andreaskerk. Vaak heb ik erg moeilijke momenten, dan wend ik me tot God. Bidden maakt voor mij het leven minder zwaar. Ik zie God als een vertrouwenspersoon, waarbij ik vaak terecht kan. Als je televisie kijkt, zie je alleen maar dingen die om winnen, macht en geld draaien. Ik kan er niet tegen. Mijn lieve moeder zei vroeger: "Als je in een moeilijke situatie zit, dan kun je je beschermengel aanroepen". Ik geloof daarin.

Ik had ook een geweldige vader, Sjef Drummen. Hij heeft een pauselijke onderscheiding gekregen. Hij werd 74 jaar oud en stierf aan levercirrose. Op zijn sterfbed in het ziekenhuis vroeg ik hem: "Pap als jij dood bent, blijf jij dan je kinderen toch beschermen?" Hij zei: "Natuurlijk". Mijn vader kon pijn wegbidden. Een zeldzame gave. Ik kan me nog goed herinneren, ik was een jaar of 15 toen bij ons de telefoon ging. Ik nam op en een man zei dat een kindje pijn had. Meteen riep ik mijn vader. Ik zei: "Er is een kindje in nood". Mijn vader zei toen zéér serieus: "Niks doen en telefoon niet opleggen". Het werd muisstil in huis. Mijn vader ging boven naar de slaapkamer en nam daar de telefoon op. Hij kon echt pijn wegbidden.

Zelf ben ik veel alleen. Een bed is eigenlijk om te slapen, maar ik bid veel in bed. Laatst was ik in de basiliek van Meersen; wat een geweldige kerk. Soms ga ik naar Mamelis, naar het klooster. In de Andreaskerk is er tijdens een dienst ook altijd even tijd om te bidden voor eigen intentie. Ik vind het jammer dat het maar zo kort duurt. Men zegt: "Tot as zult gij wederkeren". Ik geloof in het hiernamaals. Ik geloof dat er leven is na de dood. Zelf heb ik ook een bijna doodervaring meegemaakt. Ik geloof sterk in Jezus en in God.

Ik geef het stokje van de geloofsestafette door aan Jacques Zenden.

Marcel Drummen

Vieringen van 21 juni t/m 17 augustus 2014

Vrijdag 20 juni 2014

10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

Weekend 21 en 22 juni 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Franz Reuters

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Doopmiddag

15.00 uur: gedoopt wordt Hannah Koenders

Vrijdag 27 juni 2014

19.00 uur: Vormselviering

Weekend 28 en 29 juni 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Pascalle Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: ouders Hermans-Bour (gest. jaardienst)

Vrijdag 4 juli, eerste vrijdag van de maand

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 5 en 6 juli 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, boerderijviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Weekend 12 en 13 juli 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: Franz Reuters

Weekend 19 en 20 juli 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Weekend 26 en 27 juli 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: Pascalle Flekken

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Vervolg vieringen van 21 juni t/m 17 augustus 2014

Vrijdag 1 augustus 2014, eerste vrijdag van de maand

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 2 en 3 augustus 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Frans Lustermans (jaardienst)

Weekend 9 en 10 augustus 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Weekend 16 en 17 augustus 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 19 augustus 2014.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad

(periode 23 augustus 2014 tot en met 14 september) op te geven

vóór 4 augustus 2014.

Voor wie op vakantie gaat: een fijne vakantie en een behouden thuiskomst.

Voor wie thuisblijft: onze gastvrouwen zijn van dinsdag t/m vrijdag tussen

10.00 en 12.00 uur in de parochie. Hebt u behoefte aan een kopje koffie of

een luisterend oor, dan bent u van harte welkom.

Vrijwilligersdagen

Er zijn in het najaar twee dagen gepland voor onze vrijwilligers:

- Op **20 september**, startzondag, is er aansluitend aan de viering van 10.30 uur weer een gezellig samenzijn onder het genot van een 'hapje' en een drankje.
- **11 oktober** is er een dag voor alle vrijwilligers in de federatie Heerlen-Zuid, waartoe ook onze parochie hoort.

Noteer beide data alvast in uw agenda. Later volgt meer informatie.