

Vieringen van 19 oktober tot en met 10 november 2013

Vrijdag 18 oktober 2013

10.30 uur: In gesprek met de bijbel: Wijsheid, deel 1

Weekend 19 en 20 oktober 2013

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: Jan van de Geijn en kleindochter Ester

Weekend 26 en 27 oktober 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Dennis Sleypen (zeswekendienst), Pascalle Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Theo Laemers (jaardienst)

Doopmiddag

14.00 uur: gedoopt wordt Milan Molou

Vrijdag 1 november 2013

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 2 en 3 november 2013, Allerheiligen en Allerzielen

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor: Mieke Bruls (vanwege haar verjaardag)

Weekend 9 en 10 november 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor: ouders Pieters-van Loo (gest. jaardienst)

Donderdag 14 november 2013

10.30 uur: Corisbergviering

Vrijdag 15 november 2013

10.30 uur: In gesprek met de bijbel: Wijsheid, deel 2

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 12 november 2013.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (**periode 16 november 2013 tot en met 8 december 2013**) op te geven **vóór 28 oktober 2013**.



PAROCHIEBLAD OKTOBER 2013

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325

Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Ween niet

Ween niet.

De dood is niets.

Ik ben slechts naar de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.

Spreek tegen me zoals weleer,
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.

Lach om me wat ons samen heeft doen lachen.

Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis,

zoals je altijd gedaan hebt

zonder hem te benadrukken, zonder een zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd is geweest.

De draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten zijn?

Omdat je me niet meer ziet?

Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed.

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.

Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houdt.

(geïnspireerd op delen van Augustinus' Epistula 263)

Allerheiligen en Allerzielen zondag 3 november

Op 3 november zullen in de viering van 10.30 uur de overledenen van het afgelopen jaar en hun nabestaanden centraal staan. De nabestaanden krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de viering, die zij ook mee kunnen voorbereiden. We vinden het belangrijk om die stem, die wensen en ervaringen mee te laten klinken in de dienst.

Op 3 november herdenken wij in het bijzonder:

Nellie Rompelberg-Frohn	overleden 01-12-2012
Molou Woldeselasse	overleden 2003
Jan van de Geijn	overleden 29-12-2012
Truus Timmermans	overleden 29-12-2012
Mieke Bruls-Somers	overleden 29-12-2012
Nico Besteman	overleden 04-01-2013
Zr. Angelica Janssen	overleden 21-02-2013
Franz Reuters	overleden 04-03-2013

Nabestaanden, familie, buren, vrienden: u bent van harte uitgenodigd.

Rouwen, doe het niet alleen

Als iemand die je dierbaar is sterft, sta je oog in oog met een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Herinneringen komen boven. Relaties tussen broers en zussen, kinderen en ouders, met vrienden en vriendinnen krijgen een nieuwe betekenis. Lotgenoten kennen de wirwar van emoties: verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid; het moeten overleven en doorgaan op de automatische piloot. Verwerken kan niemand voor een ander doen. Anderen kunnen je wel steunen, troosten en wat hoop bieden.

Wilt u praten met anderen die hetzelfde meemaken? Of zoekt u een plek om in vertrouwen te spreken over uw gevoelens en gedachten? Dan is deze rouwgroep misschien iets voor u. In een reeks van 8 bijeenkomsten (tussen november en april) vertelt u uw eigen verhaal over het verlies van uw partner, kind, ouder, broer of zus, vriend of vriendin, ondersteund door muziek en zelfgemaakte of gevonden teksten.

Op woensdag 6 november om 14.00 uur is er een kennismakingsbijeenkomst in het parochiezaaltje van de Moeder Annakerk op Bekkerveld o.l.v. Jacques Vestjens. U kunt vrij binnenlopen of u van tevoren opgeven: jmlvest@planet.nl of 06 24959086.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Solidaridadviering: Suiker met een bittere bijmaak

Zondag 10 november organiseert de Werkgroep Solidaridad samen met de werkgroep Latijns Amerika Heerlen en het SoPafkoor een viering rondom het leven en werken van mannen en vrouwen op suikerrietplantages in Guatemala. Suikerriet is een belangrijke grondstof voor voedsel, brandstof en de chemische industrie. Het kappen van suikerriet is zwaar werk en veel kappers beschikken niet over een vast arbeidscontract. Ook komt kinderarbeid in de suikerrietteelt nog altijd voor. De uitbreiding van suikerrietteelt leidt op verschillende plekken in de wereld tot conflicten met kleine boeren, die verdreven worden van hun grond en niet meer in staat zijn het dagelijks voedsel te verbouwen.

Theoloog Mario Coolen, die verbonden is aan Solidaridad, zal tijdens zijn overweging hier verder op ingaan. Vanuit de ervaring die hij opdeed in Guatemala vertelt hij over de mensonwaardige arbeidsomstandigheden op de suikerrietplantages en over de nieuwe wegen die Solidaridad inslaat om te komen tot verantwoorde productie van suikerriet met oog voor mens en milieu. Na de viering zal hij via enkele korte filmpjes een duidelijk beeld geven bij zijn verhaal en is er gelegenheid om vragen te stellen.

De opbrengst van de collecte is voor Solidaridad en wordt besteed aan trainingen voor verbetering van de productie van kleine producenten en versterking van de organisaties van suikerrietkappers. Verder willen we met de verkoop van fairtradeproducten en voorwerpen uit Latijns-Amerika iedereen de gelegenheid geven om een bijdrage te leveren aan de inkomens- en leefsituaties van mensen in ontwikkelingslanden. We willen deze bijzondere bijeenkomst afsluiten met een eenvoudige maaltijd waarbij de gelegenheid bestaat om met elkaar na te praten.

Harry Kerckhoffs

Vrijwilliger worden, iets voor u?

Een parochie kan niet zonder vrijwilligers. Ook onze parochie niet. Velen zetten zich al in, de één een uurtje per week, de ander meerdere dagdelen, de één wat zichtbaarder, de ander in alle stilte op de achtergrond. Maar allemaal even waardevol. En we kunnen versterking gebruiken!

Lijkt het u wel wat om ook uw steentje bij te dragen, laat het ons weten: via parochiesintandreas@home.nl of neem contact op met Karin van Doormaal (045 5413568).



In de **geloofsestafette** schreef Math Gulpers, lid van het pastoraal team, onderstaande tekst:

Liefhebben door *Matth Gulpers, lid pastoraal team*

Bijbelse definitie van liefde: "Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen" (Mattheüs 7:12).

Deze tekst spreekt mij zeer aan en volgens mij is dit het streven van veel mensen. Echter in het echte leven blijkt dat de ander lief hebben en de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden een moeilijke opgave is. Wij kunnen er het hele leven aan werken en dan nog moeten wij constateren dat het voor een deel niet gelukt is.

Als ik naar de wereld kijk zie ik grote verschillen in hoe mensen behandeld worden. Soms kan ik nauwelijks nog liefde ontdekken en op andere plaatsen gebeuren mooie dingen en raak ik ontroerd van de stroom van liefde die ik mag waarnemen. Ook kortbij gebeurt dit en soms maak ik er deel van uit. Ik kan echt liefhebben en de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden, maar vaak loopt het toch net even anders.

Ik wil u meenemen naar enkele gebeurtenissen van de afgelopen dagen en laat het graag aan u over of hierbij sprake was van 'liefhebben en de ander behandelen zoals ik behandeld wil worden'. Enige weken geleden werd ik gewezen op een mail van een oud-collega waarmee ik 40 jaar geleden samen werkte. Misschien hadden wij elkaar toen lief, in elk geval begrepen wij elkaar en wij deelden veel met elkaar. Ondanks dat wij al tientallen jaren nauwelijks contact met elkaar hadden, vroeg zij in die mail of ik contact met haar kon opnemen; ze meldde dat ze ernstig ziek was en in een verpleeghuis verbleef. Omdat ik vakantie had stelde ik het bezoek uit en bezocht haar daarna. Ze herkende mij direct toen ik binnenkwam en de ontmoeting was warm en hartelijk. Wij waren snel terug in de tijd dat onze contacten intensief waren. Ook kwam het huidig lijden aan de orde en het afscheid willen nemen van het leven dat spoedig zou gaan plaats vinden. Het was fijn om zo samen te zijn en dit met elkaar te delen. Bij het afscheid wilde ze mijn mobiel nummer, dat ik haar ook graag gaf, met de opmerking dat ze mij steeds kon bellen en als ik iets voor haar betekenen kon, zou ik dat zeker doen. Na enkele omhelzingen ben ik weggegaan. Op weg naar huis had ik een goed gevoel, maar ook een beetje schuldgevoel dat ik niet eerder op de mail gereageerd had.

Door diverse bezuinigingsplannen kunnen wij een aantal prachtige initiatieven die wel geld kosten maar geen directe opbrengsten genereren, niet langer behouden en moeten wij afscheid nemen van enkele prima medewerkers. Bij het geven van uitleg over de situatie en het geven van de boodschap is het voor mij niet mogelijk om uiting te geven aan liefhebben en/of de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Ook al tracht ik zo zorgvuldig mogelijk te handelen, de boodschap blijft negatief en de gevolgen zijn meestal groot voor de betrokkenen.

Het blijft lastig om aan te geven wat beter zou kunnen of waar ik in gebreke blijf. Ik probeer naar anderen te luisteren. Of ik alles hoor blijft de vraag. Tot slot kan ik u zeggen dat het een enorme opgave is om echt lief te hebben en de ander te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Echter, volgens mij dit is de enige weg om te komen tot een betere wereld, een wereld zoals Jezus dat bedoeld zal hebben.

Startzondag/vrijwilligersmiddag

Zoals in onze parochie gebruikelijk viëren we aan het begin van het schooljaar startzondag. Dat was dit jaar op 14 september. Op deze dag bedankt het parochiebestuur tevens alle vrijwilligers.

De dag begon met een eucharistieviering. Het thema van de viering was: *Wees mild in je oordeel en wees vergevingsgezind*, naar aanleiding van het evangelieverhaal over de Verloren Zoon. Tijdens de viering beeldden een achttal nacommunicanten (kinderen die afgelopen jaar de Eerste H. Communie hebben gedaan) op een eenvoudige, maar zeer aansprekende en mooie wijze het verhaal uit. Het koor SoPaF zorgde voor de muzikale omlijsting. Na deze viering werden de vrijwilligers uitgenodigd op een kop koffie of thee. Veel parochianen bleven op het pleintje voor de kerkingang om gezellig met elkaar de laatste nieuwtjes uit te wisselen of te discussiëren over de crisis, de politiek, het laatste interview van de paus en wat dies meer zij. Het parochiebestuur sprak bij monde van Karin van Doormaal, vice-voorzitter, een dankwoord uit voor het geweldige werk van alle vrijwilligers. Daarna volgde een voordracht van Colla Bemelmans, met enkele scherpe doordenkertjes. Aansluitend werden de aanwezigen verrast op een heerlijk, Indonesisch buffet, gemaakt door twee parochianen. Iedereen was vol lof over het eten en er bleef dan ook niet veel meer over. Terugkijkend mogen we rustig spreken van een geslaagde startzondag.

Jacques Zenden

Ziekenzalving

Vrijdag 20 september jl. vond in de Andreasparochie weer de ziekenzalving plaats. Dit kan nu vaker op een tijdstip dat je zelf bepaalt; het wordt dan ook als zeer waardevol ervaren. Pater Bles verzorgde de dienst en diende allen het sacrament der zieken toe. Aan het einde van deze dienst werd nog een mooi gedicht voorgedragen.

Ons aller dank aan Pater Bles en zijn medewerkers.

Liesbeth Hulsteijn

Vredesduif

Op Vredeszondag 22 september is de vredesduif uitgereikt aan Iris Gasterich van Job-2-Do. Zij zet zich, samen met haar vriendin Astrid Riemsdag, in voor kansarme jongeren in Heerlen. In het volgende parochieblad zullen Astrid en Iris vertellen wat het hun gedaan heeft dat zij de vredesduif van de Andreasparochie hebben ontvangen.