



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

APRIL/MEI 2017

Onderdak

Ook zonder statistische cijfers
is het wel duidelijk dat God geen woningnood kent:
Kerken van baksteen
Kerken van beton
Kerken van hout
Kerken van marmar
Kerken van natuursteen
Kerken van m e n s e n?

Alleen daar, waar een kerk van mensen bestaat,
heeft het zin een huis voor God te bouwen.
God is te groot
om in een bouwwerk ondergebracht te worden.
Hij neemt pas zijn intrek in een kerk,
als de mensen bereid zijn
om zijn Geest onderdak te verschaffen in hun midden.
God zoekt een onderkomen
in het geloof, de hoop en de liefde
van de mensen.

J. Beex in 'Een half woord'

Daarvoor is Jezus Christus geboren, daarvoor heeft Hij geleefd en uiteindelijk is Hij daarvoor ook gestorven: opdat God een onderkomen vindt in het geloof, de hoop en de liefde van de mensen.

En Zijn verrijzenis getuigt van onze hoop dat God ook in ons een onderkomen vindt; dat wij door ons leven Zijn hoop en liefde kunnen uitdragen; dat het leven van mensen, van alle mensen, mooi wordt.

Zalig Pasen.

parochiebestuur en pastoraal team

17 mei: naar Gerardus in Overdinkel

Ter gelegenheid van de 90^e verjaardag van onze pastor Geert Bles gaan wij op woensdag 17 mei naar Overdinkel, waar het kunstenaarsechtpaar Joop en Marlies Noordkamp een prachtige wandversiering en Mariabeeld hebben gemaakt in de kapel van de kerk. Geert Bles zal onderweg vertellen over zijn geboortestreek, en Joop en Marlies zullen ons tekst en uitleg geven in de kerk.



We gaan met de bus en vertrekken om 9.00 uur vanaf de Andreaskerk. Rond 16.00 uur vertrekken we weer vanuit Overdinkel. Wij stoppen onderweg voor een koffie- en plaspauze. Een lunchpakketje kunt u zelf meenemen.

U kunt zich tot 20 april aanmelden via parochiesintandreas@home.nl of telefoon 045 - 541 33 81. De kosten voor de bus zijn € 20,= p.p. Als u niet mee wilt of kunt, mag u ook iemand anders 'sponsoren' die anders misschien niet mee kan.

Contactpersonen: Karin van Doormaal en Nan Paffen

Tekst Paaskaars

Maak mij mooi is het thema dat dit jaar op de muur van de Andreaskerk staat. 'Maak mij mooi' betekent geen uiterlijke schoonheid, maar een innerlijke houding. Als Andreasparochie willen we werken aan een mooie wereld, waarin mooie, 'gave' mensen wonen, die oog hebben voor elkaar en voor elkaar opkomen, voor elkaar zorgen.

De jongeren die dit jaar de kaars schilderen, beelden dit uit door een kring van handen: grote handen en kleine handen; blauwe handen en rode handen; gele handen en bruine handen. U kunt er de wereld in zien. Als we allemaal de handen ineens slaan voor die mooie wereld, zal het ook eens gebeuren. Als wij elkaar de hand reiken, zal er eens vrede komen. Daarvoor is Jezus gestorven. Dat is het kruis dat uit de handen oprijst. Maar het kruis is niet het einde; wij mogen geloven in het Licht van Pasen, geloven in Gods Koninkrijk, een wereld zoals God die bedoeld heeft. Daar werken wij aan en daarnaar zien we uit.

Lotte, Merlijn, Noa, Ria en Nan



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Expositie

Van 12 april tot 8 juni exposeert Trudy Hagedoren haar schilderijen. Trudy volgde haar opleiding teken- en schilderkunst aan de Kunstacademie Maasmechelen. Zij werkt het liefst abstract in acrylverf met felle kleuren en vooral (natuurlijk) rood. De werken hebben een non-figuratief karakter. Zij is in haar werken gegroeid vanuit een vrij realistische weergave en de werkelijkheid naar een meer abstracte benadering.

Soep met inhoud!

Op donderdag 16 maart was er weer een 'soep met inhoud'. Voor de lekkere soep had dit keer Marion gezorgd, voor de inhoud tekenden de tien deelnemers, waaronder ook mensen uit de wijk, die gezellig over van alles en nog wat met elkaar van gedachten wisselden – niet alleen over het recept van Marions soep. Dit alles vond plaats op het kerkplein onder de hart en lichaam verwarmende stralen van de eerste lentezon. Die scheen namelijk zo uitnodigend dat het onmogelijk was om aan de verleiding te weerstaan en niet buiten aan te schuiven voor de soep. Met zijn tieners buiten aan één lange tafel: het leek wel een tafereeltje uit een Italiaanse film over la dolce vita. En dolce vita was het, maar dan onder een Hollands zonnetje. Een meer dan geslaagde soep met inhoud.



Volgende soep met inhoud is **donderdag 20 april van 12.00 tot 14.00 uur**. Laat even weten of u komt; dit kan tot 19 april via telefoon 045 - 541 33 81 of 045 - 532 50 92 of per mail: parochiesintandreas@home.nl. Tot ziens in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan.
Rob Pauls

Wijnproeverij

Tijdens de veiling voor de actie Kerkbalans in januari heeft Ko van de Lagemaat een wijnproeverij aangeboden. Inmiddels is de datum waarop die gaat plaatsvinden, vastgesteld: **maandag 24 april om 20.00 uur** in de koffiekamer van de Andreaskerk.

We krijgen dan informatie over een van de beroemdste wijnstreken van Frankrijk, de Bourgogne. Er wordt geproefd van twee rode en drie witte Bourgognewijnen, en Ko geeft informatie over wijn maken, de invloed van de ondergrond enz.

Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan voor 20 april bij de gastvrouwen of per mail (parochiesintandreas@home.nl). Deelname kost € 30,= per persoon. Dit bedrag komt geheel ten goede aan onze parochie. De wijnen worden gratis ter beschikking gesteld.

Start Vastenactie

Zondag 26 maart was het dan zover; de aftrap van de Vastenactie.

De opbrengst van onze Vastenactie gaat alweer voor het derde jaar naar jongeren in het West-Afrikaanse land Sierra Leone.

In februari van dit jaar brachten drie leden van Stichting Taiama-Andreas, de stichting die onze Vastenactie organiseert, een bezoek aan de Children and Youth Advising Board van Defence for Children. Na de viering van 26 maart was er onder het genot van een kopje koffie en een stuk gebak een presentatie over hun reis. Aan de hand van het levensverhaal van een van de jongeren werd duidelijk voor welke uitdagingen de jongeren staan: uitdagingen zoals gebrek aan voedsel en schoolgeld, kinderarbeid, tienerhuwelijken en -zwangerschappen; iets waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Er was dan ook bewondering voor de manier waarop deze jongeren met vallen en opstaan hun doelen proberen te bereiken.



Na de presentatie was er Afrikaanse pindasoep, de verkoop van sieraden uit Sierra Leone en een workshop Afrikaans trommelen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website taiama-andreas.org.

En natuurlijk hopen we op uw bijdrage voor dit prachtige project. Dat kan via de acceptgiro in het vorige parochieblad of op het rekeningnummer van de stichting Taiama-Andreas: NL10 RBRB 0960077723.

Franciscaanse voettocht naar Assisi

Pastor Mattie Jeukens ofm organiseert ook dit jaar weer een aantal Franciscaanse voettochten. Een daarvan is de voettocht naar Assisi.

Franciscus blijft 'hot'! Een bijzondere heilige. De beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geoefende wandelaar die niet bang is voor 'back to basics'!

Op donderdag **20 april** om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk, ingang Voltastraat, 6224 EK Maas-tricht.

Voor verdere informatie over deze voettocht of voor aanmelding: pastor Mattie Jeukens ofm; tel. 043- 363 43 48 of jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl.

Parochiedag 11 maart

Voor de vierde keer werd er een parochiedag gehouden, een dag voor alle belangstellenden. Er waren zo'n 35 mensen.

Na een welkom en een korte, bezinnende opening – die u op de voorpagina vindt – stelde Rob Pauls, de opvolger van Eline Claassens als diaconaal werker, zich voor. Daarna presenteerde Karin van Doormaal de jaarcijfers over 2016. Deze staan op de volgende bladzijden. Dolf Hutschemaekers deed verslag van de klussen in en rond het parochiehuus, en Linda Post vertelde over het jongerenproject van afgelopen jaar en de activiteiten die in dat kader zijn georganiseerd.

Pastor Geert Bles bracht de basis van de liturgie in onze Andreaskerk ter sprake en zwengelde daarmee de discussie aan. In groepjes praatten we over: wat betekent voor jou liturgie; hoe zie jij de toekomst van liturgie in onze parochie; en hoe kun je daar zelf een rol in spelen?

In alle groepen werd van harte beaamd dat het vieren in de kerk (liturgie) gekoppeld is aan wat we buiten de kerk doen, aan diaconie, de zorg en liefde voor een rechtvaardige wereld, voor mensen, in navolging van Jezus van Nazareth. Samen vieren vinden we belangrijk, en we willen daar graag bij betrokken worden, bijvoorbeeld bij de voorbereiding. De aanwezigen staan open voor verschillende vormen van vieren: eucharistie en woord- en communievieringen worden zeer gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor vieringen zonder communie, hoewel dat wel van het moment afhangt; met Aswoensdag heeft er niemand problemen mee; door het jaar wordt door sommigen de communie wel gemist. De suggesties die zijn gedaan, worden in de liturgiegroep besproken.

Het was een mooie dag in een heel goede sfeer.

Paas-/lentesfeer bij Bloemisterij JOKO

Ridderweg 57 tel: 045 - 562 03 44

Kom naar bloemisterij JOKO om uw huis en tuin om te toveren in paas- of lentesfeer. Met bloemen en planten voor binnen en buiten.

Ook kunnen de vaste planten de tuin in.

Vanaf eind april zijn de zomerbloeiërs er weer: geraniums, begonia's, enz., rechtstreeks van de kwekers.

Tot zien bij bloemisterij JOKO.

Joko.bloemisterij@gmail.com

www.bloemisterij-joko.nl

Exploitatieoverzicht Andreasparochie 2014-2016

	2014	2015	2016
Kerkbijdragen	26.963	24.181	23.123
Collecten	7.427	7.177	6.973
Stipendia, huwelijken, uitvaarten	2.906	4.065	3.208
Opbrengsten gebouw	5.469	5.500	6.759
Kerk en kunst			815
Overige inkomsten	2.460	9.255	8.512
Totale inkomsten	45.225	50.178	49.389
Personeelslasten	19.461	19.518	16.931
Energielasten	10.958	5.789	4.997
Reservering groot onderhoud	0	5.250	6.000
Overige lasten kerkgebouw	4.196	6.009	3.885
Kosten eredienst	2.269	2.017	1.729
Parochieblad	1.536	2.431	1.937
Afdracht bisdom, dekenaat	6.478	7.985	7.086
Overige lasten	5.223	5.378	6.824
Totale lasten	50.121	54.377	49.389
Resultaat	-4.896	-4.199	0

Toelichting bij jaarcijfers 2014-2016

Inkomsten

- De kerkbijdragen zijn weer iets verminderd (met ruim € 1.000).
- Hetzelfde geldt voor de collecten.
- En ook voor stipendia, huwelijken en uitvaarten in vergelijking met 2015, maar niet ten opzichte van 2014. Deze post is echter altijd nogal onvoorspelbaar, omdat je tevoren niet weet hoeveel uitvaarten er zijn.
- Er zijn meer inkomsten door gebruik van de kerk en de koffiekamer door derden (ruim € 1.000).
- Nieuw in het overzicht is de opbrengst van de activiteiten van de commissie kerk en kunst: dat heeft in 2016 € 814,75 opgebracht. Dat is toch een mooi resultaat.
- De overige inkomsten zijn giften die niet onder de kerkbijdragen vallen, zoals bijdragen voor pastoraal werk, kaarsengeld en de teruggave van de energiebelasting.

Uitgaven

- De personeelslasten zijn lager dan de voorgaande jaren, niet omdat Eline minder salaris gekregen heeft, maar omdat we meer subsidie hebben ontvangen. Dat brengen we rechtstreeks in mindering van de salariskosten.
- De energielasten zijn alweer omlaag gebracht, met dank aan de inspanningen van Dolf.

- Het resultaat laat het toe over 2016 weer een bedrag voor groot onderhoud te reserveren, € 6.000 deze keer. Daarmee komt de voorziening voor groot onderhoud op bijna € 30.000.
- De overige lasten kerkgebouw zijn verzekeringen en onderhoudskosten. Die zijn gedaald, vooral door lagere kosten voor onderhoud, en dat komt weer doordat hier alles door vrijwilligers wordt gedaan.
- De kosten eredienst zijn gedaald. Dit zijn uitgaven voor versiering en boekjes voor de vieringen. Daar zijn we dus wat zuiniger mee geweest afgelopen jaar.
- Het parochieblad heeft ook minder gekost dan in 2015. Dat komt ook wel doordat we in 2015 eenmalig een parochieblad met een gekleurde kaft hebben laten drukken; dat was nogal duur. Daarnaast hebben we enkele adverteerders gevonden. Weliswaar niet voor elke uitgave, maar toch wel voor enkele keren per jaar. Maar vaste adverteerders voor elke uitgave zijn welkom!
- De afdracht aan het bisdom wordt berekend aan de hand van de inkomsten. Die van het dekenaat aan de hand van de uitgaven van het dekenaat, volgens een verdeelsleutel. Daar hebben we dus verder niet veel invloed op.
- De overige lasten bestaan uit kosten voor diaconie, huishouding, administratie enz.

Resultaat

Dit alles leidt ertoe dat we in 2016 precies quitte hebben gespeeld. Daarbij moet wel aangetekend worden dat we dit alleen voor elkaar krijgen dankzij subsidies. Die worden echter steeds maar voor maximaal 3 jaar toegerekend. Dat betekent dus dat de situatie zorgelijk blijft. Zeker nu we besloten hebben ook voor de komende jaren een diaconaal werker in dienst te houden. Aan de uitgavenkant valt niet veel meer te bezuinigen. Dus we zullen aan de inkomsten moeten werken!

Niet in het overzicht opgenomen zijn:

- De collecten voor derden. Er is in 2016 gecollecteerd voor o.a. de Vastenactie en de MIVA. Dit wordt ook weer afgedragen, en heeft dus geen invloed op het resultaat.
- De opbrengsten en uitgaven van de Wereldwinkel: de inkoop- en verkoopprijs is in principe hetzelfde. Maar omdat mensen het te betalen bedrag wel eens naar boven afronden, is er in het afgelopen jaar toch een kleine winst geboekt van bijna € 20. Die is wel in het jaaroverzicht verwerkt.
- Er is afgelopen jaar veel actie gevoerd voor een vluchtelingengezin dat op straat stond. Dat heeft in 2016 zo'n € 13.000,- opgebracht. Dat geld is gebruikt voor huisvesting en leefgeld voor het gezin. Inmiddels is bekend geworden dat het gezin een verblijfsvergunning krijgt. Het is dus niet voor niets geweest.

Karin van Doormaal

Iets voor kinderen

Welk woord kun je met onderstaande letters maken?



(De oplossing is te vinden in een artikel op blz. 2.)



Slagerij Van Melik Du Chef Heerlerbaan

W.C. D'r Bautsch - Bautscherweg 31

6418 EJ, Heerlen - T: 045-5412771

www.vanmelikduchef.nl

In gesprek met Tiny Legius



Een bescheiden man, die niet gauw op de voorgrond treedt, rustig en trouw zijn werk doet als collectant en koster, die zonder mankeren op elke eerste dinsdagavond van de maand – samen met zijn vrouw Monica – deelneemt aan de Afghaanse maaltijd op Corisberg; dat was het beeld dat ik had van Tiny, die toch al heel wat jaren meeloopt in de parochie. Wie schetst mijn verbazing toen ik echt in gesprek kwam met hem op 21 maart, 's middags in de huiskamer van de Andreas, en hem vroeg wat hij gedaan had op die eerste mooie lentedag. Hij veerde op, het leek in de roos geschoten. Ik luisterde:

"Vandaag heb ik weer iemand die 80 geworden is, bezocht. Ik ben sinds drie jaar een van een team van tien vrijwilligers bij Alcander die dit werk doen in Parkstad. Namen zijn ons niet bekend; we krijgen ze van Alcander; het bezoek is eenmalig. Ik bezoek er wekelijks twee, op dinsdagmorgen een en op woensdagmorgen een. Doel is dat mensen niet vereenzamen. Meestal zit dat ook wel goed, maar als het nodig is wijzen wij op contactmogelijkheden of instanties. Dit is het werk dat ik graag doe als vrijwilliger. Ik ontmoet bij die mensen nogal eens eenzaamheid en behoefte om te praten. Dat leidt vaak tot mooie, zinvolle gesprekken, wat mij veel voldoening geeft.

Ik ben geboren in Wintelre, een dorp bij Eindhoven. Heb de HBS gedaan in Eersel, daarna de TH in Eindhoven. Ik heb toen tien jaar gewerkt in Heerlen bij Computer Center Limburg, een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die nu niet meer bestaat. Vanaf 1986 werkte ik bij ABP in de automatisering, tot 2013; toen ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Eind jaren zeventig ontmoette ik Monica; met haar ben ik in 1980 getrouwd. Wij woonden in Heerlen eerst aan de Sittarderweg, even in Douven Weien en daarna op het Eikske, maar sinds 1987 aan de Sikkelhof. We hebben twee lieve dochters en sinds tien maanden zijn we de trotse grootouders van een kleindochter. We werken/werkten allemaal in de zorg. Dat is misschien ook wel waarom ik als vrijwilliger bij Alcander terechtgekomen ben.

Ik werk al jarenlang als vrijwilliger in de Andreasparochie, als collectant en koster. Ik doe dat met plezier, want de sfeer in de parochie spreekt mij aan. Die herinnert mij aan de pastoor van mijn jeugd in de zestiger jaren in Wintelre: een heel open en hartelijke man die veel deed voor de mensen, vooral voor de jeugd. Ik vind de leer in de Kerk niet zo belangrijk; het gaat, dunkt me, veel meer om: er voor elkaar zijn, voor elkaar zorgen in de gemeenschap. Daarom is paus Franciscus ook zo geliefd, en luisterden mensen indertijd zo graag naar bisschop Bekkers van Den Bosch, die met zijn tv-toespraakjes het bolwerk van leer en dogma's openbrak.

Als je me vraagt naar een inspirerend persoon in mijn leven, dan heb ik ze eigenlijk al genoemd: die pastoor van Wintelre, bisschop Bekkers en paus Franciscus. Andere individuele mensen noemen vind ik eigenlijk moeilijk; ik

zou liever op de hele groep wijzen die zich in de parochie met zoveel enthousiasme inzet voor anderen; hun betrokkenheid en inzet vind ik inspirerend. Dat vind ik ook van Basira met haar inzet voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Als we zo met elkaar omgaan als mensen, is het leven mooi. Als we op het einde zó op ons leven kunnen terugkijken – en ik hoop dat ik dat kan – dan is het toch goed, en hoeven we niet bang te zijn voor de dood. Op de een of andere manier – geloof ik – gaat ons leven, wat wij er van gemaakt hebben en hoe wij het hen voorgeleefd hebben, wel door in anderen. Daar heb ik vrede mee.

Ik zou samen met mijn vrouw Monica best eens aan tafel willen zitten met Basira, en dan met haar praten over alles wat ons bezighoudt."

Hiermee moesten we ons gesprek afronden. Ik ken Tiny Legius nu een stuk beter. Het verhaal van Huub Vervoort zullen we in het volgende parochieblad lezen, want aan hem heeft Tiny het stokje doorgegeven.

Geert Bles

Solidariteitsmaaltijd

Op uitnodiging van enkele jongeren zaten op maandag 20 maart zo'n 20 mensen aan tafel voor een solidariteitsmaaltijd. Er werd goed gegeten: de aardappel-preisoep vooraf; maaltijdsalade die ieder zelf kon samenstellen met allerlei groenten en bijgerechten, en als toetje een kommetje ouderwetse kookpudding. Zonder vel.

Die jongeren hoopten hiermee ook een mooi bedrag te kunnen ophalen voor het vastenactieproject in Sierra Leone. En dat is goed gelukt. Met € 150,= konden ze de stichting Taiama-Andreas en daarmee ook de jongeren in Sierra Leone blij maken. Dank aan Iris, Linda en Bruce voor dit mooie initiatief.

Nan Paffen



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag

(m.u.v. 13 april)

Woensdag 19 april

20.00 uur: pastoraal team

Donderdag 20 april

12 -14 uur: soep met inhoud

Vrijdag 21 april

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

19.00 uur: bijeenkomst vormelingen

Maandag 24 april

20.00 uur: wijnproeverij

Dinsdag 25 april

19.00 uur: Hoe gebouw en kerk zijn el-

kaar versterken, uitleg over de Andreaskerk door Marga Meyer. Kosten € 10,=. Aanmelding bij De drie ringen, 045 - 400 91 70 of via www.dedrieringen.org.

Maandag 1 mei

10.00 uur: leesgroep *Een nieuw gesprek met God*

Woensdag 3 mei

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 11 mei

20.00 uur: parochiebestuur en pastoraal team

Woensdag 17 mei

Naar Gerardus in Overdinkel

Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen in de andere parochies binnen de federatie

	Pancratius	H. Martinus	St. Joseph
Witte Donderdag	19.00 uur		
Goede Vrijdag	15.00 uur kruisweg 17.00 uur kruisweg 19.00 uur kruisverering	15.00 uur kruisweg	15.00 uur kruisweg 19.00 uur kruisverering
Paaswake	21.00 uur	21.00 uur	
1e Paasdag	10.00 uur 11.30 uur	10.00 uur	11. 15 uur
2e Paasdag	11.30 uur	10.00 uur	11.15 uur

	Molenberg	Moeder Anna	St. Elisabeth
Witte Donderdag	19.00 uur		19.00 uur
Goede Vrijdag	15.00 kruisweg	15.00 uur kruisweg	19.00 uur kruisweg
Paaswake		19.00 uur	
1e Paasdag	10.00 uur	11.30 uur	11.15 uur
2e Paasdag			11.15 uur

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Gedoopt

11 maart: Amélie van Ast

Het volgende parochieblad
verschijnt in de week van 8
mei. Intenties voor 13 mei t/m
11 juni graag opgeven voor **24
april**.

VIERINGEN *13 april - 7 mei*

Witte Donderdag 13 april

19.00 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep

Goede Vrijdag 14 april

9.15 uur: paasviering bs De Windwijzer
15.00 uur: kruisjestocht
19.00 uur: Goede vrijdagviering

Paaszaterdag 15 april

19.00 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Lenie van Lierop

Eerste Paasdag 16 april

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor No Bruls (zeswekendienst)

Tweede Paasdag 17 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 22 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 23 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 29 april

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 30 april

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens

Vrijdag 5 mei

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 6 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 7 mei

10.30 uur: woord- en communieviering