



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

APRIL - MEI 2022

De wereld houdt haar adem in,
oorlog is weer geboden.
Een taal van wapens en gewin,
mensen die mensen doden.
In hoop en vrees een lange stoet
voortvluchtig, opgejaagden,
zij die hun leven wagen.

Kom Geest van liefde en van moed,
open het hart van diegenen
voor wie geen leven er toe doet,
die liefde doet verstenen.
Laat jouw Woord in hen binnen gaan,
dat toch tot bloei mogen komen
steden van eeuwige vrede.

Dat wij niet lopen in de ban
van steeds weer oorlogswerken.
Maar dromen blijven dat het kan,
eind aan het recht van de sterken.
Jouw droom die ooit wordt waargemaakt,
geluk groeit op de aarde,
niemand die vlucht voor een wapen.

Franck Ploum

Communie 2022

Dit jaar zijn er in onze parochie 13 communicantjes, die hun eerste heilige communie doen op zondag 22 mei en donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag.

Ruim vier maanden hebben zij zich hierop voorbereid. Het is een fijne tijd met twee fijne en gemotiveerde groepen. Aan de muur in de kerk zien we sinds 26 maart hun foto's op mooie, door henzelf versierde bloemen.

Dit zijn hun namen: David Hurkens, Mees Koeken, Isabella Pieper, Jayden Schuurmans, Jimmy Snippe en Tyler Vlasveld op 22 mei; Noud Gorissen, Jason Leijenaar, Benthe Rosenbrand, Lizzy Senden, Keano Verschueren, Isabella Vliegen en Bente Voragen op 26 mei.

Het thema van de communieviering is gekozen bij het Bijbelverhaal van de talenten en luidt: *Jij bent goud waard*. En de communicanten proberen op schilderdoeken uit te beelden hoe je je eigen talenten kunt inzetten voor andere mensen.

Wij wensen al onze communicanten van harte een goede communieviering en een heel fijne dag toe.

Geert Bles, Jacq Senden, Marcel Mollink, Bianca Schobben en Nan Paffen

Oproep aan alle mensen die graag zingen

Heb je wel eens gedacht: wat lijkt het mij leuk om samen met anderen te zingen, maar durf je eigenlijk niet zo goed? Zou je willen zingen gewoon omdat je het leuk vindt? Dan is hier je kans. **Ons koor SOPAF (Sound Of Peace And Freedom) zoekt nieuwe leden.**



Je hoeft geen auditie te doen, je hoeft geen noten te kunnen lezen. We zingen voor de gezelligheid en iedereen is welkom. Ons repertoire bestaat uit moderne liedjes, gegoten in een eigen jasje. We repeteren iedere vrijdagavond om 19.30 uur in de Andreaskerk.

Voor meer informatie kun je bellen naar Jacq. Zenden 045 - 531 97 44 of Marie-José Brounen 06 - 22 12 18 45. Of kom gewoon eens een kijkje nemen/meezingen.

Nieuws van Vastenactie Andreas/ Stichting Taiama-Andreas



Op 20 maart tijdens de viering in de Andreaskerk vertelden we over de concrete

doelen waarvoor we in de vastentijd geld willen ophalen. Verder heeft u bij het vorige parochieblad informatie gekregen over wat Stichting Taiama-Andreas doet.

We vragen geld voor 4 doelen voor de jongerengroep in Sierra Leone:

- Basis- en middelbaar onderwijs: 40 schooluniformen voor het schooljaar 2022/2023: 15 euro per uniform.
- Een activiteit met de groep tijdens moederdag. De jongeren gaan dan voor hun moeders koken. Dat vraagt van de jongeren planning, inkoop en natuurlijk het koken zelf. De jongeren zijn in de leeftijd van 10 tot 22 jaar: 250 euro voor de activiteit.
- Vervolgonderwijs: schoolgeld voor het 2^e jaar voor de opleiding tot elektricien voor een van de jongens. En schoolgeld voor twee jongens voor een computercursus. Met deze cursus kunnen ze later ook anderen in de groep trainen: 205 euro voor de 3 opleidingen.
- Startkapitaal voor het bedrijven van landbouw voor een van de oudere leden, die twee jaar landbouw heeft gestudeerd met behulp van Stichting Taiama-Andreas. De helft van het startkapitaal zal een microkrediet zijn en moet worden terugbetaald zodat anderen weer kunnen studeren: 460 euro.



We zijn blij om te vertellen dat we op die eerste dag al ruim 500 euro hebben ontvangen. Wat er verder nog is binnengekomen was tijdens het schrijven van dit bericht nog niet bekend. U kunt nog altijd geld overmaken naar Stichting Taiama-Andreas. Meer info: taiama-andreas.org.

Plantenactie voor Vincentius

Ook dit jaar kweek ik plantjes. Dus u kunt zonnebloemen of andere bloemen komen ophalen vanaf 15 mei. U kunt langskomen op Keerweg 36 of ik kan de plantjes bij u komen brengen. Graag even bellen als u ze wilt komen halen, telefoon 045 - 542 57 83. Het voordeel is dat u ze dan ook kunt zien. Als ik achterom met de plantjes bezig ben, hoor ik geen bel en kunt u het beste doorlopen via het groene poortje. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 295 bijgedragen

Voor de groentetuin:

- Kerstomaatjes. Kleine tomaatjes.
- Moneymaker tomaten. Deze leveren wat grotere tomaten.
- Courgettes en pompoenen. Dit jaar heb ik peervormige pompoenen (Butternut).

Zinnia:

Dit zijn de plantjes die altijd in de ronde bak staan bij de ingang van de kerk. Nu staan daar de witte en gele viooltjes in. Dit jaar komt er Zinnia Perzisch tapijt (bruingele bloemen) te staan. Het vorige jaar stond er Zinnia pompon (allerlei kleuren). Ik heb beide soorten in voorraad. Het is wel zo dat je aan een paar planten niets hebt; je zult een wat groter aantal moeten zetten, anders maken ze een zielige indruk. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.



Zonnebloemen:

- Heliant annuus, kleine zonnebloem, wordt ongeveer 1 meter groot.
- Helianthus Stella, minizonnebloem. Op de verpakking staat dat deze 140 cm wordt. In gunstige omstandigheden wordt hij groter.
- Helianthus. Dit is een reuzenzonnebloem, wordt 2 à 3 meter.

De volgende planten heb ik ook:

- Eenjarige Mignon Dahlia, hoogte 35 cm.
- Cosmos. Deze wordt 60 cm groot en oranje van kleur. Tegen de tijd van het wereldkampioenschap in Qatar is hij waarschijnlijk uitgebloeid.
- Afrikanen, klein soort met geel bruine bloemen. Heel gewild door slakken; mieren hebben er een hekel aan.
- Leeuwenbek, doet het alleen goed in de volle zon.

Verder heb ik Cannas knollen, die grote planten met heel grote bladeren geven. Er komt een rode pluim bovenop.

Graag de vierkante potjes retour. Ronde potjes die u van mij hebt gekregen, kunt u ook teruggeven. U kunt ze achterlaten bij de Andreasparochie bij de achterdeur of bij de Keerweg achter het groene hek.

Dolf Hutschemaekers

Herinnering: buurtkast Andreasparochie wordt 24 april geopend
Iedereen kent tegenwoordig de buurtbibliotheken wel: kleine kastjes langs de weg met daarin boeken die je kunt lenen van je buren. Maar weet je dat er ook zoiets bestaat met voedsel?

De buurtkasten zijn openbare proviandkasten gevuld met houdbare voedingsproducten, verzorgings- en hygiëneproducten. Ze staan aan de straat, in voortuinen, in wijkcentra en bij kerken. Binnenkort staat er ook een buurtkast voor de ingang van de Andreasparochie.

Zondag **24 april** om 12.00 uur, na de viering, zullen we de buurtkast feestelijk openen. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Graag tot dan!

Zie de website of het parochieblad van vorige maand voor meer informatie.

Expositie Resi Hanssen-Klein

11 mei t/m 1 juni

Als bouwkundige voelt Resi Hanssen zich zeer vereerd om in de mooie kerk van Laurens Bisscheroux te mogen exposeren. De lichtstraat en de gang geven je de mogelijkheid om je (kunstzinnig) te uiten, terwijl je in de relatief donkere kerk weer tot jezelf komt, zo schrijft zij.



Haar fascinatie voor het landschap en de kleur probeert Resi tot uitdrukking te brengen in een aquarel. Aanvankelijk werd ze geblokkeerd door de werkelijkheid: lukt het wel om zo'n indrukwekkend beeld als een landschap op papier te krijgen in een sobere stijl? Uiteindelijk heeft ze het antwoord gevonden in een intensieve dialoog met de beeldmiddelen, waarin het toeval een grote rol speelt. De dynamiek van het scheppingsproces en de intuïtieve aanpak doen denken aan kalligrafie. Aandachtig, trefzeker maar... het eindresultaat wordt bepaald door het toeval.

De rust en de weidsheid die Resi ervaart bij het schilderen zijn voor haar een bron van kracht.

Paul van Loo in de Andreas

Op zondag 27 maart gaf Paul van Loo voor meer dan honderd bezoekers een concert in de Andreaskerk. Hij zong liederen die velen van ons kennen, maar ook onbekende liedjes, waaronder verzoeknummers die bezoekers van te voren hadden aangevraagd. Omdat de oorlog in Oekraïne ons allen bezig houdt, had Paul zijn programma aangepast. Voor de pauze zong hij liedjes over oorlog en vrede, vluchten en thuiszijn. Na de pauze liedjes op verzoek, in het Nederlands en Engels.

Paul van Loo weet met zijn warme stem en persoonlijke betrokkenheid een sfeervolle ambiance te scheppen bij zijn optredens. Dat was ook in de Andreas zo. De mensen genoten van een muzikale middag. Het was zo geslaagd dat Paul van Loo zich heeft laten verleiden tot de toezegging dat dit niet de laatste keer was dat hij heeft opgetreden in de Andreas. Wij laten u ruim van te voren weten wanneer het volgende optreden van Paul van Loo op het programma staat!



Parochiedag

Op de parochiedag drie weken geleden hebben meer dan veertig parochianen met elkaar uitgewisseld – niet over hoe zij de toekomst van de kerk zien, maar over wat voor hen de kerk is of hoe zij zouden willen dat zij is. Daarmee hebben zij ook woorden gegeven aan wat voor kerk hun voor de toekomst voor ogen staat. De Andreas heeft zo gehoor gegeven aan de oproep van paus Franciscus aan alle parochies in de hele wereld om mee te praten en mee te denken over de toekomst van de kerk. Het heeft geleid tot boeiende gesprekken die door Math Gulpers zijn verwerkt en samengevat in een eindverslag dat u hieronder kunt lezen.

Het is, als je bedenkt dat op de parochiedag zes groepen over het onderwerp hebben gepraat en dat er ook al van te voren groepen parochianen zich hebben gebogen over de vraag, een summier verslag. Niet alles wat gezegd is, staat er in. U weet: het verslag gaat naar het bisdom, de bisdommen verzamelen en verwerken alle verslagen die binnenkomen, en sturen dat vervolgens naar Rome. Daar komen de ideeën van parochies en bisdommen dan op de agenda van de bisschoppelijke synode die de paus in oktober 2023 bijeenroept om over het onderwerp 'kerk in de toekomst' te praten. Met een kort en behapbaar verslag is het bisdom meer geholpen dan met ellenlange samenvattingen. Math Gulpers heeft een verslag geschreven waaruit duidelijk wordt wat mensen in de Andreas denken. Aan ons bisdom de taak en plicht het zorgvuldig tot zich te nemen en het 'mee te nemen' in het rapport dat naar Rome wordt gestuurd. In de hoop dat er op de synode volgend jaar beslissingen worden genomen die de kerk zullen helpen in de 21^e eeuw te blijven wat zij, ondanks alles wat er is fout gegaan in de kerk, hoopt door de eeuwen heen te zijn geweest: een baken van licht en hoop, een bron van moed en vreugde, een schat aan troost en wijsheid.

Het synodale proces

In de Andreasparochie is door niet-gelovigen, anders-gelovigen en gelovigen in maart 2022 stilgestaan bij het synodale proces. Dit gebeurde door groepen die op eigen initiatief zelf samen het gesprek aangingen over het synodale proces, maar ook op een parochiedag waar meer dan 40 mensen onderverdeeld in zes groepen met elkaar in gesprek gingen. In de onderstaande punten geven wij de belangrijkste zaken aan die genoemd werden.

Kerk

1. De kerk moet collegiaal, kleinschalig en inspirerend zijn voor mensen. Zij moet een veilige en respectvolle levendige gemeenschap zijn, die een voorbeeldfunctie heeft voor anderen en mensen uit de hele samenleving verbindt en samenbrengt en niemand uitsluit. Een gemeenschap waar betrokkenheid op en omzien naar elkaar de basis vormen voor aandacht en zorg voor mensen buiten de kerk. De kerk moet daarnaast een veilige plek zijn voor gezamenlijke bezinning op en verdieping van het geloof.

Er moet geluisterd worden naar de lekgelovigen in de kerk. Het kerkelijk wetboek is toe aan herziening.

2. De kerk moet dienen. Zij is een diaconale kerk. Zij heeft aandacht en respect voor wat er leeft in de samenleving en voor de noden van mensen. De kerk en de taal die er gesproken wordt, moeten daarom toegankelijk zijn. De kerk moet mee veranderen met de tijd. Zij zoekt de dialoog en samenwerking met samenleving en andere godsdiensten. Zij is een gastvrije gemeenschap waar ook mensen van buiten welkom zijn. De kerk staat op tegen onrecht.

3. Het evangelie en Jezus zijn de grondslag van de kerk. De kerk kan en moet haar geloof en gelovig handelen op vele manieren vieren. Vieringen en preken moeten verstaanbaar zijn en aansluiten bij de tijd en actualiteit van het moment.

4. Door mensen van buiten de kerk wordt opgemerkt dat de kerk overkomt als een gesloten en besloten gemeenschap waar men moeilijk binnenkomt. Bij veel mensen uit de parochie wordt de afwezigheid van jeugd als een gemis gevoeld. Kun je daar iets aan doen, en wat? Een echt antwoord daarop is er niet.

Subgroepjes

Voorafgaande aan de parochiedag waren verschillende groepjes mensen bijeengekomen om alvast samen na te denken over wat de kerk voor toekomst heeft. Dat heeft een aantal interessante verslagen opgeleverd. Wij drukken die hier niet integraal af omdat dat te veel zou zijn en er veel verdubbelingen en overlappingsen zijn met andere groepen en het eindverslag van de parochiedag. Toch willen we een impressie geven van de conclusies van de gesprekken. We hebben niet geprobeerd de rode draad daarin vast te houden – die vindt men in het verslag zoals dat naar de bisschop wordt gestuurd – maar laten een aantal uitspraken en formuleringen volgen die te denken geven.

Een kerk (d.w.z. de lokale gemeenschap) is niet zomaar een groep mensen bij elkaar; het moet een vitale gemeenschap zijn, die in zijn huidige manier van omgaan met elkaar hier op deze wereld al een beeld is van het koninkrijk Gods, laat zien hoe een hemel op aarde eruit kan zien. Door te leven en met elkaar om te gaan zoals bijvoorbeeld beschreven staat in Handelingen van de Apostelen 2,42-47 of 4,32-36 raken buitenstaanders 'in vervoering', ze verwonderen zich en vragen zich af: 'Wat gebeurt daar toch? Wat bezielt die christengemeenschap toch?'

De kerk is een biddende gemeenschap van mensen die zich verbonden voelen in het geloof aan God en die leven naar het voorbeeld van Jezus. En dat ook uitdragen en uitstralen naar buiten, de samenleving in. Diaconie gaat daarbij hand in hand met spiritualiteit en geloofsbeleving, vieringen en rituelen. Zorg voor elkaar en betrokkenheid bij mensen, dat is wat we in vieringen telkens weer proberen te vieren.

Lokale kerken moeten zelfsturende en geëmancipeerde gemeenschappen zijn, naar het voorbeeld van de vroege kerk in het Nieuwe Testament. Taken moeten verdeeld worden, bijvoorbeeld over werkgroepen zoals in de Andreas. Alle geledingen van een parochie moeten kunnen meedenken en meepraten, iedereen kan van de anderen leren als het gaat om de kernvragen van een parochie: Wat geloven wij? Hoe geven wij gestalte aan ons geloof? Maken wij dat waar? Daarbij moeten ook kritische stemmen ruimte krijgen. Voor individuele geloofsbeleving moet altijd ruimte zijn; er moet over kunnen worden gepraat zonder dat er over geoordeeld wordt. Ook stemmen van buiten, met name van andere kerken, moeten meedoen. Oecumene is belangrijk voor de kerk.

Kerk-zijn is een werkwoord: samen op weg zijn. Op die weg kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren. Staande aan de rand van de samenleving, zich soms terugtrekkend in gebed zoals Jezus deed, dat is de manier waarop de kerk haar missionaire opdracht moet vervullen. De beste missie is: te doen wat Jezus deed.

In een versplinterde samenleving is de kerk een plek waar je spiritualiteit met elkaar kunt delen en samen kunt bidden. Je kunt elkaar helpen jezelf te ontwikkelen en 'naar een hoger plan' te brengen. De kerk is ook een plek waar zorg wordt gedragen voor elkaar en anderen. Zonder dat iemand wordt uitgesloten. De kerk is ook een plek waar vorm gegeven wordt, in rituelen en instituties, aan wat boven het dagelijkse leven uitstijgt en zin geeft aan het leven. Het allerbelangrijk-

ste: je moet je veilig en geborgen kunnen voelen in een kerk, anders is het geen kerk.

Dat betekent dat niet van bovenaf kan worden bepaald wat je moet geloven. Het geloof kun je niet opleggen. De kerk moet niet preken maar luisteren. Je bent welkom in de kerk, met wat je gelooft en niet gelooft. Het gaat niet om moeilijke en abstracte theologie. Het intellectualisme is een probleem in de kerk, en evenzo de bestaande machtsverhoudingen. Daarom: 'Lieve kerk, kijk eens goed naar jezelf. Naar de balk in je eigen oog'. Rituelen en instituties zijn nodig, maar die kunnen en moeten veranderen.

Leesgroep

We hebben net de parochiedag over het synodale proces van paus Franciscus achter de rug. Een aantal parochianen heeft veel gesproken over het onderwerp en kwam op het idee om samen een boek te gaan lezen over wat de kerk in de toekomst zou kunnen of moeten zijn. Iemand kwam met de suggestie om het boekje van Jozef De Kesel, *Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving* te lezen.

De Kesel is aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij maakt zich niet druk om de ontkerkelijking en accepteert dat de vroegere volkskerk niet meer bestaat. Hij stuurt de kerk vol vertrouwen een onbekende toekomst in, waar voor de kerk zeker nog plaats zal zijn. Maar dat is dan niet meer de kerk die we van vroeger kennen. Het zal een andere kerk zijn.

U begrijpt: het boek levert veel stof tot nadenken en bespreking op. Het is toegankelijk geschreven, kan zonder theologische voorkennis worden gelezen en heeft een bescheiden omvang.

We willen op korte termijn met de leesgroep beginnen. Wilt u meedoen aan de leesgroep? U bent van harte welkom. Frequentie van de bijeenkomsten en data worden vastgesteld in gezamenlijk overleg. Meer info en aanmelding bij Rob Pauls, of schrijf naar onze parochie-mail.

Rob Pauls



Lezing van ATD Vierde Wereld

"Het enige probleem, het unieke probleem, dat alle andere omvat, dat alle andere problemen van de mensheid verklaart, is de voortdurende aanwezigheid in al onze samenlevingen van een bevolkingsgroep die buiten de structuren wordt gehouden, buiten de systemen, buiten het denken van de mensen. Dit – uitsluiting – is het fundamentele probleem van de mensheid, dat alle andere verklaart."

Joseph Wresinski

Op **10 mei** houdt John Habets een lezing over zijn twee recent geschreven boeken: *Waarde(n)volle wereld* en *Naar een nieuwe wereld*. De lezing en dialoog zullen plaatsvinden in de Andreaskerk, Palestinastraat 326 te Heerlerbaan. En wel van 19.00 uur tot 21.30 uur.

In een *Waarde(n)volle wereld* gaat het over uitsluiting. Uitsluiting niet alleen van mensen trouwens, ook de economie zorgt voor uitsluiting. Allerlei kosten en waarden spelen in de economie geen rol en worden over het hoofd gezien. In een *Waarde(n)volle wereld* heeft John Habets de natuur/het milieu als uitgangspunt gekozen om dit inzichtelijk te maken.

Als de ontwikkelingen blijven doorgaan zoals nu, dan krijgt de wereld op termijn te maken met een gemiddelde temperatuurstijging van 4 tot 6 graden Celsius. Met als gevolg dat de wereld, die rijk is aan o.a. oerbossen, oceanen, de Noordpool, de atmosfeer, traditionele kennis en dergelijke, in heel snel tempo afbrokkelt. En dat mensen in armoede niet echt kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Tegelijkertijd en dat is het hoopvolle, ontwikkelt zich, vooralsnog tegen de verdrukking in, in snel tempo een tegenkracht, die niet moet worden onderschat. Het zijn de wakkere burgers, initiatieven van onderop en allerlei niet-gouvernementele organisaties (ngo's), waaronder ATD, die stem geven aan niet geziene mensen en maatschappelijke waarden. En die aangeven: de ontwaarding van de wereld kan worden gestopt: door het in ere herstellen van juist al die wezenlijke waarden, waaronder gelijkwaardigheid, die het leven op aarde aangenaam en de moeite waard maken.



In *Naar een nieuwe wereld* wordt geschetst hoe de wereld in een diepe crisis verkeert. Groei wordt gezien als dé motor achter (economische) ontwikkeling. Er zijn echter grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied; van milieuvervuiling en klimaatverandering tot de uitputting van grondstoffen, water- en luchtverontreiniging. Steeds meer grenzen worden overschreden, ten koste van het goede leven en de draagkracht van de planeet.

Zo worden met de snelle teloorgang van het Amazone-regenwoud de 'longen van de wereld' ernstig aangetast. Een snelle uitputting van de grondstoffenvoorraad uit zich nu al in conflicten tussen landen. En een achteruit hollende biodiversiteit komt tot uitdrukking in het in snel tempo uitsterven van soorten. Toenemende waterschaarste is er bovendien debet aan dat een steeds groter deel van de wereldbevolking onvoldoende toegang heeft tot schoon drinkwater. En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg.

Duidelijk is dat met het onverkort vasthouden aan de huidige 'groei met oogkleppen' de toekomst van de wereld op het spel wordt gezet.

Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen we? Deze vragen staan in dit boek centraal. In *Naar een nieuwe wereld*, dat zich in 2035 situeert, wordt de lezer meegenomen naar de wereld van morgen, die stilaan groeit, mede dankzij de inspanningen van de Verenigde Naties, de vele ngo's die de wereld rijk is en allerlei particuliere initiatieven van onderop.

Naar een nieuwe wereld schetst de contouren van deze nieuwe wereld, die zich tegen de verdrukking in aan het ontwikkelen is; met waarden als (gelijk)waardigheid, solidariteit, samenwerking, verbondenheid en samen delen als uitgangspunt.

Naar een nieuwe wereld



John Habets

In gesprek met Ton Notermans

"Ik geloof niet zo in dogma's en voorschriften in de kerk, wel in elkaar helpen onze wereld wat mooier te maken", zei Ton, toen we op 30 maart in de Andreas samenkwamen voor dit gesprek; dit wordt hopelijk duidelijk in zijn verhaal, ik luister:

"Ik ben geboren in Heerlen in 1956 als middelste in een gezin van negen, met nog vier broers en vier zussen. Mijn vader werkte bij het rekencentrum van de Staatsmijnen; hij was, zoals dat toen heette tot wiskundige opgeleid, nota bene door schaakmeester Max Euwe. Na mijn HEAO-opleiding in Sittard heb ik technische bedrijfskunde gedaan in Eindhoven, en een opleiding computerkunde. Mijn werkzaamheden lagen altijd op dat terrein, eerst bij Philips, vervolgens bij DSM en KPN, alles bij elkaar 35 jaar. Tussendoor heb ik nog privacyrecht gestudeerd. Hierdoor kon ik in 2018 overstappen naar een ICT-bedrijf in Geleen, waar ik tot vandaag werk met plezier.



Ik ben getrouwd met Mariëlle; samen zijn wij de gelukkige ouders van twee kinderen en grootouders van vijf kleinkinderen; we wonen in het prachtige heuvelland. Orgelmuziek is mijn hobby; op het prachtige kerkorgel in Wijlre heb ik mijzelf opgeleid onder leiding van Rob van Wilgenburg; ik ben dus autodidact en speel in verschillende kerken in de vieringen. Zo ben ik ook in de Andreas terechtgekomen.

Ik ben geboren in een katholiek gezin, maar mijn ouders gaven ons als kinderen alle ruimte om onze vleugels uit te slaan. Ook in geloofs-zaken waren zij ruim van opvatting; zij lieten ons vrij om onze eigen weg te zoeken. Toen bisschop Wiertz enkele jaren geleden gehoor gaf aan de oproep van de paus en in de parochies Franciscusgroepen oprichtte, ben ik daar lid van geworden. En ik moet zeggen dat dit voor mij de geëigende bedding is geworden om mijn geloof daadwerkelijk gestalte te geven, want geloven betekent voor mij: werken aan een mooiere samenleving door dienstbaar te zijn aan mensen die hulp nodig hebben. Iedere mens is van nature goed, daar gaan we van uit, maar als er problemen zijn van wat voor aard ook, dan proberen wij in contact te komen en te helpen, zo mogelijk zelf of anders door met hem/haar de juiste persoon of instantie te zoeken. We proberen dit heel zorgvuldig te doen, met respect voor de betreffende persoon, door onszelf niet bevoogdend maar kwetsbaar en op gelijk niveau op te stellen; het

is een gulden regel de ander in zijn/haar waarde te laten, de tijd te nemen en goed te luisteren; de mens centraal stellen staat voorop. Het doet ons dan ook goed te zien dat iemand die hulp nodig heeft zich veilig voelt om een van ons aan te spreken en erom te vragen.

Als organist ben ik enkele jaren geleden bij de Andreas gekomen; ik kom hier graag, omdat ik de vieringen als heel puur beleef met variaties in voorgangers en doorgaans een goede overweging, die de gemeenschap als geheel uitnodigt tot omzien naar elkaar en naar mensen in de samenleving die hulp behoeven. Het blijkt meer iets van de hele gemeenschap te zijn; de oprechtheid gebiedt mij te zeggen, dat wat wij als Franciscusgroep doen in het heuvelland toch wat losser van de gemeenschap staat, niet alleen gevoelsmatig maar ook letterlijk, want de groep vergadert in het parochiehuis, een aantal straten van de kerk verwijderd. Corona heeft de activiteiten op een wat lager pitje gezet, maar dit gaat weer goed komen."

Hier eindigde, ietwat gedwongen door de klok, het interessante gesprek met Ton; omdat hij echter te sporadisch komt spelen om de mensen in de Andreas goed te kennen, wist hij niet zomaar iemand aan te wijzen aan wie hij het stokje zou kunnen doorgeven; maar in het volgende parochieblad zult u heus wel het verhaal van iemand anders kunnen lezen.

Geert Bles

Dank je wel

Ik heb voor mijn verjaardag nogal wat aandacht gekregen: kaarten, brieven, en e-mailtjes, telefoontjes, met goede wensen, vaak nog een attentie. Heel bijzonder was de gearrangeerde bijeenkomst op het plein, onder een lekkere lenteson, met koffie en 'so get'. En dat Ada namens de PKN een bloem kwam brengen voor Nan en voor mij. Het voelt goed, een duwtje in de rug om door te gaan en erbij te blijven, zolang het gevoeglijk kan. Wat mij betreft graag.

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

Iedere vrijdag

19.30 uur: repetitie SoPaF

11 maart - 5 mei

Expositie Thea Wolfs

Zondag 24 april

12.00 uur: opening buurtkast

Andreaskerk

Dinsdag 10 mei

19.00 uur: lezing John Habets

Andreaskerk

11 mei - 1 juni

Expositie Resi Hanssen-Klein

30 mei - 1 juni

Fietspelgrimage rond Sittard

Woensdag 15 juni

20.00 uur: Parabels

Lezing pastoor Brouwers

Andreaskerk

De parabels

Bijbellezing pastoor Brouwers



Er zijn parabels die ons dierbaar zijn en die ons tegen de haren in-strijken.

Hoe ga je hiermee om?

Datum: **15 juni**

Tijdstip: 20-21.30 uur

Waar: Andreaskerk

Entree: 2,50 euro.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 16 mei. Intenties en kopij voor 21 mei t/m 12 juni graag uiterlijk **2 mei** opgeven.

VIERINGEN

23 april - 15 mei

Zaterdag 23 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 24 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 30 april

15.00 uur: doop Zoë Baadjou

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 1 mei

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor Mieke Severens

Dinsdag 3 mei

15.00 uur: doop Angelina Hanna

Vrijdag 6 mei

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 7 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 8 mei

10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Veronica Sri Suharni (jaardienst) en Nel Hutschemaekers

Zaterdag 14 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 15 mei

10.30 uur: woord- en communieviering

Gedoopt

25 maart 2022

Ace Clement
