

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

DECEMBER 2018 - JANUARI 2019

In 't licht reken je op het blijven van 't licht.
In 't donker, als 't licht niet meer vanzelfsprekend is,
hoop je weer op 't licht.

Soms is 't donker zo duister
dat hopen verandert in wanhoop.
Je kunt bijna niet meer geloven in 't licht,
maar je verwacht 't nu meer dan ooit.
Licht voor 'n mens die in 't donker wandelt.

Laten we elkaar aansteken met dat licht, met die warmte
laat de vlam van de hoop in ons opglorieien
laat het vuur in de korte lontjes uitdoven
en laat er een golf van warmte door de wereld gaan.
(Marinus van den Berg)

Dat Licht, dat Vuur wordt met Kerstmis geboren in het Kind van Bethlehem,
Jezus.
Wij wensen u dat ook door ons licht een golf van warmte door de wereld mag
gaan, niet alleen in de kersttijd, maar nog heel lang daarna...

Zalig Kerstfeest en mooie dagen wensen u
het parochiebestuur en pastoraal team.

Vieringen met Kerstmis

24 december

17.00 uur – kleuterviering

In deze viering zullen we het kerstverhaal vertellen, zingen en spelen. De kinderen worden uitgenodigd op de mat voor de kribbe om alles goed te kunnen zien. Van harte welkom, vooral met de kleintjes.

18.00 uur – familieviering

Deze viering staat in het teken van licht. We halen het adventslicht op met de kinderen en ontsteken daarmee het Licht van Kerstmis. De geboorte van Jezus brengt licht in de wereld en nodigt ons uit om zelf ook een lichtje te zijn in de wereld om ons heen. De kinderen kunnen actief meedoen in deze viering.

20.00 uur – eucharistieviering

Dit wordt een feestelijke eucharistieviering rond de stal, met het koor Sound of Peace and Freedom. We luisteren naar eeuwenoude verhalen waarin kinderen het kerstkind in de kribbe leggen.

25 december

10.30 uur - eucharistieviering

Op Kerstochtend is er een eucharistieviering met de cantorgroep. We zingen kerstliederen, en na afloop is er feestelijk koffiedrinken.

Adventslicht

Elk jaar wordt in Bethlehem een Vredeslicht ontstoken en daarna door kinderen over de hele wereld verspreid. Ook dit jaar wordt door een aantal Nederlandse scouts het licht uit Bethlehem in Wenen opgehaald en naar Nederland gebracht. Ook wij willen dit Vredeslicht uit Bethlehem een plek geven in onze viering van 18.00 uur op Kerstavond. De geboorte van Jezus is immers de geboorte van het Vredeskind, dat ook het Licht van de Wereld genoemd wordt.

Nieuwjaarsborrel

Bestuur en pastoraal team wensen iedereen een heel mooi nieuw jaar. Wij willen u graag persoonlijk een voorspoedig 2019 toewensen. Daarom nodigen wij u uit op onze nieuwjaarsborrel op 1 januari na de viering van 10.30 uur. Onder het genot van een kop koffie/thee en/of een glaasje wijn luiden wij dan het nieuwe jaar in.

Komt u ook?

Namens parochiebestuur en pastoraal team, Karin van Doormaal

LEVEN VAN WAT KOMT

LEVEN van wat KOMT

Een nieuw thema op de wand met ingang van de advent, het is een traditie geworden in de Andreasparchie. Een tekst op de wand die je in eerste instantie de wenkbrauwen laat fronsen; wat moet ik met een door de liturgiegroep gekozen tekst als 'Leven van wat Komt'?

Het is de titel van een boek van Erik Borgman, theoloog en lekenDominicaan. Borgman vraagt zich in zijn boek af wat er met ons persoonlijk maar ook met de mensheid zou gebeuren als we ons opnieuw zouden laten aansteken door de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst door de vele crises, ook binnen het instituut kerk? Als hoop, verdriet, angst en vreugde de ingrediënten zijn om te ervaren dat we gedragen worden door Diegene die ons leert te geloven dat wij uiteindelijk elkaars hoeders en elkaars begunstigers zijn?

Borgman daagt ons uit om samen te zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid, het Armeense gezin misschien in de Bethelkerk in Den Haag; het doet een appel op ons, het is een kans voor het gezin, het kinderpardon, de oecumene, door te ervaren dat God al aanwezig is voordat je komt. "Het gaat er niet om wat wij voor elkaar krijgen, maar om wat er komt en ons verandert en vernieuwt." Hoop, verdriet, angst en vreugde, ze laten ons ontdekken dat een crisis een keerpunt is en dat er altijd weer ruimte is om te werken, ook letterlijk, aan "ongedachte toekomst".

God komt naar ons toe. We kunnen leven van wat komt en vertrouwen op een goede toekomst als wij Hem tegemoet leren zien. 'Dat onze ogen opengaan!'

Klokken luiden voor het klimaat

Op ruim tweehonderdvijftig plaatsen werd zaterdag 1 december de noodklok voor het klimaat geluid. Ook de Andreaskerk luidde de klok. Op initiatief van Greenpeace werd hiermee een krachtig

signaal gegeven aan de vooravond van de klimaatop in Polen (COP24), die op maandag 3 december begon. Gedurende twee minuten lieten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en er voor te zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.



Vluchten in uiterste nood

Een gezin, gevlucht uit Armenië dreigt uitgezet te worden. In hun nood vluchten ze naar de protestantse Bethelkerk (Bethel is het Hebreeuwse woord voor huis van God). De Bethelkerk ligt in Den Haag. Ze worden door de kerkgemeente opgenomen in de woning die boven de kerk ligt. Zolang er diensten zijn in de kerk, kan men de kerk niet in om het gezin op te halen. Dat betekent dat er dag en nacht diensten moeten zijn. De gemeente doet een dringend beroep aan de kerken in Nederland om daarvan twee uur voor hun rekening te nemen. Vanuit het hele land melden zich groepen.



De oecumenische groep Parkstad waarin o.a. zitting hebben: Geert Bles, voorganger in de Andreasparochie, Eline Claassens, vrijwilliger in de parochie en Ada Hagreis, ouderling in de protestantse gemeente Parkstad, organiseert een dag naar Den Haag. Dinsdag 13 november verzamelen zich 17 personen, die zich gemeld hebben om samen een viering te

houden in de Bethelkerk. Van 13.00 tot 15.00 uur is de viering gepland.

We zijn keurig op tijd in de kerk en we worden gastvrij ontvangen met koffie, thee en koekjes. Om stipt 13.00 uur begint onze viering. Deze bestaat uit indringende meditatieve teksten, met na elke tekst een meditatieve stilte. Je gedachten zijn dan bij dat gezin, dat daar in de woning is, bij de 400 kinderen, die ook op de nominatie staan om uitgewezen te worden. Ik moest steeds denken aan Eshan, onze vriend uit Afghanistan, die al drie jaar hier is. Hij is bijna elke week in onze kerk. Zijn eerste verzoek is afgewezen; hij heeft nog een beroepsmogelijkheid, en natuurlijk hopen we dat hij toegelaten wordt. Dan kan hij zijn tandartsstudie afmaken en hier een toekomst opbouwen. Pastor Bles las uit het evangelie het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij maakte duidelijk dat ik de Samaritaan ben. En dat betekent weer dat als iemand op een of andere manier je hulp nodig heeft, dat je dan in de huid moet kruipen van hem die om hulp vraagt. Verder zongen we prachtige teksten van Huub Oosterhuis en in vier groepjes spraken we met elkaar over de begrippen 'onvoorwaardelijk' en 'gerechtigheid',

De indringende teksten, de liederen en de gespreksgroepjes hebben een diepe indruk op me gemaakt. Ik ben er heel onrustig van geworden, want je voelt je ook heel machteloos. Naar de politiek toe hebben we in ieder geval een signaal afgegeven. De zondag erna heb ik na de dienst kort verslag gedaan van de indrukwekkende uren die we in de Bethelkerk beleefd hebben. De houding van de protestantse gemeente in Den Haag verdient ons grote respect; dat zij dit aangedurfd hebben. Zondag 18 november hebben we een deurcollecte gehouden voor de protestantse gemeente in Den Haag om te helpen hun onkosten te dekken. Deze collecte heeft meer dan 238 euro opgebracht. Als dit stukje verschijnt zal het wel tegen Kerstmis gaan. Laten we blij zijn, dat we in Nederland in vrijheid leven en dat we mogen zijn wie we zijn, ook in de kerk.

Wim Warmerdam

Voor de kinderen

Verbind de punten met elkaar. Daarna kun je de ----- inkleuren.



Dekenale vormelingsdag

Op zaterdag 17 november zijn de vormelingen van de parochies van Heerlen-Zuid naar de dekenale vormelingenavond geweest. De avond had als thema 'Ben jij goed uitgerust?!' en werd georganiseerd door jeugdkring Chrisko voor alle vormelingen uit de dekenaten Kerkrade en Heerlen.

Wij waren met achttien vormelingen en vier begeleiders. We hebben ons bij de sporthal 'de Joffer' in Voerendaal verzameld, waar een spellencircuit voor ons klaarstond. We hebben geluisterd, geleerd, gesport, gespeeld en spelletjes gedaan.

De avond werd afgesloten met een gebedsdienst in de St. Laurentiuskerk, geleid door kapelaan Rajan van Bocholtz. De avond was voorbij voordat we het in de gaten hadden. We waren het erover eens dat het een gezellige avond was.

Expositie Rik Jegerings-Frumau

van 10 januari tot 7 maart 2019

Rik Jegerings-Frumau woont in Heerlen en heeft als grote hobby schilderen. Haar schilderijen laten een prachtig kleurenspeel zien en de voorstellingen – vaak van alledag – maken je vrolijk. Sinds twintig jaar maakt zij deel uit van een gezellige schildersgroep bij Joop Noordkamp in Plattein op Heerlerbaan.



Komt u ook eens kijken naar deze bijzonder vrolijke expositie?

Bent u geïnteresseerd in een werk van Rik Jegerings-Frumau? Neem dan contact op met Marga Meyer: 045 - 541 51 77.

Oberufer kerstspel door woon-werkgemeenschap De Corisberg

Medewerkers en ouders van de woon-werkgemeenschap De Corisberg spelen een traditioneel kerstverhaal uit het dorpje Oberufer, op de grens van Tsjechië en Hongarije. Zaterdag 22 december om 20.00 uur in hoeve Corisberg, Corisbergweg 1, Heerlen.





Migratiemuseum Heerlen

Op 29 november opende het pop-up migratiemuseum Heerlen zijn deuren op het Maanplein. Het museum is tijdelijk en blijft open tot en met 28 februari 2019. De openingstijden zijn woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Heerlen en omgeving heeft een rijke geschiedenis van migratie en instroom van mijnwerkers en hun gezinnen uit onder andere Polen, Slovenië, Italië en Marokko. Die geschiedenis is hier en in de rest van het land weinig bekend. Daarom het initiatief voor een tijdelijk museum over de multiculturele samenleving ten tijde van de mijnen. In dit pop-up museum wordt zichtbaar gemaakt en bespreekbaar dat dit deel van Nederland al eerder heeft gedeald met de komst en vestiging van heel veel nieuwkomers in zeer korte tijd in een samenleving die daar niet op ingericht was. Samen met de mensen over wie het gaat. Op zoek naar de veerkracht van toen. Juist nu.

Het museum start met een tentoonstelling die gedurende drie maanden verder zal groeien door de inbreng van nieuwe verhalen, herinneringen en objecten. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema 'migratie toen en nu' kan een bijdrage leveren. Voor de programmering zoekt het museum actief de samenwerking met bewoners en ondernemers in de buurt.

Stichting Patiëns ondersteunt mantelzorgers van terminale patiënten

De stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om het mogelijk te maken dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.



De stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen als dat nodig is.

De stichting Patiëns werkt in Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Een aanvraag voor hulp kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via aanvraag@stichtingpatiens.nl. Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger bij onze stichting te komen werken, meldt u dan aan. De coördinatoren zullen dan met u een afspraak maken.

Voor meer informatie kunt u de stichting bereiken via info@stichtingpatiens.nl of kijk op www.stichtingpatiens.nl.

In gesprek met Wim Warmerdam

Op 27 november ontmoeten we elkaar in de koffiekamer van de Andreas. We zijn beiden nog vol enthousiasme over ons bezoek in het kader van de oecumene aan de Bethelkerk in Den Haag op 13 november. "Deze viering van katholieken en protestanten samen rond het Armeense gezin had iets bijzonders", zegt Wim, "er staat iets te gebeuren, ik voel het." Deze gedachte vormt de rode draad in het vervolg van ons gesprek. Ik luister naar hem:



"Ik ben geboren in 1935 als no. 8 in een eenvoudig landarbeidersgezin in Vogelenzang. Een van mijn zussen was de rechterhand van mijn moeder, maar zij stierf op 17-jarige leeftijd in 1949. Ik heb toen die taak twee jaar lang op me genomen tot 1951; dat was het jaar dat ik naar het seminarie ging in Arcen in Limburg bij de paters van Mari-annhill. Mijn hogere studies (2 jaar filosofie en 2 jaar theologie) aan de universiteit in Wurzburg van 1958 tot 1962, deels vóór en deels tijdens het Vaticaanse Concilie, waren doorspekt met het nieuwe kerkdenken (aggiornamento, Gods volk onderweg, kerk naar buiten, betrokkenheid op de samenle-

ving). Van 1965 tot 1967 theologie aan de universiteit in Salzburg.

In 1967 ben ik gewijd in Salzburg, en kreeg toen mijn benoeming als kapelaan in Kufstein in Tirol, waar 90% van de mensen al niet meer naar de kerk ging. Ik ben vol enthousiasme aan de slag gegaan vanuit dat nieuwe kerkdenken, werkte de halve tijd als priesterarbeider in een grote glasfabriek, en besteedde de andere helft aan priesterlijke taken, vooral godsdienstondericht. Maar omdat de bisschop deze invulling van mijn priesterambt niet kon waarderen, ben ik in 1971 uitgetreden.

Ik volgde in Sittard aan de Sociale Academie de opleiding sociaal-cultureel werk en later in Nijmegen de kadercursus opbouwwerk. In 1971 werd ik de eerste opbouwwerker in Heerlen. Door de ontkerkelijking en de sluiting van de mijnen dreigde de sociale samenhang verloren te gaan. Mijn taak: het oprichten van wijkraden. Dit heb ik tot 1976 gedaan. Ik solliciteerde op de functie van docent maatschappijleer en levensbeschouwing en werd aangenomen. Later kwam daar nog de functie van moderator bij. Tot aan mijn pensionering in 1996 heb ik dit mogen doen. Ik voelde me als een vis in het water.

In 1971 ben ik met Annemarie getrouwd; dit bracht rust en stabiliteit in mijn leven; we zijn gelukkig en hebben samen een dochter en twee kleinkinderen.

We prijzen ons gelukkig, dat wij door omstandigheden (de sluiting van de Samen Onderweg-kerk aan de Akerstraat) in de Andreas zijn terechtgekomen; want daar ervaren wij de kerk zoals die bedoeld moet zijn; er wordt stevast geprobeerd de boodschap van de Man van Nazareth te vertalen

naar de hedendaagse situatie; iedereen is er van harte welkom; er wordt geen onderscheid gemaakt; er wordt naar de ander geluisterd; mensen worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten voor het geheel en voor de taken waar de gemeenschap voor staat; mannen en vrouwen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid; en de kerk staat volledig open voor de oecumene; wat ik ook heel belangrijk vind: er wordt niet geoordeeld over anderen die anders zijn, die anders kerk zijn; tolerantie wordt gekoesterd.

Wat betekent voor mij geloven? Het heeft daar allemaal mee te maken, maar toch vooral met wat ik in het begin zei en in de oecumenische viering in Den Haag voelde: "er staat iets te gebeuren". Er zijn veel momenten in mijn leven zoals dit, waarbij mijn adrenaline stijgt en ik voel: dit is prachtig, dit is iets nieuws, dit overstijgt ons, dit konden we nauwelijks bedenken, hierin is God aan het werk, hier wil ik bij zijn, hier wil ik aan mee doen, het mag pijn kosten; geloven is voor mij een werkwoord.

Hoe sta ik ten opzichte van de dood en het leven daarna? De dood zelf, het moeten loslaten van dit leven, benauwt me; ik wil graag zien hoe mijn kleinkinderen zich verder ontwikkelen. Maar daarna? Hoe het eruit zal zien, daar kan ik me geen voorstelling van maken, maar dat het leven niet eindigt met de dood, is mijn heilige overtuiging; ik meen dat te 'verstaan' in Jezus van Nazareth; Hij is immers opgenomen ten hemel, opgenomen in God.

Als je mij de gelegenheid biedt om een drietal mensen aan tafel te nodigen, dat zou ik jou willen vragen, daarnaast Nan Paffen van wie ik meer zou willen weten; en de heer Fickers vanwege zijn veelzijdige interesses en kennis. We zouden samen een fijn inhoudelijk gesprek kunnen hebben, vermoed ik."

Onze tijd spoedt ten einde; hier moeten we ons boeiende gesprek afronden. Wim denkt eraan het stokje door te geven aan Martin Fickers. Over hem kunnen we lezen in het volgende parochieblad.

Geert Bles

Lezing over onbaatzuchtigheid in de gedragseconomie

Hoe onbaatzuchtig zijn wij mensen? Hebben we echt wel eens iets belangeloos voor een ander over? Of speelt stiekem altijd een vorm van eigenbelang mee? Deze vragen staan centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc door dr. drs. Marjolein Harmsen-van Hout. Zij doet in Aken onderzoek naar altruïsme. In haar lezing komt ook de vraag aan de orde in hoeverre dit in lijn is met het christendom, of juist niet. De lezing is op vrijdag **11 januari** en begint om 19.00 uur. De lezing vindt plaats in het seminariegedeelte van Abdij Rolduc, Heijendallaan 82, 6464 EP Kerkrade. Deelname kost € 5,-. Aanmelden vooraf is gewenst, via academie.rolduc@gmail.com.

Kerst en Nieuwjaar in ons cluster

Zondag 23 december

St. Andreas 10.30 stilteviering
In andere parochies zoals zondag

Maandag 24 december (Kerst-avond)

St. Pancratius
19.00 uur H. Mis
21.00 uur H. Mis
St. Martinus 17.30 uur gezinsviering
20.00 uur H. Mis
22.00 uur H. Mis
St. Joseph 18.00 uur gezinsmis
20.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel
19.00 uur H. Mis
St. Andreas 17.00 uur kleuterviering
18.00 uur familieviering
20.00 uur H. Mis
Molenberg 19.30 uur gezinsmis
Moeder Anna
17.30 uur gezinsmis

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)

St. Pancratius
10.00 uur H. Mis
11.30 uur H. Mis

St. Martinus 10.00 uur H. Mis
St. Joseph 11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 10.00 uur H. Mis
St. Andreas 10.30 uur H. Mis
Molenberg 10.00 uur H. Mis
Moeder Anna 11.30 uur H. Mis

Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)

St. Pancratius 11.30 uur H. Mis
St. Martinus 10.00 uur H. Mis
St. Joseph 11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 10.00 uur H. Mis
St. Andreas 10.30 uur woord-
en communieviering

Maandag 31 december (oudjaar)

Pancratius 9.00 uur H. Mis
Moeder Anna 18.30 uur H. Mis
St. Andreas 19.00 uur oude-
jaarsviering

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

St. Pancratius 11.30 uur H. Mis
St. Martinus 10.00 uur H. Mis
St. Joseph 11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 10.00 uur H. Mis
St. Andreas 10.30 uur H. Mis
Molenberg 10.00 uur H. Mis



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 14 januari.
Intenties voor 19 januari t/m 10 fe-
bruari graag uiterlijk **1 januari**
opgeven. Ook kopij graag voor die
tijd aanleveren.

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld

30 november tot 10 januari

Expositie Theo Lenssen

Woensdag 19 december

19.00 uur: Cantorgroep
20.00 uur: pastoraal team

Donderdag 20 december

12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 28 december

14.00 uur: kerststallenwandeling
Schimmert, Hoofdstraat 86

Dinsdag 1 januari

Na de viering: nieuwjaarsborrel

Maandag 7 januari

16.00 uur: vormselcatechese

Donderdag 10 januari

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het
wordt gegeven*

20.00 uur: parochiebestuur

Vrijdag 11 januari

19.00 uur: lezing Academie Rolduc,
Heyendallaan 82, Kerkrade

Zaterdag 12 januari

14.30 uur: De drie ringen-lezing,
Pelgrimskerk, Horizonstraat 73,
Brunssum

Dinsdag 15 januari

20.00 uur: ouderavond communican-
ten

VIERINGEN

22 december - 13 januari

Vierde zondag van de advent

Zaterdag 22 december

18.00 uur: **geen viering**

Zondag 23 december

10.30 uur: stilteviering

Kerstavond

Maandag 24 december

17.00 uur: kleuterviering

18.00 uur: familieviering

20.00 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Joep Gulpers, Philibert en

Miep v.d. Burgt en Sjef en Corrie Legius (jaardienst)

Eerste Kerstdag

Dinsdag 25 december

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor Jac van der Scheer en

voor Jo Eurlings (jaardienst)

Tweede Kerstdag

Woensdag 26 december

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 29 december

18.00 uur: **geen viering**

Zondag 30 december

10.30 uur: eucharistieviering

Maandag 31 december

19.00 uur: oudejaarsviering

Nieuwjaar

Dinsdag 1 januari

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Vrijdag 4 januari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 5 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

Driekoningen

Zondag 6 januari

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Lucci Cante

Zaterdag 12 januari

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 13 januari

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor Bep Frijns-Ruijschop (jaardienst)



Vrijdag **28 december** kunt meedoen met de kerststallenwandeling door Schimmert. De wandeling begint om 14.00 uur bij de Sint Remigiuskerk, Hoofdstraat 86 in Schimmert. Deelname kost € 5,- (incl. consumptie).

Op zaterdag **12 januari** houdt gouverneur Theo Bovens De drie ringen-lezing. Hij vertelt dan waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Daarna wordt het glas geheven op het nieuwe jaar.

De lezing vindt plaats in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 73, Brunssum, en begint om 14.30 uur.

Meer informatie en aanmelden via www.dedrieringen.org.