



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

DECEMBER 2023 – JANUARI 2024

---

## **Geen kerstcantate**

Niet alleen in het holst  
van de nacht van het jaar,  
iedere dag van het jaar  
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,  
het hongert naar  
een beetje gerechtigheid  
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van  
eeuwig hemelse zomers  
in en om het vaderhuis,  
het hunkert naar

aardse dagen ooit  
zonder marteling en moord,  
het licht dat van puur licht  
kind is en woord.

*Hans Andreus*

## Vieringen rond Kerst en Nieuwjaar

Zaterdag **23 december** is er om 18.00 uur een woord- en communieviering. Op zondag 24 december is er **geen** viering in de ochtend.

**Kerstavondvieringen:** om 18.00 uur is er een viering voor gezinnen met (kleine) kinderen; de kinderen mogen meedoen in het verhaal als ze dat willen. Om 20.00 uur is er een eucharistieviering met het koor Sound of Peace and Freedom.

Op maandag 25 december, **Eerste Kerstdag**, is er een eucharistieviering om 10.30 uur met de cantorgroep. Op **Tweede Kerstdag** is er om 10.30 uur een woord- en communieviering.

**Zaterdag 30 december** is er een woord- en communieviering om 18.00 uur. Op **zondag 31 december** is er een oudjaarsviering om 10.30 uur met het koor Sound of Peace and Freedom. Er is dan **geen** avondviering. Op **Nieuwjaarsdag** is er om 10.30 uur een eucharistieviering. Na afloop van de viering een nieuwjaarsborrel.

## WILT U HET PAROCHIEBLAD BLIJVEN ONTVANGEN,

maar heeft u zich nog niet opgegeven, doet u dat dan met het strookje hieronder of via e-mail [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl).

Heeft u zich opgegeven voor het parochieblad, digitaal of op papier, maar ontvangt u het niet in de week van 15 januari, meld het even via e-mail of telefonisch bij het parochiekantoor, di-vr 10.00-12.00 uur, 045 - 541 33 81. Dan ontvangt u het parochieblad alsnog.

Naam: .....

Adres: .....

Telefoon (niet verplicht): .....

Ik wil vanaf januari het parochieblad ontvangen en kies:

voor de digitale uitgave.  
Ik ontvang het parochieblad vanaf januari op dit e-mailadres:

.....

voor de papieren uitgave.

## **Kerstmeditatie**

Als wij kijken naar een kind in de wieg, en vertederd lachen, dan is dat omdat wij een mensenkind zien. Maar we voelen ook toekomst, een toekomst die nog open is en van alles worden kan.

Hoeveel hoop is er in onze tijd van de ene crisis na de andere? Misschien zijn wij in Nederland wel erg verwend geraakt, de laatste decennia, waarin het ons erg goed ging en de ellende in de wereld ver weg was. Nu komt die ellende dreigend dichterbij, en dringt zich ook aan ons op. De wereld was altijd al vol ellende, en toch hebben mensen altijd hoop gehad. Voor ons is het wennen, we moeten het misschien weer leren: hopen te midden van ellende.

In de liturgiegroep hebben we lang ons hoofd gebroken over een thema voor het komende jaar. We hebben er geen gevonden, het is ons niet gelukt. Is dat een slecht teken, een vorm van falen, een brevet van onvermogen? Her en der hoor je de klacht (maar inmiddels is het al geen klacht meer maar de volwassen erkenning van een constateerbaar feit) dat de Kerk, dat wil zeggen de mensen in de Kerk, door sprakeloosheid is getekend. De synode over de synodale Kerk van het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat dat niet alleen in Nederland of Europa zo is, maar ook elders in de wereld, eigenlijk overal waar de Kerk krachtig aanwezig is. We hebben geen woorden meer voor wat eens zo evident was: wat geloven wij eigenlijk, en hoe geven we daar woorden aan? Het is een goed begin: om bescheiden te worden, om een pas op de plaats te maken, om stil te staan bij wat er in de wereld en in onszelf gebeurt. Een goed begin is niet het halve werk. Maar wel wat het woord zegt: een goed begin.

Wat is hoop? Pessimisten en nihilisten hebben geen hoop, daarom zijn ze wat ze zijn. Maar zoals Terry Eagleton zegt, "optimisten hebben net zo weinig hoop als nihilisten omdat ze geen hoop nodig hebben". Je moet niet zwartkijken en doemdenken, hoor je vaak, dat verlamt mensen en maakt moedeloos. Niet kijken naar wat er allemaal mis gaat in de wereld. Je moet positief denken, en kijken naar wat er goed gaat, de vele 'hoopvolle' dingen die gebeuren. Maar "wat als de zwarte scenario's uiteindelijk realistischer blijken te zijn?" (Stefan Paas). Wat als mensen het gevoel hebben dat er alle reden is voor zwartkijken? Is een voedselbos een hoopvol teken als je niet wil negeren dat de helft van de mensheid in enorme megasteden woont? Het klimaat-probleem wordt hopelijk aangepakt door de reductie van de stikstofuitstoot. Maar wat over het opraken van de grondstoffen die nodig zijn om alles in onze samenleving draaiend te houden? Wat

over het verdwijnen, wereldwijd, van vruchtbare aarde, langzame erosie, niet alleen van mensenhand maar ook door de wind? Wat over de insecten en bijen zonder welke de 'hogere' vormen van leven niet kunnen bestaan?

"Het kan" zeggen wij vaak in de Andreas. En "en toch". Maar 'het kan' is mij te optimistisch. Ik zoek liever naar 'ik hoop'. 'En toch' zet zich af tegen hoe de wereld is. Ik zoek liever naar 'nog een keer'. Wie niet ontspannen en blijmoedig in de wereld kan staan, heeft geen hoop. Of valse hoop. Of verkeerde hoop. En Augustinus zei al dat even erg als wanhoop verkeerde hoop is, *spes perversa*. We moeten onze sprake-loosheid erkennen en op zoek gaan naar nieuwe woorden, woorden die een hoop uitdrukken die echte hoop is, andere hoop, nieuwe hoop. Woorden die nu nog niet bestaan. Net zoals die hoop nu nog niet bestaat. Of niet meer bestaat.

Want met de komst van een kind, komt ook de toekomst. Toekomst die van alles worden kan.

*Rob Pauls*

*Parochiebestuur en pastoraal team  
wensen alle parochianen en alle  
lezers van het parochieblad een  
Vredige Kerst en een Gezegend 2024.*



## Gift van Monuta

In het kader van het 100-jarig jubileum doet Monuta schenkingen aan uitvaartgerelateerde organisaties. Monuta was ter ore gekomen dat de Andreasparochie recentelijk zonnepanelen heeft geplaatst. Medewerkers van Monuta Landgraaf hebben de Andreas voorge-dragen voor een gift. Monuta heeft dat gehonoreerd met als gevolg dat Huub Beuskens en Tosca Janssen tijdens de viering van 26 november 500 euro mochten overhandigen aan het parochiebestuur. De parochie is blij met de bijdrage voor de zonnepanelen en zeer erkentelijk voor de donatie. Monuta, hartelijk dank!



## Stand donaties zonnepanelen

De stand van de donaties voor de zonnepanelen is dankzij giften van de afgelopen weken inmiddels gestegen tot 9600 euro. Hiermee komt het streefbedrag van 11.000 euro in zicht.

## Sinterklaas, een rebel?

Sinterklaas in vol ornaat,  
liep in Heerlerbaan op straat;  
geen paard, geen zak gevuld met  
pepernoten.  
Van 'n gulle gever werd Sint  
verzamelaar  
van plastic en andere vieze waar...  
Van kinderen houdt hij als vanouds  
en vraagt ons om voortaan te rapen,  
heel spontaan  
om samen te zorgen voor een  
schoon Heerlerbaan.  
*De Sint*





*“...wanneer je heel arme mensen ziet, wanneer je met hen op weg gaat, ontdek je door hen wat tederheid kan zijn en leer je inzien dat dat hetgene is wat zij ten diepste beleven, dag aan dag. Nooit ben ik zo'n grote moed tegengekomen als de moed in het hart van diepe armoede. Niet-gekende moed, gesmade moed, veroordeelde moed en toch een moed die welk oordeel dan ook te boven gaat.”*

*Père Joseph; Parijs 1981. Uit het boek: “Wij zijn ook mensen”.*

*Wij wensen U en uw naasten  
Prettige Kerstdagen en een  
voorspoedig Nieuwjaar  
De mensen van de lokale groep van de  
ATD Vierde Wereld  
Zuid Limburg*

*We willen iedereen bedanken voor de ondersteuning en de ervaringen die we samen hebben kunnen uitwisselen met de mensen van de Andreaparochie.*

*We zijn erg blij dat we hier altijd welkom zijn.*

### **Nieuwjaarstreffen Heerlerbaan**

Zondag **7 januari** van 11.00 tot 16.00 uur organiseert de SBOH in de Caumerbron een nieuwjaarstreffen. Er zijn optredens van de Koninklijke Harmonie Heerlen, Forever Young Parkstad en Jos Burhenne. Alexander voor Kids verzorgt schminken en een clown. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op deze wijze elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

## **Amazonewerkgroep schrijft open brief aan politieke partijen**

De Amazone en haar bevolking worden ernstig bedreigd door groot-schalige akkerbouw van vooral soja en mais, mijnbouw en de aanleg van wegen, spoorwegen en havens. Deze activiteiten veroorzaken ontbossing, vergiftiging van bodem en water. Ze veroorzaken vaak schending van de rechten van de bewoners van het Amazonegebied. Deze worden verjaagd van hun grond en soms vermoord. Hun leefgebied wordt vernietigd en hun bestaan onmogelijk gemaakt.

Nederland is medeverantwoordelijk voor de achteruitgang van het Amazonewoud en de schending van de rechten van de inheemse bevolking. De Amazonewerkgroep vindt daarom dat er meer moet gebeuren om deze ontwikkelingen te stoppen. De vorming van een nieuw kabinet is voor haar aanleiding om een aantal noodzakelijke maatregelen aan de orde te stellen. De werkgroep heeft daarom een brief met een aantal actiepunten gestuurd naar de lijsttrekkers van politieke partijen:

1. Nederlandse bedrijven mogen geen steun krijgen bij projecten in het buitenland die een negatieve invloed hebben op milieu.
2. Er moet snel Nederlandse en Europese wetgeving komen die bedrijven, banken en pensioenfondsen dwingt internationaal maatschappelijk verantwoord te handelen.
3. Geldstromen die leiden tot ontbossing en degradatie van de leefomgeving, zoals investeringen in bijv. mijnbouw in kwetsbare gebieden, moeten worden verboden.
4. De transformatie naar een meer circulaire landbouw moet versneld worden. Daarbij kunnen grote investeerders (Rabo, ING) een grotere rol spelen. Zij moeten daarop worden aangesproken.
5. Het is van groot belang dat de pas aangenomen Europese Boswet geïmplementeerd wordt in Nederland, en dat bedrijven goed gecontroleerd worden op naleving.
6. Wij moeten samen met de Inheemse Volken werken aan een ecologische bekering.

De volledige brief is te vinden op de website van de parochie. Daarin wordt ieder actiepunt ook toegelicht.

Ook na de uitslag van de verkiezing hopen we dat de formerende partijen oog zullen hebben voor het Amazonegebied.

*Rens Trimp*

## **Café Mondiaal over schending van mensenrechten in Nederland**

*Donderdag 14 december, 19.30 uur,  
Café Pelt, Pancratiusplein 48*

Op 10 december bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar. Een mijlpaal, maar het is jammer genoeg nog steeds actueel om hiervoor aandacht te vragen en actie te ondernemen.



Tijdens deze Café Mondiaal willen we ons richten op de schendingen van de mensenrechten in Nederland. Advocaat Petra Kramer zal een inleiding verzorgen over het asielrecht in Nederland. Zij begeleidt veel vluchtelingen bij hun contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). We horen en lezen veel verhalen hierover, maar hoe is de situatie van vluchtelingen nu in werkelijkheid?

Met de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november jl. is er een ruime meerderheid ontstaan voor het beperken van de instroom van migranten. In hoeverre bestaat het risico op nog meer mensenrechtenschendingen?

## **Kerstmis voor de ziel in Klooster Wittem**

Vanaf 16 december is ontmoetingsruimte Scala ingericht in kerst sfeer, met verschillende kerststallen en (hopelijk) duizend kleurige gevouwen kraanvogels. Er bestaat namelijk een legende dat er vrede komt als iemand 1000 kraanvogels vouwt.



### *Openingstijden:*

- 16/17, 23/24, 31 december en 7 januari: kerststallententoonstelling
- 26 t/m 30 december en van 2 t/m 6 januari: naast de tentoonstelling ook het kerst-beeldverhaal en de verhalenverteller.

Op 28 december en 6 januari is er bovendien gelegenheid om uw kind(eren) te laten zegenen: beide dagen tussen 14.00 en 15.00 uur. In deze hele kersttijd kunt u terecht voor koffie en thee met een lekkere wafel. Toegang: vrije gave.

## **Zingend op weg naar Kerstmis**

Op woensdag **20 december** kunt u o.l.v. pastoraal medewerker René Haustermans samen kerstliederen zingen in de kloosterkerk in Wittem. Van 14.00 tot 15.00 uur. Kosten: vrije gave.

Opgave en meer informatie: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl) of 043 - 450 17 41.



## Weet u het nog, ons dilemma?

Weet u het nog, hoe wij enkele zondagochtenden geleden op het punt stonden naar de Andreas te komen, en hoe ons jongste kleinkind – kennelijk voorgefluisterd door zijn ouders – ons mee wilde tronen voor een gezellige familiewandeling met ergens ijs na. Dat schafte een pijnlijk dilemma: zouden we de ouders eraan gaan herinneren dat kerkgang nog altijd onze favoriete zondagochtendbezigheid is, óf zouden we toegeven aan de verleiding van een mooie herfstwandeling met het gezinnetje van onze zoon, met nazit in de ijssalon...!

Wij kwamen er al evaluerend niet uit en besloten toen om enkele medekerkgangers te polsen hoe zwaar hún motieven om op zondag naar de kerk te gaan op de weegschaal doordrukken. En ten tweede, waarom dan uitgerekend naar onze Andreas gekomen...? Hier volgt een kleine bloemlezing van de antwoorden.

Met als eerste de bondige reactie van mevr. Y.: *Wel, ik ga naar de kerk en speciaal naar de Andreas voor de gezelligheid, maar begrijp me goed: in gezelligheid zit het woord gezel, metgezel, gezellen die hetzelfde beogen als ik; en daarom ben ik heel graag in de Andreas. En ik vind het ook fijn om soms in een dienst mee te mogen draaien.*

Zegt vervolgens dhr. X: *Ik kom met mijn protestantse achtergrond gewoon met mijn katholieke vrouw mee, maar ik moet zeggen dat de diensten hier mij wel aanspreken.* En vervolgens zijn eega zelf: *En ik kom naar de kerk om diepgang te vinden, ook om mijn normen en waarden zoals ik die vroeger geleerd heb, te toetsen: zit ik nog op het goede spoor of moet ik mezelf bijstellen? Ik zie in Andreas veel terug van het voormalige Bernardinus: het samenzijn met gelijkgestemden en de grote inzet van leken, dat laatste hier in Andreas zelfs nog meer dan indertijd ginds. In Andreas trekken mij ook de warmte en de vriendelijkheid. Wij zijn er vooralsnog wat minder thuis, maar ik hoef dan ook niet meteen in allerlei werkgroepen...*

Mevr. K.: *Ook ik zoek in de kerk bevestiging of ik wel leef zoals het eigenlijk zou moeten. Ben ik oké volgens mijn normen en waarden? In teksten en verhalen die langskomen vraag ik mij af hoe ik zou handelen, of juist niet! Ik ben in Andreas terechtgekomen als noodsprong vanuit Samen Onderweg en ik heb ervaren dat hier iedereen welkom is, ik voel hier warmte.*

En dhr. Z. meldt: *Wij kunnen de week eenvoudigweg niet beginnen zonder dat we naar de kerk zijn geweest; dat zit ín ons. En, kerk, dat betekent toch eucharistieviering, maar dat kan nu eenmaal niet altijd;*

*woord- en communiediensten zijn daarom noodzaak, maar die zijn hier zó mooi, ook doordat de pastorale personen – ieder op zijn manier – de mogelijkheid krijgen de dienst zelf in te vullen. De personen die daar staan ménen wat ze zeggen, dat hoor je vooral goed in hun overwegingen... Maar het mooiste vind ik toch de stilte ná zo'n overweging. Dat maak je nergens anders mee. Dan voel je dat je op de een of andere manier contact hebt met elkaar. Nog iets: in veel kerken zit je ver van het altaar af; in onze Andreas zitten we er rond omheen; dat voelt als 'n gezin in de huiskamer, zó intiem!*

*En mevr. K: Ik ga op zondag naar de kerk omdat de werkweek met al zijn beslommeringen achter de rug is en ik tijd heb om daar mensen te ontmoeten, om Onze Lieve Heer te bedanken en de heilige Communie te ontvangen. Dat is mooi om de zondag mee te beginnen. In de Andreas spreekt mij de gemeenschapszin heel erg aan. Deze parochie heeft mijn voorkeur om de manier waarop de diensten er gebeuren; daar voel ik me steeds meer bij thuis.*

*Haar man J: Leven zoals het volgens het evangelie hoort, lukt me niet uit mezelf, daar heb ik een buitenboordmotor bij nodig en die zoek ik in allerlei vormen van kerkgebeuren, zelfs op de tv, maar vooral in de nonsens parochie van de heilige Andreas aan de Palestinastraat...*

De antwoorden dreigen nu gevaarlijk op elkaar te gaan lijken. Signaal om te stoppen. Gelukkig heeft mijn familie inmiddels begrepen dat de zondagse wandeling ook een uurtje later kan beginnen. Het ijsje na afloop smaakt er niet minder om...!

*Wil Pecasse*

## **Nieuwjaarsbijeenkomst De drie ringen**

Op zaterdag **13 januari** is de jaarlijkse nieuwjaarslezing van De drie ringen. Gast is dan gouverneur Emile Roemer, die in de stijl van Colletgetour geïnterviewd zal worden door Leo Arets. Ook de bezoekers krijgen de gelegenheid vragen te stellen.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Locatie: De Ark, Op de Heugden 23, Landgraaf.

Tijd: 15.00- 17.00 uur.

Kosten: vrije gave.

Aanmelden voor 1 januari bij: [www.dedrieringen.org](http://www.dedrieringen.org).

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van  
10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten  
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:  
043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778  
t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal  
Rob Pauls  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 15 januari 2024. Intenties en kopij voor 20 januari t/m 18 februari graag uiterlijk **2 januari** opgeven.

## AGENDA

### Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### 15 november - 16 januari

Expositie Riet Peters

### Woensdag 13 december

19.30 uur: lezing over voedselbos  
Scala, klooster Wittem

### Donderdag 14 december

19.30 uur: Café Mondiaal  
Thema: Schending mensenrechten in Nederland  
Café Pelt, Pancratiusplein 48

### 16 december - 6 januari

Kerstmis voor de ziel: kerststallen, verhalen, kraanvogels vouwen  
Klooster Wittem

### Woensdag 20 december

14.00 uur: zingend op weg naar Kerstmis  
Kloosterkerk Wittem

### Zondag 7 januari

11.00-16.00 uur: Nieuwjaarstreffen  
Caumerbron

### Zaterdag 13 januari

15.00 uur: nieuwjaarslezing De drie ringen  
De Ark, Landgraaf

## **VIERINGEN**

*16 december – 14 januari*

### **Zaterdag 16 december**

18.00 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Pascalle Flekken

### **Derde zondag van de Advent**

#### **Zondag 17 december**

10.30 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Anna Junggebur, Mia  
Lecoeur-Odekerken en voor Miek en  
Sjef Severens (jaardienst)

#### **Zaterdag 23 december**

18.00 uur: woord- en communieviering

### **Kerstavond**

#### **Zondag 24 december**

18.00 uur: kinderviering

20.00 uur: eucharistieviering  
Koor: Sound of Peace and Freedom  
Gebed voor Philibert en Miep van de  
Burgt en Sjef en Corrie Legius (jaar-  
dienst), voor Jacq Zenden en voor Eep  
Homminga (uit dankbaarheid)

### **Eerste Kerstdag**

#### **Maandag 25 december**

10.30 uur: eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep  
Gebed voor Anna Junggebur

### **Tweede Kerstdag**

#### **Dinsdag 26 december**

**10.20 uur:** woord- en communieviering

#### **Zaterdag 30 december**

18.00 uur: woord- en communieviering

#### **Zondag 31 december**

10.30 uur: oudjaarsviering  
Koor: Sound of Peace and Freedom  
Gebed voor Franz Strecker (vw ver-  
jaardag)

Geen viering in de avond

## **Nieuwjaarsdag**

### **Maandag 1 januari**

10.30 uur: eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep

Na de viering: nieuwjaarsborrel

### **Vrijdag 5 januari**

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### **Zaterdag 6 januari**

18.00 uur: woord- en communievie-  
ring

### **Driekoningen**

#### **Zondag 7 januari**

10.30 uur: woord- en communievie-  
ring  
Koor: Luccicante

#### **Zaterdag 13 januari**

18.00 uur: woord- en communievie-  
ring

#### **Zondag 14 januari**

10.30 uur: woord- en communievie-  
ring