



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

december 2024 - januari 2025

---



## Onderweg

Een man en een vrouw gaan langs de wegen  
De lucht is koud, de wind zit tegen  
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen  
En af en toe hoor je haar vragen  
Met zachte stem:

Is het nog ver naar Bethlehem?

Ja, 't is nog ver naar Bethlehem

Opnieuw een jaar van vluchtelingen  
Die schamel langs de wegen gingen  
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen  
Van hongersnoden en van kampen  
En requiem

Is het nog ver naar Bethlehem?

Ja, 't is nog ver naar Bethlehem

Van de verloren Hof van Eden  
Naar de onmogelijke vrede  
Zo trekt de mens over de wegen  
En soms komt hij die ezel tegen  
Met haar en hem

Is het nog ver naar Bethlehem?

Ja

Ja

't Is nog heel ver naar Bethlehem

*Ivo de Wijs*



*Parochiebestuur en  
pastoraal team  
wensen alle lezers een  
gezegende kerst en een  
gezond en gelukkig  
nieuw jaar.*



## **Advent**

De liturgiegroep heeft twee initiatieven genomen voor de komende adventstijd: zij heeft een boekje gemaakt met teksten bij de vier adventszondagen, en er is op drie donderdagen een adventsmeditatie. Het thema van deze advents- en kersttijd is: *veelstemmig licht* (uit het derde couplet van het lied van Huub Oosterhuis: "Licht dat ons aanstoot"). Al onze stemmen worden hoorbaar om met elkaar te komen tot een wereld waar *licht* en *stem* is voor iedereen!

Het boekje ligt vanaf 1 december in de kerk en kan vrij meegenomen worden in voorbereiding op Kerstmis.

Op 5, 12 en 19 december is er om 10.00 uur in de huiskamer een korte adventsmeditatie met na afloop gelegenheid om samen nog wat na te praten bij een kop koffie/thee.

U bent van harte uitgenodigd om het boekje mee te nemen voor (een van) de drie meditaties.

*De liturgiegroep*

## **Kerstvieringen**

Op **24 december**, de vooravond van Kerstmis zijn er twee vieringen. Om 18.00 uur een woord- en communie gezinsviering, waarin het verhaal van de geboorte van Jezus niet alleen met woord en zang wordt verteld, maar waar de kinderen ook actief betrokken worden door een knutselactiviteit.

Om 20.00 uur is er een eucharistieviering, waarin het SoPaF-koor de zang zal ondersteunen. Er zullen vooral veel bekende kerstliederen gezongen worden, zodat u allen van harte kunt meezingen en meebidden.

Op woensdag **25 december** is er om 10.30 uur een eucharistieviering, waarin de cantorgroep de zang zal ondersteunen. Na afloop is er koffie/thee en kerststol en gelegenheid om na te praten.

Donderdag **26 december**, Tweede Kerstdag, is er om 10.30 uur een eenvoudige viering om het bijzondere van het kerstgebeuren, en de consequenties daarvan, nog eens dieper tot ons te laten doordringen.

Van harte welkom bij deze vieringen.



*"Ons doel was en is om van degenen die zelf  
uitgesloten zijn,  
verdedigers te maken van de rechten  
waarvan ze zolang verstoken bleven,  
dat mensen die monddood worden gemaakt,  
voorsprekers zullen worden van  
rechtvaardigheid, vrijheid en broederschap."  
- Joseph Wresinski -*

*Wij wensen u en uw naasten  
prettige kerstdagen en een  
voorspoedig nieuwjaar.  
De mensen van de lokale groep van de  
ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg*

*We wensen iedereen een inspirerend, hoopvol en vredig  
2025*

### **Smartlappen over armoede van de ATD Vierde Wereld**

Op **14 en 15 december** zingen de mensen van de ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg in kasteel Hoensbroek alternatieve smartlappen op het thema armoede.

Zaterdag 14 december aanvang 13.00 uur

Zondag 15 december aanvang 14.00 uur.

## ATD Vierde Wereld wens-/kerstkaarten bestellen

Zoals ieder jaar kunt u bij ATD de Vierde Wereld wens-/kerstkaarten kopen of bestellen. Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, vrienden of anderszins, geeft een sprankje hoop, kennis, liefde, idealisme,



cultuur op plaatsen in de wereld waar armoede heerst. Daarmee draagt u bij aan de zoektocht naar de vrede waar de armsten zo vurig naar uitkijken en houdt u de hoop op een betere toekomst levendig.

De opbrengst is voor straatbibliotheken, werkplaatsen waar mensen een beroep kunnen leren, plekken waar de jongste kinderen

les krijgen terwijl hun ouders begeleid worden en voor andere culturele acties in landen in de hele wereld. Deze kerst- en wenskaarten tonen de verscheidenheid en scheppingskracht van mensen die actief zijn binnen de beweging ATD Vierde Wereld.

Ze zijn gemaakt door families, kinderen en volwassenen, die uiterste armoede kennen en eveneens door mensen die met hen op weg gaan. Daarnaast hebben bevriende kunstenaars werkstukken aangeboden.

Deze en andere kerst- en wenskaarten kosten €1,00 per stuk. Na afloop van de viering op **zondag 15 december** zijn deze vanaf 11.30 uur te koop in de Andreasparchie.



Ze zijn ook te bestellen bij ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg, Marion Braad, Baanstraat 4, 6372 AG Landgraaf, zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl, 06 39 68 12 82.

Ook kunt u ze bestellen via de website [www.atd-vierdewereld.nl/winkel](http://www.atd-vierdewereld.nl/winkel).

## Nieuws van Stichting Taiama-Andreas

Er zijn jongeren die we vanaf het begin (2008) dat we met de jongeren in Kabala, Sierra Leone werken, sponsoren. Een van hen is Abu Dabor; vanaf de eerste klas van de middelbare school volgen we hem en sponsoren we hem, en hij doet het goed. In maart van dit jaar ontmoetten we hem bij een garage in Kabala. Hij is daar in de leer als automonteur. Eigenlijk, zo vertelt hij, wil hij rechten studeren maar daar is geen geld voor. Ook niet via ons gaat dat lukken want de rechtenstudie is voor ons naar verhouding te veel geld om in een kind te investeren. Bovendien moet Abu dan naar de stad waar het bijna onmogelijk is om huisvesting te vinden en te voorzien in je levensonderhoud.



We spreken met de baas van Abu en hij vertelt dat hij de beste leerling is die hij heeft.

We beloven Abu dat als we terug zijn in Nederland, we gaan kijken wat we voor hem als aankomend automonteur kunnen doen.

Begin november vroegen we Abu om een overzicht te maken van wat hij nodig heeft aan gereedschappen zodat hij een start kan maken naar een zelfstandig bestaan. We stuurden hem het benodigde geld



en op 23 november, tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de groep, showde hij trots zijn gereedschapskist aan de anderen. Een stimulans niet alleen voor hem maar ook voor de anderen. Ook met beroepsonderwijs kun je, zeker in de streek waar

de jongeren wonen, een goed bestaan opbouwen.

De kosten voor het gereedschap inclusief een kist bedragen 145 euro.

Op **5 januari** tijdens de viering om 10.30 uur zullen wij meer informatie geven over onze stichting en de jongeren in Sierra Leone.

Wij wensen u fijne feestdagen.

*Marie-José Brounen*

Wilt u de jongeren in Sierra Leone steunen dan kan dat via de QR code in dit bericht.

Meer informatie vindt u op [www.taiama-andreas.org](http://www.taiama-andreas.org).



## Interview Rob Pauls

*Pastor Andreasparochie wordt geestelijk verzorger gevangenis*

In de Protestantse Parkstadgemeente is Rob Pauls vooral bekend van zijn aandeel in de oecumenische diensten die wij minstens twee keer per jaar met elkaar vieren. Daarbij viel, naast zijn Vaalser accent, vooral op dat hij in zijn overwegingen een verrassende, uitdagende uitleg had bij het gelezen Bijbelgedeelte. Die insteek was natuurlijk ook al in de voorbereiding naar voren gekomen. Samen met de grote Bijbelkennis van ds. Joachim Stegink en de inbreng van de andere voorbereiders leverde dat zeer interessante gespreksstof op, waar iedere deelnemer zich bij voorbaat al op verheugde.



Groot was dan ook de teleurstelling bij het horen van het voor ons onverwachte vertrek van Rob Pauls als pastor van de St. Andreasparochie. Hij blijft daar echter vrijwilligerswerk doen, ook in de oecumenische voorbereidingsgroep, maar zal voorlopig niet meer in zulke diensten voorgaan. Sinds half september werkt hij zestien uur per week als geestelijk verzorger in de grootste gevangenis van Nederland, die van Zaandam, met duizend gedetineerden.

### *Uitdagingen geestelijk verzorger gevangenis*

Tijdens het drie uur(!) durende interview legde Rob Pauls zijn visie neer over de huidige situatie van de kerk in het algemeen en van de nabije toekomst van de kerk. Daarbij trok hij onmiddellijk een parallel tussen de gevangenis en de kerken. Je bereikt gedetineerden alleen als je hun taal spreekt. Wát je ook met hen bespreekt, het moet in hun woorden. Anders ben je ze meteen kwijt, ze draaien zich om en vertrekken. Gedetineerden (de meeste zijn jong) zijn anders dan vroeger, weerbarstiger, ze zijn niet opgegroeid in een samenleving van voor iedereen gelijke waarden en normen zoals dat vroeger was. Het gevoel deel uit te maken van de samenleving is helemaal weggeraakt. Des te belangrijker om hen aan te spreken in hun taal. In de gevangenis van Leuven, waar Rob tien jaar geleden stage heeft gelopen, was dat nog heel anders. Veroordeelde zedendelinquenten spraken dezelfde taal, hadden dezelfde waarden en normen als de doorsnee Vlaming. Dat is

nu helemaal veranderd. Het werkt niet als je van hen verwacht dat ze door jouw toedoen weer bij het evangelie en de kerk komen. Nee, door hen serieus te nemen als persoon, zonder ooit hun misdrijf ter sprake te brengen, ontstaat er met elkaar een gelijkwaardig gesprek. En de taal die je daarbij gebruikt is een essentieel hulpmiddel. Openstaan voor hun idee van de kerk is ook belangrijk: als geestelijk verzorger ben je bij hen te gast, niet andersom.

### *Taal huidige kerken*

Rob is bang dat de huidige kerken (rooms-katholieke waarschijnlijk meer dan de protestantse) niet genoeg de taal van de samenleving spreken. Dat is een van de redenen waarom de kerken irrelevant zijn geworden in de samenleving. Als de kerk een taal spreekt die niemand meer begrijpt, haalt de samenleving de schouders op over de kerk. Dat is wat we hebben zien gebeuren. Rob beschouwt het als een evangelische missie, een uitdaging voor de kerken, om die taal van de samenleving onder de knie te krijgen. Daarbij voelt hij zich geïnspireerd door de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, 2:4: "Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander." Voor gebruik in sommige liturgische onderdelen is het vanzelfsprekend om je eigen kerktaal te gebruiken, maar daarbuiten moet je de taal van de mensen in de samenleving spreken. Het is begrijpelijk dat bisschoppen willen vasthouden aan de eenheidstaal van de kerk. Maar, mede dankzij de huidige paus, zou er meer ruimte van onderaf moeten komen om daar variatie in te brengen. Door je lerend op te stellen ten opzichte van andersdenkende mensen kun je zelf ook groeien.

### *Kerk-zijn een avontuur*

Het is Robs overtuiging dat 'kerk-zijn' een avontuur aan het worden is. Want wie kan anno 2024 garanderen dat er over 20 jaar nog traditionele kerkgemeenschappen bestaan? Of ... is er dan iets moois ontstaan als we ons lerend hebben durven openstellen voor andersdenkenden? Het wordt spannend als we proberen in gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan, om elkaars taal te leren spreken, waardoor je de ander ook beter leert kennen. Het kan gaan borrelen en gisten door ons te laten inspireren door andersgelovigen – omgekeerd hen te laten inspireren door ons. Voor Rob is het een voorrecht om daaraan mee te kunnen doen, het geeft hem energie. Dat is voor hem de essentie van 'leven'. Maar hij vindt het niet alleen een voorrecht, maar ook een evangelische plicht van de kerk om daaraan mee te doen.

### *Terugblik op periode St. Andreasparochie*

Op mijn vraag op welke manier zijn werk in de St. Andreasparochie hem geïnspireerd heeft, antwoordt Rob dat het een voorrecht was in een kerkelijke gemeente pastor te kunnen zijn. Volgens hem bestaat er geen baan waarbij je zoveel gelegenheden vindt waar mensen over en weer voor elkaar van betekenis zijn en veranderen, rijker worden. Veel meer dan in een gevangenis met zijn strakke regiem. Maar in de parochie is er een aaneenschakeling van momenten waarin iedereen iets aan elkaars leven toevoegt: pastor en parochianen, wijkbewoners en vluchtelingen. Rob heeft daarom graag huisbezoeken gedaan en was ook actief in de wijk. Door zijn intensieve omgang met vluchtelingen, aan wie hij taallessen gegeven heeft en die hij geholpen heeft een plek in onze samenleving te veroveren, is Rob een ander mens geworden. Hun problematiek in hun thuisland, hun geworstel met inburgering in onze (soms echt niet ideale) samenleving heeft de blik op zijn eigen leven een andere dimensie gegeven. De tragiek van hun bestaan houdt hem 's nachts wel eens uit zijn slaap. Daarnaast heeft hij van de professionele hulpverleners in het vluchtelingenwerk geleerd om via een andere invalshoek naar de situatie van vluchtelingen te kijken.

### *Zeldzame oecumene*

Voor Rob, evenals voor pater Geert Bles en emerituspastor Eline Claassens, is oecumene heel erg belangrijk. Niet alleen op een formele manier, maar ook vanuit het emotionele besef dat we allemaal christenen zijn met dezelfde wortels en met dezelfde voorgeschiedenis. Voor Rob is het een van de belangrijkste dingen in zijn Andreatijd geworden. Het is zeldzaam dat er zo'n diepe emotionele en spirituele band bestaat tussen twee verschillende kerkgemeenschappen als bij de St. Andreasparochie en de Protestantse Parkstadgemeente. Dat moeten we koesteren en bewaren voor de toekomst. Ook als vrijwilliger wil Rob daar graag aan blijven meewerken.

### *Toekomst taak pastoraat St. Andreas*

Rob blijft als vrijwilliger verbonden aan zijn parochie, met als speerpunten de oecumene, de redactie van het parochieblad, de vastenactie, ondersteuning bij wekelijkse voorbereidingen van de vieringen en zijn contacten met vluchtelingen.

### *Dank namens de Protestantse Parkstadgemeente*

Namens onze gemeente spreek ik hier onze dank uit aan alles wat Rob Pauls als officiële diaconale pastor van de St. Andreas ook voor onze gemeente betekend heeft. Dank voor zijn kritische opmerkingen



en invalshoeken die ons aan het denken hebben gezet. Dank nu ook voor zijn zienswijze over een hoopvolle toekomst van onze christelijke kerken. Aan ons de uitdaging om ons wakker te laten schudden en samen de toekomst tegemoet te gaan, door niet vast te houden aan het bestaande, maar de kansen te benutten die voorhanden liggen.

*Ada Hagreis*

*Overgenomen uit Drieluik*

### **Kerstconcert Kerk aan het Templesplein**

Op zondag **8 december** verzorgen Gemengd Koor Parkstad, zangkoor Jokola en het Landgraafs Mannenkoor een kerstconcert in de Kerk aan het Templesplein te Heerlen. Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

### **Pop2000-bijeenkomst**

Vrijdag **27 december** om 19.00 uur is er een Pop2000-bijeenkomst in de Kerk aan het Templesplein. Thema is 'dromen'. Er is popmuziek en ruimte voor stilte en overdenking. Tussen de liederen door worden korte reflecties gegeven, die ingaan op de teksten van de muziek. Na de bijeenkomst kun je gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is welkom op deze avond.

### **Kerst rond 't erf**

Woon-werkgemeenschap de Corisberg organiseert op **15 december** een kerstmarkt met handgemaakte producten, optredens, kinderactiviteiten en warme hapjes.

Van 11.00 tot 17.00 uur, Corisbergweg 1.

Op **19 december** om 20.00 uur wordt op de Corisberg een middeleeuws kerstspel ten tonele gebracht, geïllustreerd met liederen en begeleid door piano.

### **Nieuwjaarstreffen Heerlerbaan in de Caumerbron**

Op zondag **5 januari** organiseert de SBOH wederom een Nieuwjaarstreffen in de Caumerbron voor iedereen die zich verbonden voelt met Heerlerbaan. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn er optredens van het Gemengd Koor Parkstad, Rockkoor Forever Young, het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen en tot slot Los Papas. Ook de Andreas is vertegenwoordigd door de klimaatgroep, die iets zal vertellen over hoe wij daaraan vorm proberen te geven. Iedereen is van harte welkom om elkaar een zalig nieuwjaar te wensen.

## Een indoor-kribkestocht in Klooster Wittem

Ook dit jaar zijn er weer kerststallen te zien in Klooster Wittem. In en rond ontmoetingsruimte Scala staan er verschillende: grote en kleine, klassiek en eigentijds. U kunt er met een route in de hand langs lopen. Zo wordt het een soort kribkestocht binnenshuis. Maar u kunt ook gewoon wat rondwelen en bekijken wat u aanspreekt. Een blikvanger is in ieder geval de grote kerststal van met stof geklede beelden die ooit de kapel van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen sierde.



De kerststallen staan opgesteld van zaterdag **21 december 2024 t/m**

zondag **5 januari 2025**. Ze zijn in deze periode dagelijks te bekijken van 9.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Zoals altijd kunt u in het pelgrimsoord een kop koffie of thee drinken en in de kersttijd ook warme chocolade. En op enkele dagen zijn er wafels te koop.

## Vierseizoenenwandeling vanuit Klooster Wittem

*natuur op de grens van seizoenen*

Ieder seizoen heeft zijn eigenheid en charme. Altijd is er wat anders te zien.

Hoe zit dat op de grens van seizoenen? Wat is er nog over van het vorige, wat is er al te zien van wat komt? Op **21 december** kijken we naar de laatste sporen van de herfst en de aankondiging van de winter. Samen met een vrijwilliger van het IVN maken we een ommetje van ca. 5 km met uitleg en enkele bezinningsmomenten. Goed wandelschoeisel is noodzakelijk en er zijn flinke hoogteverschillen te overbruggen.

Datum: zaterdag 21 december 2024, 13.30-16.30 uur.

Deelname kost 3 euro.

Aanmelden via [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda) of 043 450 17 41.

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 574 03 78

Voor uitvaarten  
Eline Claassens: 06 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:  
043 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778  
t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal  
Rob Pauls  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 13 januari 2025. Intenties en kopij voor 18 januari t/m 9 februari 2025 graag uiterlijk **31 december**.

## AGENDA

### Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### 27 oktober – 6 januari

Expositie Rik Jegerings

### Zondag 8 december

15.00 uur: kerstconcert  
Kerk aan het Templesplein

### Donderdag 12 december

10.00 uur: korte adventsmeditatie  
Huiskamer Andreaskerk

19.30 uur: Café Mondiaal  
Café Pelt, Pancratiusplein

### Zaterdag 14 december

13.00 uur: alternatieve smartlappen  
Kasteel Hoensbroek

### Zondag 15 december

11.00-17.00 uur: kerstmarkt  
Corisbergweg 1

14.00 uur: alternatieve smartlappen  
Kasteel Hoensbroek

### Donderdag 19 december

10.00 uur: korte adventsmeditatie  
Huiskamer Andreaskerk

20.00 uur: kerstspel  
Corisbergweg 1

### Vrijdag 27 december

19.00 uur: Pop2000-bijeenkomst  
Kerk aan het Templesplein

### 21 december t/m 5 januari

9.00-17.00 uur: kerststallen in Klooster Wittem

### Zondag 5 januari

14.00 – 17.00 uur: nieuwjaarstreffen  
Caumerbron

### Dinsdag 7 januari

10.30 uur: synodale vrouwengroep

## **VIERINGEN**

*14 december - 12 januari*

### **Zaterdag 14 december**

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Pascalle Flekken

### **Derde zondag van de advent**

#### **Zondag 15 december**

10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Door Scholten

### **Zaterdag 21 december**

18.00 uur: woord- en communieviering

### **Vierde zondag van de advent**

#### **Zondag 22 december**

10.30 uur: woord- en communieviering

### **Kerstavond**

#### **Dinsdag 24 december**

18.00 uur: gezinsviering

20.00 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Eep Homminga en overleden ouders Miep en Philibert van de Burgt en Corrie en Sjef Legius (jaardienst)

### **Eerste Kerstdag**

#### **Woensdag 25 december**

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

### **Tweede Kerstdag**

#### **Donderdag 26 december**

10.30 uur: viering

### **Zaterdag 28 december**

18.00 uur: woord- en communieviering

### **Zondag 29 december**

10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Joke de Munter

### **Oudejaarsavond**

#### **Dinsdag 31 december**

18.00 uur: oudjaarsviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

### **Nieuwjaarsdag**

#### **Woensdag 1 januari**

10.30 uur: eucharistieviering

Na de viering: nieuwjaarsborrel

### **Vrijdag 3 januari**

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### **Zaterdag 4 januari**

18.00 uur: woord- en communieviering

### **Driekoningen**

#### **Zondag 5 januari**

10.30 uur: woord- en communieviering

Met St. Taiama-Andreas

Gebed voor Joke de Munter (vw. Verjaardag)

### **Zaterdag 11 januari**

18.00 uur: woord- en communieviering

### **Zondag 12 januari**

10.30 uur: woord- en communieviering

---

### **Overleden**

*27 oktober 2024*

Joost Goessens

*18 november 2024*

Wil Pécasse

---