



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

FEBRUARI - MAART 2024

Bij de veertigdagentijd

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft,
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.

Uit: 'Jaarringen' van Greet Brokerhof-van der Waa

Vastenactie 2024

Agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia

Ook dit jaar zetten de parochies van Heerlen-Zuid en enkele parochies van het dekenaat Kerkrade zich in voor het project agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia, als onderdeel van de Vastenactie met het thema "Leven in een veranderende wereld". Geleid door de paters Spiritijnen, richt het project zich op de verdere groei van een modelboerderij.

Dankzij de steun in 2023 heeft het initiatief van een zelfvoorzienende modelboerderij in Mombassa aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het voedselbos, met jonge fruitbomen zoals mango's, avocado's en citrusvruchten, is een levendig voorbeeld van biodiversiteit en duurzaamheid, dat geleidelijk evolueert naar een veerkrachtig ecosysteem.



Het voedselbos zal worden uitgebreid met notenbomen, medicinale planten en struiken, terwijl er ook investeringen worden gedaan in pluimvee, dat bijdraagt aan voedselproductie, bemesting en plaagbestrijding. Daarnaast worden middelen ingezet voor infrastructuurverbetering en educatieve programma's om gemeenschapskennis over duurzame landbouw te vergroten.

Voor meer informatie en om bij te dragen, bezoek de website van het Missionair Overleg Parkstad. Voor de verdere ontwikkeling en groei van de modelboerderij is een bedrag van 11.000 euro nodig. Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiesecretariaat bisdom Roermond onder vermelding van projectnummer 2022-089, of via de collectebussen in de diverse kerken.

Tijdens de vastentijd worden er in Heerlen-Zuid twee activiteiten georganiseerd om de agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia, te ondersteunen:

Infoavond

Op dinsdag **27 februari** 2024 vindt vanaf 19.30 uur een informatieve avond plaats in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk Heerlerbaan, gelegen aan Dr. Clemens Meulemanstraat 1 in Heerlen. Deze avond biedt niet alleen inzicht in het project in Kenia, maar zal ook de betekenis van het hongerdoek "Wat is heilig voor ons?" belichten.

Vastenactie-wandeltocht

Op zaterdag **16 maart** 2024 staat de Vastenactie-wandeltocht gepland. De tocht begint om 11.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan. De route van ongeveer 5 kilometer omvat een tussenstop in de Annakerk, waarna de pelgrims rond 13.00 uur terugkeren naar Heerlerbaan. Deelnemers worden vanaf 10.30 uur verwacht bij de St. Josephkerk voor vertrek. Bij de Annakerk wordt een bezinningsmoment gehouden en bij terugkomst in de St. Josephkerk staat er soep en een broodje klaar voor alle deelnemers.

Deze initiatieven benadrukken het belang van gemeenschapsbetrokkenheid en ondersteuning bij het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken in Kenia. Het zijn kansen voor betrokkenheid en bewustwording binnen de lokale gemeenschap, terwijl ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een wereldwijd streven naar ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid.

In de Andreaskerk zal in de viering van zondag **17 maart** aandacht worden besteed aan het Vastenactieproject.

Presentatieviering 10 maart

In januari zijn zes communicantjes van dit jaar begonnen met hun voorbereiding. Elke maandagmiddag komen ze bij elkaar. Op zondag 10 maart willen zij zich voorstellen aan de parochianen. Hun foto's komen dan op te hangen, zodat iedereen kan zien wie dit jaar in onze parochie hun eerste heilige communie zullen doen. Tijdens deze viering zullen ook twee kinderen gedoopt worden.

Na afloop zullen de kinderen (versierde) cupcakes verkopen in het kader van 'samen delen' voor de Vastenactie.

Van harte welkom allemaal.

Parochiedag 13 april

Op zaterdag 13 april is van 14.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse parochiedag. Dan willen we samen praten en zingen. Praten over onze parochie en kerk (over het thema leest u meer in het volgende parochieblad). En onder leiding van Henk Koonen willen we samen een of twee nieuwe liederen oefenen. We hopen zo een gezellige mix te maken van ontmoeting, gesprek en zang. Hopelijk komt u met velen. Reserveert u alvast de datum?

Andreas is Groene Kerk geworden!

Sinds begin van dit jaar is de Andreas een Groene Kerk. Dat wil zeggen, we hebben ons aangesloten bij het netwerk GroeneKerken, een project van Kerk in Actie van de PKN. In Limburg zijn er nu drie van zulke kerken. "We zien", zegt GroeneKerken, "dat God van Zijn prachtige schepping houdt. We zien wat wij de wereld aandoen door ons verlangen naar meer, meer, meer. Zijn schepping zucht. Wij zien een kerk die vaak weinig oor daarvoor heeft uit angst, drukte, ongelof, onmacht of lauwheid... Wij geven stem aan Gods schepping en zuchten met haar mee. We bieden perspectief, bondgenoten en concrete tools om te veranderen en in beweging te komen zodat jouw kerk of geloofsgemeenschap een bron van hoop wordt. Wij worden steeds meer een profetische stem voor kerk en maatschappij en een gids naar praktische verandering. Zo zijn wij dé inspiratiebron voor groen geloven in een netwerk van kerken."

De klimaatgroep heeft ervoor gezorgd. Er is vorig jaar veel voorwerk voor gedaan. Er moest toen nog aan een reeks voorwaarden worden voldaan. Inmiddels is dat veranderd. GroeneKerken ziet zich niet meer als een organisatie met leden maar wil faciliterend optreden en initiatieven aan de mensen overlaten. Ze geven een 'gereedschapskist' waarmee je aan de slag kunt; je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Maar je moet wel zelf aan het werk. De verantwoordelijkheid ligt bij jou!

De Andreas heeft dat nu gedaan. De afgelopen twee jaar is er al veel bereikt. Bovenaan de lijst prijken de zonnepanelen die we hebben kunnen plaatsen dankzij de vele donaties van parochianen. Een geweldige opsteker voor onze parochie. Maar er zijn ook minder opvallende acties geweest. Naast de klimaatgroep heeft Dolf met zijn groepje vrijwilligers een groot aandeel in de totstandkoming van onze Groene Kerk gehad – zonder zijn en hun, zeg maar gerust visionaire, ambitie en niet-aflatende inzet zou het allemaal niet gebeurd zijn. We zijn dus op de goede weg. Nu elk jaar een stapje zetten, elk jaar iets doen voor het klimaat, om ons scherp te houden en ons ervan bewust te blijven dat de aarde "zucht en lijdt", dat is het streven. Of het de aarde redt, weten we niet. Maar we hebben niet werkeloos toegekeken. En dat telt!

Rob Pauls



Verduurzaming en energieverbruik parochiehuis en kerk

De afgelopen jaren heeft ook ons parochiegebouw te maken gehad met stijgende energiekosten. Buiten alle negatieve effecten van het gebruik van energie op het milieu zijn alsmaar stijgende kosten een aanslag op onze financiële huishouding. Met veel inzet en werk is er de afgelopen jaren moeite gedaan om te verduurzamen, zuinig en slim met energie te zijn en gebruik te maken van energie opgewekt door onze zonnepanelen. Dat wil niet zeggen dat de kosten van energie minder zijn geworden want de prijzen zijn exorbitant gestegen. Maar de resultaten van het mindere gebruik mogen er zijn!

	2021	2022	2023
Electra	3683kwh	3646kwh	2062kwh
Gas	5802m ³	4405m ³	3517m ³

We gaan de komende jaren door met verduurzaming en aanpassingen.

Namens het parochiebestuur een speciaal woord van dank voor Dolf en de vrijwilligers die hem meegeholpen hebben met het realiseren van deze mooie resultaten.

Hans Fokkens

Lezing: vegetarisme en de wereldgodsdiensten

Veel godsdiensten hebben voorschriften over het gebruik van voedsel, en een van die voorschriften kan zijn: geen vlees, of zelfs helemaal geen dierlijke producten, dus ook geen ei, kaas of melk. De katholieke traditie kent vastendagen waarop geen vlees gegeten werd of wordt (wel vis trouwens). Het bekendste is de veertigdagentijd (vroeger 'de vasten' genoemd), de tijd van carnaval tot Pasen. Maar in kloosters wordt het hele jaar door op vrijdag geen vlees gegeten.

De islam, het judaïsme, boeddhisme en hindoeïsme hebben ook dit soort 'spijswetten'. Waar komt dit vandaan? Wat zit erachter? We volgen het vegetarische spoor terug van verschillende wereldgodsdiensten. We gaan op zoek naar een 'ecologie van genade'. Een lezing door Rasa de Zanger, medewerkster van Klooster Wittem.

Woensdag **6 maart** 2024 van 19.30 tot 21.30 uur.

Entree: vrije gave.

Aanmelding via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 - 450 17 41.

Steun aan moskee Nour

Drie weken geleden werd Heerlen opgeschrikt door het bericht dat de moskee bij het station met racistische leuzen was beklad. De verontwaardiging was groot. Een aantal kerkgenootschappen heeft samen hun steun aan de moskee betuigd en op vrijdagmiddag 9 februari de moskee bezocht. Deken Hans Bouman en dominee Joachim Stegink van de PKN overhandigden bloemen en een kaart, met daarop de namen van het dekenaat Heerlen, de Protestantse Parkstadgemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Limburg, Leger des Heils (Treebeek), Evangelische gemeente Gods (Brunssum) en de Raad van Kerken.



De tekst op de kaart: "We hebben in de pers gelezen over het vandalisme en de racistische leuzen die op de ingang van uw moskee zijn geschreven. Met de bloemen en deze kaart willen we onze verontwaardiging en afschuw met u delen. Geen enkele reden kan soortgelijke handelingen rechtvaardigen. Vanuit welke religie wij mensen God ook aanroepen, we houden vast aan ons geloof in God, die ons mensen oproept om vreedzaam en respectvol samen te leven."

Rob Pauls

Lezingencyclus moderne mystici

In februari start in Klooster Wittem een cyclus van vier lezingen over mystiek in de moderne tijd, verzorgd door vrijwilliger Jos Simons. Hij bespreekt het leven en werk van drie mystici uit de 20^e eeuw: de Engelse dichteres Evelyn Underhill, de Franse linkse activiste Simone Weil en de Nederlands-Joodse dagboekschrijfster Etty Hillesum. Ondanks grote onderlinge verschillen zijn er parallellen tussen deze vrouwen. Bijvoorbeeld dat ze alle drie als niet-gelovige starten, maar op een bepaald moment in hun leven gefascineerd raken door mystiek, d.w.z. een diep gevoelde innerlijke verbondenheid met de bron van het leven, met God.

Data: **22 februari, 14 maart, 4 april en 18 april**, steeds om 19.30 uur.

Entree: vrije gave. De lezingen zijn afzonderlijk te volgen.

Graag aanmelden: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 - 450 17 41.

Vertrouwen

Lezing Joep de Jong

Goed beschouwd is vertrouwen hét smeermiddel van een samenleving. Je vertrouwt erop dat je bakker en slager zuivere ingrediënten gebruiken, dat onbespoten groenten werkelijk onbespoten zijn, dat je garage geen goede onderdelen uit je auto sloopt en dat je briefje van 50 niet vals is. Dat er schoon water uit je kraan komt en groene stroom uit je stopcontact. Je belooft elkaar trouw in een relatie, terwijl je tegelijkertijd weet dat eindeloos veel relaties ten gronde gaan aan ontrouw. Een huwelijk heet niet voor niets trouwen. Als het goed is, kunnen je kinderen erop vertrouwen dat je ze door het leven blijft coachen. Je kunt trouw blijven aan je wezenlijke inzichten. Je vertrouwt erop, dat de wereld, de kosmos en het mensdom niet helemaal mesjogge in elkaar steken. Dat je een diep verstopte, zuivere kern hebt waarin je je kan terugtrekken en waaraan je je kan laven. Je kunt vertrouwen op je bewustzijn, je ziel, je inzichten, je wezen, omdat die er gewoon zijn. Je vertrouwt erop dat je bewustzijn je nooit in de steek laat, zelfs tijdens het sterven.

Dit is het thema van de volgende bijeenkomst in de Andreaskerk op woensdag **21 februari** om half acht 's avonds. Van de deelnemers wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

We gaan samen vertrouwen, wantrouwen, trouw en ontrouw exploreren en we gaan onderzoeken hoe we trouw kunnen blijven aan onze diepste inzichten.

Tot ziens op 21 februari en hartelijke groet van
Marcel Mollink
Joep de Jong

Ontbijten met de burgemeester

Op 20 januari 2024 hadden mensen van de lokale groep ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg een ontbijt met de burgemeester, de wethouder van sociale zaken en raadsleden van de gemeente Heerlen in het Corneliushuis, Heerlerheide. Je kon je buikje rond eten, het was allemaal prima verzorgd. Het ontbijt was georganiseerd door Schunck in het kader van het plan Heerlen-Noord.

Er waren ook ongeveer vijftig mensen aanwezig vanuit de wijk. Na het ontbijt werd burgemeester Roel Wever geïnterviewd. Hij vertelde hoe trots hij is op de Heerlense bevolking en met name op die van Heerlerheide, waar een rijk verenigingsleven is. Na de mijnsluitingen is het

bergafwaarts gegaan, waar we vandaag de dag nog de zure vruchten van plukken, maar toch laten we ons niet klein krijgen. Er gebeuren mooie dingen in Heerlen. Er liggen hier heel veel kansen qua scholing, grensoverschrijdend samenwerken, maar daar zijn middelen en aanpassingen van wet en regelgeving (ook op Europees niveau) voor nodig. Daarvoor lobbyen we in Den Haag, we vinden dat het rijk moet investeren in Heerlen/Parkstad. Het is ons wel gelukt om een regio-deal te sluiten, maar dit is maar voor 2 à 3 jaar, waardoor we maar incidentele middelen ter beschikking hebben. Het zou beter zijn als we voor de duur van 20 jaar een regeling zouden krijgen om middelen en mogelijkheden te realiseren om de armoede van generatie op generatie op te lossen. Van de 20 gemeenten in Nederland waar de armoede het hoogst is, staat Heerlen op de eerste plaats. Ook vindt hij dat het ziekenhuis in Heerlen een volwaardig ziekenhuis moet blijven, daar, door de armoede, een groot percentage van de bevolking niet gezond kan leven.

In de zaal zitten enkele mensen die een positieve invloed hebben op de wijk en van onderop hun best doen om een gemeenschap te vormen. De voetbalvereniging Groene Ster heeft 124 elftallen van groot tot klein. Hier telt dat elk kind kan meedoen; stichting Leergeld ondersteunt. Mensen van de wijk worden door o.a. de klimaatburgemeester bewust gemaakt hoe op energie te bezuinigen. Er is een moestuin voor de mensen in de wijk. Het is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek en dans. Ook de bibliotheek op Heerlerheide is een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor informatie en om in gesprek met elkaar te gaan.

Na deze gesprekken wordt het tijd om te speeddaten met raadsleden, wethouder en burgemeester. We krijgen 4 minuten de tijd om met een van hen te spreken en dat maal 4 rondes. Met z'n zevenen stormen we er op af en het lukt ons met iedereen te spreken. De meesten van ons hebben gesproken over de ATD Vierde Wereld en generatiearmoede. Een voorbeeld van de speeddate was het gesprek over het werken met een Wajonguitkering, waarbij de begeleiding heel slecht was, waardoor er geen vaste aanstelling kwam. Een van de raadsleden zou zich daar extra voor inzetten om voor de Wajongers de situatie te verbeteren.

We hebben iedereen uitgenodigd voor de 17 oktoberviering.

Marion, Hilly en Mariëtte

Mediteren met de passie – ademen met passie in Welten

Na de gezellige drukte van Carnaval nemen velen de tijd voor rust en bezinning. In de veertigdagentijd voor Pasen organiseren we in Welten verdiepingsbijeenkomsten die christelijke spiritualiteit en Indiase meditatie combineren. Met deze unieke combinatie willen we, met beide benen op de grond, dichterbij onze Bron komen.

Na een cyclus vorig jaar op de Heerlerbaan, gaan we dit jaar 'Putten uit de Passie' in Welten aan de hand van het gelijknamige boek van Jacques P.G. Janssen, parochiaan van het cluster Heerlen-Zuid. In een aantal bijeenkomsten overwegen we Bijbelse staties uit het lijdensverhaal (Kruisweg) van Jezus in het hier en nu. Daarbij maken we gebruik van Indiase ademhalingsmeditatie die ook gebruikt wordt in de streek van herkomst van kapelaan Taison.

Je wordt uitgenodigd tot inkeer in jezelf, tot inspiratie uit het lijdensverhaal van Christus voor ons leven in het hier en nu, en tot het delen van je overwegingen met anderen. Hoe gaan wij zelf om met zaken als verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, vertrouwen, mededogen, liefde, verzoening? De bedoeling is dat het laagdrempelig is en dat er een veilige, vertrouwde omgeving is.

Praktisch

- De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van Welten (Welterkerkstraat 3, Heerlen) op de dinsdagavonden tussen carnaval en Pasen om 19.45 uur: 20, 27 februari, 5, 12, 19, 26 maart.
- Naar keuze kan men losse bijeenkomsten bijwonen (één, enkele, allemaal, het staat eenieder vrij). De eerste avond zal er wat meer uitleg en achtergrond gegeven worden.
- De bijeenkomsten duren ca. anderhalf uur (eventueel uitloop van 15 minuten). De laatste bijeenkomst van 26 maart is een kruisweg van de 14 Bijbelse staties en duurt ca. 45 minuten.
- Deelname is gratis.
- Optioneel kan men het boek bestellen bij boekscout.nl of boekhandel.
- Meer informatie bij Jacques Janssen (Jacques.Janssen@gmail.com) of kapelaan Taison (kapelaan@rkheerlen.nl).

Wandel voor een ander *In de veertigdagentijd*

Elke woensdagmorgen van Aswoensdag tot Pasen maakt pater Henk Erinkveld een wandeling in de omgeving van Wittem. Iedereen die mee wil wandelen is welkom. De eerste wandeling is op Aswoensdag, **14 februari**.



Wie wil kan er een sponsortocht van maken voor de Vastenactie, dit jaar voor kleine boeren in Zimbabwe. Koop in dat geval bij de kloosterreceptie een sponsorkaart voor € 10 (bedrag gaat geheel naar de Vastenactie) waarop u na elke wandeling een pelgrimstempel kunt laten zetten. Maar ook zonder sponsorkaart kunt u meewandelen.

Elke week gaat de tocht naar een 'heilig plekje' (kapelletje, kerk of wegkruis) en langs een andere route weer terug. Steeds staat ter bezinning een van de 'werken van barmhartigheid' centraal (de hongerigen voeden, de naakten kleden, de zieken bezoeken, etc.).

De tocht begint om 8.00 uur met het morgengebed in de Clemenskapel van Wittem (maar op Aswoensdag een eucharistieviering met askruisje). Daarna wordt samen ontbeten (zelf een boterham meenemen – koffie/thee is beschikbaar) en gaan de pelgrims samen op weg. Rond 12.30 uur bent u terug in Wittem.

Maak uw eigen kruisje

Wie meer meditatief-creatief bezig wil zijn, kan op woensdagmiddag in de veertigdagentijd in Klooster Wittem kleine kruisjes maken. Er liggen kartonnen repen, waarvan een kruis gemaakt kan worden. De rechte 'balk' kan versierd worden en de dwarsbalk beschreven met een bede, een naam, een voornemen, enz. deze kruisjes worden daarna op een groot kruis gehangen. Woensdag, 14.00-16.00 uur.

Kijk voor meer activiteiten van het Klooster Wittem op www.kloosterwittem.nl.

AGENDA

Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Dinsdag 20 februari

19.45: Putten uit de Passie
Pastorie van Welten

Woensdag 21 februari

8.00 uur: wandel voor een ander
Klooster Wittem

14.30: maak een kruisje
Klooster Wittem

19.30 uur: lezing Joep de Jong
Vertrouwen
Andreaskerk

Donderdag 22 februari

19.30 uur: lezing Jos Simons
Evelyn Underhill
Klooster Wittem

Vrijdag 23 februari

14.00 uur: vuilnis rapen
Vertrek bij Andreaskerk

Maandag 26 februari

20.00 uur: ouderavond communican-
ten

Dinsdag 27 februari

19.30 uur: infoavond Vastenactie
St. Josephkerk

19.45: Putten uit de Passie
Pastorie van Welten

Woensdag 28 februari

8.00 uur: wandel voor een ander
Klooster Wittem

Dinsdag 5 maart

19.45: Putten uit de Passie
Pastorie van Welten

Woensdag 6 maart

8.00 uur: wandel voor een ander
Klooster Wittem

19.30 uur: vegetarisme en de we-
reldgodsdiensten
Klooster Wittem

Dinsdag 12 maart

19.45: Putten uit de Passie
Pastorie van Welten

Woensdag 13 maart

8.00 uur: wandel voor een ander
Klooster Wittem

Donderdag 14 maart

19.30 uur: lezing Jos Simons
Simone Weil
Klooster Wittem

Zaterdag 16 maart

11.00 uur: *Vasten-wandeltocht*
Vertrek bij St.-Josephkerk

Dinsdag 19 maart

19.45: Putten uit de Passie
Pastorie van Welten

Woensdag 20 maart

8.00 uur: wandel voor een ander
Klooster Wittem

Vrijdag 22 maart

14.00 uur: vuilnis rapen
Vertrek bij Andreaskerk

Zaterdag 13 april

14.00 uur: parochiedag

Zondag 14 april

14.30 uur: concert Paul van Loo

Meer informatie over deze laatste
twee activiteiten vindt u in ons vol-
gende parochieblad.

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
t.n.v. Parochie H. Andreas

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 18 maart. Intenties en kopij voor 23 maart t/m 14 april graag uiterlijk **4 maart** opgeven.

VIERINGEN

24 februari – 17 maart

Zaterdag 24 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 25 februari

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor Tom Verschueren (jaardienst en vw. verjaardag), Jacques Raumanns en Michel Joosen (vw. verjaardag vader)

Vrijdag 1 maart

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 2 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Pascalle Flekken (vw. verjaardag)

Zondag 3 maart

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Alex Toussaint (zeswekendienst)

Zaterdag 9 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10 maart

10.30 uur: presentatieviering communicanten

Zaterdag 16 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Ben Dassen (vw verjaardag)

Zondag 17 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

Overleden

24 december 2023

Thérèse Willems-van Loo

12 januari 2024

Alex Toussaint