

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

februari - maart 2025

Hij wil zijn bij mensen.
Zo luidt de Naam.

In diepe dalen op hoge vlakten
aan rivieren van tranen.

Waar wij Hem roepen, zingen
dáár zal Hij zijn.

In Sion wordt Hij geroepen
door vertwijfelde stemmen.

Dáár staat de Tent der Ontmoeting
dáár vertoeven zijn woorden

Dáár is Hij begonnen, dáár,
voor alle volken bereikbaar.

Ik hoorde in vreemde talen:
dáár zijn ook wij geboren.

En ik wist en beaamde
dáár ontspringt mijn bron.

Huub Oosterhuis

Dit gedicht staat in de bijdrage van pater Geert Bles in het gedenkboek ter gelegenheid van het afscheid van het kerkgebouw De Ark.

De nieuwe bisschop op bezoek

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout is de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Hij maakt een kennismakingsronde door de provincie Limburg langs de diverse dekenaten.



Op 22 januari deed hij het dekenaat Heerlen, waartoe de Andreasparochie behoort, aan. Daar wij als Vierde Wereldbeweging elke woensdag bijeen komen in de huiskamer van de Andreas, waren wij met een aantal mensen van onze groep ook uitgenodigd, samen met de diverse andere diaconale

groepen van de parochie, zoals de Amazonegroep, Taiama-Andreas, Nederlands voor asielzoekers, de klimaatgroep, de gastvrouwen, het pastoraal team en uiteraard Geert Bles, de pastor, die van begin af aan iedereen gestimuleerd heeft om deze parochie mee te vormen en te dragen.



Het was een ontspannen en gezellige ontmoeting. Het was interessant te horen waar iedereen zich zo mee bezighoudt en hoe waardevol en betekenisvol dit is voor een ieder. Met recht mogen we trots zijn op al die parochianen die zich zo belangeloos en met veel betrokkenheid inzetten.

Onze groep van de Vierde Wereld is in de loop der jaren onderdeel geworden van deze parochie. We voelen ons hier welkom, veilig en thuis en zeker ook zeer gewaardeerd. Voor de mensen die in armoede leven, is het belangrijk om zo'n plek te hebben. Ze worden gezien, gehoord en begrepen, dat sterkt hen in hun dagelijks leven.

Bisschop van den Hout stelde zichzelf uiteraard ook voor. Hij vertelde dat hij geboren is in de regio Tilburg als oudste in een Brabants



gezin van drie kinderen. Hij groeide op ten zuiden van Tilburg in een familie met een agrarische achtergrond. Hij koos voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in 's-Hertogenbosch. Maar na het afronden van deze opleiding besloot hij gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Hij volgde de priesteropleiding aan het Sint-Jans-

centrum in 's-Hertogenbosch. In 1993 werd hij tot priester gewijd. Hij vertelde ook dat hij een studie heeft gedaan aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Voordat hij bisschop werd in Roermond was hij al een aantal jaren bisschop in Groningen-Leeuwarden.

Hij luisterde geïnteresseerd naar wat een ieder vertelde over wat hen beweegt om zich voor deze parochie in te zetten. Hij vond het fijn om kennis te maken met de mensen van de Andreas, de diverse diaconale groepen en met ons. Helaas was het bezoek te kort, maar hij heeft een goede indruk kunnen krijgen van deze parochie. Het was een waardevolle ontmoeting.

Marion Braad

Aswoensdag

Op Aswoensdag **5 maart** luiden wij ook dit jaar weer samen met de Protestantse Parkstadgemeente het begin van de veertigdagentijd in. Er gebeurt in de wereld zoveel, en bij velen in onze gemeenschappen en ook in ons eigen leven, dat er aanleiding en reden genoeg is voor momenten van stilte en bezinning en om na te denken over boete. Wij doen dat in de Andreaskerk, aanvang van de viering om 19.00 uur.

Kruisjes in de Mariakapel

Heel wat namen op de herdenkingskruisjes voor overledenen in de Mariakapel zijn nauwelijks nog leesbaar. Wilt u graag dat de naam van uw partner of familielid op het kruisje wordt vernieuwd, geef dat dan door aan Eline Claassens. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Collecte vastenactie 2025

Op **9 maart**, de eerste zondag van de vasten, collecteert de Andreas voor een project van Vastenactie in Kenia. Het is het laatste jaar van een project van de paters Spiritijnen in Kenia met een looptijd van drie jaar dat door drie parochies in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf wordt ondersteund.

In de afgelopen twee jaar is een begin gemaakt met de bouw van een ecologische modelboerderij met kippen, varkens, gevarieerde gewasenteelt, een voedselbos, natuurlijke bemesting en wateropvang. De boerderij krijgt ook een didactische functie voor de boeren in de dorpen in de omgeving om te leren hoe met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan. Het project vordert volgens plan en de boerderij kan, als alles naar wens verloopt, na drie jaar op eigen benen staan. Van harte aanbevolen.

U kunt ook doneren via onze bankrekening NL97 ABNA 0514602341 t.n.v. Parochie H. Andreas o.v.v. Vastenactie 2025.

Op zaterdag **5 april** is er een pelgrimstocht naar Museum de Schat van Simpelveld. Meer informatie volgt in het volgende parochieblad.

Kerkbalans 2025

In het vorige parochieblad heeft al een oproep gestaan voor het meedoen met de kerkbijdrage. Nogmaals van harte aanbevolen.

U bepaalt zelf hoeveel u bijdraagt. Het bisdom heeft als richtbedrag vastgesteld 1 procent van het netto-inkomen met een minimum van 140 euro per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL21 ABNA 0577627325 t.n.v. Parochie H. Andreas o.v.v. 'kerkbijdrage'.

Als de financiële cijfers van 2024 bekend zijn kunnen we zien of onze oproep in 2024 een verhoging van inkomsten heeft opgeleverd. Dat duurt echter nog even. Als de cijfers er zijn, zullen wij u daarover informeren en daarover met u in gesprek gaan.

Doe mee en help onze parochie levensvatbaar te blijven!

Parochiebestuur en pastoraal team



Opbrengst kerstcollectes

Na de kerstvieringen op 24 en 25 december zijn deurcollectes gehouden. Daarbij is voor de diaconie van de parochie € 222,52 gedoneerd, en voor het Vlotteam € 670,11. Iedereen bedankt voor de mooie bijdrage.

Nieuws van de klimaatgroep

Als klimaatgroep blijven wij ook dit jaar actief bezig om bewustwording te stimuleren over de invloed die de opwarming van de aarde heeft op de mensen, de dieren, de planten en de aarde. Wij gaan door met het verzorgen van lezingen die verband houden met klimaatverandering.

Vorig jaar hebben wij in de vastentijd stilgestaan bij het vlees dat wordt gegeten, hoeveel dieren daarvoor elke dag geslacht worden en de milieuschade die door de intensieve veehouderij ontstaat.

Dit jaar willen wij in de vastentijd onze aandacht richten op consumeren. Wij denken dan o.a. aan geen nieuwe spullen kopen en/of minder of geen kleding kopen in deze 40 dagen. De productie van een nieuw product, zoals een kledingstuk, elektrisch apparaat of meubel, kost veel energie, en ook bij het vervoer van het product wordt er CO₂ uitgestoten. Geen overbodig voedsel of drank kopen en vooral streekproducten kopen. Minder de auto gebruiken en wat meer fietsen of lopen.

Deze acties zijn goed voor het milieu en het is gezond voor onszelf. Daarnaast houden wij ook nog enkele euro's over en hiermee kunnen wij mogelijk iemand die het financieel moeilijk heeft, ondersteunen. Ook is het fijn om goede, houdbare voedingsmiddelen in de buurtkast te leggen. Of als iets over is, kunnen wij dat via de parochie aan iemand geven die het financieel moeilijk heeft.

In de vieringen in de paastijd willen wij daar aandacht aan besteden door mensen hun ervaringen over consumeren te laten delen met de aanwezige parochianen.

Wij blijven elke maand, op de laatste vrijdag van de maand om 14.00 uur straatvuil opruimen en natuurlijk bent u welkom om dan te komen helpen.

De boekentip: Henk Smeijsters - *Hoe word ik een beter mens? Wie graag wil lezen, kan hier veel inspiratie vinden om anders te gaan leven.*

Namens de klimaatgroep:

Marij Spierts, Eline Claassens, Marcel Mollink en Math Gulpers

Werkgroep lectoren

Zoals u hebt gemerkt, zijn we dit jaar gestart om elke maand een van onze werkgroepen wat nader aan u voor te stellen, soms tijdens een viering, soms met alleen een stukje in het parochieblad. Voor de werkgroep lectoren geldt allebei. Tijdens het weekend van 25 en 26 februari verzorgen zij de viering. En tijdens de voorbereiding van deze viering hebben we met elkaar ook gesproken over hoe men erbij is gekomen en de motivatie om dit te (blijven) doen.

De meesten werden door iemand aangesproken: Mimi bijv. door Eline; Odile door Rob. Zuster Mariet wordt meerdere keren genoemd als degene die o.a. Hans, Brenda en Samanta als lector heeft 'geworven' en enthousiast gemaakt. Zij was ook jarenlang zelf lector en heeft drie toen nog jonge lectoren lange tijd begeleid. Annemarie (in Treebeek), Marit (in Reijmerstok en Klooster Wittem) en Odile (in Kerkrade) waren al lector in een andere parochie en vonden het fijn om dat ook hier te mogen doen. Hans en Nan zijn momenteel de 'oudgedienden': Nan vanaf 1981 en Hans ook vanaf begin jaren tachtig.



V.l.n.r.: Annemarie Noijen, Nan Paffen, Geert Bles, Marit Stekelenburg, Samanta Beganovic, Mimi Rila, Martijn Somberg, Hans Fokkens, Brenda Römgens.

Maar wat maakt het lector zijn zo bijzonder en fijn? Tamelijk unaniem zeggen we dat het een mooie taak is om actief iets bij te dragen in de liturgie, om het Woord van God te delen; je voelt je meer betrokken bij een dienst. Het is ook een stuk eigen verdieping, want je moet je tekst voorbereiden voordat je ze leest. En wanneer we vergaderen, dan diepen we ook steeds een Bijbeltekst uit. Bovendien mogen we een keer

per jaar een dienst zelf voorbereiden; dat is niet alleen heel inspirerend en leerzaam, maar ook bijzonder om van elkaar te horen wat een tekst voor jou persoonlijk betekent, om woorden te zoeken voor wat je mooi of juist moeilijk aan een tekst vindt. Samanta, Martijn en Marit hebben ook al enkele keren een overweging gehouden. Na het uitwisselen van gedachten bij de lezingen van de zondag, zoeken we bijpassende teksten en liederen; en degene die de overweging maakt, probeert dan om deze gedachten mee te nemen in zijn of haar overweging in de dienst. Juist het samen een viering mogen maken, is heel speciaal en ook typisch des Andreas. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de gezamenlijke etentjes (op eigen kosten uiteraard) heel gezellig en fijn zijn. Kortom het is een fijne groep met aandacht voor elkaar.

Dit zijn momenteel de leden van de lectorengroep: Annemarie Noijen, Samanta Beganovic, Brenda Römgens-Noijen, Hans Fokkens, Nan Paffen, Mimi Rila-Reinen, Marit Stekelenburg, Martijn Somberg, Odile Smeets (niet op de foto).

Nan Paffen

Afscheid van Kerkgebouw De Ark

Op zondag 26 januari nam de Protestantse Parkstadgemeente in een viering in De Ark afscheid van het gebouw in Schaesberg waar meer dan vijftig jaar lang gemeentelieden zijn samengekomen om hun geloof te belijden en gestalte te geven. De Protestantse Parkstadgemeente komt voortaan samen in de twee resterende kerken, op het Tempsplein in Heerlen en in de Pelgrimskerk in Treebeek.



Pater Geert Bles, Eline Claassens en Rob Pauls waren voor de Andreas bij de afscheidsdienst aanwezig. Wij drukken een bijdrage van Geert Bles af voor het gedenkboek dat voor deze gelegenheid wordt uitgebracht, en het dankwoord dat Rob Pauls na afloop van de viering tijdens de koffietafel uitsprak.

Bijdrage herdenkingsboek Geert Bles

Sinds januari 1988 ben ik aan de Andreaskerk verbonden, en vanaf het eerste moment was ik in mijn nopjes dat er iets van oecumene gaande was: protestanten van De Ark en Temp splein en katholieken van de Andreaskerk vierden tweemaal per jaar samen: in de week van de eenheid, en rond St. Willibrord. Maar hoe ging dat in zijn werk? De vieringen vonden plaats in zorgcentrum Firenschat: er moest een koortje zijn; er moest een voorganger zijn; er moest een preek plaatsvinden; en een collecte natuurlijk; de voorbereiding gebeurde nog vlug even op het allerlaatste moment. Na de viering dronken we een kopje koffie samen en dan weer terug naar de eigen kerk, om daar de draad weer op te pakken. De eigen kerk sluiten en allemaal samen naar een van de drie gaan was toen nog een brug te ver.

Wat wij nodig hadden waren kairosmomenten, d.w.z. bijzondere gebeurtenissen, die ons christenen uitdaagden iets samen te doen. Ik noem er twee die mijn adrenaline vandaag nog de adem benemen: het kerkasiel van de Iraniërs in augustus 1997; vanuit Nijmegen daalde het kerkasiel af naar het katholieke zuiden via protestantse kerken in Helmond, Eindhoven, Sittard, Geleen. (Kerkasiel betekende toen dat een groepje Iraniërs ongeveer zes weken in een en dezelfde kerk verbleef en dan weer verkaste). Ik herinner me nog in de Andreas in de pastoraatsgroep de uitroep: "Schandalig dat de protestanten ons hier in het katholieke zuiden moeten leren wat christen-zijn inhoudt!" Dit leidde wel tot een drukbezochte oecumenische bijeenkomst in de Andreas en het besluit om het stokje van Geleen over te nemen. De week erna kregen de Iraniërs hun status in Nederland.

En wie herinnert zich niet het kerkasiel eind 2018 in de Bethelkerk in Den Haag rond een Armeens gezin, weer zo'n adembenemende kairos voor onze onderlinge band; het bracht een grote groep drie keer één dag samen in trein, bus en kerk in Den Haag. Of moet ik zeggen: God benutte zulke momenten om ons samen te brengen, want dat was wat er voelbaar gebeurde. Waarom noem ik zulke momenten kairos? Omdat zij een signaal zijn van puurheid, waarachtigheid, goddelijkheid dat het niveau van waarneming en beredenering overstijgt.

In alle jaren van het bestaan van De Ark hebben zulke momenten, grotere of kleinere, zich aangediend; en gaandeweg kwamen we meerdere keren per jaar samen om onze groeiende band te vieren, uiting te geven aan de groeiende vriendschap, zoals Aswoensdag in de Andreas, zoals meditatie in de Goede Week in de lutherse kerk; en die band wordt voelbaar hechter, warmer, dieper, daar kan geen

kerksluiting tegenop. God is duidelijk aan het werk, dat is mijn heilige overtuiging; wat velen misschien 'crisis-in-de-kerk' noemen, is in werkelijkheid een kantelpunt, een kairos naar steeds meer Gods aanwezigheid. In die zin ben ik heel positief, tenminste als wij blijven focussen op de bron van gaafheid, puurheid en authenticiteit.

Geert Bles

Dankwoord Rob Pauls

Het Hebreeuwse woord voor 'ark', in de betekenis van iets wat op het water drijft, schijnt maar twee keer voor te komen in de Bijbel. Zo wordt het mandje genoemd waar Mozes in werd gelegd op de Nijl en waar hij door de dochter van de farao werd gevonden. En natuurlijk de boot van Noach die hem en alle diersoorten van de zondvloed moest redden. Ik zie het helemaal voor me: zoals Noach alle dieren de boot inliet, van elke soort telkens twee, mannelijk en vrouwelijk, zo liet ooit een of andere predikant of een gemeentelid van De Ark twee katholieken binnen, een man en een vrouw, misschien waren het wel Nan Paffen en pater Geert Bles. En sindsdien zijn mensen van de Andreas bij De Ark in en uit gevlogen, duif en raaf.

Het moet gezegd: meestal was het De Ark die met initiatieven kwam en de Andreas op sleeptouw nam. Ere wie ere toekomt, aan de mensen van De Ark. De Andreas heeft veel van De Ark geleerd. Wij kijken dankbaar op al die jaren terug.

Maar ja, er kwam een moment dat Noach en alle dieren de boot verlieten om op vast land opnieuw te beginnen. En ook Mozes heeft maar kort in zijn mandje gelegen.

Mooi als de naam van je kerk je aan Bijbelverhalen doet denken die helpen bij het afscheid nemen van je kerkgebouw. Want zoals Ada Hagreis op de website schreef, het is een emotioneel moment. Je gaat niet jarenlang naar de kerk zoals je voor je boodschappen naar Albert Heijn gaat. Je kerk is als je eigen huis, waar je geboren bent, of waar je kinderen zijn opgegroeid. Volgepakt met betekenis en emotie.

Noachs ark was niet bedoeld als blijvende woonstee. Mozes werd uit zijn mandje gehaald. Zij hadden een beloftevolle toekomst voor zich.

Wij hopen dat Tempsplein en Pelgrimskerk voortaan het vaste land mogen zijn waar ook de Andreas zich thuis mag weten, om samen met de Protestantse Parkstadgemeente de toekomst in te zeilen, nu zonder de drie zeilen van De Ark, hier boven ons, bij te kunnen zetten.

Rob Pauls

Café Mondiaal: Café Mondiaal

Op donderdag **13 februari** organiseert Heerlen-Mondiaal de 100^e editie van Café Mondiaal met als thema: *Café Mondiaal*. Deze editie begint om 19.30 uur en vindt plaats in Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen.



Wij hebben Café Mondiaal opgestart (het eerste Café Mondiaal was op 4 april 2013) om bij HeerlenMondiaal, naast het vergaderen over organisatorische zaken, ook een mogelijkheid te hebben om in een ongedwongen sfeer (een café) gesprekken te voeren over min of meer actuele inhoudelijke vraagstukken. Het gesprek en soms de discussie staan bij Café Mondiaal centraal en daarom zijn, in tegenstelling tot 'lezingen', de inleidingen kort.

Deze honderdste Café Mondiaal zal 'Café Mondiaal' als gesprekstema hebben, waarbij wij zullen terugkijken naar het verleden: diverse gespreksonderwerpen en inleiders zullen de revue passeren en wij zullen bespreken of Café Mondiaal voldoende beantwoordt aan de doelstelling en behoefte. Maar ook of Café Mondiaal voldoende toekomstperspectief heeft en of er mogelijkheden zijn om de opzet te verbeteren. Wellicht wordt er ook een aantal suggesties gedaan voor nieuwe gespreksonderwerpen.

Een feestelijke bijeenkomst? Och, de onderwerpen van de meeste bijeenkomsten waren niet zo blijmoedig. Maar hoewel we niet vaak tot echte oplossingen kwamen, waren de gesprekken informatief en ook meestal wel hoopgevend. En wellicht wordt het deze Café Mondiaal ook gewoon gezellig.

Harrie WInteraeken

Boekenweeklezing: Marcia Luyten

Op zaterdag **15 maart** om 15.00 uur verzorgt schrijfster/journaliste Marcia Luyten een lezing in Klooster Wittem. Marcia Luyten schreef het boek *Het geluk van Limburg* over het leven in de mijnwerkerskolonieën en onlangs verscheen haar boek *Kiezen voor democratie*.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

Aanmelden telefonisch via 043 450 17 41 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) of via kloosterwittem.nl/Agenda.

AGENDA

Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Donderdag 13 februari

19.30 uur: Café Mondiaal
Café Pelt, Pancratiusplein

Zondag 16 februari

14.30 uur: concert Glenn de Roo
Elisabethkapel, Parc Imstenrade

Woensdag 19 februari

19.30 uur: lezing Joep de Jong
Andreaskerk

Vrijdag 28 februari

14.00 uur: straatvuil opruimen

Zaterdag 15 maart

15.00 uur: lezing Marcia Luyten
Klooster Wittem

Zondag 23 maart

14.30 uur: concert Paul van Loo
Andreaskerk

Zaterdag 5 april

11.00 uur: pelgrimstocht naar Sim-
pelveld

Lezingen Joep de Jong

Op woensdag **19 februari** is er om 19.30 uur een lezing van Joep de Jong. Het onderwerp is: Hoe stel je je op ten aanzien van Oekraïne, Gaza, Somalië? Wat kun je DOEN? Hoe ga je om met je machteloosheid en verdriet?

De volgende lezingen zijn op 9 april en 4 juni.

Concert klassiek gitarist Glenn de Roo

Zondag **16 februari** 14.30 uur, Elisabethkapel, Parc Imstenrade
Vrij toegankelijk; een vrije gave wordt gewaardeerd!



Op de koffie bij Paul van Loo

Zondag 23 maart 14.30 uur

Paul van Loo draagt onze

Andreasparchie een heel warm hart toe en maakt overal reclame voor onze kerk. Ook verzorgt hij weer een sfeervolle en gezellige middag. Schrijf de datum in uw agenda. Meer informatie in het volgende parochieblad.

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 574 03 78

Voor uitvaarten

Eline Claassens: 06 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:

043 855 20 20

Parochiebestuur

Vicevoorzitter

Karin van Doormaal:

045 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325

NL17 INGB 0003269778

t.n.v. Parochie H. Andreas

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal

Rob Pauls

Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 10 maart. Intenties en kopij voor 15 maart t/m 6 april graag uiterlijk **24 februari**.

VIERINGEN

15 februari – 9 maart

Zaterdag 15 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 16 februari

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 22 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 23 februari

10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Harry Hermans (jaardienst) en voor Tom Verschueren (jaardienst en verjaardag)

Koor: Cantorgroep

Zaterdag 1 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Pascale Flekken (jaardienst en verjaardag)

Zondag 2 maart

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed uit dankbaarheid voor 55 jaar huwelijk van Mathieu en H el ene Wauthel e

Aswoensdag 5 maart

19.00 uur: oecumenische aswoensdagviering

Vrijdag 7 maart

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 8 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 9 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

Collecte Vastenactie

Koor: Sound of Peace and Freedom

Overleden

14 januari 2025

Rieneke Willems-Reuten