



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JANUARI - FEBRUARI 2020

Laurens Bisscheroux, de architect van de Andreaskerk, noemde het door hem ontworpen kerkgebouw de 'kamer van Gabriël'. De engel Gabriël kwam met een boodschap naar Maria, en Maria zei Ja. Zo werd Christus geboren. En zo moet binnen de muren van onze kerk, van elke kerk een nieuwe Kerk geboren worden. Een Kerk die "wit en ontdaan" Ja zegt tegen de boodschap van Jezus.

De engel Gabriël

Maria zat in een hoek
van haar kleine kamer, wit en ontdaan
en verwonderd na mijn bezoek.

Ik vloog naar de nok van de hemel weer
en door niemand nagestaard;
ik knielde in het midden des hemels en zei:
Vader zij heeft aanvaard.

En heel de ruimte werd wit en stil
van roerloosheid en van licht,
want beneden begon Maria aan
de strofen van haar gedicht.

(Anton van Wilderode)

Oecumenische viering op 26 januari in de Andreaskerk

Op zondag 26 januari houden we in het kader van de week van de oecumene samen met de Protestantse Parkstadgemeente (de sinds verleden jaar gefuseerde voormalige protestantse gemeenten de Ark (Landgraaf), Tempsplein (Heerlen) en Pelgrimskerk (Brunssum)) een gezamenlijke woorddienst in de Andreaskerk. De dienst begint zoals elke zondag om 10.30 uur. Als Andreasparochie zijn we verheugd dat er ook in de nieuwe PKN-gemeente animo bestaat om te werken aan de oecumene. De Protestantse Parkstadgemeente is bezig met een ambitieus diaconaal project waarvoor zij ook andere kerken, waaronder de Andreasparochie, heeft uitgenodigd om mee te doen. Dit project gaat naar verwachting dit jaar zijn beslag krijgen. Maar eerst willen we dus zoals elk jaar in de 'week van het gebed voor eenheid' samen vieren.

Het thema van de viering is dit jaar aangedragen door de christenen op Malta. Daar landden, zoals in Handelingen wordt verteld, Paulus en zijn reisgenoten als schipbreukelingen. Ze werden er door de Maltezen 'buitengewoon vriendelijk' en gastvrij ontvangen. Terwijl ze niet wisten wat voor vlees ze in de kuip hadden met dat legertje van 276 gevangenen en andere opvarenden aan boord van het schip.

Ook in onze tijd spoelen vluchtelingen aan land in Malta. Hoe vriendelijk en gastvrij zijn wij in Europa tegenover hen? Zijn wij in staat tot het 'buitengewone' en kunnen wij andere mensen, onbekenden, zonder wantrouwen bij ons welkom heten? Want dat is wat het evangelie van ons vraagt. Een gewetensvraag dus.

Rob Pauls

Ondersteuning gezocht voor penningmeester en secretaris

Wij zijn een parochie waarbij de positieve aandacht voor elkaar en voor de zwakkeren belangrijk is. Wij brengen zaken waardoor de aarde en mensen geschaad worden onder de aandacht, maar noemen ook zaken die goed gaan. Wij richten ons vooral op de inhoud; echter, dit kan alleen als de organisatie die hierin faciliteert, goed op orde is. Op dit moment is dat zo, maar om de continuïteit te garanderen, moeten wij ook vooruit kijken en daarom zijn wij op zoek naar ondersteuning van de penningmeester en secretaris.

Het is heel zinvol werk en het geeft veel voldoening als de zaken goed geregeld zijn. Daarnaast schijnt het goed te zijn om uitdagingen aan te gaan en mensen te ontmoeten en samen aan processen te werken. Als dat dan gebeurt in een prettige omgeving met fijne mensen om je heen, zoals bij de Andreasparochie, heeft dat veel positieve effecten.

Als wij uw interesse gewekt hebben om ondersteuning te bieden aan het penningmeesterschap en/of de secretariële werkzaamheden nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met Karin van Doormaal (045 - 5413568, kvandoormaal@home.nl).

Terugblik op 2019

We hebben het de afgelopen weken vaak gehoord: het voorbije jaar was een bewogen jaar. Maar wat is er in 2019 gebeurd? Geen 9/11 (2001), geen tsunami met 200.000 doden (2004), geen bankencrisis (2008), geen Arabische lente (2011), geen vluchtelingencrisis (2015). Het Amazonewoud, de Brexit, de klimaatverandering stonden al in 2018 op de agenda.

Waarom was het dan toch een bewogen jaar? Omdat er nog meer 'stille' oorlogen waren, nog meer terroristische aanslagen, nog meer door mensen veroorzaakte natuurrampen, nog meer vluchtelingen, nog meer woestijnvorming, nog meer plastic in zee. Het bewustzijn begint door te dringen dat het zo niet lang meer door kan gaan. Daarom toch een bewogen jaar.

Was het ook een bewogen jaar voor de parochie? Hebben we ons genoeg laten bewegen? En zijn we in beweging gekomen?

Veel dingen gingen hun alledaagse, vertrouwde gangetje. Elke zondag een viering. Dat hoort erbij. En daar gebeurt soms meer dan je denkt. Zo'n viering kan mensen bewegen, bekrachtigen, bezielen – zonder dat je het ziet. Het geloof gaat immers, zoals de Hebrëënbrief zegt, over 'dingen die je niet kunt zien'. Dingen die geruisloos voorbij gaan en te klein zijn om op te vallen. Daar is de Kerk voor bedoeld, voor zulke kleine en onopvallende dingen die toch voor mensen, voor de kwaliteit van leven en voor het samenleven van levensbelang zijn.

De zaterdagavondvieringen zijn verhuisd van de kerk naar de koffiekamer. Dat was even slikken. Maar de eerste-vrijdagvieringen van Harry Kerckhoffs hebben laten zien dat huiskamervieringen prima in onze parochie passen en mensen de weg daarheen weten te vinden. Het is een voorbeeld van hoe je kleiner kunt worden op een mooie manier.

Er waren het afgelopen jaar ook een paar bijzondere gebedsvieringen. Een viering met Claudia Theinert met veel plaats voor stilte en beschouwelijkheid. De een vond het mooi, de ander wat minder. We hadden een kerkproeverij waarin onkerkelijke mensen kwamen vertellen wat ze van de Kerk vinden. De Kerk moet immers een lerende Kerk zijn: willen leren van andere mensen, dat was de idee. De een vond het niks, de ander kon er met een beetje goede wil nog wel wat goeds in ontdekken, weer een ander vond het interessant.

En we hadden een parochiedag met de bisschop op bezoek die een gebedsdienst heeft bijgewoond die we zelf hadden gemaakt, met dans en muziek en bibliodrama. Daarmee hadden we in de parochie nog geen ervaring. De meeste deelnemers aan de parochiedag vonden het een geslaagde dienst.



Moeten we met zulke vieringen doorgaan in de toekomst? Met wat meer variatie in de liturgie? En hoe veel en hoe vaak dan? En waarom eigenlijk? De een vindt van wel, de ander van niet. De een vond de gebedsdiensten de moeite waard, maar zegt: 'Hou er toch maar mee op'. De ander zegt: 'Het was totaal mislukt, maar probeer het nog maar een keer'. Het is alsof we leven in tijden waarin voor alles wat te zeggen is. In een wereld waarin niets meer eenduidig is. Welke kant moeten we op, waar gaan we heen?

Misschien was dat ook de reden waarom in 2019 verschillende gespreksgroepen zijn ontstaan, over mystiek en spiritualiteit, over Kerk en geloof. En er bestond al een Bijbelgroep. En een leesgroep waarin boeken gelezen worden over spirituele thema's. Nee, dat is geen toeval, denk ik. Veel mensen lopen rond met vragen over de zin van alles wat er om ons heen gebeurt, over de Kerk, over wat we wel en niet meer kunnen geloven. Er zijn geen tradities en geloofsverhalen meer die voor iedereen geldig en gezaghebbend zijn. Ieder van ons moet, vaak moeizaam genoeg, aan en in zichzelf ontdekken wat hij of zij geloven kan. Maar wat er in jezelf leeft, dat kun je alleen op het spoor komen door met anderen te praten over wat ons beweegt.

En diaconaal? Ook daar is het een en ander gebeurd. We zijn net als in 2018 ook in januari 2019 nog naar Den Haag getogen om vieringen te verzorgen die uitzetting van het Armeense vluchtelingengezin Tamrazyan moesten voorkomen. Dat is gelukt.

In de parochie vinden nu viermaal per week taallessen plaats. Daar komen soms wijkbewoners op af die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn. De meeste deelnemers zijn asielzoekers uit het azc die hun best doen om Nederlands te leren zodat ze, als ze mogen blijven, snel een goede start kunnen maken in ons land.

Een grote teleurstelling was dat Ehsan, in 2018 bij ons gedoopt en inmiddels een vertrouwd gezicht in de kerk, zijn beroepsprocedure heeft verloren. De advocaat bekijkt welke mogelijkheden er nog zijn om niet te worden uitgezet. Het is voor hem en voor ons een bange tijd van zweven tussen hoop en vrees. En hij is niet de enige. In de parochie heeft in 2019 menig vluchteling op de stoep gestaan met vragen om hulp.

In 2019 is de Amazone-werkgroep actief geweest die politiek, pers en bedrijfsleven op de huid heeft gezeten met kritische vragen over wat er in de Amazone gebeurt. In december is er in Heerlen gedemonstreerd bij de ING. De werkgroep is in 2018 in het leven geroepen op initiatief van Geert Bles. Dat was vóórdat de Amazone wereldwijd zo veel aandacht in de media heeft gekregen. Daar mogen we als parochie best trots op zijn. Weten waar het smeult voordat het brandt. Ook dat is een opdracht voor de Kerk.

We hebben met de ATD Vierde Wereld samengewerkt als het om armoede gaat. Onder andere op 17 oktober waar in heel Limburg actie is gevoerd tegen de groeiende armoede in Nederland. Want ook daar smeult het en begint het straks misschien te branden.

Dus ja, er is beweging in de parochie geweest in 2019.

We kregen er ook een nieuwe pastoraal werker bij, die een fris geluid laat horen en met nieuwe ideeën komt. De parochie is er blij mee. Want de Kerk bestaat uit mensen. Parochianen die elkaar en andere mensen bezoeken, helpen, steunen. Het is honderden keren gebeurd in 2019. Kaarten die worden verstuurd naar mensen, op verjaardagen of bij andere gelegenheden – Gerda besteedt er elke week heel wat uren aan. De uren waarop de parochie geopend is en iedereen binnen kan lopen voor een kop koffie – de gastvrouwen maken het mogelijk. Op verzoek van veel mensen blijft de kerstversiering nog tot februari staan omdat het zo mooi is – de versiergroep heeft ervoor gezorgd. Tuin en gebouw zijn in orde, dankzij de onderhoudsploeg, de tuinmannen, de poetsploeg. Fluit, orgel en koor – wat zouden de vieringen zijn zonder hen? En zonder de koster?



Doorlopende exposities, voor iedereen toegankelijk – een hele klus telkens weer voor de werkgroep kerk en kunst. En we hadden een vrijwilligersdag in het Nivonhuis waarvoor een aantal vrijwilligers veel werk hebben verzet – het was een prachtige middag.

Dierbare mensen zijn ons ontvallen het afgelopen jaar. Ze leven in ons voort. We hebben ook een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen. Er waren een aantal dopen en er zijn ook een stel jongeren gevormd, samen met jongeren uit de andere parochies in de federatie. Maar de parochie wordt kleiner, we beginnen het te merken, het wordt voelbaar. Het zal ons veranderen. Hoe weten we niet. Maar in 2019 waren we wat we ook in 2020 willen zijn: een fijne gemeenschap van mensen die een evangelisch leven voor ogen staat, op weg naar een gelukkigere wereld. We doen ons best.

Rob Pauls

Vrijwilligers gezocht

Op basisschool de WereldDelen aan de Gaffelhof en de Jerichostraat op Heerlerbaan komen elke dag kinderen uit de hele omgeving van Parkstad die van thuis weinig of geen eten mee krijgen voor de lunch. Een kind met een lege maag kan niet goed leren. De school wil daarom in de vestiging Gaffelhof viermaal per week een lunchtafel organiseren waar kinderen iets kunnen komen halen als ze willen. Het gaat om een bescheiden broodmaaltijd: boterham, beleg, fruit, melk. De lunchtafel wordt verzorgd door vrijwilligers.

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zin en tijd hebben om een of twee keer per week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag rond het middaguur een uurtje te komen helpen. Het enige wat u mee moet brengen, is een glimlach voor de kinderen. Heeft u interesse? Bel of mail naar contactpersoon Rob Pauls, andreas.r.pauls@gmail.com, tel. 043 - 3061706, 06 - 13771767.

Rob Pauls

ING, wat doe je in de Amazone?

Al heel lang wordt het Amazoneregenwoud bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Grote stukken bos worden gekapt of platgebrand om plaats te maken voor de verbouw van vooral soja. De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw. De inheemse bevolking raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en soms vermoord.

Op initiatief van pastor Geert Bles onderneemt een groepje mensen uit de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil actie tegen de Nederlandse betrokkenheid bij de vernietiging van het regenwoud.

Op 12 december zond Zembla een documentaire uit over het Amazonegebied en de Nederlandse betrokkenheid. In deze confronterende documentaire kwam onder meer naar voren dat de ING 1,2 miljard dollar investeerde in sojabedrijven en zo medeverantwoordelijk is voor de ontbossing van het Amazoneregenwoud. Reden voor het groepje om een protest te organiseren.

Zo protesteerden op maandag 23 december zo'n 20 mensen bij de ING-bank aan de Honigmanstraat in Heerlen tegen de investeringen van de bank in sojabedrijven. Veel kwamen uit de Andreasparochie, maar er waren er ook van Parksjtad in Transitie en HeerlenMondiaal. Er werden honderden folders uitgedeeld en



veel gesprekken gevoerd. Voor sommige van de deelnemers was het de eerste keer in hun leven dat ze aan een demonstratie deelnamen. Het is Geert Bles toch weer gelukt om mensen de kerk *uit* te krijgen.

Het zeer informatieve programma van Zembla is nog te zien op NPOstart, bv. met de link: https://www.npostart.nl/zembla/12-12-2019/BV_101393871.

Op donderdag **6 februari** is er in Café Pelt op het Pancratiusplein een Café Mondiaal over het Amazonegebied. Daar zal de documentaire ook vertoond worden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk.

Rens Trimp

In gesprek met Anne Winthaegen

Op 30 december om half elf kwamen we bij elkaar in de koffiekamer van de Andreas, Anne, haar moeder Ellen en ik. "Je zult het wel spannend vinden" zei ik, maar dat viel mee: ze had al vaker interviews gegeven op haar werk. Toen vroeg ik meteen maar naar haar werk; zij stak van wal en ik luisterde:

"Ik heb nog vakantie tot 2 januari; ik werk in de horeca bij Talentino in Margraten, al vanaf 2013, toen ik klaar was met de Catharinaschool in Welten; met mij werken daar nog enkele jongens en meiden van die school. Mijn werk bestaat nu eens in opdienen en dan weer helpen in de keuken; ik werk daar drie dagen in de week van 10 tot 4 uur na de middag; op dinsdag ben ik vrij en op vrijdag werk ik bij de Rabobank in Heerlen. Wij gaan naar Margraten altijd met een speciaal busje. Een van de jongens is Maikel; hij woont ook in Heerlen en is mijn vriend, al vanaf de school; ik ontmoet Maikel ook bij het zwemmen en bij het sporten in het fitnesscentrum. Zes jongeren met een beperking vormen sinds kort een vriendenclub die twee keer in de maand samenkomt voor muziek of schilderen, of naar theater of harmonie gaat.



Ik ben geboren op 13 augustus in 1995; ik heb nog een broer, Juul; hij gaat nog naar school, ICT in Heerlen; wij kunnen goed samen; 'kibbelen' toch als broer en zus, maar het komt altijd weer goed.

In de Andreaskerk kom ik graag; wat ik vooral fijn vind is zingen met het Sopafkoor; ik heb ook een keer de hostie mogen geven aan de mensen. Ja, zingen is mijn lust en mijn leven; ik zing en dans vaak thuis in de kamer; mijn lievelingslied is "Neem me mee naar het land van de Regenboog" van K3." *Toen Anne dat zei, vroeg ik haar om te dansen in de koffiekamer, maar dit lukte niet; misschien vond ze de koffiekamer te klein (G.B.). Ze ging door:* "Tot 2016 heb ik altijd meegedaan met een groepje met Nan om de paaskaars te schilderen; dat vond ik heel fijn; een van die kaarsen die ik ook mee heb geschilderd, hebben wij van de kerk gekregen en staat bij ons thuis in de kamer.

Mijn moeder is altijd thuis; ik help haar met strijken, stofzuigen, opruimen en zo; mijn eigen kamer ziet er altijd netjes uit, daar zorg ik wel voor. Iemand die ik heel bijzonder vind is mijn vader Bart, omdat hij mij altijd helpt als ik ergens mee zit; hij is superlief.

Op vakantie gaan we altijd naar Zweden; dat doen we al tien jaar met de caravan; omdat het daar zo mooi is; we nemen dan allerlei spelletjes mee.

Als ik drie mensen mee uit mag nemen om ergens samen te eten, dan vraag ik mijn vriendin Fieke, mijn vriendin Niki, en mijn oma uit Simpelveld; dan gaan we natuurlijk niet naar McDonalds of zo maar naar Talentino in Margraten."

Dit was het mooie verhaal van Anne, dat begon met Talentino en ook eindigt met Talentino; het was best spannend; ik heb haar gezegd dat ik vast en zeker een keer naar Margraten kom om me te laten bedienen door het horeca-personeel van Talentino. Anne geeft het stokje door aan Marga Meijer; dat komt in het volgende parochieblad.

Geert Bles

Expositie Agnes Paes

21 januari – 11 maart 2020

Agnes Paes, geboren te Gulpen en nu woonachtig op de Heerlerbaan exposeert in de Andreaskerk. Met veel plezier volgt ze al jaren cursussen en gebruikt ze de geleerde technieken in de praktijk. In haar werken ziet u dan ook potlood, houtskool, kleurpotlood, pastelkrijt, aquarel en acrylverf terugkomen. Daarnaast wil ze nog wel eens een uitstapje maken richting boetseren.

Ze wordt sterk geïnspireerd door het gevoel van het moment, waardoor haar werk een breed scala omvat, van vakantie-impressies tot portretten, waarbij ze graag nieuwe technieken uitprobeert.



Komt u ook eens kijken naar haar kleurrijke expositie?

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur en voor groepjes eventueel op afspraak (tel: 045 - 5415177).

Slotsymposium Dienst Kerk en Samenleving

De dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond houdt – zoals wij u eerder meedeelden – op te bestaan vanwege de financiële situatie van het bisdom. Op **14 februari** is er een slotsymposium met als hoofdspreker theoloog Erik Borgman.

Het symposium is van 14.00 tot 17.30 uur in Congrescentrum Het Forum, Elmpeterweg 50, Roermond.

Aanmelden kan tot 31 januari via info@dienstkerkensamenleving.

AGENDA

Iedere maandag en woensdag

10.00 uur: taalles

Iedere woensdag

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Dinsdag 4 februari

14.00 uur: leesgroep *Een nieuwe aarde*

Donderdag 6 februari

19.30 uur: Café Mondiaal over Amazonegebied

Café Pelt, Pancratiusplein

Woensdag 12 februari

14.00 uur: Troost uit de Bijbel

Lezing Harrie Brouwers

Parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf

Vrijdag 14 februari

14.00 uur: symposium/studiedag

Dienst Kerk en Samenleving

Het Forum, Roermond

Dinsdag 18 februari

14.00 uur: leesgroep *Een nieuwe aarde*

Vrijdag 21 februari

10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

Overleden

19 december 2019

Riet Broekaart -de Bruijn

28 december 2019

Wil Klücken-Meijer



Troost uit de Bijbel

Een lezing door Harrie Brouwers voor De drie ringen

Steeds blijkt de Bijbel een boek dat alle facetten van het leven raakt, mits goed verstaan. Alle emoties kom je er tegen: jaloezie, verdriet, liefde, woede, dankbaarheid, vriendschap, haat, enzovoort. Dan blijkt de Bijbel verrassend actueel.

Vandaag komt een ander aspect aan de orde: troost. Iets waar we allemaal behoefte aan hebben, de mensen van vroeger en de mensen van nu. Speciaal het eerste testament komt aan de orde (vroeger noemden we dat het *oude testament*). We hopen weer een klein beetje wijzer en hoopvoller naar huis te gaan dan we gekomen zijn. En dat is vrijwel zeker.

Woensdag **12 februari** 14.00 - 16.00 uur, parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf. € 10,00 inclusief een aangekleed kopje koffie of thee.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles
045 - 571 40 78

Diaconaal werker

Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 17 februari. Intenties en kopij voor 22 februari t/m 22 maart graag uiterlijk **3 februari** opgeven.

VIERINGEN

25 januari t/m 16 februari

Zaterdag 25 januari

18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer

Zondag 26 januari

10.30 uur: oecumenische viering
Gebed voor Betsie Erkens-Jamin (zeswekendienst)

Zaterdag 1 februari

18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer

Zondag 2 februari

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor An Hollands-Adriaanssen en voor Huub van Ooyen (jaardienst) en zijn zus Zr. Paulini (vw. 50-jarig professiefest)

Vrijdag 7 februari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 8 februari

18.00 uur: eucharistieviering in de huiskamer

Zondag 9 februari

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Wil Klücken-Meijer (zeswekendienst)

Zaterdag 15 februari

18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer

Zondag 16 februari

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Tom Verschueren (vw. verjaardag en jaardienst)