



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JANUARI - FEBRUARI 2024

---

Op 1 januari word je wakker in het nieuwe jaar. Je weet, eigenlijk is het een dag zoals alle andere, we hadden het nieuwe jaar ook op een andere datum kunnen laten ingaan. En toch heeft het iets magisch, deze eerste dag in januari. Als kind verwachtte je op een of andere manier dat met die dag alles anders zou worden. Je keek er met spanning en vol verwachting naar uit, om gaandeweg te ervaren dat veranderingen vooral te maken hebben met jezelf en wat jij ervan maakt. Vaak verandert er minder dan je verwacht, minder dan je hoopt. Heeft het te maken met angst voor verandering, angst voor leegte, met geen oplossing zien, geen woorden kunnen vinden, het willen wegkijken als het moeilijk wordt, angst voor het moeten loslaten van controle, angst voor wat confronteert?

De eerste dag van het nieuwe jaar, het voelde dit jaar onwennig, bezorgd als we moeten zijn om de politieke situatie in ons land en op vele plekken in de wereld. Mensen van na de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben niet eerder zo'n crisissituatie op vele, misschien wel op alle terreinen meegemaakt.

Je zou mensen zo graag met een hoopvolle gedachte het nieuwe jaar willen laten ingaan. En dat kan ook, ondanks alles, ondanks de toestand in de wereld. Hebben we met kerst niet gehoord hoe herders, ongeletterd en haveloos, geraakt werden bij het zien van een kind in een kribbe, en het in geuren en kleuren gingen rondvertellen aan wie het maar wilde horen? En hoe Maria alles wat ze hoorde bewaarde in haar hart, ook als ze het niet begreep? Want ze hoorde er de belofte in van Zijn stem die je tot op de dag van vandaag kunt horen: dat we onder Gods hoede en met Zijn zegen alles aankunnen, ook in deze crisistijd.

In het licht van wat de herders zagen en Maria hoorde wensen wij u een gezegend 2024!

*De redactie (vrij naar de overweging van Eline Claassens op 1 januari)*

## Oecumenische viering

Op zondag **21 januari** is er in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken weer een oecumenische viering samen met de PKN Parkstad en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. U leest het goed: de Lutheranen doen voor het eerst mee. De intentie is dat het niet bij een eenmalige deelname blijft, maar dat de Lutherse kerk de komende jaren in de Week van de Eenheid gaat participeren in de vieringen.



De Raad van Kerken heeft dit jaar Burkina Faso gevraagd het thema voor de Week van de Eenheid te kiezen. Burkina Faso is een land in de Sahel waar de toestand op het ogenblik alarmerend is. Het land verzinkt steeds verder in een moeras van geweld, terroristische aanslagen, vluchtelingenstromen en armoede. De moed zinkt je in de schoenen als je ernaar kijkt. Kunnen wij iets leren van de manier waarop inwoners van Burkina Faso, christenen en niet-christenen, proberen hun land te redden (en zelf te overleven)? De voorbereidingsgroep van de viering heeft zich er het hoofd over gebogen.

De viering op 21 januari vindt vanwege vertraagde wegwerkzaamheden, met ernstige overlast voor auto's en voetgangers, niet zoals oorspronkelijk gepland plaats in de Ark in Landgraaf maar in de Pelgrimskerk in Treebeek, Horizonstraat 71 Brunssum. Aanvang van de viering om **10.00 uur**.

U bent van harte uitgenodigd om de viering in de Pelgrimskerk bij te wonen.

Er is die zondag geen viering in de Andreaskerk.

## Lezingen Joep de Jong

Dit voorjaar zijn vier lezingen van Joep de Jong gepland. En wel op de woensdagen **21 februari**, 10 april, 22 mei en 3 juli, steeds om 19.30 uur.

Entree: 5 euro.

Locatie: Andreaskerk.

## Nieuws van de klimaatgroep

Wij hebben 2023 achter ons gelaten. Maar we vergeten niet dat het een jaar was met wel heel veel natuurbranden, zeer hoge temperaturen en veel regen. En ja, er waren nog veel meer zorgwekkende zaken gaande, maar er gebeurden ook mooie dingen.

Als raapgroep gingen wij samen straatvuil rapen op 29 december. Harrie Renckens liep met ons mee. Deze keer in de stromende regen. Niettemin hebben wij, met twee goed gevulde zakken met straatvuil, 2023 afgesloten met een heerlijke oliebol met krenten.

Ook in 2024 gaan wij door met vuilnisrapen en natuurlijk bent u welkom om Heerlerbaan straatvuilvrij te houden. Wij starten bij de Andreaskerk op: **26 januari**, 23 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni en 26 juli. Steeds om 14.00 uur.

Op 15 december hebben drie leden van Extinction Rebellion ons verast met een helder verhaal over de opwarming van de aarde. Deze dames (Lotte Keularts, Jeanine Huijbregts en Aafke Uilhoorn) zijn niet de mensen die zich vastlijmen of de autoweg blokkeren, maar een realistisch beeld schilderen van de situatie waarin wij ons bevinden.

Begin 2024 willen wij de dames opnieuw uitnodigen en daar ook meer bekendheid aan geven, omdat wij deze belangrijke informatie met zoveel mogelijk mensen willen delen.

*Warme groet namens de Klimaatgroep van de Andreaskerk*

## Terugblik koor Magan en duo BeNice



Na langere tijd afwezig te zijn geweest vanwege de coronapandemie verzorgde het koor Magan samen met het duo BeNice op 10 december in de Andreaskerk een kerstconcert. Als vanouds was het zeer de moeite waard. We hopen dat ze volgend jaar weer van de partij willen zijn!

## Op pelgrimstocht: hoe te beginnen?

Wellicht sluimert de gedachte al een tijdje: een sabbat nemen van enkele weken en op pelgrimstocht gaan. Naar Santiago de Compostella, naar Assisi of misschien naar Lourdes.

Maar is dat echt wat je wil? Is het geen vlucht? Wat wil je ermee bereiken? En hoe pak je het aan? Hoe lang wil je precies gaan? Wat moet je regelen, hoe bereid je je voor, fysiek en psychisch?

Klooster Wittem biedt zaterdag **20 januari** een oriëntatiedag aan voor iedereen die overweegt om – te voet – op pelgrimstocht te gaan. Meer informatie en aanmelden op [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl).



## Wereldwinkel

De wereldwinkel heeft op 10 december een kerstmarkt gehouden in de Andreaskerk en heeft de mooie opbrengst van 500 euro in zijn geheel aan de parochie geschonken. De vrouwen van de wereldwinkel hebben er hun hele vrije zondag voor opgeofferd, want ze stonden paraat 's ochtends bij de viering en 's middags rondom het kerstconcert. Het geld wordt in dank ontvangen. Maar met hun aanwezigheid hebben de vrouwen van de wereldwinkel ook extra fleur gegeven aan de viering en het concert. Daarom zegt de parochie een dubbel dank-jewel!

## Donaties

De parochie ontving ook in de maanden november en december enkele donaties voor de aanschaf van de zonnecollectoren en voor hulp aan vluchtelingen. Twee heel verschillende bestemmingen, maar allebei hard nodig. De aanleg van de zonnepanelen kostte 11.000 euro, en dat bedrag naderen we met de recente donaties! De parochie heeft zoals u in eerdere edities kon lezen al veel geld met de zonnepanelen verdiend, respectievelijk stroom bespaard.

Financiële hulp aan vluchtelingen in nood zal helaas nog heel lang nodig blijven. De parochie probeert in extreme gevallen de ergste nood te lenigen voor vluchtelingen die in de kerk goed bekend zijn. Het geld komt gegarandeerd bij deze mensen en hun families terecht. De parochie dankt alle donateurs voor hun giften.

*Werkgroep diaconie*

## Actie Kerkbalans 2024

Ook in 2024 wil de Andreasparochie tijdens de actie Kerkbalans uw aandacht vragen voor de kerkbijdrage t.b.v. onze parochie.

De kerkbijdrage is onze belangrijkste bron van inkomsten. Hier worden de meeste kosten van betaald. U moet denken aan de kosten van het gebruik en onderhoud van het gebouw, alle vaste lasten en de persoonlijke kosten. Wij krijgen geen subsidies van bisdom of overheid.

Gelukkig zijn er velen onder u die ons reeds steunen via de kerkbijdrage, onze dank hiervoor. Maar er zijn ook velen die niet of slechts incidenteel iets betalen. De financiële situatie van onze parochie maakt het echter noodzakelijk dat wij op u nadrukkelijk een beroep moeten doen om mee te doen met de kerkbijdrage.

Helaas is het zo dat er ook parochianen zijn die de kerkbijdrage niet kunnen betalen. Dat begrijpen wij en onze keuze is dan ook om niemand persoonlijk hiervoor te benaderen.

De richtlijnen van het bisdom zijn net zoals in 2023 voor 2024 130 euro per jaar. Mocht u komen te overlijden, en in de laatste 4 jaar voor het overlijden het normbedrag hebben betaald, dan is de uitvaart vanuit onze kerk of een andere kerk van het cluster waartoe wij behoren, gratis. Uiteraard is een hogere kerkbijdrage van harte welkom!

Uw kerkbijdrage is als gift aftrekbaar van de belastingen. Onze parochie is namelijk een algemeen nut beogende instelling.

Als u kerkbijdrage wilt en kunt betalen of dit al doet, kan dit maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. Dit kan per bank op rekeningnummer NL21 ABNA 0577 6273 25 t.n.v. Parochie H. Andreas. Wilt u wel nadrukkelijk kerkbijdrage vermelden.

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de leden van het parochiebestuur.

Alvast bedankt voor uw deelname.

*Werkgroep Kerkbalans 2024*



## **Tarieven stipendia 2024**

Het bisdom Roermond heeft de tarieven voor 2024 weer vastgesteld. Voor de verschillende vieringen zijn de tarieven als volgt:

- Viering op zaterdag € 15,00
- Viering op zondag € 30,00
- Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00
- Begrafenis € 500,00
- Huwelijk € 500,00
- Bijdrage voor begeleiding naar crematorium of een begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
- Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00

### *Minimumkerkbijdrage*

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald in één van de parochies van ons cluster, en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00. Eenvoudiger gezegd: de nota is € 500,- minus de kerkbijdrage die in de afgelopen vier jaar aan één van de parochies in ons cluster is betaald.

## **Oproep adresgegevens mensen die zich verbonden voelen met/deel uit maken van de Andreasparochie Heerlerbaan**

De Andreasparochie bestaat uit vele mensen, die niet allemaal woonachtig zijn binnen de parochiegrenzen. Mensen die naar onze vieringen komen, bijeenkomsten bezoeken, actief zijn als vrijwilliger of op een of andere manier verbonden zijn met onze parochie.

De adresgegevens van parochianen die binnen de parochiegrenzen wonen, zijn bij ons bekend via het kerkelijke administratiesysteem. Van de mensen buiten onze parochie hebben we echter geen of slechts beperkt adresgegevens. Het zou fijn zijn als we van deze parochianen de adresgegevens zouden mogen ontvangen, zodat wij onze kerkelijke administratie op orde krijgen. U kunt uw naam, de naam van uw eventuele partner, geboortedatum en adresgegevens invullen op een lijst die bij de ingang van de kerk ligt. Het kan ook per mail naar [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl) of via Yvonne en Hans Fokkens, Annemarie Noijen en Karin van Doormaal.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

## **AGENDA**

### **Iedere woensdag**

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### **Zaterdag 20 januari**

10.00 – 16.00 uur: op pelgrimstocht oriëntatiedag, Klooster Wittem

### **Dinsdag 23 januari**

20.00 uur: ouderavond communicanten

### **Vrijdag 26 januari**

14.00 uur: vuilnis rapen  
Vertrek bij Andreaskerk

### **Woensdag 21 februari**

19.30 uur: lezing Joep de Jong

### **Vrijdag 23 februari**

14.00 uur: vuilnis rapen  
Vertrek bij Andreaskerk

### **Maandag 26 februari**

20.00 uur: ouderavond communicanten

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van  
10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten  
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:  
043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778  
t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal  
Rob Pauls  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 19 februari. Intenties en kopij voor 24 februari t/m 17 maart graag uiterlijk **5 februari** opgeven.

## VIERINGEN

*20 januari – 18 februari*

### Zaterdag 20 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 21 januari

**10.00 uur:** oecumenische viering  
Pelgrimskerk, Horizonstraat 71,  
Brunssum

Geen viering in de Andreaskerk

### Zaterdag 27 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 28 januari

10.30 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Michel Joosen (vw ver-  
jaardag moeder)

### Vrijdag 2 februari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 3 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 4 februari

10.30 uur: eucharistieviering

### Zaterdag 10 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 11 februari

10.30 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Michel Joosen (vw sterf-  
dag zus Therese)

### Woensdag 14 februari

19.00 uur: oecumenische aswoens-  
dagviering

### Zaterdag 17 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 18 februari

10.30 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Harrie Hermans