



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JUNI / JULI 2016

---

## Visioen

Het visioen, dat is de ziel zelf.  
Dat is de dynamiek van het bestaan.  
Ik maak me geen illusies over de toekomst,  
maar als je zwijgt over het visioen,  
dan sterft het af en komt er cynisme in de plaats.  
Dé grote utopie, het visioen van vrede,  
van een wereld die voor iedereen menswaardig is,  
die hou je alleen levend als je erover zingt,  
als je ook je kinderen erover leert zingen.  
Het is van levensbelang plekken te creëren  
waar je kan ervaren dat een andere wereld mogelijk is.  
Je moet het aan elkaar blijven zeggen,  
niet in het wilde weg,  
maar zo dat het mensen motiveert  
een stapje verder te komen.  
Een joodse midrash (verhaal) zegt:  
"Wie één mens redt, redt de hele wereld."  
Dat is het.  
Je zet door, je trekt een spoor van tegenkracht,  
je baant een weg.

*H. Oosterhuis*

## H. Vormsel

Op vrijdag **24 juni**, 19.00 uur zal vicaris mgr. Schnackers het heilig vormsel toedienen aan Merlijn Otten, Eline van Vlokhoven, Fenne Quaedvlieg, Femke Neelis, Thorsten Bruijnenberg, Jaylee Jägers, Remco Koeken, Chelsey Hermans en Robin Rabeling.

Wij wensen onze vormelingen van harte proficiat met deze stap en hopen dat zij in het voetspoor van Jezus blijven gaan en gelukkige mensen worden, die ook anderen gelukkig willen maken.

## Installatie pastoor-deken Hans Bouman

Op **10 juli** wordt Hans Bouman geïnstalleerd als deken van Heerlen en als pastoor van de parochies in Heerlen-Zuid, waartoe ook de Andreaskerk behoort. Dat gebeurt tijdens een plechtige mis om 11.30 uur in de Pancratiuskerk. Aansluitend is er tot 15.30 uur een receptie in hotel Tulip Inn, Wilhelminaplein 17 te Heerlen.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij de viering en de receptie.



## Uitstapje Botanische Tuin Kerkrade

Het uitstapje bedoeld voor mensen die om heel diverse redenen er niet zo gemakkelijk meer op uit kunnen gaan, is dit jaar gepland op donderdagmiddag **14 juli**. Vertrek **14.30** uur vanaf de Andreaskerk. We gaan naar de Botanische tuin in Terwinselen. Daar kunnen we de tuin bezichtigen en op het terras genieten van een kopje koffie of thee met Limburgse vlaai.

De kosten voor entree en koffie met vlaai zijn € 6,-. Voor degenen die deelnemers vervoeren, worden entree en koffie/vlaai door de parochie betaald.

Graag tevoren opgeven en tevens aangeven als je met iemand wilt meerijden bij: Eline Claassens 06 - 25 36 41 85 of Enny Kerckhoffs 045 - 542 51 53.

## Boerderijviering

Op zondag **17 juli** om 10.30 uur vindt traditiegetrouw ter afsluiting van het school- en werkjaar de vakantieviering in de open lucht plaats. Dit jaar zijn we weer te gast op de zorgboerderij aan de Corisbergweg 1. De viering is op de binnenplaats van deze boerderij (of bij slecht weer, wat we natuurlijk niet hopen, in de schuur). Na afloop kunnen we allen samen koffie, thee of iets fris drinken en gezellig napraten. Deze familieviering is mee voorbereid en wordt opgeluisterd door het koor Sound of Peace and Freedom.

We zijn blij dat we hier ook dit jaar weer welkom zijn. We hopen dat velen van u deze viering met ons mee komen beleven. Van harte welkom dus.

## Zomerconcert Trio Vivente en MoKla Vocaal Ensemble

Zondag 3 juli 14.30 uur

Evenals in 2015 organiseert Trio Vivente, bestaande uit Ernie Gerats (dwarsfluit), Nettie Smeets (dwarsfluit) en Jo Smeets (gitaar) een zomerconcert. Ditmaal in samenwerking met MoKla Vocaal Ensemble uit Voerendaal onder leiding van dirigente Ute Jobes. Zij zingen a capella Modern Klassiek vanuit een artistiek perspectief. Op het programma staan o.a. werken van Andriessen, Bach, Berlioz, Elgar, Fauré, Granados, Pärt en Reger.



## Expositie Kitty Vromen



1 juli tot 2 september 2016

Kitty Vromen werd geboren in Brunssum op 1 juli 1962. Creatief bezig zijn is altijd aanwezig geweest. Als kind al bezocht zij de lessen van Stichting Vrije Uren. Ook het jeugdhonk van gemeenschapshuis 'De Kepper' stimuleerde haar deze creativiteit verder te ontplooiën. In haar middelbare schoolperiode tekende en schilderde zij graag met inkt, ecoline plakkaatverf. In 2009 startte zij bij kunstenaar Ton Hasenaar haar schilderlessen. Nu, in 2016 bezoekt zij nog wekelijks zijn lessen om een vaste kwaliteit in haar schilderwerk te behouden. Het blijft een genoegen om te zien wat zich ontwikkelt onder de kwast.

Ook fotografie heeft haar belangstelling. Zij woont op de 9<sup>e</sup> verdieping van een flat en wordt steeds weer geraakt door de prachtige zonsondergangen. Een aantal van de door haar gemaakte foto's is afgedrukt op canvas en verdient ook hier een podium. Voor zowel de olieverfschilderijen als de fotografische doeken is dit haar eerste openbare expositie.

## Leesgroep van het boek *Een ongewoon gesprek met God*

Neal Donald Walsch, de schrijver, worstelt met zijn leven en krijgt opeens antwoord van God. Op zijn vragen antwoordt God. Hij krijgt er soms ongelofelijk van langs. Het boek *Een ongewoon gesprek met God* is een filosofisch boek met veel praktische kanten. Hoe kunnen we het leven benaderen? Wat is de betekenis van relaties? Mogen we genieten van seks? Het begrip ziel wordt uitgelegd. De oerknaltheorie wordt met een zin op het scheppingsverhaal in de Bijbel gelegd. Het is een moeilijk en soms wel schokkend boek. Tegelijkertijd wordt gezegd dat je bij je eigen huis van waarden moet blijven, maar als er een steen (waarde) niet goed is, je hem moet vervangen door een nieuwe steen. Mensen van de vorige leesgroep waren blij dat ze meegegaan hadden, ook al waren ze het niet met alle uitspraken in het boek eens. We lezen 10 bladzijden per keer (liefst twee keer) en bespreken die in ongeveer een uur. Dat betekent dat we er ongeveer anderhalf jaar over doen eer we het boek uit hebben. Er is ook plaats voor persoonlijke ervaringen die in relatie staan met het boek.

De kosten zijn € 25,= voor koffie en verwarming. Dag en tijdstip worden in onderling overleg vastgesteld. In september starten twee groepen. De opzet is om een groep te starten met *Een ongewoon gesprek met God*, en een kleinere groep die start met *Een nieuw gesprek met God* (tweede boek). De tweede groep krijgt een andere opzet, waarbij de verantwoordelijkheid meer verdeeld wordt.

Inlichtingen bij Dolf Hutschemaekers: 045 - 542 57 83 of neldolf@yahoo.com.

## Mondiale fietstocht

Op zaterdag **9 juli** organiseert HeerlenMondiaal een mondiale fietstocht. Het is een rit van ongeveer 25 km, over redelijk vlak terrein, grotendeels langs Caumerbeek en Geleenbeek, met korte stops op 'mondiale' plekken (armoede/integratie, duurzaamheid/milieu, energie, waterbeheer).

We vertrekken om 10.00 uur vanaf het Pancratusplein en eindigen omstreeks 15.00 uur.

We bezoeken de Dobbeltuin, de Stichting Samen Delen en het milieupark van Rd4 in Heerlen. Daarna fietsen we langs de Caumerbeek naar Hoensbroek. We krijgen koffie en vlaai in De Eetkamer, een bijzonder restaurant aan het Gebroekerplein. Bij de school aan de Steenkoolstraat zal Fer Gubbels (docent) iets vertellen over de schakelklas voor 12-18-jarige statushouders. We fietsen terug langs de Geleenbeek naar de Loorenhof.

Ons eindpunt is de Benzenraderhof.

Deelname is gratis. Wel graag aanmelden bij Frank Rochette:

frank@rochette.nl of 06 - 16 19 67 70.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco  
Ventilatie • KlimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

---

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal  
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

## Exploitatieoverzicht 2013-2015

	2013	2014	2015
Kerkbijdragen	22.269	26.963	24.181
Collecten	6.777	7.427	7.177
Stipendia, huwelijken, uitvaarten	3.709	2.906	4.065
Opbrengsten gebouw	5.144	5.469	5.500
Overige inkomsten	9.657	2.460	9.255
<b>Totale inkomsten</b>	<b>47.556</b>	<b>45.225</b>	<b>50.178</b>
Personeelslasten	22.373	19.461	19.518
Energielasten	9.443	10.958	5.789
Reservering groot onderhoud	0	0	5.250
Overige lasten kerkgebouw	3.213	4.196	6.009
Kosten eredienst	1.299	2.269	2.017
Parochieblad	1.363	1.536	2.431
Afdracht bisdom, dekenaat	6.779	6.478	7.985
Overige lasten	6.218	5.223	5.378
<b>Totale lasten</b>	<b>50.688</b>	<b>50.121</b>	<b>54.377</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-3.132</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.199</b>

### *Toelichting:*

Alle bedragen zijn in euro's.

'Overige inkomsten' zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk, kaarsengeld en teruggave energiebelasting.

De energielasten zijn lager door een betere afstelling van de temperatuur in de kerk door de week en door een zachte winter.

De overige lasten kerkgebouw zijn kosten voor verzekeringen en onderhoud.

De kosten voor het parochieblad zijn gestegen omdat het blad bij een andere drukker wordt gedrukt, en door teruglopende advertentie-inkomsten.

'Overige lasten' bestaan uit o.a. kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

Voor het Vastenactieproject in Sierra Leone is € 1.917,30 ingezameld.

Verder hebben de collecten voor MIVA, Serious Request en ATD Vierde Wereld in 2015 in totaal € 528,51 opgebracht.

De Wereldwinkel heeft in 2015 voor € 2.770,= aan producten verkocht.

De verkoop van de beeldjes van Moeder Aarde heeft € 1.580,50 opgebracht.

Voor groot onderhoud is dit jaar € 5.250,= gereserveerd. De reserve bedraagt nu € 23.960,=.

Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan wil het bestuur deze uiteraard graag beantwoorden.

*Karin van Doormaal*

### Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (3)



Op het moment dat u dit leest is net de eerste jongerenactiviteit geweest – daarover in een volgende bijdrage meer. In dit parochieblad sta ik stil bij mijn hoop en verlangen, voorafgaand aan nieuwe kansen.

*Niet alleen in kerken  
verlangen mensen naar een nieuwe oogst.  
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten  
of vertrouwde activiteiten die er toe doen, ze brengen leven.  
Het is lente, bijna zomer.*

*Nieuw is niet altijd beter, nieuw is geen doel op zich.  
Hier in de Andreas proef ik  
dat het in het samenspel van activiteiten, dat het in leven en geloven  
gaat om de verbinding.  
Verbinding tussen mensen,  
verbinding tussen de Andreas en de wereld daarbuiten.  
Vanuit de dienende boodschap die uit evangelieteksten spreekt.  
Vanuit betrokkenheid op de plek waar 'we' hier samen kerk mogen zijn.*

*Bij kerk hoort een gebouw, en daar horen vooral mensen bij!  
Jongere en oudere mensen, die elkaar het nodige te bieden hebben.  
Ook met schaarse vrije plekken in agenda's,  
ook met beperkte financiële middelen  
is er heel veel mogelijk.*

*We hoeven alleen maar de goede voorwaarden te scheppen  
en er elkaar op aan te spreken en te durven doen.  
Amen.*

#### **Bereikbaarheidsgegevens**

Ik probeer zoveel mogelijk op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig te zijn, om meer werk te maken van diaconaal jongerenwerk in de leeftijdscategorie van ongeveer 18 – 25 jaar. Voel je welkom om langs te komen. Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)? [steeghsjack@gmail.com](mailto:steeghsjack@gmail.com) of 06 - 26 98 94 11.

Tot ziens!

*Jack Steeghs*

*Dit project wordt gesubsidieerd door commissie PIN van de Nederlandse religieuzen, het Kansfonds en het Limburgs Diaconaal Fonds.*

## Inspirerende personen: Martin Luther King en Rosa Parks

Dominee Martin Luther King werd beroemd in de jaren vijftig en zestig dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Zijn ster begon pas echt te schitteren na het bekende busincident in 1955 in de stad Montgomery. Daar gold een plaatselijke verordening dat zwarte men-



sen altijd in een stadsbus achterin moesten gaan zitten. Rosa Parks zat in de bus in het gedeelte dat voor blanken was gereserveerd. Toen het drukker werd moest ze opstaan voor een blanke reiziger en plaats nemen achterin de bus. Ze weigerde dit, waarna de politie erbij werd geroepen. Ze kreeg een boete, maar toen ze ook deze niet wilde betalen werd ze gearresteerd. Door deze actie werd ze ontslagen en verschillende keren met de dood bedreigd. De zwarte gemeenschap reageerde fel. Martin Luther King nam het voor haar op. Hij organiseerde protestdemonstraties en boycotacties tegen de busonderneming. Meer dan een jaar lang weigerde de gekleurde bevolking van Montgomery om met de bus te reizen. Blanken staken het huis van Martin Luther in brand, maar hij ging net zo lang door totdat de busmaatschappij toestond dat de gekleurde bevolking overal in de bus plaats mocht nemen. Toen Rosa werd berecht voor verstoring van de openbare orde stelde het gerechtshof haar in het gelijk en verklaarde de scheiding tussen blanken en zwarten ongrondwettig.

Door dit voorval kreeg Maarten Luther King spoedig nationale bekendheid vanwege zijn uitzonderlijk charisma en persoonlijke moed. Bij tal van gelegenheden trad hij als spreker op, waarbij hij de discriminatie van de zwarte bevolking aan de kaak stelde.

In 1963 sprak hij tijdens een betoging zijn legendarische woorden "I Have a Dream", waarin hij onder andere zijn hoop uitsprak dat mensen nooit op hun huidskleur beoordeeld zouden worden.

Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd hij in de bloei van zijn leven op 39-jarige leeftijd doodgeschoten, een tragisch dieptepunt in de roerige jaren zestig van de vorige eeuw.



In 2013, kort na haar 100e geboortedag, werd op Capitol Hill door president Barack Obama een beeld onthuld ter nagedachtenis aan Rosa Parks, de Moeder van de Burgerrechtenbeweging.

*Hans Heijster*

## In gesprek met Harry Kerckhoffs

*Harry is geboren - vierde in een gezin van vijf - in 1948 kort na de oorlog op een juweeltje van een boerderij bij de Putberg aan de Daelse weg, een tijd die zinderde van geloof in en hoop op een nieuwe wereld, en van "Kom op, de schouders eronder, wij maken er samen iets moois van". Deze drijfveer heeft hij altijd sterk gevoeld, en hij gelooft dat in elke mens iets van vuur zit. Zo begon ons gesprek, ergens in een hoekje van de kerk, omdat er anders geen plek vrij was. Harry's stem en ogen verraden iets van vuur en betrokkenheid; ik luister.*



"Ik was gefascineerd door de natuur, werkte graag op de boerderij en genoot van het ritme van dag en seizoen: hard aanpakken, maar ook op tijd pauzes. Omdat ik graag boer wilde worden, kwam van studie (Mulo en daarna MTS) niet zoveel terecht. Ik was zoekend en vond in de bibliotheek in het tijdschrift 'Jonge Kerk' een oproep van Wim van Luijk OFM: 'Wie wil praten over geloof?' Deze oproep trok mijn aandacht; ik gaf me op en heb een paar jaar deelgenomen aan de maandelijkse bijeenkomsten in Eindhoven. Die gingen niet over de leer, maar over: wat houdt je bezig. Daar, in die uitwisseling tussen jongeren is bij mij de liefde voor een andere kerk begonnen.

Daar leerde ik ook de liefde van mijn leven kennen, Enny, die mij aanvoelde en veel in mij heeft teweeggebracht. Ik was inmiddels als technisch tekenaar werkzaam in Maastricht, maar voelde dat dit het toch niet echt was. Ik wilde iets voor mensen betekenen en solliciteerde daarom voor een functie op het internaat in Mariënwaard. Ik werd buiten verwachting aangenomen, op voorwaarde dat ik een passende opleiding ging volgen op de Sociale Academie. Eindelijk had ik mijn draai gevonden; ik genoot, ik groeide. Ik werkte er ongeveer vijf jaar. In 1977 stapte ik over naar een baan in Mondriaan. Omdat dit alles met zingeving te maken had, ben ik daarnaast theologie gaan studeren aan de UTP in Heerlen. In 1973 ben ik getrouwd met Enny. Wij woonden aanvankelijk in Meerssen, later in Heerlen. Toen ik mijn theologie in 1998 afgerond had, solliciteerde ik als pastor in het ziekenhuis in Venlo. De dubbelfunctie - één dag Mondriaan, vier dagen ziekenhuispastor in Venlo - heb ik tot mijn pensioen in 2008 gedaan met veel voldoening.

Ik ben daarna betrokken geraakt bij de Andreas, omdat Eline mij gevraagd heeft. Deze kerk spreekt mij aan omdat er de geest van het Vaticaanse Concilie waait zowel in de symboliek van het gebouw als in de gemeenschap; mensen kennen elkaar en betekenen iets voor elkaar; er zijn geen knielbanken en het altaar staat op gelijke hoogte. Maar vooral het feit dat diaconie zo hoog in het vaandel staat, is voor mij belangrijk. Een paar inspirerende mensen in mijn leven zijn de genoemde pater Wim van Luijk, maar ook pastor Ben Heijns van de Annakerk; hij stelde de mens centraal, niet de leer. En natuurlijk bisschop Bekkers, die verkondigde dat mensen te allen tijde hun eigen geweten mochten en moesten volgen, een revolutionair geluid in de kerk in de zestiger jaren. Deze mensen hebben mij getoond wat geloven in feite is:



het vuur dat uniek is en in elke mens zit, naar boven halen.

U wilt weten hoe ik tegen de dood aankijk. Die hoort volgens mij gewoon bij het leven. Wat erna komt, ik weet het niet, maar het heeft wel iets met hunkering naar geborgenheid te maken. Het is moeilijk te definiëren; daarom hou ik zo van gelijkenissen en verhalen die je iets laten voelen van het mysterie.

Ik zou wel eens aan tafel willen zitten met drie andere mensen: met Geert Bles omdat ik voel dat hij op mijn golflengte zit, met mede-pastor Louis Klinkenberg van het ziekenhuis van Venlo omdat hij zoveel ruimte gaf, en met Mies Roeffen omdat zij indertijd de oproep in 'De Jonge Kerk' plaatste en ooit zei dat de oude kerk moet instorten en plaats maken voor iets heel nieuws".

*Hier eindigde ons gesprek; Thea Klinkenberg kwam de kerk in om de doopvijver schoon te maken. Het stokje gaat naar Wil Heijster, die steeds voelbaar aanwezig is en voor anderen klaar staat.*

*Geert Bles*

### **Laudato Si' – een oproep van de paus, deel 6**

In de encycliciek *Laudato Si'* roept paus Franciscus alle mensen van goede wil op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. Daarvoor is een ecologische bekering nodig, een verandering van levensstijl, die gericht is op het behoud van de schepping en op het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare mensen op aarde.

Het is verheugend te merken dat op veel plekken in het land mensen aan de slag gaan met de encycliciek. Het is geen gemakkelijke opdracht waar wij voor staan. Daarom moeten we er ook samen, met ons allen aan werken. Samen de encycliciek lezen en er over praten. Wat betekent dit voor ons en vooral wat gaan we er concreet aan doen?

Ter ondersteuning van deze opdracht heeft de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een nieuwe website gelanceerd. De website [laudato-si.nl](http://laudato-si.nl) wil mensen stimuleren en ondersteunen om met *Laudato Si'* aan de slag te gaan. Op de site vind je werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten die worden georganiseerd rond de encycliciek. Ik zou zeggen, laat je inspireren door deze nieuwe website.

*Harry Kerckhoffs*



**Slagerij Van Melik Du Chef Heerlerbaan**

W.C. D'r Bautsch - Bautscherweg 31

6418 EJ, Heerlen - T: 045-5412771

[www.vanmelikduchef.nl](http://www.vanmelikduchef.nl)

*Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen*



## **Onze buren hier en onze buren daar**

Voor onze leden en vrijwilligers in Afrika waren de mensen die we hier asielzoekers noemen, tot voor kort hun buren. Zij kenden deze slachtoffers van geweld, bittere armoede en natuurrampen. Zij wisten dat hun buren geen andere uitweg zagen dan op zoek te gaan naar een veilige plaats. Deze buren gingen een ongewisse toekomst tegemoet, maar dachten aan hun kinderen, hun broertjes of zusjes die niet naar school konden.

Ook wij in Nederland hebben buren die zeggen: "Wij moeten er voor zorgen dat onze kinderen kunnen opgroeien zonder angst, zonder schaamte, zonder uitsluiting, armoede en onrecht." De dromen van onze buren komen overeen met de dromen van de asielzoekers, maar het lijkt of zij met elkaar in concurrentie zijn gekomen.

Wie moet als eerste die goedkope huurwoning krijgen? De een wacht al zo lang en de ander heeft huis en haard verlaten. Wie van hen heeft er recht op voldoende inkomen, als je hoort dat het geld maar een keer kan worden uitgegeven, en dat schulden moeten worden terugbetaald, zelfs ten koste van de beslagvrije voet? Wie heeft het recht op die goede school als blijkt dat kinderen uit de armste gezinnen minder kans hebben op goed vervolgonderwijs dan kinderen uit andere groepen? Wie vecht er met je mee als je hier in Nederland in armoede leeft, als je spookburger bent zonder uitkering, als je uit huis wordt gezet, als je naar de voedselbank moet? Wat moet je als Nederlander als er geen land ter wereld is waar je naar toe kunt om aan je ellende te ontsnappen?

*De oprichter van de Vierde Wereld beweging, Joseph Wresinski, zei in 1980: "Wij, asielzoekers en mensen die armoede kennen, zijn samen onderweg en dat vieren wij. Door het ongeluk in ons leven, worden wij jaloers op elkaar gemaakt en wantrouwen wij elkaar. (...) Maar wij zullen onze vriendschap niet door anderen kapot laten maken."*

Op ons ontmoetingscentrum 't Zwervel bieden wij uit vriendschap voor twee jaar huisvesting aan twee asielzoekers; onze nieuwe buren. Twee vrouwen die door het onrecht van hun gezinnen zijn gescheiden. Zij maken deel uit van de andere bezoekers die ook armoede in hun leven kennen. Wij kunnen het ons niet veroorloven elkaar als concurrenten te zien, omdat wij samen op weg zijn uit de armoede. Wij voeren actie voor de gelijkwaardigheid van ieder mens, en gebruiken de kennis van de mensen die hier vaak generaties lang in armoede verkeren. Met de allerarmsten in de voorhoede, blijven we deze weg bewandelen, zorgvuldig en geëngageerd.

[www.atd-vierewereld.nl](http://www.atd-vierewereld.nl)

## AGENDA

### Iedere maandag

13.00–15.00 uur: inloop vluchtelingen en wijkbewoners

### Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

### Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag

### Vrijdag 17 juni

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

### Woensdag 22 juni

19.00 uur: Cantorgroep

### Zondag 3 juli

14.30 uur: concert Trio Vivente en MoKla Vocaal Ensemble

### Woensdag 6 juli

19.00 uur: Cantorgroep

### Vrijdag 8 juli

15.30 uur: ComKids

### Zondag 10 juli

11.30 uur: Installatie pastoor-deken Hans Bouman, Pancratiuskerk

### Woensdag 13 juli

20.00 uur: pastoraal team

### Donderdag 14 juli

14.30 uur: uitstapje Botanische Tuin  
20.00 uur: parochiebestuur

### Vrijdag 15 juli

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

### Woensdag 20 juli

19.00 uur: Cantorgroep

### Zondag 18 september

Vrijwilligersmiddag

### Vrijdag 30 september

15.30 uur: ziekenzalving

### Vrijwilligersmiddag

Op zondag **18 september** hebben we na de viering van 10.30 uur onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Het is inmiddels in onze parochie een goede gewoonte om een keer per jaar met alle vrijwilligers gezellig samen te zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Het hele jaar door zetten velen zich in voor allerlei werkzaamheden die in een parochie verricht worden. Het bestuur is erg blij met zoveel inzet van zoveel vrijwilligers. En hoopt dan ook iedereen op 18 september te ontmoeten. Meer informatie komt in het volgende parochieblad. Noteer alvast de datum.



**John Venhovens**  
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!  
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - [www.venhovensuitvaart.nl](http://www.venhovensuitvaart.nl)

## COLOFON

### Contact

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie  
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastor Geert Bles:  
045 - 571 40 78  
Pastoraal werker Eline  
Claassens: 06 - 25 36 41 85  
elineclaassens@gmail.com  
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

### Parochiebestuur

Karin van Doormaal,  
vicevoorzitter  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Eline Claassens  
Karin van Doormaal  
Rens Trimp

---

Het volgende parochieblad ver-  
schijnt in de week van 25 juli.  
Intenties voor **30 juli t/m 11**  
**september** graag opgeven voor  
**11 juli.**

## VIERINGEN

*18 juni t/m 24 juli*

### Zaterdag 18 juni

18.00 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Finy Dam (vw. verjaardag),  
Wim Kuypers en Treesje Kuypers-Burger  
(jaardienst)

### Zondag 19 juni

10.30 uur: woord- en communieviering

### Vrijdag 24 juni

19.00 uur: vormselviering

### Zaterdag 25 juni

18.00 uur: eucharistieviering

### Zondag 26 juni

10.30 uur: eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep  
Gebed voor Cees Moen (jaardienst), Tiny  
Toussaint-Ossen (jaardienst) en ouders  
Hermans-Bour (gest. jaardienst)

14.00 uur: doopdienst Fynn Hermans

### Vrijdag 1 juli

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 2 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 3 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 9 juli

18.00 uur: eucharistieviering

### Zondag 10 juli

10.30 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Doortje v.d. Eijnden-Lagarde  
(jaardienst)

### Zaterdag 16 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 17 juli

10.30 uur: boerderijviering Corisberghoeve  
Koor: Sound of Peace and Freedom

### Zaterdag 23 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 24 juli

10.30 uur: woord- en communieviering