



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JUNI - JULI 2020

Het kappelleke

Een klein kappelleke
op mijn wandelpad,
het deurtje altijd open,
af en toe dan heb ik zin
om er even in te lopen.

Twee stenen beelden,
bloemen op de grond,
lichtjes van opzij,
voorwaar het is niet veel,
en toch bekoort het mij.

Wat doe ik hier?
Ga ik om te bidden?
Ik staar wat voor me uit
maar merk dan ineens,
dat ik toch mijn ogen sluit.

Ik zet me op een bankje neer
en mijmer zo maar wat.
Voor ik weg wil gaan
steek ik soms een kaarsje aan
en breng een groet.
Dan zeg ik enkel: "Dank je Heer,
wat heb ik 't toch goed."

Hans Heijster

Vieringen in juni en juli

Het pastoraal team heeft besloten om in juni elk weekend drie vieringen aan te bieden: op zaterdagavond om 18.00 uur, op zondagochtend om 10.30 uur en op zondagavond om 18.00 uur. Zo kunnen de geregelde kerkgangers, als ze dat willen, elk weekend een viering bijwonen. Het maximale aantal toegestane bezoekers is 30 per viering.

Wilt u naar een viering komen? Dan moet u zich van te voren **aanmelden**. Dat kan via de parochiemail (parochiesintandreas@home.nl) of door een telefoontje naar de gastvrouwen in de kerk (045 - 541 33 81; van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur). U kunt zich niet voor meerdere weken tegelijk opgeven.

Per 1 juli zijn weer vieringen tot 100 bezoekers mogelijk. Maar de maatregel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, zal voorlopig nog van kracht blijven. Daardoor zullen in de Andreaskerk ook per 1 juli maximaal 30 mensen een viering kunnen bezoeken. Dat betekent dat het voor onbepaalde tijd noodzakelijk is, dat u zich aanmeldt als u naar een viering in onze kerk wilt komen.

In de maand juni zijn er uitsluitend woorddiensten zonder communie. De eerste eucharistie vindt plaats op zondag 5 juli. Er is geen eucharistie op zaterdagavond 4 juli.

In de Andreaskerk bent u gewend aan een afwisseling van eucharistievieringen en woord- en communiediensten. Woorddiensten zoals ze in juni worden verzorgd, worden soms als 'minder' ervaren door katholieke gelovigen. Dat is niet terecht; men kan de verschillende vieringen niet met elkaar vergelijken. Een woorddienst is een heel andere dienst dan een eucharistie of viering met communie. Op die manier doet men ook meer recht aan de eucharistie; men beseft beter wat de eucharistie onderscheidt van andere vieringen en waarin haar toegevoegde waarde ligt.

De woorddiensten in juni zijn een goede gelegenheid om daarover na te denken. Belangrijk is dat een gemeenschap samen kan vieren, samen kan ervaren dat God aanwezig is waar 'twee of drie in Zijn naam bijeen zijn'. Of dat nu in een woorddienst is of in een eucharistie. Bovendien leeft ook een woorddienst net zoals de eucharistie van de verkondiging van het Woord dat in Christus gesproken is en tot ons geklonken heeft. Het draait om de Boodschap. Wat die behelst, daar kun je elke week weer over nadenken en overwegen, zonder dat je er ooit over uitgedacht raakt. De Boodschap van Jezus is net zo onuitputtelijk als het leven zelf. Ja, zij is het leven zelf.

Rob Pauls

Een kaarsje opsteken

De afgelopen weken is de Andreaskerk elke dag een uur lang opengesteld voor mensen die even wilden binnenlopen en een kaarsje opsteken. Ondanks het wegvallen van de wekelijkse vieringen hadden mensen zo toch de mogelijkheid om de kerk even te bezoeken en een rustig moment voor zichzelf te hebben.

In mei is het 'kaarsjesuur' spontaan gecombineerd met een korte bezinning in het kader van de noveen die door de Kerk is gehouden. Dit ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van de pauselijke encycliek *Laudato si'* die, met haar pleidooi voor verduurzaming van de economie en versobering van onze levensstijl, een belangrijk signaal voor de toekomst heeft afgegeven, zowel binnen als buiten de Kerk.



Het initiatief bleek een schot in de roos. Er zijn verrassend veel mensen langsgelkomen voor een kaarsje en een praatje. De waardering was groot. We willen daarom doorgaan met de openstelling van de kerk, voor mensen die een kaarsje willen opsteken of om een andere reden even binnen willen lopen. Een moment van verstillings en bezinning voor jezelf en voor God.

U kunt daarvoor de komende tijd elke donderdag in de Andreaskerk terecht tussen 11.00 en 12.00 uur. De ingang is via het kerkplein (achterom); de poort staat voor u open. Rond 11.30 uur is er dan een kort gebedsmoment of een andere vorm van bezinning, voorbereid door een lid van een vast team dat hiervoor in het leven is geroepen. Allemaal in een ongedwongen sfeer. En met respect voor de stilte en rust waar de mensen voor komen.

Kom gerust eens langs om te proeven of het iets voor u is!

Communie

In alle voorlopigheid die deze tijd kenmerkt, hebben we toch voorzichtig een nieuwe datum gepland voor de eerste heilige communie: zondag 27 september om 10.30 uur.

Vanaf 9 juni beginnen we met de lessen en op zaterdag 4 juli hopen we de presentatiedienst te doen. Vanwege de verplichting om anderhalve meter afstand te houden zal dit helaas een besloten viering zijn voor alleen de communicanten en hun naaste familie.

Amazonegroep komt weer samen

Al heel lang wordt het Amazoneregenwoud bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Binnen de Andreasparochie wil de Amazonewerkgroep de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid bij de vernietiging van het Amazonewoud aan de orde stellen.



Door de coronacrisis is de werkgroep een tijd niet meer bij elkaar geweest. Maar op 3 juni verzamelden Geert, Wim, Rens, Eline en Marcel zich in de huiskamer van de Andreasparochie, natuurlijk netjes op anderhalve meter afstand. Het belangrijkste onderwerp van de middag waren de investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in de Braziliaanse mijnbouwonderneming Vale. Door nalatigheid van deze onderneming veroorzaakte een damdoorbraak honderden doden en een enorme vervuiling. Het Noorse staatsinvesteringsfonds stootte haar aandelen in Vale daarom af. We vinden dat de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn hun aandelen in Vale ook zouden moeten verkopen. We zullen dat bij deze pensioenfondsen aanklaarten.

Het was een geanimeerde bijeenkomst en het was fijn elkaar weer te zien en samen weer actief te zijn.

Rens Trimp

De Kerk in Brazilië spreekt zich uit

Op 24 april jl. gaf de Kerk van Brazilië een Publieke Verklaring uit, waarin ze pleit voor de afzetting van president Jaïr Bolsonaro. Ze wijst hierin op de alarmerende werkloosheid en honger als gevolg van de sociaal-economische crisis waarin het land verkeert. Een crisis die nog verergerd wordt door de totaal onverantwoordelijke aanpak van de coronapandemie door de president. De president stuurt aan op dictatoriale macht voor zichzelf en het 'om zeep helpen' van de moeizaam verworven democratie. Zijn onverantwoordelijkheid brengt de levens van ontelbaar veel mensen in gevaar en stuurt regelrecht af op terugkeer naar de dictatuur. Dit alles is reden voor de Kerk om de kwestie van afzetting van de president op de agenda te zetten, en te wijzen op twee manieren in de grondwet om dit te kunnen verwezenlijken. Deze moedige Publieke Verklaring van de Kerk is ondertekend door: De Nationale Raad van Christelijke Kerken van Brazilië, de Nationale Raad van de Leken van Brazilië, de Braziliaanse Commissie voor Justitie en Vrede en door Commissies voor Gerechtigheid en Vrede van een twintigtal bisdommen.

Geert Bles

In gesprek met Tonnie Sistermans

Op de zonnige Tweede Pinksterdag zat ik rond koffietijd in de Permstraat in de tuin om te luisteren naar Tonnie's verhaal. Op een gegeven moment neuriede zij de canon: 'Blijf niet staren op wat vroeger was; sta niet stil in het verleden.' Het leek de draad te zijn waarlangs haar verhaal zich ontspon. Ik luisterde:

"Ik ben geboren in Maastricht in 1935 als zevende van tien kinderen. Mijn vader was marechaussee, mijn moeder onderwijzeres. Ze heeft nooit voor de klas gestaan omdat zij trouwde; zo was dat toen. Het gezin is naar Neerbeek verhuisd, want mijn vader werd technicus bij de Maurits; dat verdiende beter dan het beroep van marechaussee. Ik ben in Neerbeek opgegroeid; daar heb ik ook de vierjarige avondopleiding voor kinderverzorgster gevolgd. Dat werk heb ik jarenlang gedaan bij particulieren in Geleen en omgeving. Van 1958 tot 1960 heb ik mijn zus in Valkenburg geholpen, die zelf vier kinderen had en ook nog de zorg voor de twee kinderen van een broer, wiens vrouw gestorven was. In die tijd heb ik Sjef Sistermans leren kennen, kapelaan in Valkenburg. Zijn ouders die bij hem op de kapelanie woonden, deden de huishouding voor hem. Toen zij stierven in respectievelijk 1962 en 1964, deed Sjef een beroep op mij. Ik heb daar 'ja' op gezegd en ben met hem meeverhuisd naar Hulsberg en Venlo. Daar kwam in 1975 een einde aan zijn priesterbestaan door een conflict met bisschop Gijsen. Wij verhuisden naar Heerlen, waar Sjef werk kreeg als bibliothecaris aan de PABO. In 1976 zijn we getrouwd en in 1981 verhuisden we naar de Permstraat in Zeswegen. In 2008 is hij gestorven; sinds die tijd ben ik weer alleen.

Mijn ouders waren degelijk katholiek, maar wel kinderen van hun tijd. Ook wij zijn zo opgevoed en hadden veel binding met de kerk. Mijn leven is gegaan zoals het gegaan is. Ik moest mij gaandeweg verhouden tot wat en wie op mijn pad kwam. Daardoor heb ik geleerd 'niet te blijven staren op wat vroeger was'. Hier in Heerlen kerkten wij in de Samen Onderweg-kerk aan de Akerstraat. Ik heb me daar als een vis in het water gevoeld als lector, collectant en zangeres in het koor. Toen Samen Onderweg in 2016 opgeheven werd, ben ik met vele anderen overgegaan naar de Andreasparochie, en dat voelt nog altijd goed. Voor mijn gevoel is de Andreasparochie toch nog anders dan Samen Onderweg. Als je me vraagt 'hoe dan?' dan zeg ik: vanwege het taalgebruik; dat is hier eenvoudiger, verstaanbare mensentaal, theologie waar je iets mee kunt. Misschien komt dat wel door de bestaande policy om leden van de gemeenschap de gelegenheid te geven (of moet ik zeggen: uit te dagen?) het woord te nemen. Wat ik ook belangrijk vind is: parochianen



nemen spontaan hun eigen verantwoordelijkheid en doen alles vrijwillig en onbetaald; misschien is dat wel de kracht van de Andreas; de parochie is van hen: 'Blijf niet staren op wat vroeger was.'

Een inspirerend persoon in mijn leven is Sjef geweest; hij heeft me geleerd voor mezelf te kiezen, en niet altijd 'ja-en-amen' te zeggen, wat ik vroeger wel altijd deed.

Voor mij bestaat de zin van leven in: er zijn voor de ander; open staan voor de ander als hij/zij hulp nodig heeft; dat hoeft niet te bestaan in grootse dingen; vaak is een klein gebaar voldoende.

Als je mij de gelegenheid zou bieden om drie mensen aan tafel te nodigen, dan zouden dat zijn: Marianne Duurvoort, Eline Claassens en Jet van Wahren. Waarom die drie? Omdat ik mijn waardering wil uitdrukken voor hun dienstbaarheid en hun trouwe vriendschap."

Met deze bemerking kwam het bewogen levensverhaal van Tonnie ten einde; zij heeft Mimi Rila bereid gevonden het stokje van haar over te nemen; haar verhaal zullen we in de volgende editie van het parochieblad kunnen lezen.

Geert Bles

**COMBI
VOORDEEL**

**Pizza Taco
met sla en saus**

3 voor 15,50

per stuk 5,95

Afbakken: 12 min. op 180°C


**SLAGERIJ
VAN MELIK**

Sinds 1938

Heerlerbaan

Exploitatieoverzicht 2017-2019

	2017	2018	2019
Kerkbijdragen	25.731	24.344	23.823
Collecten	9.462	9.814	10.406
Stipendia, huwelijken, uitvaarten	2.672	3.510	2.761
Opbrengsten gebouw	6.429	7.101	5.585
Overige inkomsten	6.678	4.565	7.089
Opbrengst veiling Actie Kerkbalans	1.892		
Totale inkomsten	52.864	49.334	49.664
Personeelslasten	18.395	15.886	21.221
Energielasten	4.546	4.151	4.616
Reservering groot onderhoud	7.892	7.800	5.700
Overige lasten kerkgebouw	3.536	5.307	4.304
Kosten eredienst	1.299	1.746	2.285
Parochieblad	2.075	2.426	2.799
Afdracht bisdom, dekenaat	7.229	6.326	7.200
Overige lasten	7.865	5.668	5.720
Totale lasten	52.837	49.310	53.845
Resultaat	27	24	-4.181

Toelichting:

Alle bedragen zijn in euro's.

Het negatieve saldo wordt geheel gedekt door een garantiesubsidie; andere jaren was deze subsidie reeds in de jaarcijfers verwerkt.

Voor groot onderhoud is per 1 januari € 51.082 gereserveerd.

'Overige inkomsten' zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.

Overige lasten' bestaan uit onder meer kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

De collecten voor derden hebben in 2019 in totaal € 3.041 opgebracht. Er is gecollecteerd voor o.a. Vastenactie, Ned. Missionarissen, Zonnebloem en MIVA.

De Wereldwinkel heeft in 2019 in totaal voor € 2.581,75 aan producten verkocht.

Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan wil het bestuur deze uiteraard graag beantwoorden.

Karin van Doormaal

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 13 juli. Intenties en kopij voor 18 juli t/m 30 augustus graag uiterlijk **29 juni** opgeven.

VIERINGEN

20 juni t/m 12 juli

Onder voorbehoud i.v.m. coronavirus;
zie de website voor actuele informatie.

Zaterdag 20 juni

18.00 uur: woorddienst

Zondag 21 juni

10.30 uur: woorddienst

18.00 uur: woorddienst

Zaterdag 27 juni

18.00 uur: woorddienst

Zondag 28 juni

10.30 uur: woorddienst

18.00 uur: woorddienst

Zaterdag 4 juli

18.00 uur: (besloten) presentatieviering
van de communicanten

Zondag 5 juli

10.30 uur: eucharistieviering

Zaterdag 11 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 12 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

AGENDA

Iedere donderdag

11.00 - 12.00 uur: kerk open
11.30 uur: kort gebedsmoment

Maandag 29 juni

20.00 uur: ouderavond communicanten