



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JUNI - JULI 2021

Een beter land

Ze trekken over bergen
doorkruisen de woestijn
of zwerven over zeeën
om vrij te zijn.

Waar de oorlog teistert
waar de honger woedt
moeten ze uit huis vandaan
en zwerven dan voorgoed.

De eeuwen door klinkt in de nacht
steeds diezelfde bange klacht:
Waar is thuis?
Waar is thuis?

Iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft
rust voor zijn vermoeide hoofd
een plek waar hij in vrede leeft.

Laat me niet verrekken
pak me bij de hand
en we vinden misschien samen
ooit nog een beter land.

Als je maar dichtbij blijft
gaan we hand in hand
en zullen we de grens passeren
van een nieuw en beter land.

Willem Wilmink

Eerste communie

Op zondag **18 juli** is dan eindelijk de grote dag voor de 16 communicantjes van dit jaar. Zestien kinderen doen dan hun eerste heilige communie. In de presentatiedienst stond de boom al centraal en hebben zij zich op boomblaadjes aan de parochie voorgesteld. Die boom staat ook in de communie centraal in het verhaal van Zacheus, de tollenaar, die in de boom klom om Jezus te zien; die gehate tollenaar die mensen veel te veel geld vroeg. Maar Jezus kiest juist hem uit om bij hem te gaan eten en dat blijft niet zonder gevolgen... De kinderen zijn er mee aan de slag gegaan.

Op 18 juli zullen er twee communievieringen zijn (vanwege de nog steeds geldende beperkingen in aantallen): om 10.00 uur en om 12.00 uur. Helaas is er dan geen ruimte voor andere parochianen (wel natuurlijk op zaterdagavond, 18.00 uur).

De communicantjes zijn afkomstig van OBS de Tovercirkel, SBO de Pyler en SBO Arcadia. Dit zijn hun namen: Merel Crasborn, Nova Eussen, Romy Reijnen, Siënna Meessen, Elena Meessen, Jayh Jeridi, Mac Khalid Castillo, Jippe van der Laan, Ayinde Lahaije, Ivan Quaddackers, Jasper Hartkamp, Gianni Ernst, Daan Schloesser, Lynn Henssen, Shannen Kochen, Bentley van der Velden.

Wij wensen alle communicanten en hun familie van harte veel geluk, Gods zegen en een mooie communiedag toe.

Jacq Zenden, Marcel Mollink, pastor Geert Bles, Bianca Schobben en Nan Paffen

Corona

De bisschoppen versoepelen in de lijn van het actuele overheidsbeleid de regels waaraan kerken moeten voldoen om voor vieringen samen te komen. Voor de Andreaskerk betekenen de nieuwe regels voorlopig het volgende:

- Kleinere kerken mogen voortaan maximaal 50 (in plaats van 30) mensen ontvangen. Maar de anderhalve meter blijft van kracht zodat er voor de Andreas in feite niets verandert: wij kunnen met de afstandsregel 30/35 mensen herbergen.
- U moet reserveren om aan de vieringen op zondag deel te kunnen nemen.

Boerderijviering

Dit jaar willen we de boerderijviering weer laten plaatsvinden. Met deze viering luiden we het zomerseizoen in, dit jaar een periode waarin er hopelijk weer meer mogelijk is dan het afgelopen jaar. We zijn te gast op de boerderij van de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan 323. De viering is op zondag **11 juli** om 10.30 uur.

Let op:

- De viering is buiten en vindt daarom alleen plaats bij goed weer; bij regen is de viering in de Andreaskerk. Volg de actuele situatie op onze website: www.sintandreas.nl. Als de viering op de binnenvaart plaats vindt, is er geen viering in de Andreaskerk.
- Voor deze viering is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan bij de gastvrouwen (tel. 045 - 541 33 81) of per e-mail (parochiesintandreas@home.nl).
- Alles is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Volg ook daarvoor onze website.

Lezing over St. Jan, Johannes de Doper

De man die het volk van Israël in woord en doop voorbereidde op de komst van de Messias. Enkele thema's die aan bod komen in de lezing: Johannes' geboorte, zijn leven bij de Esseense gemeenschap, zijn wijze van dopen en zijn onthoofding door Herodes, zijn band met de opgestane Lazarus en zijn relatie met de iets jongere Jezus. De kijk op deze buitengewone persoon is gevoed door de antroposofie en schrijvers die in deze lijn verder gaan.

Spreker: Wiel Hupperets.

Hij was o.a. enkele decennia leerkracht aan de vrijebasischool Bernard Lievegoed School in Maastricht.



De lezing wordt gehouden op maandagavond **28 juni** om 19.00 uur in de Andreaskerk. Aanmelden via Marcel Mollink: 045 - 574 03 78 of butterflymarcel@hotmail.com. Het toegestane aantal toehoorders is op dit moment 30. Dus graag tijdig aanmelden. Entree: vrije gave.

Wereldvluchtelingendag 20 juni

Sinds 2015 hebben 44.000 mensen hun leven verloren bij de oversteek naar Europa over de Middellandse Zee. Dat zijn alleen nog maar de geregistreerde gevallen. Hoeveel mensen er daadwerkelijk gestorven zijn, zal wel nooit achterhaald



worden. In elk geval veel meer dan 44.000.

20 juni is de Dag van de Vluchteling. In Nederland wordt op die dag een landelijke manifestatie in Scheveningen gehouden, waarbij op het Scheveningse strand houten gedenktekens in het zand worden gestoken met daarop de namen van verdronken of dood aangespoelde vluchtelingen. De gedenktekens zijn beschreven door kerken en actiegroepen door heel Nederland.

Het zullen er naar verwachting geen 44.000 zijn. Maar hopelijk genoeg om indruk te maken en ons bewust te maken van wat er in de wereld aan de hand is. Het migratievraagstuk is zo groot dat het geen zin heeft de kop in het zand te steken maar van de hele wereld gevraagd wordt de handen in elkaar te slaan om ervoor te zorgen dat er voor ieder mens een leefbare plek op aarde is.

De manifestatie wordt georganiseerd door de actiegroep Lopend Vuur. De Andreasparochie en de PKN Parkstad doen mee en nemen 50 gedenktekens voor hun rekening. Op 20 juni gaat een aantal mensen vanuit onze parochie en de PKN-gemeente naar Scheveningen. Als u mee wilt, laat het Eline Claassens of Rob Pauls weten.

Rob Pauls

ATD Vierde Wereld komt weer bij elkaar en maakt plannen

We zijn weer stilletjes begonnen met bij elkaar komen in de hoop dat de spelbreker corona ons echt gaat verlaten. Iedereen is blij elkaar weer te zien. Iedereen heeft ondanks alles nieuw elan opgedaan, er zijn frisse ideeën naast datgeen we vorig jaar al gestart waren en wat we al jaren doen. Zingen, thema's bespreken, kerstkaarten maken, doppen sparen voor het bekostigen van hulp- of blindengeleidehonden, tekenen, schilderen, enz. Daarbij blijft creativiteit en zelfontplooiing een belangrijke factor, maar ook het ons samen sterker maken om onze visie dat 'armoede onrecht' is nog duidelijker naar buiten te kunnen brengen. Dat doen we o.a. door het organiseren van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede elk jaar op 17 oktober. Ook dit jaar zal samen met De Pijler weer actie ondernomen worden om het op de provinciale agenda te zetten. Door allerlei organisaties te stimuleren iets te organiseren, waarbij de mens in armoede centraal staat, hopen we een stapje dichterbij te komen bij een inclusieve samenleving, waar ieder mens meetelt en mee kan doen.

We hopen dit jaar onze zusterorganisatie de Joseph Wresinski Cultuurstichting met hun nieuwste voorstelling *Zie de Mens* te mogen ontvangen. Een theaterstuk, met mensen die in armoede leven als acteurs, die hun ervaringen met humor, diepgang en confrontatie op de planken brengen. De eerste opties voor een plek en datum om op te treden zijn al besproken.

Geïnteresseerd? Zet 16 oktober dan alvast in uw agenda.

Marion Braad, ATD-Vierde Wereld
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl



Expositie Kathy Janssen

25 juni tot 10 augustus

Nadere informatie kunt u vinden op de website van de parochie (www.sintandreas.nl).

Om alvast in uw agenda te zetten

De commissie Kerk & Kunst is heel blij dat zij u dit jaar weer mag verrassen met een grote expositie in de kerk.

Zondag **15 augustus** om 14.00 uur wordt de jaarlijkse grote expositie feestelijk geopend. De expositie met werken van Elyanne Lempers draagt de naam 'Verwondering'.

Jordy Clemens, wethouder van o.a. cultuur van de gemeente Heerlen zal de expositie officieel openen. Voor de muzikale omlijsting zorgt de sopraan Floor Bosman.

In het volgende parochieblad kunt u meer lezen over deze bijzondere expositie.

Bridgespeler/speelster gezocht

In de Oranjehof zijn drie bridgespelers op zoek naar een vierde man of vrouw die het mogelijk maakt om weer wekelijks bij elkaar te komen om te bridgen. Als u interesse hebt, of iemand kent die zou willen meedoen, neem dan contact op met de parochie, dan bemiddelen wij verder: andreas.r.pauls@gmail.com, 043 - 306 17 06 (Rob Pauls) of 045 - 541 33 81 (gastvrouw parochie dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Een kijkje achter de kloostermuren van Wittem

Tot en met oktober 2021 worden onder de noemer *Een kijkje achter de kloostermuren* op woensdag en zaterdag rondleidingen gegeven door Klooster Wittem, zijn kerk en kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder en de monumentale kloosterbibliotheek.

Daarna is er nog gelegenheid om even na te praten met een kop koffie en een stuk vlaai. De rondleidingen starten om 11.00 uur. De kosten bedragen € 10,00. Opgeven kan tot 9.30 uur van de betreffende dag via de receptie (043 - 450 17 41).



**PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM**

Tassen uit hongerdoeken

De Vastenactie kent sinds jaren een traditie van hongerdoeken die in opdracht worden gemaakt door kunstenaars



van over de hele wereld. Ook in de Andreaskerk hebben vaker zulke hongerdoeken aan de muur gehangen.

Vrijwilligsters hebben uit oude hongerdoeken mooie tassen gemaakt. Die zijn voor € 12,50 per stuk te koop bij Guus Prevoo, telefoon 06 - 27 55 30 05. Wanneer je geïnteresseerd bent, stuur even een e-mail (guus.prevoo@home.nl), en hij geeft je graag voorbeelden van de tassen die hij in de verkoop heeft. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de Vastenactie.

Pelgrimage naar pater Karel, Munstergeleen



De Sint Josephparochie organiseert in samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad op **26 juni** een pelgrimage naar pater Karel. Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet.

We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan direct naar Munstergeleen. Voor de wandelaars vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar Munstergeleen.

De H. Mis zal plaatsvinden in de kapel en begint om 11.00 uur. U kunt een intentie opgeven voor de pelgrims prijs van € 5,-. De meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de mis afgeven.

Na afloop van de mis gebruiken we de meegebrachte lunch op het terras achter de kapel; voor koffie/thee/ fris wordt gezorgd. Ook zijn het museum en de museumwinkel te bezoeken.

Bij twijfel over doorgaan i.v.m. weersomstandigheden kunt u contact opnemen met het secretariaat/parochiekantoor van de Josephparochie: 045 - 541 38 96 (dinsdag 9.30-12.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag 9.00-13.00 uur).

*Dit jaar is door de paus uitgeroepen tot Jaar van de Heilige Jozef.
Naar aanleiding daarvan ontving de redactie onderstaande inzending.*

Jozef in de kunst

Wat is kunst?

Je bent blij, je bent verdrietig, je bent bang, verliefd, je bent gelovig.
Daar wil je uitdrukking aan geven.

Je maakt een lied, zingt, danst, tekent. Dat is kunst, dat is het verschil
tussen mensen en dieren.

Een dichter geeft door taal vorm aan verdriet, liefde, de geheimen van
het geloof.

De hemel, het universum, de aarde, het land.

Voor christenen is Jezus het voorbeeld van een gelovige mens.

Jezus was ook een mens met voeten op onze aarde.

Deze mens had ook een vader.

Jozef

Weet je,
ben ik echt de vader
van Jezus
of maar een beetje

In de stal
was ik er ook al
dieren waren er bij
engelen waren blij

Het universum straalde
wijzen kwamen op bezoek
naar dit hemels kind
een heldere ster helpt
als je de weg niet vindt

Naar Egypte liep ik mee
het ezeltje droeg Maria en mijn
Zoon
hij was heel tevree

Ik ben een timmerman
hout mooi materiaal
wij kennen het allemaal

Jezus krullenjongen
beter kon ik mij niet wensen
later werkt hij met mensen

Jezus was twaalf jaar
tussen Maria en mij
was Hij niet meer daar
in de tempel schriften vertalen
ik verdween uit de verhalen

Langs zon en maan
Christus komt er aan

Een boom in een park
een ark

op een berg een kruis
zo ook in ieder huis

Over mij in alle talen
veel verhalen
in Limburg ben ik
als Joep bekend
dat zijn ze daar
zo gewend

Jozef Consten, lente 2021



In gesprek met Leny Vranken

Op 20 mei was ik voor dit gesprek bij haar op Oranjehof; woorden als plichtsgetrouwheid, karakter, menslievendheid klonken vaak in haar verhaal; ik laat haar aan het woord:

"Ik ben geboren in Nijmegen in 1939; mijn naam is Leny Schroth; ik heb als klein kind de oorlog meegemaakt van heel nabij, het verschrikkelijke bombardement van deze stad in 1943. Twee van de drie kinderen (mijn oudere broer en ik) zijn geboren met slechte ogen, een erfelijke kwestie. Maar waarschijnlijk omdat ik niet beter weet, heb ik dit niet als obstakel ervaren; ik

kon heel vaag iets zien, en dat is vandaag nog zo.

Mijn vader was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen en verhuisde in 1949 met zijn gezin naar Heerlen; vanwege de elektrificering moest hij voor herscholing vaak naar Utrecht. Mijn moeder is jong overleden in 1954; zij was pas 39 jaar. Ik moest toen als enig meisje in het gezin (ik was pas 15) de huishouding verzorgen, wat ik tot mijn 19^{de} heb gedaan; dat was hard werken: er was nog geen wasmachine en geen stofzuiger. Na de lagere school heb ik de huishoudschool gedaan. In 1958 is mijn vader hertrouwd met een heel lieve vrouw, maar dat mocht maar twee jaar duren; ook zij is jong gestorven in 1960.

In 1961 ben ik getrouwd met Harrie Vranken; we hebben eerst op de Heksenberg gewoond, later op Hambeukerboord. Harrie werkte bij de PTT. Ons huwelijk is gezegend met twee fijne kinderen, een zoon die in Roemenië woont, een dochter in Heerlen, en een kleinzoon. Harrie is in 2008 gestorven. Na zijn dood ben ik nog vier jaar alleen blijven wonen in de Hambeukerboord; dat was een zware tijd. Maar in 2012 ben ik naar Oranjehof verhuisd, waar ik nu nog woon en mij echt thuis voel en gelukkig, vooral ook omdat mijn dochter Yvonne mij trouw komt bezoeken.

Aanvankelijk gingen wij naar de Josephkerk, maar sinds ik hier in Oranjehof woon, ga ik naar de Andreas. Beide zijn oké, maar de Joseph is wat traditioneler, meer volgens het boekje. De Andreas ervaar ik anders; de vriendelijkheid van mensen en de bezorgdheid van vrijwilligers voelt als 'een mantel om mij heen geslagen'; er wordt goed geluisterd naar mensen, de opvang van vluchtelingen vind ik geweldig; het koffiedrinken na de viering doet goed en hoort erbij.

Als ik één inspirerend persoon in mijn leven mag noemen, dan is dat mijn vader: Hij heeft veel verdriet gekend in zijn leven; twee keer is zijn vrouw heel jong gestorven; hij was heel eenzaam soms, maar toch geduldig, sterk, plichtsgetrouw en toegewijd aan zijn gezin; hij hield veel van ons, en wij van hem.

Geloof betekent veel voor mij; ik heb dit van mijn ouders gekregen. Het betekent volgens mij: actief betrokken zijn; maar het heeft ook iets (ik denk hierbij aan mijn vader) met karakter te maken, met vasthoudendheid, met plichtsgetrouwheid.

Ik ben in mijn leven veel en al op jonge leeftijd geconfronteerd met de dood; mijn ouders, mijn man, mijn schoondochter in Roemenië. Het is ons aller lot, maar toch is daarmee niet alles gezegd. Ik wil geloven dat er zoiets als een hemel is, al kan ik me er geen voorstelling van maken.

Als ik op uw kosten enkele mensen zou mogen uitnodigen om uit te gaan eten, dan vraag ik Rob, Marcel en Eline; om mijn dankbaarheid, te tonen omdat zij zoveel voor mij doen; zij doen dat van harte. Ik denk dat dat precies is waar het in het leven om gaat. En wat mij aan God doet denken. Want 'waar mensen in vrede, vriendschap en menslievendheid met elkaar leven, daar is toch God?' "

Met deze mooie gedachte kwam ons gesprek ten einde. Leny wil het stokje doorgeven aan Monique Sonnenschein; haar verhaal verschijnt in de volgende editie van het parochieblad.

Geert Bles

P.S.

Uit betrouwbare bron werd vernomen dat Leny Vranken het een goed idee vindt van Geert Bles om op zijn kosten samen met Marcel, Eline en Rob uit eten te gaan.



Dagtoppers	
MA	Saucijzen 3+1 Gratis
DI	Poulet 25% korting
WO	Gehakt 25% korting
DO	KogelBiefstuk 3+1 Gratis
VR	Schnitzels 3+1 Gratis
ZA	Kipfilet 3+1 Gratis

AGENDA

Iedere woensdag

13.30 -16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30 - 11.30 uur: stilte-uur

Zondag 20 juni

Wereldvluchtelingendag

25 juni - 10 augustus

Expositie Kathy Janssen

Zaterdag 26 juni

Pelgrimage naar Pater Karel, Munstergeleen

Maandag 28 juni

19.00 uur: lezing Wiel Hupperets over Johannes de Doper

Zondag 15 augustus

14.00 uur: opening expositie Elyane Lempers

Zaterdag 16 oktober

Voorstelling *Zie de Mens*

Nieuwsbrief Missionair Overleg Parkstad

Het Missionair Overleg Parkstad geeft elke twee maanden een digitale nieuwsbrief uit. Als u deze nieuwsbrief tweemaandelijks in uw e-mailbox wilt ontvangen, stuur dan een mail naar Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl) of Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl).



De Inkijk, de digitale nieuwsbrief van Heerlen Mondiaal, met informatie over diverse organisaties en de activiteiten die zij organiseren, verschijnt elke maand. U kunt zich hierop abonneren door een mail te sturen naar Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com).

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Overleden

Peter Lücker
21 mei 2021

De vakantie-editie van het parochieblad verschijnt in de week van 19 juli. Intenties en kopij voor 24 juli t/m 12 september graag uiterlijk **5 juli** opgeven.

VIERINGEN

19 juni t/m 18 juli

Voor onze kerk geldt nog steeds een maximumaantal bezoekers. Dat betekent dat u zich voor de zondagvieringen tevoren moet aanmelden. Kijk voor de actuele ontwikkelingen op onze website: www.sintandreas.nl.

Zaterdag 19 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 20 juni

10.30 uur: eucharistieviering

Zaterdag 26 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 27 juni

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebet voor Veronika Sri Suhany (zeswekendienst)

Vrijdag 2 juli

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 3 juli

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 4 juli

10.30 uur: eucharistieviering

Zaterdag 10 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 11 juli

10.30 uur: boerderijviering, Heerlerbaan 323 (bij slecht weer in de kerk)

Zaterdag 17 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 18 juli

10.00 uur: eerstecommunieviering
12.00 uur: eerstecommunieviering
Bij deze vieringen is alleen plaats voor aangemelde familie van de communicanten.