



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JUNI - JULI 2024

Lotgenoten

Ons gaan is een komen
Ons komen een gaan

De zin van het leven
is dat we vergaan

De wereld van iedereen
Niemand de baas

Het heden is eeuwig
Alles is waar

God of Jehova
Allah Jahweh

De één is de ander
De ander de één

Ontsteekt uw geweten
Kijkt om u heen

Het lot dat we delen
laat niemand alleen

*Jules Deelder
uit: Ruisch (2011)*

Openingstijden van het parochiehuis

Zoals u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen veranderen de openingstijden van het parochiehuis waar u onder andere terecht kunt voor het opgeven van intenties, met vragen over doop en huwelijk of een kopje koffie kunt komen drinken. **Vanaf 10 juni** is het parochiehuis open op **dinsdag, woensdag** en **vrijdag** van 10.00 tot 12.00 uur.

Schilderdoeken communicanten

Op Hemelvaartsdag deden zes kinderen in onze parochie de eerste heilige communie. Het verhaal dat centraal stond in de communieviering ging over een vader die zijn zonen vraagt hem te komen helpen in de wijngaard (wij maakten er een appelboomgaard van). De eerste zoon zegt 'ja', maar doet het toch niet. De tweede zoon zegt 'nee',



maar bedenkt zich en gaat toch helpen.

We vroegen de kinderen om op een schilderdoek uit te beelden hoe je een ander kunt helpen, hoe je iets goeds kunt doen. In dit parochieblad afbeeldingen van de schilderdoeken met de bijbehorende teksten.

Mads:

#vrede, #respect, #liefde, #samen, #zorgzaamheid, #tolerantie

Zonnepanelen

Op 11 juli liggen de zonnepanelen precies één jaar op het dak van onze kerk. Op voorstel van het parochiebestuur is vorig jaar besloten een inzamelingsactie te starten voor de zonnepanelen in de hoop dat het project budgetneutraal kon worden gefinancierd. En dat is door de vele kleine en grote donaties gelukt! De parochie heeft iets meer dan 11.000 euro ontvangen voor de zonnepanelen, het bedrag dat ze hebben gekost. Daarom kan de inzamelingsactie nu worden afgesloten; de thermometer die de stand van de inzameling aangaf, is reeds ingepakt en opgeborgen op zolder.

In 2023 hebben de zonnepanelen 1660 kWh à € 0,50 = € 830 opgeleverd. De opbrengst is dit jaar tot dusver 1260 kWh à € 0,22 = € 277. De verwachte opbrengst over het eerste jaar (tot 11 juli 2024) is 3500 kWh. U ziet, de investering loont de moeite. Ook als de zon het, anders dan u, de afgelopen tijd behoorlijk heeft laten afweten!

Met dank aan Dolf voor de cijfers.

Rob Pauls

Vertrek pastoraal werkers: samenkomst zaterdag 22 juni 13.30 uur.

Onder de kop *Vertrek pastoraal werkers* verscheen in het vorige parochieblad een artikeltje dat prikkelde en tot nadenken stemde. En dat is het mooie van onze parochie: het wordt gelezen, we voelen ons betrokken, leven mee en we uiten ons. Die dynamiek tekent wat er leeft! Anders gezegd is het echter ook waar: het artikeltje riep zorgen op, menigeen las het op haar of zijn eigen manier, gaf kleuring en invulling. En zo kwam er ook onbedoelde onrust. Misschien hadden dingen anders geformuleerd moeten worden of op een andere manier gecommuniceerd? Het ligt er nu en we kijken positief vooruit. Daarom willen we nu kort de kern duiden, zien waar we staan en aangeven, hoe we nu verder denken te gaan.

De kern bestaat daarin, dat onze pastor Rob Pauls in de diverse gremia van de parochie aangaf niet als vanzelfsprekend door te willen werken tot zijn pensioen, maar dat hij zich realiseerde dat hij zich meer thuis zou voelen in de rol van vrijwilliger dan van beroepskracht. We waardeerden zeer dat hij dit bespreekbaar maakte en de ruimte vond in onze parochie zijn eigen keuzes te maken. Maar: met het naderende pensioen volgend jaar van Marcel Mollink schoten we ook direct in de actie: wie moet hen beiden op gaan volgen? Kan dat financieel? Hoe moet de profielschets eruit zien? Hoe gaan we werven? Rob wist ons opnieuw te prikkelen: passen we dan als parochie niet precies dat automatisme toe, waar hij voor zichzelf net niet in mee wilde gaan: moet er wel als vanzelfsprekend een nieuwe beroepskracht komen? Zijn er geen andere vragen eerst belangrijk: hoe zien we met elkaar onze geloofsgemeenschap, ons kerk-zijn, de rol van beroepskrachten? Prikkelende vragen, die ons aan het denken hebben gezet. Daarom formeerden we als parochiebestuur en pastoraal team samen een werkgroep, waarvoor we ook enkele anderen uitnodigden. Dat heeft tot goede uitwisselingen en gedachten geleid en begrip voor een diversiteit van meningen.

Voor het vervolg willen we het gesprek verbreden met iedereen die onze parochie ter harte gaat: met wie vragen heeft, meningen heeft, wil voelen hoe de ander erin staat... **Daarom nodigen we u uit voor een samenkomst op zaterdag 22 juni om 13.30 uur in onze Andreaskerk.** Want onze parochie zijn we samen en die geven we samen gestalte!

Pastoraal team en parochiebestuur



Djayden:

Samen delen; opa helpen in de tuin; mama helpen met bakken; samen spelen; papa helpen

Optreden Thoes

Het verhaal van de verloren zoon met Nederlandse en Limburgse liederen, een verhaal vol herkenning en mooie muziek

Zondag 23 juni, 14.00 - 15.15 uur, Andreaskerk

Entree: vrijwillige bijdrage

Thoes schrijft over hun optreden:

Met als insteek om mensen door middel van muziek met God te verbinden, waarin dan niet het gesproken woord maar het muzikale woord centraal staat, ontstond het muziekproject *Thoes*.

De diepste verlangens van elk mens zijn om geliefd en vergeven te zijn. Om aangeraakt te worden en te beseffen dat we niet alleen zijn, er iemand is die op ons wacht en het leven zin geeft. Dit vraagt om eerlijk te zijn naar onszelf, om onze beperkingen en zonden onder ogen te zien en om vergeving te vragen. Dit vraagt om troost die buiten onszelf ligt en een liefdevol antwoord op onze noden. De Bijbel geeft een onuitputtelijk repertoire om deze gevoelens en verlangens te bezingen en te beluisteren. Dit is waarom wij geloven dat muziek één van de wegen is waarmee we ons hart over kunnen geven aan de Eeuwige, aan Jezus Christus, de liefhebbende en vergevende.

In veel kerken staat het gesproken woord centraal dat bepreekt en besproken wordt. Dit vinden we prachtig, maar we weten ook dat een van de manieren is om in contact te komen met God en Hem te leren kennen, muziek is! Muziek gaat verder dan taal en kan onzichtbaar door barrières slaan, waardoor muziek het hart direct kan raken. Misschien heeft uzelf ook wel de ervaring, of kent u mensen die deze ervaring hebben meegemaakt. Iets in de muziek, tekst of melodie, 'sprak' of raakte u wel, een aanraking die u verbond met iets groters dan uzelf.

Wij willen het godsgeschenk van de muziek inzetten om mensen met de Eeuwige goede God te verbinden. Dit geldt niet alleen voor de gelovige kerkganger, maar ook voor degene die niet gelooft, of niet weet waarin hij of zij gelooft.

Allen wonend in Zuid-Limburg ervaren we dat het Limburgs dialect hier 'de taal van het hart' is. We brengen het verhaal van de verloren zoon, naast geestelijke liederen en psalmen, ook met Limburgse liederen, c.q. Limburgse vertalingen van bekende nummers. Het is alsof we in het verhaal kruipen en worden meegenomen in de wandel van de verloren zoon: thuis zijn, ontevreden weggelopen, uitzichtloos... ver weg.... en thuiskomen.

We hopen en bidden dat God mensen op deze manier met dit verhaal zal aanraken. Of je nou een zoeker bent, van muziek houdt of een gelovige bent, voel je welkom en welkom thoes!

Mariëlle van Breugel, Roos Kerris, Hillene Hoekstra, Aline van Groningen, Jonathan Hoekstra



Merijn:

Opa/oma helpen, geen armoede, vaatwasser inruimen, helpen bij een lamp, buurvrouw helpen, lief zijn voor dieren, pap in tuin helpen, voor natuur zorgen, auto wassen

Afrika in de Laurentiuskerk vrijdag 14 juni

Kerkplein 37 • Voerendaal • 18.30 - 22.00 uur • entree: vrije gift

Een avond in de Laurentiuskerk met een korte inleiding van Detlef Schmitz over het christendom in Afrika en een programma van workshops en concerten. Onder andere een workshop door Marie-José Brounen en Kelly Fofanah van de stichting Taiama-Andreas.



Voor meer informatie zie het parochieblad van vorige maand of de website van de parochie.

Lezing over genderdiversiteit door Aafke Uilhoorn

Woensdag 26 juni, 19.30 uur, Andreasparchie

Aafke Uilhoorn is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bestuurslid Zorg & Welzijn bij Transgender Netwerk Nederland. Aafke is non-binair, hen voelt zich geen vrouw en ook geen man. Iets waarvan Aafke tot vijf jaar geleden niet wist dat bestond, en zich daar (dus) ook nog niet in kon herkennen. Genderdiversiteit is echter van alle tijden; we hebben er in westerse landen enkel weinig over gehoord. Het is dus geen modern gedoe, maar wat is genderdiversiteit dan wel? In deze lezing zal Aafke hier meer over vertellen. Hen zal uitleggen wat genderincongruentie inhoudt en dat sommige mensen ervoor kiezen stappen naar transgenderzorg te zetten. Jullie krijgen uitleg over hoe zo'n proces eruit kan zien, en waar momenteel knelpunten liggen in deze zorg. Levensreddende zorg waardoor transgender en non-binaire personen zich meer zichzelf kunnen voelen. Want dat is uiteindelijk wat zij graag willen: gewoon zichzelf zijn. Ook over de discriminatie die trans en non-binaire personen veel ervaren zullen we het hebben, en de verdere emancipatie die nodig is om meer acceptatie te krijgen in de samenleving voor genderdiverse personen.

Aafke zal vertellen vanuit eigen ervaring, maar ook vanuit hun ervaring als onderzoeker: hen is namelijk betrokken geweest bij meerdere onderzoeken naar de transgenderzorg in Nederland en begint binnenkort met een promotieonderzoek waarin welzijn en spiritualiteit bij transgender personen centraal staat.

Vindt u het interessant om meer te horen en te weten te komen over bovenstaande? Dan bent u van harte welkom bij de lezing!

Wilt u alvast iets meer opzoeken over het thema, bekijk dan eens de website transgendernetwerk.nl of bekijk de documentaire *Genderpoli / They and Them* op NPO Start.



Meike:

Lief zijn, goed voor de mensen, elkaar helpen, delen, samen spelen



Joy-Riley:

Maak een wandeling met iemand; haal vogelvoer op voor vogels; breng een mooi boek bij een zieke; ben aardig; zeg hoi; geef spullen gratis weg; breng wat lekkers; maak een tekening; troost iemand; bid voor iemand; deel je eten met iemand; iemand bloemen brengen; lach vriendelijk; doe een donatie voor een goed doel; wens iemand een fijne dag; houd de deur open; geef spullen die je niet meer gebruikt aan een ander; ga bij een eenzame oudere op bezoek; laat iemand voor bij de kassa; geef fooi; geef bloemen water; schrijf een kaartje; houd buiten de omgeving schoon; wijs de weg; veeg de stoep schoon; doe een klusje voor een ander; zeg hoe goed iemand is; word vrijwilliger; zwaai; help iemand als ie valt; houd rekening met iemand; doe een boodschap voor een ander; maak soep als iemand ziek is; niet pesten, niet schreeuwen; help zware dingen tillen; praat met iemand; zeg wat liefs; help een ander oversteken; bel hoe het gaat; ben een lief mooi mens; met een kindje spelen; geef eten aan een dakloze; vraag iemand om te komen eten; geef een knuffel.

Nieuws van Stichting Taiama-Andreas

Stichting Taiama-Andreas ondersteunt jongeren in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Bij de meeste parochianen is dit wel bekend. Deze keer willen we een van deze jonge mensen aan u voorstellen. Haar naam is Finah Conteh.



Sinds 2017, de start van de jongerengroep Youth Advocacy Network in Sierra Leone, is zij een actief lid van de groep. In 2017 was Finah 19 jaar oud en wat we toen niet wisten, was dat ze al 5 jaar moeder was van een meisje dat ook Finah heet. Finah komt uit een gezin van boeren. Haar ouders leven van de landbouw en proberen zo het hoofd boven water te houden. Dat is niet gemakkelijk, gezinnen zijn groot en het leven is duur. Dat is de reden dat meisjes vaak op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Na het huwelijk zijn ze de verantwoordelijkheid van de man. Dat gebeurde ook met Finah, ze was 14 toen ze voor de eerste keer trouwde...

In 2017, toen we haar voor het eerst ontmoetten, wilde ze graag eind-examen doen. Stichting Taiama-Andreas betaalde haar schoolgeld en uniform.

Finah blijkt een actief lid, ze fungeert als adviseur voor de groep, helpt mee met de inkoop van schoolspullen, kookt bij activiteiten en is mentor voor middelbare scholieren. Haar huwelijk houdt helaas geen stand maar in 2021 trouwt ze opnieuw en krijgt een dochtertje Isatu. Inmid-

dels werkt ze ook als vrijwilliger in het plaatselijke ziekenhuis. Finah, altijd vrolijk, niets is teveel, intelligent, met een duidelijke mening maar zonder kans om verder te komen in het leven.



In 2023 kwam er dan toch het verzoek of ze mocht studeren; ze wilde graag verpleegkundige worden. Maar voor deze studie moet je studeren in de stad, iets wat we nooit hebben aangemoedigd. Overleven in de stad is moeilijk, hoe ga je voorzien in je levensonderhoud, waar ga je wonen. Veel jonge vrouwen belanden uiteindelijk in de prostitutie.

We zetten als stichting alles op een rijtje: ze is slim, werkt hard, heeft al de nodige ervaring in het ziekenhuis, ze vertelde dat ze een onderkomen had bij familie in de stad en ze zou zelf zorgen voor haar levensonderhoud. De kinderen konden bij haar schoonmoeder wonen. We besloten om de stap te wagen, in januari van dit jaar is Finah gestart met de driejarige opleiding tot verpleegkundige.

Eerst volgde de introductie van drie maanden, maar al gauw kregen we van verschillende kanten te horen dat Finah het moeilijk had. Ze had vaak geen geld om

eten te kopen. Als we aan haar vroegen hoe het ging, was haar antwoord altijd: "Prima!" Toen we uiteindelijk doorvroegen gaf ze toe dat het moeilijk was. En wat schetste onze verbazing, ze had zelf al gezocht naar een oplossing: in haar kamer had ze de beschikking over elektriciteit. Als ze een diepvries kon kopen kon ze ijsblokjes verkopen. De meeste mensen in Sierra Leone hebben geen aansluiting op het elektriciteitsnet en kunnen hun eten niet koelen. Met de verkoop van ijsblokjes kon Finah voorzien in haar levensonderhoud. Ze had ook al de prijzen van een diepvries opgezocht. De 320 euro die de diepvries kostte, hebben we gesponsord en het gaat goed met Finah. De verkoop is een succes.

Afgelopen maand heeft Finah de introductieperiode op de universiteit met succes afgesloten. Af en toe sturen we haar geld (10 euro) om in het weekend naar haar kinderen te gaan.

We houden contact met haar en hebben alle vertrouwen dat het goed komt met Finah!

Meer weten over Stichting Taiama-Andreas? Kijk dan op onze website www.taiama-andreas.org. En natuurlijk zijn we ook blij met uw bijdrage. Op <https://taiama-andreas.org/doneren/> vindt u hoe u dat kunt doen. Dat kan jaarlijks, maandelijks of eenmalig; u bepaalt zelf hoe vaak en welk bedrag u invult. Jonge vrouwen als Finah verdienen onze steun!

*Namens Stichting Taiama-Andreas
Marie-José Brounen*

Hulpactie Watersnood Indianengemeenschappen Zuid-Brazilië

Bij de immense overstromingen in de deelstaat Rio Grande do Sul zijn ook meer dan 80 inheemse gemeenschappen getroffen. Vele gezinnen hebben halsoverkop alles achter moeten laten en hoger gelegen plekken moeten opzoeken. Ze zullen moeten zien of ze kunnen terugkeren en in welke omstandigheden. Hulp is nodig voor de korte termijn, maar ook voor de wederopbouw van woningen en dorpen op de langere termijn.

Organisaties van deze gemeenschappen zijn een campagne gestart voor passende hulp. Die moet onder meer van de nationale en deelstaatregering komen, maar ook uit de Braziliaanse samenleving.

Financiële hulp uit het buitenland is welkom en past binnen de internationale medeverantwoordelijkheid voor wat wereldwijd vandaag de dag op milieugebied plaatsvindt. Inheemse volken zijn de grootste spelers in de aanpak van de wereldwijde klimaatcrisis, terwijl zij als eersten te lijden hebben onder de ergste gevolgen van de milieuvernieming.

Financiële hulp vanuit Nederland kan via de Steungroep Indianen in Brasil. Stuur uw bijdrage naar: NL65 INGB 0004 3532 77 t.n.v. Stichting Steun aan CIMI.



Dex:
Een supergroot hart

Activiteiten Klooster Wittem



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

Groene retraitsdag

Retraite, dat betekent je terugtrekken; een dagje stilstaan bij jezelf en je omgeving. Een klooster is daar van oudsher een goede plek voor. Maar dit keer gaat het om nadenken met een specifieke insteek: de schepping, d.w.z. jijzelf en je leefomgeving, mensen, dieren, planten, zon, lucht en water.

De dag begint met een 'gebed voor de aarde'. Er is gelegenheid om een korte wandeling te maken. Tussendoor is er een lunch en kunt u (als u wilt) aansluiten bij het wekelijkse 'rozenkransgebed'.

Een dag om de balans te vinden, met jezelf, de ander en de planeet.

Datum/tijd: donderdag **20 juni, 9.00 - 16.00 uur**.

Kosten: 50 euro, incl. koffie/thee, lunch en materialen. Voor minima is korting mogelijk.

Bijbel en kunst

De Bijbel is het boek dat door de eeuwen heen inspiratie gaf aan kunstenaars. Zij lieten de Bijbel letterlijk tot de verbeelding spreken, in schilderijen, beeldhouwwerken en literatuur.

Bijeenkomst 1: donderdag **4 juli**, 20.00 – 21.00 uur

- De besloten tuin: van schepping tot het Nieuwe Jeruzalem
Aan de hand van kunstwerken kijken we naar het concept van de 'besloten tuin' en naar verborgen verhalen die we tegenkomen in het scheppingsverhaal en in het Bijbelboek Openbaring.

Bijeenkomst 2: donderdag **1 augustus**, 20.00 – 21.00 uur

- Barmhartige kunst. Welke Bijbelverhalen over barmhartigheid inspireerden kunstenaars? En kan kunst daarmee bijdragen aan een barmhartiger samenleving?

Beide bijeenkomsten staan op zichzelf en kunnen los van elkaar bezocht worden. Kosten: vrije gabe.

Aanmelden gewenst: www.kloosterwittem.nl/Agenda of telefonisch 043 - 450 17 41.

Tentoonstelling in de Pancratiuskerk en Schunck

Tot 1 september is er in de Pancratiuskerk en Schunck Glaspaleis een tentoonstelling te zien van Oekraïense kunstenaars.

In Schunck toont Alevtina Kakhidze uit Oekraïne haar eigen kunst. De tekeningen, installaties en video's van Alevtina gaan over identiteit, over de oorlog in Oekraïne, over de complexe dynamieken tussen Oost en West, over machtsverhoudingen, de rol van het kapitalisme en onze consumptiecultuur, en over culturele tegenstellingen en conflicten.

In de Sint-Pancratiuskerk toont Alevtina werk van veertien hedendaagse Oekraïense kunstenaars. De werken delen een associatie met concepten uit het katholieke geloof. Eveneens zijn oorlog en vernietiging en de fysieke en mentale gevolgen daarvan in verschillende uitdrukkingvormen direct voelbaar. De titel van de tentoonstelling is *What hinders a sermon becomes one*. De kunstwerkjes liggen in vier vitrines in de kerk. Wie de kunstwerkjes wil bekijken, kan een QR-code scannen voor meer toelichting. Deze toelichting ligt ook geprint bij de tentoonstelling.

Beide tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk. Openingstijden:

- Schunck: ma-za 9.00-17.00, zo. 11.00-17.00 uur
- Pancratiuskerk: ma-vr 9.30-10.30, za. 14.00-16.00 uur.

AGENDA

Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

5 mei – 27 juni

expositie Ans Westbroek-Klinkers

Vrijdag 14 juni

18.30 uur: Afrika in de Laurentiuskerk, Kerkplein 37, Voerendaal

Donderdag 20 juni

9.00 uur: groene retraitsdag
Klooster Wittem

Zaterdag 22 juni

13.30 uur: parochiebijeenkomst
Zie pagina 3

Zondag 23 juni

14.00 uur: optreden Thoes

Limburgse, geestelijke klassieke en hedendaagse liederen

Woensdag 26 juni

19.30 uur: lezing Aafke Uilhoorn
Zingeving en welzijn van trans- en non-binaire personen en hun naaste omgeving.

Vrijdag 28 juni

14.00 uur: afval rapen

Woensdag 3 juli

19.30 uur: lezing Joep de Jong

Donderdag 4 juli

20.00 uur: Bijbel en kunst
Klooster Wittem

Donderdag 1 augustus

20.00 uur: Bijbel en kunst
Klooster Wittem

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
t.n.v. Parochie H. Andreas

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 8 juli. Intenties en kopij voor 13 juli t/m 25 augustus graag uiterlijk **24 juni** opgeven.

VIERINGEN

15 juni – 7 juli

Zaterdag 15 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 16 juni

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Alex Toussaint en voor Harry Hermans (vw. verjaardag)

Zaterdag 22 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 23 juni

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Cantorgroep

Zaterdag 29 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 30 juni

10.30 uur: eucharistieviering
Boerderijviering, Corisbergweg 1
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Alex Toussaint

Vrijdag 5 juli

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 6 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 7 juli

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Hans Klücken (zeswekendienst)

13.00 uur: doop Eliza Czynski en Oliwier Jankowski

Overleden

4 mei 2024
Hans Klücken

5 mei 2024
Door Scholten