



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

MAART-APRIL 2022

*Geloof is aannemen wat wij niet zien.
De beloning voor dit geloof is zien wat wij aannemen.*

Deze uitspraak van Augustinus betreft het mysterie van Pasen.

Kunnen we hem dat nu nog nazeggen?

We kijken om ons heen en zien zoveel ellende, oorlog in Oekraïne en vele andere plekken in de wereld.

We zien vluchtelingen in mensonterende omstandigheden in Lesbos en op vele andere plekken.

Kunnen we dan nog geloven dat het ooit goed komt?

Is er een God die recht doet?

En toch... is er nog een mogelijkheid: blijven geloven, blijven geloven dat God ons roept, ons nodig heeft en ons zal begeleiden.

Dat is opstanding: Jezus leeft en vraagt ons op te komen voor alle leven als gemeenschap én als individu.

In die zin wensen wij u van harte een zalig paasfeest.

Vastenactie Andreas

2 maart tot 17 april 2022

In de vastentijd van dit jaar wordt uw aandacht gevraagd voor het prachtige project van de Stichting Taiama-Andreas in Sierra Leone, West-Afrika. Al vele jaren ondersteunt deze stichting samen met onze parochie jongeren aldaar door hun



de kans te geven om naar school te gaan. In de folder die samen met het parochieblad wordt aangereikt, vindt u meer informatie over de nauwe samenwerking van de stichting met de jongeren in Sierra Leone. De gelden van de vastenactie in de Andreasparochie komen dit jaar ten goede aan dit project.

Tijdens de vastentijd vinden er enkele activiteiten plaats. Om deel te nemen vragen wij een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom. Op zondag **20 maart** zal er tijdens de viering aandacht zijn voor het project. Op zondag **3 april**, na de viering van 10.30 uur, kunt u genieten van een rijkelijk gevulde Afrikaanse soep. Op dinsdag **12 april** wordt in de kerk een film vertoond over een puber uit Malawi die een plan bedenkt om zijn dorp te redden van de hongerdood. De film vertelt een waargebeurd verhaal en is indrukwekkend, meeslepend en hoopvol. Een film die u echt gezien moet hebben.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@taiama-andreas.org of u kijkt op de website taiama-andreas.org.

Palmzondag en palmpaasstokken.

Op zondag **10 april** viert de kerk de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, het begin van de Goede Week voor Pasen. In de vieringen van dat weekend willen we daarbij stilstaan. Ook onze communicanten zijn hierbij betrokken. Op vrijdag **8 april** zullen zij palmpaasstokken maken, die daarna op zondag in de viering worden gezegend alvorens deze stokken te brengen naar iemand die wel wat troost of medeleven kan gebruiken. Ook zullen we tijdens de viering een palmprocessie door de tuin houden, voorgedaan door de kinderen met hun palmpaasstokken. Alle kinderen (met of zonder palmpaasstok) zijn van harte welkom in deze viering.

17 april: paospelgrimage: op weg naar Pasen

Wederom willen we een paasnacht-pelgrimage houden. Gedurende de nacht naar Pasen wandelen we van donker naar licht. En we wandelen vanuit Heerlerbaan naar Klooster Wittem, om aldaar bij het opkomen van het licht en de zon het paasmysterie te vieren, deels in de tuin en deels in de kerk. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom.

We starten in de nacht van (stille) zaterdag naar Paaszondag om **3.30 uur** vanuit de Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heerlerbaan) en wandelen (ca. 14 km) via Simpelveld en Eijs naar Wittem, waar om 6.30 uur (bij zonsopkomst) de paasviering begint. Na afloop is er gelegenheid om te ontbijten in de sacristie van het klooster (tegen vergoeding van € 5,-).

Om mee te lopen, hoeft u zich niet aan te melden; om 3.30 uur in de Andreaskerk aanwezig zijn, is voldoende. Wilt u mee ontbijten, laat het dan even weten via: parochiesintandreas@home.nl.

Nan Paffen

Vastenactie-pelgrimstocht Missionair Overleg Parkstad



Op zaterdag **26 maart** staat de jaarlijkse pelgrimstocht van het Missionair Overleg Parkstad, waarin de MOV- en missiegroepen van de dekenaten Heerlen en Kerkrade samenwerken, op het programma. De pelgrimstocht van ongeveer 5 km – dus ook voor de ongeoefende wandelaar te doen – staat in het teken van het landelijke Vastenactiethema *Je land is je leven*.

Vertrokken wordt om 11.00 uur bij de St. Josephkerk aan de Heerlerbaan, Dr. C. Meulemanstraat 1. Onderweg zijn er enkele tussenstops voor meditatie en bezinning. Bij terugkomst is er in de St. Josephkerk een broodje en koffie beschikbaar. De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed.

Deelname is gratis, maar een vrije gave voor het project van Vastenactie in Brazilië is welkom. Er is ook aandacht voor minderbedeelden van dichtbij; het zou fijn zijn als u hiervoor levensmiddelen meeneemt. Deelnemen kan alleen maar door voorafgaande aanmelding bij mevrouw Ans Houben, liefst per e-mail (ajhouben@hetnet.nl) of, als dat niet kan, per telefoon 045 - 541 24 48. De op dat moment geldende coronamaatregelen zijn van toepassing.

Zondagmiddagconcert Paul van Loo

Zondag **27 maart**, 14.30 uur geeft Paul van Loo een gevarieerd en gezellig luisterconcert in de Andreaskerk. Een zondagmiddag vol mooie luisterliedjes, en begeleidende verhalen uit Paul's uitpuilende 'Songbook'.



De entreeprijs is € 7,- inclusief koffie/thee met iets lekkers. U komt toch ook?

Expositie 'Kleur en Verwondering' Thea Wolfs

11 maart - 5 mei

Thea Wolfs, cursiste bij Joop Noordkamp, exposeert haar schilderijen de komende weken in de Andreaskerk.

De expositie is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, en voor groepjes op afspraak (045 - 541 51 77).



Lezing van ATD Vierde Wereld

Op **10 mei** houdt John Habets een lezing over zijn twee recent geschreven boeken *Waarde(n)volle wereld* en *Naar een nieuwe wereld*. In een *Waarde(n)volle wereld* gaat het over uitsluiting. Uitsluiting niet alleen van mensen trouwens; ook de economie zorgt voor uitsluiting. Allerlei kosten en waarden spelen in de economie geen rol en worden over het hoofd gezien. In een *Waarde(n)volle wereld* heeft John Habets de natuur/het milieu als uitgangspunt gekozen om dit inzichtelijk te maken.

In *Naar een nieuwe wereld* wordt geschetst hoe de wereld in een diepe crisis verkeert. Groei wordt gezien als dé motor achter (economische) ontwikkeling. Er zijn echter grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied: van milieuvervuiling en klimaatverandering tot de uitputting van grondstoffen, water- en luchtverontreiniging. Steeds meer grenzen worden overschreden, ten koste van het goede leven en de draagkracht van de planeet. Duidelijk is dat met het onverkort vasthouden aan de huidige 'groei met oogkleppen' de toekomst van de wereld op het spel wordt gezet.

De lezing en dialoog zullen plaatsvinden in de Andreaskerk van 19.00 tot 21.30 uur.

Bibliodramacursus

Wij willen je van harte uitnodigen om samen met ons Bijbelverhalen op een andere manier te gaan ontdekken, verdieping te zoeken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.



In bibliodrama onderzoek je wat het verhaal jou te vertellen heeft, waar het raakt aan je eigen leven, je eigen ervaringen en geloofsbelevissen.

Het is niet het naspelen van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama vullen de deelnemers de rollen van de personages uit het verhaal in vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen.

Zo gaat een groep deelnemers samen een Bijbelverhaal van binnenuit zien en ervaren. Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen. Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling van de details gebeurt vanuit de eigen intuïtie en wordt dan ook gekleurd door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen die de spelers meebrengen.

Cursusleiding

Tonny Ubachs: "Ik speel al tientallen jaren zelf bibliodrama en volg nu de opleiding tot bibliodramabegeleider. Ik heb veel ervaring opgedaan door het spelen van verhalen uit de Bijbel, wat mijn leven verrijkt heeft. Ik ben de verhalen uit de Bijbel beter gaan begrijpen en het droeg bij tot verheldering van de onderliggende spirituele boodschap.

Marcel Mollink zal als ondersteunende begeleider het bibliodrama mee begeleiden.

Data

Donderdag 7 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli van 14.00 tot 16.00 uur.

Andreasparochie Heerlerbaan.

Kosten: € 2,50 per avond.

Aanmelden bij Tonny Ubachs (tubachs@home.nl, 06 - 57 17 91 93) of Marcel Mollink (butterflymarcel@hotmail.com, 045 - 574 03 78).

Oekraïne vecht
Oekraïne bloedt
Oekraïne sterft

Huizen en flats kapot gebombardeerd.
Mensen die schuilen in kale kelders, tochtige metro's.
Mensen die protesteren, zingend of biddend,
tegen de tiran, die hen de vrede ontnam.
Mensen belaagd door clusterbommen.
Mannen, vrouwen, huilende kinderen.
Mensen die lijden, die honger hebben,
die gewond zijn, doodgeschoten op hun vlucht.
Mensen die hopen op een stuk brood,
op medicijnen, op water.
Wie zal hen verlossen?
Mensen die vluchten, koud en uitgeput,
in kilometers lange rijen naar een vrediger stukje aarde.
Zelensky, mannen en vrouwen, die dapper strijden,
achterlatend om te vechten tegen Poetin,
die hen de vreugde ontnam.
Mensen die hopen op een wonder,
Gods wonder,
laten wij bidden voor hen en stilstaan voor vrede.

Oekraïne vecht
Oekraïne bloedt
Oekraïne sterft
en hoopt op vrede.

Mariëtte Hovens

Opbrengst collecten 'Because We Carry'

Tijdens de vieringen op 16 januari in de Andreaskerk en 23 januari in De Ark (Protestantse Parkstadgemeente) heeft Will Jansen op indringende wijze verteld van zijn reis naar Lesbos, in de herfst van 2021. Alle aanwezigen en de kijkers thuis die online de dienst in De Ark gevolgd hebben, waren onder de indruk van de afschuwelijke manier waarop de vluchtelingen daar hun dagen moeten doorbrengen, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvragen. Will Jansen maakte zich terecht kwaad over de lakse houding van de Europese landen, en met name de Nederlandse regering, die wel beloven vluchtelingen op te nemen maar het vervolgens niet doen. Er wordt door die regeringen wat geld toegeschoven naar gastlanden zoals Griekenland en Italië, maar dat is niet toereikend genoeg om de vluchtelingen daar een menswaardig bestaan te garanderen.

In beide kerkgemeenschappen is er die twee zondagen gecollecteerd voor projecten die *Because We Carry* onder de vluchtelingen op Lesbos uitvoeren. Dankzij de toelichting van Will Jansen met zijn verzekering dat het geld een zeer waardevolle besteding zou krijgen, heeft dat tezamen het mooie bedrag van € 480,40 opgebracht (€ 230,40 van de Andreasparchie en € 250,00 door de Protestantse Parkstadgemeente).

Inmiddels is dit bedrag overgemaakt naar het rekeningnummer van *Because We Carry*. Als u het werk van *Because we carry* wilt blijven steunen, ga dan naar becausewecarry.org, en vervolgens 'Doneren'.
Pastorale teams Andreasparchie en Protestantse Parkstadgemeente

Fietspelgrimage rondom Sittard

Georganiseerd door Pelgrimsoord Klooster Wittem

Drie dagen op de fiets, langs verschillende Mariakapellen of -bedevaartplekjes in de omgeving van Sittard. Er wordt 40 tot 60 km per dag gefietst. De Maria-plekken die worden aangedaan, zijn onderdeel van het zogenaamde 'Marialint', een fietsknooppuntenroute langs kleine en grotere Mariabedevaartsplaatsen in Limburg.

Er wordt overnacht in het bezinningshuis van klooster Regina Carmeli in Sittard. Begeleidster is Nan Paffen, bedevaartpastor van Pelgrimsoord Klooster Wittem. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Data: maandag 30 mei tot en met woensdag 1 juni 2022.

Aanmelden via de receptie van het klooster, tel. 043 - 450 17 41 of via het aanmeldformulier op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Kosten: € 200,- voor volpension; voor een eenpersoonskamer betaalt u € 25,- per nacht extra.

Buurtkast Andreasparochie

Iedereen kent tegenwoordig de buurtbibliotheken wel: kleine kastjes langs de weg met daarin boeken die je kunt lenen van je burens. Maar weet je dat er ook zo iets bestaat met voedsel?

De buurtkasten zijn openbare proviandkasten gevuld met houdbare voedingsproducten, verzorgings- en hygiëneproducten. Ze staan aan de straat, in voortuinen, in wijkcentra en bij kerken. Binnenkort staat er ook een buurtkast voor de ingang van de Andreasparochie.

Hoe werkt het?

Heel simpel. Buurtbewoners die iets over hebben, kunnen er spullen in zetten. Buurtbewoners die iets nodig hebben, kunnen iets uit het kastje halen. En ruilen mag ook.

Zo gaat er minder voedsel verloren en help je buurtbewoners die het (even) wat minder hebben. Het kastje is er voor iedereen; daarom een oproep aan alle parochianen en buurtbewoners om mee te doen en mee te denken. Naast de buurtkast zal een brievenbus komen, waarin vragen, opmerkingen, tips en ideeën achtergelaten kunnen worden.

Er zijn een paar spelregels met betrekking tot de buurtkast:

- De producten in het kastje worden niet koel bewaard, er kunnen dus alleen houdbare producten in geplaatst worden.
- De artikelen mogen niet gebruikt en niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn.
- Rookwaren en alcohol (houdende producten) zijn niet toegestaan.

Het uitgangspunt is: *geef wat je kunt, neem wat je echt nodig hebt en ruilen mag ook*. Een prachtig initiatief tegen voedselverspilling en vóór betere zorg voor elkaar.

Zondag **24 april** om 12.00 uur, na de viering, zullen we de buurtkast feestelijk openen. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Graag tot dan!

In gesprek met Wil Pécasse

"Je waarde als mens zit in wat je betekent voor anderen." Dit is Wils levensdevies, dat hij in zijn leven – zoekend en tastend – heeft proberen waar te maken. Hij vertelt wat hij voor iemand is, en ik luister geboeid:



"Ja, proberen, want ik ben in wezen een zoekend mens, zoekend naar inzicht op vele terreinen; als ik meen het gevonden te hebben, dan zijn er altijd wel weer nieuwe vragen. Een ander mag het vreemd vinden, maar ik voel mij daar goed bij; in ieder geval niet ongelukkig; het hoort bij mij, want voor mij is zoeken belangrijker dan vinden, proberen belangrijker dan slagen, denken belangrijker dan weten.

Ik ben geboren in Maastricht in 1933, in een gezin van vijf jongens. Voor mijn ouders koester ik warme gevoelens; ze hebben me – gezien de beperkte mogelijkheden van hun tijd – veel gegeven. Er werd in ons gezin meer waarde gehecht aan investeren in verstand dan in gevoel; daar hoorde studeren voor je toekomst bij.

Na mijn lager onderwijs en gymnasium heb ik filosofie gestudeerd bij de Franciscanen, daarna journalistiek in Nijmegen. In 1964 ben ik getrouwd met José; ik noem haar 'het beste dat mij is overkomen': haar positieve levensinstelling, haar liefde, haar inzet. Ik ben dankbaar dat ons huwelijk zo lang heeft mogen duren. Wij zijn de gelukkige ouders van drie kinderen. Met hen en onze kleinkinderen hebben wij een goede band, al hebben zij het niet gemakkelijk gehad, want ik wilde ze vanwege mijn rationele instelling te uitdrukkelijk 'opvoeden'.

Ik ben begonnen als journalist bij de regionale dagbladen; maar vanaf 1962 tot aan mijn pensioen in 1992 ben ik actief geweest in de 'public relations' bij DSM; daarna heb ik in mijn vrije tijd enkele bestuurs- en advies functies gehad, o.a. bij LIOF en bij de Stichting Midden Onder U.

Wat is mijn beeld van God als Schepper? Alles wat bestaat is niet toe te schrijven aan toeval, meen ik, maar aan een 'Alles Dragende Werkelijkheid', die ik God noem en die – hoe dan ook – te combineren moet zijn met de evolutietheorie van Darwin. Ik zie God niet als persoon, want dan haal ik hem naar beneden, naar de beperkte menselijke maat. Als mens heb ik iets van het overstijgende goddelijke in mij; ik ben immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; maar hoe het

eeuwige kan samengaan met materie, blijft voor mij een open vraag, waar ik geen antwoord op vind.

Jezus van Nazareth heeft echt bestaan in de geschiedenis; het weinige dat ik van God weet heb ik van hem. Ik vind hem een fascinerend figuur met een vooruitstrevende en nog steeds inspirerende visie op mens en samenleving. Maar het kerkelijke instituut, dat met onfeilbaar gezag, strakke kerkelijke leer en dogma's tussen Jezus van Nazareth en mij in staat, vind ik – hoewel ik daarmee wel ben opgevoed – moeilijk te verteren. Ben ik wat dat betreft niet in gezelschap van Franciscus van Assisi, die waarachtigheid, directheid, soberheid en bekommernis met zwakken uitstraalde? Ja, met een kerk die zich afkeert van pompeus gedrag en zich toelegt op verstaanbare taal, op eenvoudige liturgie en op diaconie, daar kan ik wat mee; wellicht dat die kerk van onderop naar boven moet groeien. Het Oude Testament biedt mij – buiten Psalmen en Spreuken – niet veel. Het Nieuwe Testament, dat de bron van het christendom is, is een aaneenschakeling van verhalen en gelijkenissen. Als de officiële kerk deze verhalen over hemel, hel, verlossing, plaatsvervangend lijden, lijfelijke verrijzenis, etc. letterlijk neemt en verkondigt, kan ik ze niet rijmen met mijn godsbegrip. Ik blijf een rationeel mens, een zoeker, wil alles beredeneren, bevragen, en vraag me daarom af: wat is geloven eigenlijk? hoe doe je dat met een portie ratio onder je schedel?

Ondanks alles, ondanks vele vragen, die altijd in mijn hoofd spelen, ga ik graag naar de kerk en neem ik graag deel aan activiteiten. Een parochiegemeenschap als sociaal gebeuren spreekt mij aan; kerkdiensten geven mij aanleiding om na te denken en mijn eigen interpretaties te vormen, maar mensen en woorden moeten wel waarachtig zijn en wars van hoogdravendheid. De parochiegemeenschap is een van de hotspots waar ik mijn motto inhoud kan geven: dat je waarde als mens zit in wat je betekent voor de anderen, al moet ik onmiddellijk toegeven dat ik op dat punt theoretisch beter ben dan in de praktijk."

Hiermee eindigden wij ons gesprek. Wil geeft het stokje door aan een van onze organisten, Ton Notermans. Dat verhaal kunnen we tegevoet zien in het volgende parochieblad.

Geert Bles

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

11 maart - 5 mei

Expositie Thea Wolfs

Donderdag 24 maart

14.00 uur: wandel voor een ander
Klooster Wittem (zie ook hieronder)

Zaterdag 26 maart

11.00 uur: vastenactie pelgrimstocht
St.Josephkerk Heerlerbaan

Zondag 27 maart

14.30 uur: optreden Paul van Loo

Zondag 3 april

na de viering: Afrikaanse soep

Donderdag 7 april

14.00 uur: start cursus bibliodrama

Dinsdag 12 april

19.30 uur: film Taiama-Andreas
Andreaskerk

Zondag 17 april

3.30 uur: Paaspelgrimage
Andreaskerk naar Klooster Wittem

Zondag 24 april

12.00 uur: opening buurtkast
Andreaparochie

Dinsdag 10 mei

19.00 uur: lezing John Habets
Andreaskerk

30 mei - 1 juni

Fietspelgrimage rond Sittard

Wandel voor een ander

Elke week een dagdeel samen wandelen voor de Vastenactie

Pelgrimsoord Klooster Wittem organiseert samen met de landelijke Vastenactie elke week van Aswoensdag tot Pasen een sponsorwandeling van 12 tot 14 kilometer rond Wittem ten bate van de landrechten van de arme bevolking in Guatemala en Brazilië. Er zijn nog wandelingen op donderdag 24 maart 14.00 uur, woensdag 30 maart 8.00 uur, donderdag 7 april 14.00 uur en woensdag 13 april 8.00 uur.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op de websites www.kloosterwittem.nl/wandelvooreenander en www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander. U kunt ook bellen naar de receptie van het klooster: 043 - 450 17 41.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 19 april. Intenties en kopij voor 23 april t/m 15 mei graag uiterlijk **4 april** opgeven.

VIERINGEN

25 maart - 18 april

De zaterdagvieringen zijn vanaf heden weer in de koffiekamer.

Zaterdag 26 maart

18.00 uur: presentatieviering communicanten

Zondag 27 maart

10.30 uur: presentatieviering communicanten

Vrijdag 1 april

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 2 april

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 3 april

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Nel Hutschemaekers

Zaterdag 9 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Palmzondag 10 april

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor: Mieke Severens

Witte Donderdag 14 april

19.00 uur: eucharistieviering

Goede Vrijdag 15 april

15.00 uur: kruisjestocht door de wijk
19.00 uur: meditatie

Zaterdag 16 april

19.00 uur: paaswake

Paaszondag 17 april

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Toni van Westrop (vw sterfdag)

Tweede Paasdag 18 april

10.30 uur: woord- en communieviering