

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

MEI / JUNI 2016

Pinksteren

De leerlingen, bijeen, nog angstig na Jezus' dood, met de ramen en deuren op slot. Plotseling gebeurt er iets met hen, het lijkt op een storm, een inwendig vuur, dat maakt dat ze overeind komen. De ramen en deuren wijd open, de adem, de adrenaline stroomt door hun lijf. In één tel weten ze wat ze moeten doen: erop uitgaan, doen wat Jezus deed en ervaren wat er gebeurt...

Pinksteren 2016: een wereld gekenmerkt door stromen vluchtelingen. Met de neiging om van Europa een fort te willen maken. Met een dreigende tweedeling tussen mensen die zich inzetten voor vluchtelingen, en mensen die hun komst zien als een bedreiging voor hun baan, hun toekomst. Zijn dit vaak niet de mensen naar wie niet goed geluisterd wordt, bij wie de eerste klappen vallen, met als gevolg werkloosheid, uitsluiting, armoede en ongelijkheid?

Tomas Halik doet in zijn boek *Geduld met God* (pag. 61 e.v.) een poging om de impasse waar de kerk en de wereld zich in bevinden, te doorbreken. "De kerk dient na Pinksteren met de heilige Geest 'alle talen te spreken' en niet te veronderstellen dat ons christendom de taal is waarmee God tot iedereen spreekt en die iedereen verplicht is te verstaan. Wij moeten proberen anderen te verstaan; proberen anderen op een begrijpelijke manier aan te spreken... We moeten Christus' kruis, dat een brug van verzoening werd en vroegere muren opblies, niet betekenisloos maken!"

Dat we met Pinksteren het vuur, de adem, ervaren, "dat God openheid is naar anderen, dat Jezus liefde is en openheid naar anderen, die in ons verder moet gaan in onze relaties tot anderen. God is zelf aanwezig in ons zoeken, en in de wereld is hij aanwezig door ons zoeken."

ZALIG PINKSTEREN

Eline Claassens

Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) van 7 tot 15 mei

Geloven in de ander

De jaarlijkse Pinksteractie van WNM is een onmisbare ruggensteun voor de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiende verlof en de hoge ziektekosten.

Anneke Kok en Martine Buijs, werkzaam in resp. Chili en Bolivia, zijn dit jaar het

boegbeeld voor de actie vanwege hun inzet voor de rechten van de vrouw.

Lees hun verhaal op www.weeknederlandsemissionaris.nl/verhalen/.

In het Pinksterweekend is er een extra deurcollecte voor deze werkers.



Oecumenische bijeenkomst over vluchtelingenwerk

Op zondag **5 juni** om 12.00 uur is er een bijeenkomst – met lunch – in de protestantse kerk De Ark in Landgraaf met mensen van de protestantse kerken, de Andreasparchie, stichting VLOT en klooster Wittem over vluchtelingenwerk in de praktijk. Iemand van de stichting VLOT zal vertellen over het werk van de stichting. En een vluchtelingengezin zal vertellen over zijn ervaringen.

Er wordt een vrije gave voor de lunch gevraagd en er zal een collecte zijn voor de opvang van vluchtelingen.

I.v.m. de lunch is het wel fijn dat u zich tevoren aanmeldt bij de gastvrouwen (tel. 045 - 541 33 81) of per mail: parochiesintandreas@home.nl.

Benoeming en installatie deken Hans Bouman

Eerder meldden wij al dat Hans Bouman de opvolger wordt van deken Van Galen. Hij is inmiddels (m.i.v. 1 mei) ook benoemd tot pastoor van de parochies in Heerlen-Zuid, waaronder de Andreasparchie.

Op zondag **10 juli** 2016 om 11.30 uur zal hij in de Pancratiuskerk worden geïnstalleerd als deken van het dekenaat Heerlen. Aansluitend zal er een receptie zijn waar iedereen met de nieuwe deken kan kennismaken en hem kan feliciteren. Meer informatie volgt nog.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (2)



"Wat is er meer elementair dan voeten op aarde?", Rob Takens in de brochure *Gabriël ontmoet Andreas*, Sint Andreas-parochie november 2015

Het valt me bij elk gesprek op: de warmte waarmee jongere en oudere betrokkenen bij de Andreasparochie vertellen van hun geloof en leven. Dit werd me nogmaals duidelijk in en na afloop van de viering die ik vorige maand bezocht. Ja, dit is bijzonder én een goed vertrekpunt om toekomstgericht bezig te zijn.

Ik ben nu ongeveer drie maanden voor een dag in de week aan de slag met diaconaal jongerenwerk (16-25 jaar). Ik heb van parochiebestuur en pastoraal team de opdracht gekregen om in de geest van *Gabriël ontmoet Andreas* het diaconale jongerenwerk van en met de wat oudere jongeren/jongvolwassenen meer gezicht en inhoud te geven.

Op het moment dat deze bijdrage in het parochieblad verschijnt, is een eerste jongerenactiviteit gepland. Een soort van speelse inventarisatie van wat de jongeren wensen, met aanbod van wat er nog meer mogelijk is.

Tijdens deze eerste activiteit werken we met elkaar toe naar een keuze. Een leuk vervolg dat past bij de groep en de parochie en tegelijkertijd de omgeving op een wervende manier betreft. Daar doen we het voor. Toch? Jongeren die eerder mailing of een gesprek met mij hebben gehad, krijgen automatisch een uitnodiging. Zit jij daar niet bij en wordt je interesse gewekt? Laat het me weten!

Bereikbaarheidsgegevens

Ik probeer zoveel mogelijk op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig te zijn. Voel je welkom om langs te komen. Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)?
steeghsjack@gmail.com 06 - 26 98 94 11

Tot ziens!
Jack Steeghs

Dit project wordt gesubsidieerd door commissie PIN van de Nederlandse religieuzen, het Kansfonds en het Limburgs Diaconaal Fonds

Expositie Ton Brouwers

6 mei – 1 juli 2016

Ton Brouwers is geboren in Kerkrade. Sinds zijn jeugd tekende en schilderde hij veel. Door zijn werk en gezin is de schilderkunst eigenlijk niet altijd prominent aanwezig geweest. Later, toen hij wat meer tijd kreeg kroop het bloed toch waar het gaan kan en begon hij met pentekeningen.



Hij begon aan een teken- en schildercursus uit Parijs. Heeft lessen gevolgd bij de Stichting Vrije Uren in Heerlen. Daarna volgde hij een opleiding aan de Vrije Academie ZOM in Landgraaf onder leiding van Wim Pelzer. Deze ervaren schilder stimuleerde hem om zich vrijer te uiten op het doek.

Een aantal jaren geleden kwam een lang gekoesterde wens uit en heeft hij een opleiding gevolgd aan de Academie voor Plastische Kunsten te Genk, waar hij inmiddels ook is afgestudeerd.

Zijn inspiratiebronnen zijn zelfgenomen foto's, afbeeldingen uit tijdschriften en boeken. Perspectief, de spanning tussen licht en schaduw zijn de elementen die zijn schildercollages en abstracte beeldcomposities bepalen. Het overgrote deel van zijn schilderijen zijn uitgevoerd in olieverf.

Petitie vluchtelingen

Na de vredeswake op 4 maart stuurden wij aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie een oproep om een veilige en legale route naar Europa te openen voor vluchtelingen. Op onze website www.sintandreas.nl vindt u het antwoord van het ministerie.

De kerken, van Paars naar...

Foto-expositie 23 april - 29 mei 2016

Schunck Collectors House, Raadhuisstraat 19, Heerlen

Binnen IBA Parkstad is het behoud van ons cultureel erfgoed één van de speerpunten. In overleg met het Dekenaat Heerlen hebben kuS en IBA Parkstad een selectie van kerken gemaakt die in hun huidige staat zijn gedocumenteerd. Er zijn zowel in gebruik zijnde kerken gefotografeerd, als leegstaande kerken en kerken die een nieuwe functie hebben gekregen.

Een van de gefotografeerde kerken is de Andreaskerk. Onze kerk is gefotografeerd door Henk van den Biggelaar.

De foto's zijn gratis te bezichtigen op donderdag t/m zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.



***“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven,
worden de rechten van de mens geschonden.
Wij zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen.
J. Wresinski”***

Deze tekst staat gegrift in het marmer op het Trocaderoplein in Parijs, waar in 1948 de Universele Verklaring van de rechten van de mens is vastgesteld. Deze rechten zijn door veel landen ondertekend met de belofte deze na te leven. Extreme armoede en sociale uitsluiting in Nederland en waar ook ter wereld zijn schendingen van de Rechten van de Mens. Zo heeft ATD Vierde Wereld bereikt dat binnen de algemene vergadering van de Verenigde Naties armoede wordt erkend als schending van de mensenrechten. Mensenrechten spelen een belangrijke rol, zoals het recht op vertegenwoordiging.

*"Omdat we de mensen moeten laten zien wie we zijn, hoe we zijn. Dat we voor elkaar moeten opkomen, dat we ons niet hoeven te schamen voor wie we zijn. Dat we er voor uit moeten durven te komen."
(Christine, ervaringsdeskundige, tijdens een landelijke bijeenkomst)*

Het is onacceptabel dat de armsten zich keer op keer minderwaardig moeten voelen ten opzichte van iedereen en in alle omstandigheden. ATD Vierde Wereld vindt minderwaardigheid een vorm van discriminatie die mensen machteloos maakt. Mensen moeten niet hun leven lang afhankelijk zijn van bijv. voedselbanken en hulpverlening. Zij moeten niet voortdurend lijden onder de angst voor uithuisplaatsing van hun kinderen, voor ondertoezichtstelling, voor betutteling, voor controle, voor allerlei maatregelen die hen boven het hoofd hangen, voor kortingen op uitkeringen die ze niet begrijpen. Soms zijn ze de weg kwijt in het woud van regelingen en angstig voor willekeur van individuele ambtenaren.

ATD is ervan overtuigd dat zonder het inzicht en de ervaring van de armsten extreme armoede niet bestreden kan worden. Vanwege dit inzicht kiest de beweging ervoor om voorrang te geven aan de allerarmsten, die vaak al generaties lang in schrijnende armoede leven. Samenwerking binnen de beweging tussen de armsten die zich bij ATD hebben aangesloten en mensen uit alle overige lagen van de bevolking vormt voor de armsten de erkenning dat hun situatie door anderen ook onaanvaardbaar wordt gevonden. Wij doen daarom een beroep op iedereen om samen met de armsten op weg te gaan naar een wereld waar iedereen volwaardig medeburger is.

U bent welkom op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in de huiskamer van de Andreaparochie, Palestinastraat 326.

Meer weten: www.atd-vierdewereld.nl of zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.

Contactpersoon: Marion Braad 045 - 532 50 92

In gesprek met Marcel Mollink



Marcel komt uit een dorp onder de rook van Almelo, waarvan Herman Finkers zegt: 'Eén licht springt op rood, het ander op groen; in Almelo is altijd wat te doen.' Marcel heeft wat van Finkers, denk ik, spontaan, pretoogjes, hart op de tong, etc. Ik had een gesprek met hem; hij steekt van wal, ik luister:

"In 1958 ben ik geboren in Fleringen als oudste in het gezin, katholiek opgevoed, ging iedere week naar de kerk, was misdienaar en volgde de geboden en verboden. Ik wilde onderwijzer worden en ging naar de Pabo in Hengelo. Daar kregen we theologie van Ans Bulthuis. Ik hoorde daar een totaal ander verhaal over Jezus dan thuis en in de kerk. Jezus had niets van doen met de geboden en verboden, met dwang en onvrijheid. Maar alles met vrijheid en bevrijding. In mijn hart voelde ik: Hier MOET, WIL ik meer van weten. In 1977 verhuisde ik naar Heerlen en ging theologie studeren aan de HTP. Achteraf zeg ik: ik volgde de roepstem van mijn hart. Dat deed ik ook toen ik verkering had met een Duits meisje dat niet katholiek was. Mijn ouders verboden dit, maar dat sloeg ik in de wind. Dit voelde goed, heel goed om ook hier mijn hart te volgen. Nu was mijn vader alles behalve een strenge katholiek. Integendeel, hij had veel moeite met geloof en kerk. Hij had het gevoel dat hem veel was wijsgemaakt. En priesters vond hij vaak huichelaars. Mijn vader keek of ze ook deden wat ze zeiden. Mijn moeder was een heel religieuze vrouw. Ze geloofde niet in God, maar ze ERVOER God. En heel sterk toen ze kanker kreeg, helemaal aftakelde voelde ze de nabijheid van God. Dat kan me nog ontroeren. Ik voel me op spiritueel gebied kind van mijn ouders. Ik heb beiden in me, zowel mijn vader als mijn moeder.

Wel heb ik in de theologiestudie behoorlijk geworsteld met God. Accent lag in de studie veel op de ander en werken aan een betere samenleving. Regelmatig voelde ik: Is that all? In 1986 kreeg ik een innerlijke ervaring die mijn hele leven op de kop zette. Ik ontmoette a.h.w. God in mezelf als pure liefde en vrede. Ik besloot om niet het pastoraat in te gaan, maar om de weg naar binnen te gaan. Ik wist van binnenuit: ik moet, wil met mezelf aan de slag, afdalen in mezelf, helen van mijn wonden, luisteren naar mijn hart. En ontdekken wie ik ten diepste ben: een manifestatie van iets Groters, van God. Dan zie je dat je ALLES ontvangen hebt. Eigenlijk maakt je dit gevoeliger voor wat er in de buitenwereld gebeurt! En wil ik ook een klein steentje bijdragen aan een betere wereld. Dus niet alleen de weg naar binnen! Vandaar dat ik ook graag naar de Andreas kom: zo'n bijzondere plek. Hoewel ik daar de weg naar binnen wat mis. Van Geert leerde ik in het interview dat ik misschien deze twee polen te veel scheid. Het contact met de ander kan ook weer helend werken naar binnen toe. Ik ben heel blij met dit inzicht van Geert.

Hoe kijk ik tegen de dood aan? Ik ben bang voor aftakeling en ziektes. Ik ben onder de indruk van mensen die zware ziektes kunnen dragen. En dit is confronterend, zo van: dit kan ook boven mijn hoofd hangen. Wat er na de dood gebeurt: ik hou van het niet-weten. Ik laat het in het midden. We zien het wel. Het is ook weer een nieuw avontuur. Ben wel benieuwd. Maar hoeft het vandaag en morgen nog niet te weten. Het besef van vergankelijkheid maakt het leven ook intenser. En tegelijk ook beangstigend... je moet alles weer loslaten... wat een klus.

Leven is voor mij steeds meer: het ontdekken van mijn essentie. Het volgen van mijn roepstem. Niet alleen maar geld verdienen. Zuster Claudia zei ooit: iets of iemand is met jou bezig. Ik ben daar vast van overtuigd. Volg dit maar en er komt van alles op je pad. Zo kwam het werken met jongeren in Voerendaal op mijn weg. Ik kan genieten van de gesprekken met hen. Of van het project maatschappelijke stage rond de werken van barmhartigheid. We bezoeken dan bijv. de jeugdgevangenis, de Voedselbank, een Iraans echtpaar dat jaren geleden is gevlucht. Dit kan de jongeren in hun hart raken. Wat ik ook inspirerend vind, is het vrijwilligerswerk op de Corisberg met verstandelijk gehandicapten. Ik leer zoveel van ze, ook rond mijn eigen handicaps. En veel leer ik van de opleiding die ik volg bij Will Heutz en Joep de Jong: wijsheidsscholing. Een werkplaats om aan je essentie te werken met inzichten uit filosofische tradities van oost en west.

Als ik drie mensen aan tafel mag uitnodigen: moeilijke vraag. Ja, toch Jezus. Ik wil graag van hem weten wat hij nou eigenlijk heeft bedoeld. Ja, daar ben ik nog steeds zo benieuwd naar. En ik zou mijn vader en moeder uitnodigen. Ja goh, wat zou dat ontroerend zijn elkaar te ontmoeten. En misschien zou ik Carin uitnodigen. Ze was een grote liefde en heb haar zo'n 40 jaar niet meer gezien.

Hier eindigt ons gesprek. "Wat was het een feest en verrijkend om zo met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren", zeggen we tegen elkaar. Het stokje gaat van Marcel naar Harry Kerckhoffs.

Geert Bles



Slagerij Van Melik Du Chef Heerlerbaan

W.C. D'r Bautsch - Bautscherweg 31
6418 EJ, Heerlen - T: 045-5412771
www.vanmelikduchef.nl

Inspirerende mensen: Joseph Savelberg



Joseph werd in 1827 geboren in Heerlen, dat in die tijd nog een dorp was met zo'n zesduizend inwoners. Hij studeerde aanvankelijk op de handelsafdeling van Rolduc. Na zijn studie ging hij werken in Brussel in de glasfabriek van zijn halfbroer Balthasar. Het werk deed hij met tegenzin en het gevoel van heimwee deed hem uiteindelijk terugkeren naar Heerlen.

Hij werd zich hoe langer hoe meer bewust van zijn latente ideaal om priester te worden. Het was een late roeping. Hij keerde terug naar Rolduc om zich voor te bereiden.

Toen hij in 1851 naar het grootseminarie in Roermond ging, viel hij direct op door zijn ijver, intelligentie en veelzijdige belangstelling. Dat was de reden dat hij van bisschop Paredis naast zijn eigen studie de opdracht kreeg om zelf les te geven aan het Bisschoppelijk College in de vakken geschiedenis en Duits. Dat deed hij met overgave en plichtsbesef en dat laatste eiste hij ook van de leerlingen. In 1854 vond zijn priesterwijding plaats.

Door een tekort aan priesters in het bisdom Trier hadden de zusters van het pensionaat Nonnenwerth bij Bonn geen rector meer. De bisschop van Trier benaderde mgr. Paredis met het verzoek een priester van zijn diocees naar het zusterklooster te sturen. Savelberg, die pas twee jaar priester was, werd door de bisschop aangewezen. Het was geen slechte keus, want Joseph was een ingetogen man, die hield van stilte en gebed. In de beslotenheid van het klooster kon hij zijn beschouwend leven gestalte geven.

Na zeven jaar werd hij teruggeroepen en werd hij benoemd tot kapelaan in Schaesberg. Dat betekende voor hem een grote overgang. Veel gezinnen leden een armoedig bestaan, bejaarden werden lichamelijk en geestelijk aan hun lot overgelaten en weeskinderen werden bij vreemden ondergebracht. Als ondernemende kapelaan wilde hij iets doen voor de oudere mensen en de weeskinderen, maar de financiële middelen daartoe ontbraken.

In 1865 werd hij als kapelaan overgeplaatst naar de St. Pancratiuskerk in Heerlen, waar hij dezelfde ellende aantrof. Zijn zoektocht naar vrouwen die de verzorging van ouden van dagen op zich konden nemen, leidde tot de oprichting van de congregatie van de Kleine Zusters van de heilige Joseph. Later kwam daar ook nog de mannelijke tak bij, de Broeders van de heilige Joseph.

Bij zijn 25-jarig priesterfeest werd hij op eigen verzoek ontslagen als kapelaan, zodat hij zich volledig kon inzetten voor zijn congregaties. Hij stichtte nog kloosters in o.a. Waubach en Buggenum, waar de zusters zich bezig hielden met onderwijs, verpleging en verzorging.

Door het grote aantal zieken als gevolg van de zware arbeid van de mijnwerkers was er grote behoefte aan een eigen medische opvang in Heerlen. In overleg met dorpsarts Frans de Wever stichtte hij in 1904 het St. Josephziekenhuis, dat later het De Weverziekenhuis zou gaan heten.

In datzelfde jaar werd Savelberg ter ere van zijn 50-jarig priesterschap door paus Pius X tot erekamerheer benoemd en mocht hij voortaan de titel 'monseigneur' voeren. Het verhaal gaat dat hij erg verlegen was met zoveel eer en dat hij na afloop van de plechtigheid zijn overjas van boven tot onder helemaal dichtknoopte, niet vanwege de kou, maar hij zou het een beetje gênant gevonden hebben om met die paarse kleur naar buiten te treden. Het klinkt wel geloofwaardig want dit was Savelberg ten voeten uit: eenvoudig, nederig, zichzelf wegcijferend.

Op het eind van zijn leven werd hij zowel psychisch als lichamelijk door pijn gekweld. Hij overleed op 11 februari 1907 op tachtigjarige leeftijd. Er gaan al lange tijd stemmen op om hem zalig te verklaren, maar het wachten is nog op een wonder, letterlijk en figuurlijk.

Hans Heijster

Iconententoonstelling klooster Wittem

Paus Franciscus roept ons op tot een tijdperk van barmhartigheid en als antwoord hierop heeft iconograaf en restaurateur Geert Hüsstege 15 iconen geschilderd over Gods liefde en barmhartigheid. Ze tonen wat barmhartigheid in het leven van Christus betekent; Maria heeft vaak een rol in deze verhalende iconen. De bekende zeven werken van barmhartigheid komen terug in de evangelische verhalen met als thematiek barmhartigheid. De icoon van de Verloren Zoon of de Barmhartige Vader staat hierbij centraal.

De tentoonstelling is op alle zondagen in mei van 13.30 tot 16.30 uur te bezoeken. De entreeprijs is € 2,=.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Laudato Si' – een oproep van de paus, deel 5

Zend Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.



Psalm 104 is een loflied op zowel de Schepper als de Schepping. In zijn encycliciek *Laudato Si'* roept paus Franciscus ons op om de aarde als een schepping te zien, die voortkomt uit Gods liefde. Elk wezen bezit zijn eigen goedheid en volkomenheid. Psalm 104 beschrijft heel mooi hoe al het leven op aarde met elkaar verbonden is. Tegelijkertijd zijn alle schepselen ook afhankelijk van elkaar en afhankelijk van de niet-levende natuur, die voorwaardenscheppend is voor het leven. Denk maar aan water, aarde, lucht en licht. De psalm laat zien dat het Gods belangrijkste prioriteit is dat de hele schepping tot bloei komt. Wij mensen zijn een klein deel van het geheel. Maar we kunnen wel Gods aanwezigheid in de natuur ervaren. Soms heel vaag, soms ook overweldigend. La-

ten we daarom de tijd nemen om naar de vogels te luisteren en naar de bloemen te kijken om te genieten van alle schoonheid. En laten we ons steeds opnieuw verwonderen door deze rijkdom die ons geschonken wordt.

Harry Kerckhoffs

Leven is een kunst

Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

Prof. dr. Paul van Tongeren, hoogleraar te Nijmegen en Leuven, verzorgt een lezing met deze titel.

Zijn pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en het leven als kunst, verhoudt zich kritisch tot het type levenskunstfilosofie dat vandaag de dag de boventoon voert. Het maakt zijn lezing inspirerend en uitdagend.

Donderdag **19 mei**, 19.30 uur in de AZL-lounge van Theater Heerlen.

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, een vrije gave is welkom.

Aanmelden bij Judith Krasznai: jknip@mail.be of 06 - 57 59 59 99.



AGENDA

Iedere maandag

13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen en wijkbewoners

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag

Donderdag 12 mei

20.00 uur: parochiebestuur

Vrijdag 13 mei

10.30 uur: Leesgroep Laudato Si'

Vrijdag 20 mei

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
15.30 uur: nacommunicanten (Com-Kids)

Woensdag 25 mei

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 2 juni

20.00 uur: parochiebestuur en pastoraal team

Woensdag 8 juni

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 9 juni

20.00 uur: parochiebestuur

Donderdag 16 juni

20.00 uur: pastoraal team

Vrijdag 17 juni

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Vrijdag 24 juni

19.00 uur: vormselviering

Noteer ook alvast:

Zondag 3 juli

14.30 uur: concert trio Vivente met kamerkoor MoKla

Zondag 10 juli

11.30 uur: installatie deken Hans Bouman

Zondag 18 september

vrijwilligersmiddag



De drie ringen organiseert op **20 mei** een bezoek aan de kerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade en het Clemensdomein in Merkelbeek. Tussendoor wordt u getrakteerd op een kop koffie met vlaai. Het bezoek begint om 13.30 uur bij de kerk in Amstenrade. De kosten bedragen € 10,=.

Op **10 juni** kunt u meewandelen in en rond Weustenrade o.l.v. Jo Wierts. De wandeling start om 13.30 uur bij café Bulscher in Weustenrade. U kunt ook vertrekken vanaf De drie ringen in Wijnandsrade, om 13.15 uur.

Meer informatie over deze activiteiten en over de aanmelding vindt u op www.dedrieringen.org.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Pastoraal werker Eline Claassens:
06 - 25 36 41 85
elineclaassens@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Overleden

3 april 2016
Louise Sonnenschein-Habets

Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 13 juni.
Intenties voor **18 juni t/m 24 juli**
graag opgeven voor **30 mei**.

VIERINGEN

12 mei t/m 12 juni

Donderdag 12 mei

10.30 uur: Corisbergviering

Zaterdag 14 mei, Pinksteren

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 15 mei, Pinksteren

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Doortje van den Eijnde-
Lagarde (vw. verjaardag zoon), Tiny
Toussaint-Ossen (vw. verjaardag) en
Piet Paffen (jaardienst)

Maandag 16 mei, Pinksteren

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 21 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Pascalle Flekken (vw.
naamdag en verjaardag oma)

Zondag 22 mei

10.30 uur: woord- en communieviering
14.00 uur: doop Sepp Brounen

Zaterdag 28 mei

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 29 mei

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom

Vrijdag 3 juni

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 4 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 5 juni

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 11 juni

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 12 juni

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom