



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

NOVEMBER - DECEMBER 2021

---

## **Hoop**

Diep in onszelf dragen wij de hoop.  
Als dat niet het geval is,  
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon verankerd.

Hoop  
in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde  
omdat alles goed gaat  
of bereidheid je in te zetten  
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet alleen  
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.  
Evenmin de overtuiging  
dat iets goed zal aflopen.  
Wel de zekerheid dat iets zinvol is  
ongeacht de afloop,  
het resultaat.

*Václav Havel*

## Familieviering voor eerste advent

Het is inmiddels een traditie geworden dat de aanstaande communicantjes uitgenodigd worden om een eigen adventskrans te maken. Dit gaan zij doen op donderdag **25 november**.

Tijdens de familieviering van zondag **28 november** zullen de kransen gezegend worden, waarna ieder zijn eigen krans thuis een mooi plekje mag geven om zo naar het kerstfeest toe te leven.

We willen iedereen van harte uitnodigen (als de coronaregels het toelaten tenminste) om samen het begin van de adventstijd te vieren.

## Tentoonstelling kersticonen van Marlies Lambermont

*28 november 2021 - 7 januari 2022*

Op uitnodiging van de werkgroep kerk en kunst van de Andreaskerk exposeert Marlies Lambermont met niet alleen kersticonen maar ook met koptische iconen. Koptische iconen zijn heel oud, maar hebben een hedendaagse uitstraling en puurheid die ook onze tijd aanvoelt.

Marlies Lambermont, heeft onlangs een atelier voor iconen geopend aan het Burg. de Hesselplein 3 in Heerlen en zegt terecht: "Terug van weggeweest". In januari 2022 kan zij hier stilstaan bij het feit dat zij 25 jaar bezig is met meditatieve iconografie.



In de expositie zijn de materialen te zien waarmee de iconen volgens de tempera-methode worden vervaardigd.

De expositie is te bezichtigen van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, na de zondagviering van 11.30 tot 12.30 uur, en voor groepjes op afspraak in de middaguren (tel. 045 - 541 51 77). U bent van harte uitgenodigd om de expositie te komen bekijken!

## De betekenis van het hart

*Lezing door Anna Maria Brassé*

Zaterdag **20 november**, 14.30 uur, Andreaskerk.  
Entree: vrije gift. Aanmelden bij: Marcel Mollink  
([butterflymarcel@hotmail.com](mailto:butterflymarcel@hotmail.com)/045 - 574 03 78).

Zie voor meer informatie de website of het parochieblad van de vorige maand.



## Kerstlezing door Wiel Hupperets

*Het mysterie van de beide Jezuskinderen, zoals dat blijkt uit oude geschriften, in de schilderkunst en in de antroposofie.*

Er zijn zeker drie hoofdbronnen die ter sprake komen waaruit bovenstaand gegeven blijkt en die elkaar aanvullen:

1. Er zijn vóórchristelijke geschriften waarin duidelijk sprake is van twee Messiassen die zullen komen.
2. Er zijn bekende schilderwerken, gemaakt aan het eind van de middeleeuwen, waaruit dat blijkt. De afbeeldingen daarvan bespreken we.
3. Last but not least: de antroposofie waarin indrukwekkende biografieën worden gegeven van de twee Jezuskinderen die in dezelfde tijd opgroeien en over wie in de evangeliën van Lucas en Mattheüs wordt verteld.

De lezing wordt gehouden in de Andreaskerk op maandagavond **13 december**, 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Graag tijdig aanmelden bij Marcel Mollink, butterflymarcel@hotmail.com of 045 - 574 03 78. Entree: vrije gave.

De spreker was enkele decennia leerkracht aan de vrije basisschool in Maastricht.

## Armoede is geen noodlot. Samen kunnen we het bestrijden.

In de stad hebben wij als lokale groep van ATD alternatieve smartlapen ten gehore gebracht o.a. op de markt. Het was helaas slecht weer waardoor mensen niet lang bleven staan luisteren.

In die week hebben we solidariteitsstenen geschilderd met een verhaal; deze zijn op 17 oktober verspreid in Heerlen en omstreken. Mensen die de stenen vinden kunnen de verhalen bij de stenen lezen op



[www.atd-vierdewereld.nl/solidariteitsstenen-17-oktober-2021/](http://www.atd-vierdewereld.nl/solidariteitsstenen-17-oktober-2021/).

We waren blij met enkele bezoekers die graag hun schilderkunsten toonden en zo een steentje bijdroegen.

Op 16 oktober ontvingen we de Joseph Wresinski Cultuurstichting, die met haar theaterstuk *Zie de Mens* voelbaar de kern en de pijn blootlegde van armoede. Thema's die op indringende, soms ongeloof oproepende, met humor of verstillende wijze voorbij kwamen, waren de Participatiewet, de uithuisplaatsing van kinderen of zelfs van het hele gezin, discriminatie, het opleggen van het zelfredzaam maken van mensen ten koste van...? De vraag of we niet beter kunnen kiezen voor een samenleving waar **samenredzaamheid** de norm is drong zich op. Ook Mandela werd geciteerd: "Armoede is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid". Met andere woorden, armoede is onrecht en schending van mensenrechten. De voorstelling was confronterend, intrigerend, en door de opstelling van de diverse podia tussen het publiek kwam het nog indringender binnen. Je kon bijna zelf ervaren wat armoede met mensen doet. Het toeschouwersaantal viel dan misschien wel tegen maar we mochten ons wel verheugen in veel voor ons nieuwe gezichten.

Ook de nabespreking op woensdag 27 oktober was een interessante dialoog, waar veel gedeeld werd van de pijn die ook in het toneelstuk aan bod kwam. Aan het eind van de avond waren we het er allen over eens dat het oplossen van armoede begint met luisteren, luisteren en nog eens luisteren naar de mensen die in armoede leven.

Al met al zijn we tevreden met de prikkels die we de wereld ingezonden hebben. We willen iedereen bedanken voor komst, betrokkenheid en steun.

Zie voor informatie de website [www.atd-vierdewereld.nl](http://www.atd-vierdewereld.nl), mail naar [zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl](mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl) of bel Jozé Kersten: 06 19 41 78 14.

## **AGENDA**

### **Iedere woensdag**

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### **Iedere donderdag**

10.30-11.30 uur: stilte-uur

### **1 oktober - 26 november**

expositie Ger Koks

### **Zaterdag 20 november**

14.30 uur: lezing Anna Maria Bras-sé

### **28 november - 7 januari**

expositie iconen  
Marlies Lambermont

### **Maandag 13 december**

19.00 uur: kerstlezing door  
Wiel Hupperets

## Terugblik lezing Luc Vankrunkelsven

De Amazonewerkgroep vraagt aandacht voor de vernietiging van het regenwoud in Brazilië en het lot van zijn bewoners. Op 27 oktober organiseerde de groep een lezing door Luc Vankrunkelsven. Luc, Norbertijn van Averbode, werkt al meer dan twintig jaar voor een gezonde landbouw, zowel in Brazilië als in België.

In zijn lezing gaf hij aan dat hier de meeste belangstelling uitgaat naar de Amazone, maar dat de zuidelijker gelegen Cerrado veel meer schade heeft opgelopen. Meer dan de helft van de natuurlijke vegetatie is ten prooi gevallen aan de landbouw, in het bijzonder de sojateelt. Daardoor is de miljoenen jaren oude vegetatie verdwenen en is de oorspronkelijke bevolking op veel plaatsen verdreven.

Europa, in het bijzonder Nederland, is een grote afnemer van de soja uit de Cerrado. Rotterdam is de grootste sojahaven van Europa. De soja wordt voornamelijk gebruikt als veevoer. Door deze manier van vlees- en melkproductie vernietigen we de Cerrado en veroorzaken we hier een enorm mestoverschot en stikstofprobleem. Daarom is het belangrijk dat we, zowel in Brazilië als in Nederland op een duurzame circulaire landbouw overgaan.

Na de lezing zagen we de film *Met de voeten op de grond* van Louise Amand. Daarin kwamen Braziliaanse boeren aan het woord. Grote sojaboeren die zich verdedigen met dezelfde argumenten als hun collega's in Nederland: we moeten de wereld voeden en daarom moeten we grootschalig en efficiënt soja verbouwen. En boeren die met natuurlijker methoden voedsel verbouwen voor de lokale bevolking met veel liefde voor de natuur.

Na de film discussieerden we met Luc over wat we voelden, wilden weten en kunnen doen. Veel aanwezigen waren onder indruk van de film.

Aan het eind van de bijeenkomst las Marcel Mollink op verzoek van Luc het gedicht *Hoop* van Václav Havel voor. Het kan ons inspireren bij onze activiteiten voor een betere wereld, ook al weten we niet of we zullen slagen. U vindt het gedicht op de voorpagina van dit blad.



## In gesprek met Nelly van Ooijen

*Op zaterdag 30 oktober was zij bij mij thuis. Toen ik haar aan het slot van haar verhaal vroeg met wie zij graag aan tafel zou gaan, hoefde ze niet na te denken; spontaan antwoordde ze: "met de kinderen van Ruinerwold". Omdat zorg voor kinderen haar leven kleurt, open ik er-mee. Zij vertelt en ik luister.*



"Ik ben geboren in 1945 in Katwoude, een dorpje in de buurt van Monnikendam in een gezin van acht kinderen. Het kleine boerderijtje bood eigenlijk weinig perspectief; daarom verhuisden mijn ouders met het hele gezin 11 jaar later naar Amsterdam. Mijn vader ging er werken in de tuinbouw; tegelijkertijd benutte hij alle kansen om zich bij te scholen in het vak; dat bleek een goede keuze; hij was geen man van veel woorden maar werkte met plezier als tuinier tot het einde van zijn le-

ven. Omdat ik de oudste van de meisjes was in het gezin, werd ik al heel jong ingeschakeld in de zorg voor de jongere kinderen; met als gevolg dat er weinig ruimte overbleef om mijzelf te ontwikkelen.

Toen ik 18 was ging ik groepswork doen in het kindertehuis Heideheuvel voor astmakinderen in Hilversum, vier jaar lang; tegelijkertijd studeerde ik aan de Sociale Academie in Amsterdam, waar ik in 1967 mijn diploma kinderbescherming heb gehaald. Kort daarna, in 1968, kreeg ik de kans om te gaan werken in een kindertehuis in Nijmegen in de Annastraat. Ik bloeide helemaal open; werken voor en met kwetsbare kinderen was mijn lust en mijn leven; maar dat was het niet alleen: in hetzelfde kindertehuis werkte ook een zekere Huub uit Heerlen; en daar is de vonk overgesprongen.

In 1970 zijn we getrouwd in Amsterdam in een oecumenische viering met een dominee en een pastoor samen; ik ben namelijk van gereformeerde huize; het was een prachtig gebeuren; een bus vol jonge mensen uit het zuiden een dag naar Amsterdam. Ik werd vanaf het eerste moment warm onthaald in de familie Van Ooijen, vooral mijn schoonmoeder was een geweldige vrouw.

Huub kreeg werk in het kindertehuis Sterrehuis in Heerlen, maar werd in 1972 aangezocht als een van de eerste medewerkers in het nieuwe Welterhof. Ons huwelijk werd gezegend met twee kinderen, Ellen en Mirjam. Zo gauw de gezinssituatie het toeliet meldde ik mij bij de peu-

terspeelzaal in Heerlerbaan als een van de vrijwilligers. Daar heb ik altijd met heel veel plezier gewerkt en nieuwe ideeën werkelijkheid kunnen maken; ik ben er twintig jaar leidster geweest; het was mij op het lijf geschreven.

De Andreaskerk, die toen in opbouw was, ben ik vanzelf ingerold via de kinderen op school en het samenwerken met de zusters Karmelietessen bij het organiseren van allerlei activiteiten. De kerk betekent veel voor mij; ik heb er veel troost en warm medeleven ondervonden na de dood van Huub. Ik geniet van de zondagsvieringen, die altijd goed verzorgd zijn en inhoudelijk sterk; het gevoel van saamhorigheid en samen mogen werken aan de kerk van de toekomst is groot; iedereen is welkom en wordt gewaardeerd voor wat hij/zij kan en doet; en in ons parochiehuis is ook continu bedrijvigheid, gericht op de wereld daarbuiten. Dat is wat geloof voor mij betekent: Oog hebben voor die wereld, en voor mensen in nood, en aangesproken willen worden op je verantwoordelijkheid. Zo ben ik eigenlijk van lieverlee bij de gastvrouwen terecht gekomen, waar ik nu de leidster van mag zijn; ik zorg ook voor de nodige boodschappen, heb mijn plek in de Wereldwinkel en doe mee in de Solidariteitsgroep; het komt op je pad en je gaat aan de slag; ik voel me daar heel gelukkig bij. Hier op aarde moet immers de hemel gemaakt worden.

Ik heb met geweldig veel aandacht het wel en wee van de kinderen van Ruinerwold gevolgd vanaf het moment dat ze ontdekt werden; ik was geraakt door de zorg en liefde die de oudsten aan de dag legden voor de jongste kinderen van het gezin. Wat zou ik graag met hen aan tafel zitten en zien hoe fijn zij terecht gekomen zijn na hun traumatische jeugdervaring."

*Tot zover het verhaal van Nelly; ze moest wat schroom overwinnen, maar heeft het toch gedaan; anderen zullen het waarderen. Het stokje zal ze doorgeven maar het is nog niet duidelijk aan wie; dat verhaal kunnen we tegemoet zien in het volgende parochieblad.*

*Geert Bles*

## COLOFON

### Contact

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastor Geert Bles:  
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Rob Pauls  
Karin van Doormaal  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 13 december. Intenties en kopij voor 18 december t/m 16 januari graag uiterlijk **29 november** opgeven.

## VIERINGEN

*20 november t/m 12 december*

### Zaterdag 20 november

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 21 november

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 27 november

18.00 uur: woord- en communieviering

### Eerste zondag van de advent

#### Zondag 28 november

10.30 uur: familieviering

Zegening adventskransen

Gebed voor Leen Adriaanssen (jaardienst)

### Vrijdag 3 december

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 4 december

18.00 uur: eucharistieviering

### Tweede zondag van de advent

#### Zondag 5 december

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens (jaardienst)

### Zaterdag 11 december

18.00 uur: woord- en communieviering

### Derde zondag van de advent

#### Zondag 12 december

10.30 uur: woord- en communieviering

---

### Overleden

*2 november 2021*

Nel Hutschemaekers-Simon