



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

OKTOBER - NOVEMBER 2022

Ga met ons, God
Duld onze vragen
Erken ons verdriet
Verzacht wat zo pijn doet
en laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed van verlangen weer aan
Dat er een morgen komt
die ons optilt
Dat er een avond is
van vervulling,
van eeuwig weerzien,
van thuis zijn met allen.

Naar Kris Gelaude, Voor wie bidden wil

Allerheiligen-/Allerzielenviering zondag 30 oktober 10:30 uur

Op 30 oktober herdenken we de parochianen die in het afgelopen jaar (sinds 1 november 2021) zijn overleden. We herdenken ook de overledenen die zich verbonden voelden met onze kerkgemeenschap. Met eerbied en respect noemen we hun namen:

Nel Hutschemaekers-Simon	02-11-2021
Mieke Severens-Bonajo	13-11-2021
Harry Adriaanssen	08-01-2022
Jeu Kuipers	18-02-2022
Mia van de Geijn-Haemers	26-02-2022
Geoffrey Anthonio	15-03-2022
Ans van Blijswijk	12-04-2022
Jan Janssens	23-05-2022
Leny Vranken	25-05-2022
Daisy Gisberts-Simon	30-09-2022

Familie, vrienden, buurtgenoten van de overledenen zijn van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen en om na afloop met ons na te praten bij een kopje koffie of thee.

Vormsel 2022

Op zaterdag **19 november** om 17.30 uur zullen de vormelingen uit Heerlen-Zuid het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de St. Josephkerk. De vormheer is vicaris-generaal mgr. Maessen. De vormelingen zijn: David Beckers, Sofie Bierman, Ismay Brepoels, Sem Butink, Tess Daniels, Cas Gorgels, Cassidy Hanssen, Shania Hoo-genboom, Milo Kaag, Miguel Korver, Dorian Lloyd, Lisa Paffen, Shurventley Valks en Alyssa Verkoeijen.

Stiltekring

In de vredesweek in september stonden we op een zaterdagochtend met zestien mensen op de Promenade in Heerlen in een 'stiltekring'. Heerlen was daarmee een van de vijftientig steden in Nederland waar, overal op hetzelfde tijdstip, op deze wijze aandacht werd gevraagd voor vrede in de wereld. Niet luidruchtig met veel toeters en bellen en potten en pannen. Maar door middel van stilte – past dat niet wonderwel bij vrede?



Maar is het effectief, is het zinvol? Je komt er niet mee in de krant, of op televisie. Maar hoe effectief zijn tegenwoordig nog krant en tv? Het nieuws is zo vluchtig. En er is zoveel nieuws. Het meeste nieuws vergeet je zodra je het gezien of gelezen hebt. Maar dat kan ook aan de leeftijd liggen. We worden een dagje ouder.

Daarom stonden we er ook, in die stiltekring. Allemaal ouderen. In het begin, als je daar staat, in een cirkel van zwijgende mensen, voel je je terug gekatapulteerd in de jaren zeventig en tachtig, toen de stiltekringen van Pax Christi en het IKV in de mode waren. Op een wat ongemakkelijke wijze voelde je je opeens weer veertig, vijftig jaar jonger. Toen stond ik ook wel eens in zo'n kring – zonder dat ik nu nog weet waarvoor, en of ik het toen wel wist, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Na afloop doken we het café in, dat weet ik wel nog. Maar het gevoel van toen, dat was er nog, en het kwam moeiteloos weer boven. Dat is ook niet zo vreemd. Je staat, met een bord en spandoek, voor iedereen zichtbaar, midden in een drukke winkelstraat. Om je heen hoor je flarden van gesprekken, geluiden, geruis. Een kind zeurt om een suikerspin, een jong stel loopt ruziënd langs, soms hoor je mensen zeggen "Wat doen die daar?", een blaffende hond. En zelf sta je zwijgend op je plek. Het werkt vervreemdend. Zonder dat je er iets voor moet doen, word je weggetrokken uit de omgeving waarvan je – onlosmakelijk, dacht je – deel bent. Je komt opeens buiten te staan, buiten de wereld die om je heen verder gaat. Een weldadige stilte

daalt op je neer en neemt bezit van je. Je voelt, bij de andere deelnemers is dat net zo. Je communiceert met elkaar nooit beter dan in stilte. Geen betere plek om te mediteren. Ik snap opeens dat er monniken zijn die uit hun klooster vertrekken om zich midden in een lawaaierige stad te vestigen – stadsmonniken. Je voelt: in die stilte in jezelf, daar gebeurt iets; ja, de stilte is zelf een gebeuren. Heel anders, mooier ook, dan zeurende kinderen, ruziënde mensen, blaffende honden. Om maar te zwijgen van de suikerspin van het kraampje naast ons waarvan de geur en walm in je arme neusgaten dringt. Een duif – 'een vredesduif', fluistert iemand – landt midden in onze kring en loopt kalm en geluidloos een voor een de deelnemers af alsof zij ze wil begroeten, 'dank je wel' wil zeggen, mee wil doen – misschien bedelt ze ook alleen maar om wat voer – wie zal het zeggen. Na drie of vier rondjes te zijn gelopen, van de een naar de ander, verlaat ze onze kring. Richting suikerspin.

Is het effectief, zinvol? Houdt de hond op met blaffen, het kind met zeuren, het stel met ruziën? Natuurlijk niet. Ook de walm van de suikerkraam verbreidt zich ongehinderd verder zodat je tanden er pijn van doen. Maar het is een moment van vrede, in mij, in ons. Hier wordt werkelijkheid waar aandacht voor wordt gevraagd. Dat gebeurt niet als je 'vrede, vrede' roept op het Malieveld of het Museumplein en om je roep kracht bij te zetten met ijzeren lepels op potten en pannen slaat. Wat is nou effectiever? Hier is, voor een ogenblik, de vrede waarnaar we verlangen, onder zestien mensen die woordeloos begrijpen dat iedereen ongeveer hetzelfde ervaart. Vrede.

En je denkt: al die ogenblikken in je leven dat je voor de tv zit, of op je mobieltje zit te kijken, of achter je computer zit, zoals ik nu op het moment dat ik dit schrijf, zijn dat geen verloren momenten, ongeleefde ogenblikken, minuten en uren die zinloos voorbij gaan, tijd waarvan je ongeweten spijt hebt?

Zou je leven kunnen bestaan als één zo'n langgerekt moment dat voortduurt, dat niet ophoudt? Iemand als Meister Eckhart kon dat: zo'n moment in zichzelf vasthouden en er onafgebroken in leven, te midden van alle dagelijkse beslommingen en verplichtingen die op hem drukten. En als hij het kon, nou, dan kunnen wij het ook.

Ja, zo komt vrede in de wereld.

Rob Pauls

Bijeenkomst over klimaat

De kersverse milieuwerkgroep van de Andreas (bestaande uit Math Gulpers, Eline Claassens en Marcel Mollink) had een bijeenkomst belegd op 21 september om over klimaat en milieu te praten. De opkomst stemde tot tevredenheid. Zo'n vijftien mensen waren naar de Andreas gekomen.

Math Gulpers, lid van het pastoraal team, leidde de avond in en schetste een beeld van wat de wereld te wachten staat als de opwarming van de aarde niet wordt gestopt. Rampen, droogte, branden, overstromingen, enorme vluchtelingenstromen. Maar Math Gulpers wilde niet aan doemdenken doen en wees ook op de vele goede en hoopgevende initiatieven die overal op gang komen. Op groeiend bewustzijn. Andere vormen van energie. Het klimaatakkoord van Parijs dat niet slechts papier is.

Geert Bles mengde zich in het gesprek met een brief die hij vanuit Cadier en Keer had gestuurd. Hij stuurt aan op een radicale gedragsverandering. Dolf Hutschemaekers, die de meeste kennis heeft van alles wat met het gebouw te maken heeft, rekende voor wat de verwachte prijsstijgingen in de energiesector vanaf januari voor onze parochie betekenen. Een verdrievoudiging van de energiekosten is niet onmogelijk. De rekening kan oplopen tot meer dan 15.000 euro!



Toen iedereen van de schrik bekomen was, kwamen allerlei ideeën op tafel over wat we zouden kunnen doen. De verwarming omlaag tijdens de vieringen. Dekentjes in de kerk en kussentjes op de stoelen. Gordijnen om de warmte

vast te houden. Luchtzuiverende planten. Een nieuwe, zuinige verwarmingsketel. Warmtepomp. Betere regelaars aan de radiatoren. CO₂-meter. Infraroodlampen. Airco in combinatie met (liefst mens- en klimaatvriendelijk geproduceerde) zonnepanelen. Isolatie van de lichtgang en bij de lichtopeningen in de kerk. Regentonnen om de regen op te vangen. Een boom op het pleintje. Vlinderstruiken. Pluktuin. Schaduwbomen aan de voorkant. Milieuvriendelijke poetsmiddelen (voor zover die er niet al zijn).

Omdat bij veel maatregelen vaak technische knowhow is gevraagd, wordt er tijdens de bijeenkomst een werkgroep opgericht die zich

daarmee gaat bezighouden. Iemand stelde voor samenwerking te zoeken met de Hogeschool Zuyd, waar studenten zich verdiepen in de klimaatproblematiek. En om aan te sluiten bij groene initiatieven op Heerlerbaan. Iemand anders merkte op dat alle maatregelen geld kosten en er zo weer meer wordt uitgegeven in plaats van minder. Wat de samenleving in het groot doet, doet de parochie dan in het klein. Dat leidde in het gesprek tot een pleidooi voor een ander levenspatroon – de gedragsverandering waar Bles het over had. Anderen vonden investeringen, bijvoorbeeld in isolatie of zonnepanelen, verdedigbaar want bijdragend tot verduurzaming.

Het was een boeiende avond. De milieuwerggroep gaat aan de slag met de voorstellen en ideeën die op tafel liggen. Heeft u zelf nog wensen, ideeën, voorstellen, dan kunt u daarmee terecht bij de werkgroep.
Eline Claassens

Verwarming van de kerk

Het energiecontract bij Energie voor Kerken wordt op 1 januari 2023 vernieuwd. Tot 1 januari betaalt de Andreasparchie nog de oude prijzen. Vanaf begin volgend jaar moeten we rekening houden met fors hogere prijzen. Energie voor Kerken dacht in augustus 2022 aan prijzen die 3,5 maal zo hoog liggen. Nu betalen we € 465 per maand aan elektriciteit en gas. In 2012 was dat al eens kort bij de € 1000 per maand, maar door allerlei maatregelen is dat teruggebracht tot het huidige bedrag. Als de veronderstelde prijsverhoging doorgaat gaan we zo'n € 19.500 per jaar betalen en dat is per maand € 1630. Dat zijn forse bedragen, waar we de nodige moeite mee zullen hebben.

Er klinken stemmen om nu de verwarming in de kerk helemaal uit te laten. Dat betekent dat het in de winter best wel koud is. Het zal wel een flinke besparing opleveren. Een ander voorstel is om de minimumtemperatuur 5 graden te laten zijn. Dan zal het water in de verwarming, de waterleiding en de doopvont niet bevriezen. De temperatuur van de kerk bij diensten zal dan 10,5 graden zijn. Het verschil tussen minimum en maximumtemperatuur mag niet te hoog zijn, dan wordt het orgel ontstemd. De energiemeters in de Andreasparchie worden automatisch uitgelezen en met behulp van het programma van Greenchoice is het mogelijk om naar het gebruik per uur te kijken. Dat is wat we nu gaan doen. De temperatuur in de kerk zal deze winter zeker naar beneden gaan en het is goed als we een extra dikke jas aantrekken. Als er ook nog hartverwarmende woorden gesproken worden, zal de temperatuurverlaging best meevallen.

Dolf Hutschemaekers

Nieuws van Stichting Taiama-Andreas

Begin dit jaar tijdens de Vastentijd hebben we actie gevoerd voor ons jongerenproject in Sierra Leone. Misschien kunt u het zich nog herinneren: we hadden geld nodig voor de opleiding voor een elektricien, een startkapitaal voor een jonge vrouw die landbouw wilde gaan bedrijven, geld voor uniformen voor middelbare scholieren en om de moeders van de jongeren op Moederdag in het zonnetje te zetten. Graag willen we u op **6 november** na de viering van half elf bijpraten over hoe het de jongeren is vergaan.

Wat is er met het geld gebeurd, wat zijn de succesverhalen en wat zijn de uitdagingen waar we mee te maken hebben?

U bent van harte uitgenodigd.



Hiernaast: : Patty Kamara (rechts) krijgt hier voor het vijfde jaar op rij een uniform van Mariama Barrie.

Patty doet dit jaar eindexamen. Mariama is een lid van de YAN-groep van het eerste uur. Zij studeerde dit jaar met behulp van sponsoring uit Amerika aan de universiteit van Bo af als accountant.

Diaconale project Parkstadgemeente start op 13 november

Het heeft (heel) lang geduurd, maar uiteindelijk is het dan toch zo ver: Op 13 november beginnen wij met ons diaconale project in de Lutherse Kerk in Heerlen, Meezenbroekerweg 70. De naam van de locatie is 'Op de Hoek'. Vanaf 13 november is er op elke 2^e en 4^e zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur een open inloop 'Kom op de Soep'. Het gaat om gezelligheid en elkaar ontmoeten onder het genot van soep en broodje voor een vrijwillige bijdrage. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen. We stellen het op prijs als u ook in uw gebeden aan ons denkt.

Tot nu toe zijn er 10 vrijwilligers die mee gaan helpen. Als u ook mee wilt doen, kunt u zich opgeven bij ondergetekende (joachimstegink@hotmail.com of 045-8505472).

Ds. Joachim Stegink

Waardig zijn

Als alle mensen eens beter naar elkaar omkijken
Elkaar nemen zoals we zijn
Zou dat waardig zijn?

Als alle mensen eens naar zich zelf kijken
Voordat ze oordelen over een ander
Zou dat waardig zijn?

Als alle mensen wat meer zouden delen
Begrip tonen en luisteren naar elkaar
Delen van waardigheid
Hoe mooi zou dat zijn?

Waardig zijn, zeker ook naar jezelf
Jij mag er ook zijn
Jij, de ander, ik, iedereen is waardig
Hoe mooi zou dat zijn?

Waardig mens zijn
Hoe betekenisvol kan dat zijn?
Wees waardig voor mens, dier en natuur
Wees jezelf, wees puur

Waardig zijn is meer dan alleen maar aardig zijn.

Jozé Kersten
ATD Vierde Wereld Zuid Limburg

Vooraankondiging vieringen door de ATD Vierde Wereld

In het kader van de Dag van de Rechten van het Kind, zondag 20 november, houden we op zaterdag **19 november** om 18.00 uur en op zondag **20 november** om 10.30 uur een viering in de Andreaskerk.

Deze viering zal gaan over waardigheid en er zal gelezen worden uit het boek van Annie van den Bosch *Recht op bescherming van het gezin* over uithuisplaatsing van kinderen die in armoede leven. Tijdens de viering zullen we onze alternatieve smartlappen ten gehore brengen.

Na de viering van zondag 20 november zullen we in de kerk een lunch houden met soep en sandwiches. Graag horen we voor donderdag 17 november of u na de viering blijft om mee te lunchen.

Aanmelden hiervoor bij zuid-limburg@vierdewereld.nl of bij Hilly: 06-83077747 of Jozé: 06-19417814.

Verslag Burendag Andreasparochie

Afgelopen zaterdag 24 september gingen de deuren van de Andreasparochie open voor burendag. De weersvoorspellingen waren niet



heel hoopvol, maar uiteindelijk bleef het droog en konden we buiten, voor het parochiehuis samenkomen. Onder het genot van koffie, thee en zelfgemaakte lekkernijen gingen de leden van de parochie gesprekken aan met enkele buurtgenoten en elkaar. Kinderen uit de buurt genoten van een potje sjoelen. Het plezier werkte aanstekelijk, na verloop van tijd deed iedereen mee.

Mensen hadden producten meegenomen voor de buurtkast, die deze middag nog eens extra onder de aandacht werd gebracht. Aan het eind van de middag was de kast weer rijkelijk gevuld.

Mede dankzij een financiële bijdrage van de buurtvereniging werd deze burendag een geslaagde middag!

Talitha Coenen-Prakken

Buurtkast en breiwerk

De dames van de breiclub in de Oranjehof maakten een prachtige deken met de mooiste kleuren waarvan je alleen al vrolijk wordt als je ernaar kijkt. Zij legden de deken in de buurtkast bij de Andreaskerk met een briefje 'van de breiwilligers'. In de buurtkast leggen mensen dingen die ze zelf niet nodig hebben en waarvan ze denken dat een ander ze gebruiken kan. Buurtbewoners komen regelmatig langs om er iets uit te halen of neer te leggen.

De buurtkast is uitsluitend bedoeld voor levensmiddelen, huishoudspullen en hygiëneartikelen. De beheerders willen voorkomen dat het een allegaartje wordt.

Een deken hoort er dus eigenlijk niet in thuis.

Maar de actie van de breisters was zo sympathiek dat we er toch even aandacht aan willen schenken.

Een jonge dame kwam langs en vroeg iemand die uit de kerk kwam of zij de deken mee mocht nemen. Ze kon hem goed gebruiken – zeker met het oog op de naderende winter en de exploderende gasprijzen. Natuurlijk mocht ze de deken meenemen. De buurtkast is immers voor iedereen. Zolang je er maar geen misbruik van maakt. Als dank wilde de gelukkige eigenares wel met de deken op de foto. En ze voegde eraan toe: "Breiwilligers, bedankt!"

De breisters van de Oranjehof hebben een Facebookpagina. U vindt die als u op Facebook zoekt op de term 'breiwilligers'.

Rob Pauls



Meditatieve Momenten Vlogs

Vorig jaar is een kleine groep mensen uit de Protestantse Kerk gestart met een vlog, een video met een korte, vaak persoonlijke inhoud die op sociale media wordt geplaatst. Ook mensen uit onze parochie doen hieraan mee. De video's zijn te vinden op de website van de PKN Parkstad, Kerkdienst gemist, de Facebookpagina van PKN Parkstad en het Youtubekanaal van de PKN Parkstad.

Hoe bereid je je voor op de dood?

Donderdag **20 oktober** om 19.30 uur: hoe bereid je je voor op de dood. Bij de vorige bijeenkomst hebben we het gehad over de duizend en een onzekerheden van het leven. Nu komt een van de weinig echte zekerheden aan bod: we gaan allemaal dood.

Terwijl dit een vaststaand feit is, bereiden veel mensen zich niet echt op hun dood voor. Ze maken mogelijk wel een testament of regelen hun euthanasie bij de huisarts, maar over het sterven zelf, hoor je zelden wat.

Sterven kan op veel manieren. Vredig of vreselijk opstandig. Sterven is een traject, waarin je je bij leven en welzijn kan verdiepen.

Er is een berg aan informatie over bijnadoodervaringen. Cynici beweren: ja, ja, maar er is nog nooit iemand van de dood teruggekeerd.

Toch kun je het stervensproces voor een groot gedeelte doorzien, doorleven. Dat is wat we deze bijeenkomst gaan doen.

Joep de Jong

Misschien wel een idee ... de app 'Bidden onderweg'

Onlangs kreeg ik van een kennis die mij bezig zag met mijn mobiele telefoon, het advies de app *Bidden onderweg* op mijn telefoon te downloaden. De app plaatst dagelijks een stukje uit de Bijbel op het scherm en voorziet dat van een kort commentaar.

Ik volgde zijn advies op en installeerde de app. Ik kijk nu, wanneer ik zin en gelegenheid heb, op mijn mobieltje om de 'tekst van de dag' te lezen. Ik vind de keuze van de teksten, het gegeven commentaar en de toegevoegde muziek zo goed dat ik u op het idee wil brengen ook de gratis app uit te proberen.

De teksten uit de Bijbel worden uitgezocht en van deskundig eigentijds commentaar voorzien door leden van een team van Vlaamse en Nederlandse Jezuïeten.

U vindt de app in de App-store op uw mobieltje. De naam van de app: 'Bidden onderweg'.

Uw medeparochiaan, Harrie Renckens

Adventsconcert van Vocalgroup Magan gaat niet door

Het adventsconcert dat gepland stond voor 30 november, gaat dit jaar helaas niet door. Vocalgroup Magan die al een aantal jaren in onze kerk de adventsperiode opent met een muzikale middag, kan – na de coronaperiode – nog geen nieuw advent-kerstprogramma aanbieden. Graag willen zij volgend jaar een mooi concert verzorgen.

Expositie Rob Hanssen

21 oktober – 14 december

Andreaskerk, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en voor groepjes op afspraak (045-5415177).



Rob W. Hanssen is geboren in Voerendaal en heeft lange tijd in Frankrijk gewoond; sinds twee jaar is hij terug in Heerlen.

Hij is lang verknocht geweest aan het maken van schilderijen waar één vorm-principe aan ten grondslag lag: de molensteenkraag. Hiermee drukte hij zowel landschappen uit als 'moeder en kind' en andere onderwerpen.

Hij realiseerde zich hoe bijzonder de ervaring was om de eerste kraag te schilderen, om de mogelijkheden van

deze 'ideale' vorm te zien en er trouw aan te blijven. Zo gezien is het overkoepelende thema: trouw.

Op zondag **23 oktober** na de viering van 10.30 uur wil Rob Hanssen u graag het verhaal vertellen over zijn werk. Voor verdere informatie kijkt u op de website van de Andreasparochie.

Een speciaal en uniek T-shirt laten maken door Rob Hanssen voor uzelf of een kleinkind?

Op zondag **20 november** na de viering van 10.30 uur wil Rob Hanssen bij voldoende deelname T-shirts painten. Onderstaand ziet u hiervan twee voorbeelden. (Belangrijk: de shirts kunnen gewoon gewassen worden). U neemt zelf een nieuw T-shirt mee. De kosten voor het painten zijn € 10,-. Van 1 tot 16 november kunt u zich aanmelden. De inschrijffijst hangt op het prikbord in de gang van de kerk. U kunt zich ook aanmelden bij de gastvrouwen.



Activiteiten in klooster Wittem

Viering voor en met Oekraïense gemeenschap

Op zaterdag **22 oktober** zullen er Oekraïense gasten uit Brussel naar klooster Wittem komen, waar om 12.00 uur een viering zal zijn, voorgegaan door Pater Ruslan, zelf afkomstig uit Oekraïne en woonachtig in Brussel. Deze viering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Na de dienst kunt u in het klooster uw eigen lunchpakket eten. Voor wie wil is er om 15.30 uur nog een kleine middagdienst met zegen. Iedereen is van harte welkom. Vertel het gerust verder. Bij Nan Paffen is ook een uitnodiging in het Oekraïens verkrijgbaar.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

Judith Koelemeijer over ETTY HILLESUM

lezing en boekpresentatie



Op zaterdag **29 oktober** zal Judith Koelemeijer, auteur van *Het zwijgen van Maria Zachea* haar nieuwste boek in klooster Wittem presenteren: *Etty Hillesum, het verhaal van haar leven*.

De joodse Ety Hillesum werd nog geen dertig jaar. Ze stierf in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Auschwitz.

Maar wat ze schreef, is nog steeds een bron van inspiratie voor miljoenen. Haar dagboeken en brieven, die over de hele wereld werden vertaald en gepubliceerd, spreken nog altijd onverminderd tot de verbeelding. Maar wie was Ety Hillesum

eigenlijk? Welke vrouw gaat schuil achter de mythe die van haar is gemaakt?

De lezing start om 14.00 uur en na een uur is er een korte pauze waarin het boek te koop is in de kloosterboekwinkel. De auteur is beschikbaar om het boek te signeren. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Rond 16.00 sluiten we deze middag af.

Kaarten voor de lezing kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar via info@kloosterwittem.nl of 043 - 450 23 32.

Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit

Bijbel, Kerk en LHBTQ+

Kerk en homoseksualiteit. Velen denken dat dit water en vuur is. Maar op steeds meer plekken gaat het goed samen. Niet overal. Soms gaat het nog steeds helemaal niet samen, of "blijven we steken in zwijgen en dulden" (zoals mgr. De Korte het eens uitdrukte).

Maar... hoe zit het dan met de Bijbel? 'Mag' het wel van God?

Op dinsdagavond **15 november** zal pater Hoogland in klooster Wittem een inleiding houden over die vraag: wat zegt de Bijbel over seksuele geaardheid van mensen? En wat kan, mag of moet de houding van de kerk(en) zijn?

De avond begint om 19.30 uur. Toegang is gratis, opgave vooraf gewenst: 043 - 450 17 41 of via de website www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Coronagedenkteuk Parc Imstenrade

Onder de kastanjeboom vlak bij de villa in Parc Imstenrade is een verstilde plek aangelegd als herinnering aan de afgelopen coronatijd. Op vrijdagdag **21 oktober**, 11.00 uur wordt in een korte ceremonie met toepasselijke muziek en enkele sprekers stilgestaan bij deze ingrijpende periode.

De kosten voor de aanleg van deze plek zijn gedragen door de Vitalis WoonZorg groep, de Huurdersvereniging Parc Imstenrade en een begripvolle donateur.



AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

Donderdag 20 oktober

19.30 uur: lezing Joep de Jong

Hoe bereid je je voor op de dood?

Vrijdag 21 oktober

11.00 uur: onthulling coronagedenkplek

Parc Imstenrade

Zaterdag 22 oktober

12.00 uur: viering voor Oekraïense gemeenschap

Klooster Wittem

Zondag 23 oktober

11.30 uur: Rob Hanssen vertelt over zijn werk

Donderdag 27 oktober

14.00 uur: bibliodrama

Zaterdag 29 oktober

Boekpresentatie Judith Koelemeijer

Klooster Wittem

Zondag 6 november

11.30 uur: Taiama, terugblik op de vastenactie

Dinsdag 8 november

19.30 uur: In Paradisum

Sjevemethoes, Kerkrade

Donderdag 10 november

14..00 uur: bibliodrama

Dinsdag 15 november

19.30 uur: lezing pater Hoogland

Klooster Wittem

Zaterdag 19 november

18.00 uur: viering met ATD Vierde Wereld

Zondag 20 november

10.30 uur: viering met ATD Vierde Wereld

Na de viering lunch

12.00 uur: T-shirts painting door

Rob Hanssen.

In paradisum

Op dinsdag **8 november** geeft Annie Schreuders-Derks een indringend beeld van de katholieke begrafenis- en rouwrituelen in de 19e eeuw, tot het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren zestig. Verschillende fasen rond sterven en rouw worden behandeld. We zien hoe de naderende dood wordt ervaren, om vervolgens de gebruiken bij het overlijden te belichten. Dan begeleiden wij de dode naar de laatste rustplaats. Daarbij komen de religieuze rituelen aan bod. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de rouwmode en de rouwmaaltijd. Aan de hand van bidprentjes en herinneringssieraden wordt aandacht geschonken aan de nagedachtenis en rouwverwerking.

De avond – die georganiseerd wordt door De drie ringen – begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, Kerkrade.

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 14 november. Intenties en kopij voor 19 november t/m 11 december graag uiterlijk **31 oktober** opgeven.

VIERINGEN

21 oktober – 13 november

Woensdag 19 november

17.30 uur: vormselviering St. Josephkerk

Vrijdag 21 oktober

15.30 uur: ziekenzalving

Zaterdag 22 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 23 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 29 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 30 oktober Allerheiligen

10.30 uur: woord- en communieviering

Kindernevendienst

Gebed voor Jan Janssens en voor
Narcis Canals

Koor: Cantorgroep

Vrijdag 4 november

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 5 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 6 november

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor Frans en Anneke Luster-
mans

Zaterdag 12 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 13 november

10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Mia van de Geijn

Gedoopt

24 september:

Finn en Sofie van Moorsel

2 oktober:

Ayline en Noany Verhaeg