



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

OKTOBER – NOVEMBER 2023

DE BEZORGING VAN HET PAROCHIEBLAD GAAT VERANDEREN!

Vanaf januari 2024 stopt de Andreasparochie met de huis-aan-huis-bezorging van het parochieblad. Vanaf januari wordt het parochieblad digitaal verspreid via e-mailadressen. Heeft u geen e-mailadres of ontvangt u het parochieblad liever op papier? Dat kan. U kunt uw keuze aangeven op het invulstrookje hieronder.

Voor bezoekers van de kerk blijven papieren exemplaren beschikbaar in de kerk. En natuurlijk kunt u het parochieblad ook lezen op de website van de parochie.

Wilt u het parochieblad van de Andreas blijven ontvangen? Vul dan onderstaand strookje in en doe het in de bus van het parochiehuis, Palestinastraat 326. U kunt ook een e-mail sturen naar parochiesintandreas@home.nl. Vergeet niet uw adres te vermelden en geef aan of u voor de digitale uitgave (via e-mail) of de papieren uitgave (in uw brievenbus) kiest.

Naam:

Adres:

Telefoon (niet verplicht):

Ik wil vanaf januari het parochieblad ontvangen en kies:

voor de digitale uitgave.
Ik ontvang het parochieblad vanaf januari op dit e-mailadres:

.....

voor de papieren uitgave.

Parochieblad

Zoals u op de voorkant van het parochieblad kunt lezen, hebben parochiebestuur en pastoraal team besloten de verspreiding van het parochieblad aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De parochie is bezig te bezuinigen waar dat kan om financieel weer gezond te worden. De kosten van het drukwerk van het parochieblad zijn hoog, terwijl niet duidelijk is hoeveel mensen die het blad ontvangen, het ook daadwerkelijk lezen en waarderen. Ook in het licht van duurzaamheid en behoud van de schepping ligt digitale verspreiding voor de hand. Veel andere parochies hebben de keuze voor digitalisering al eerder gemaakt. Wie toch liever een parochieblad op papier leest, kan dat zo blijven doen. U kunt uw keuze aangeven op het invulstrookje op de voorpagina.

Ziekenzalving

Op vrijdag **27 oktober** is er in de Andreaskerk weer de jaarlijkse ziekenzalving. Pater Geert Bles zalft, voor wie dat willen, de aanwezigen met de ziekenolie – een sacrament dat ons laat zien dat God ons ook in ziekte en andere moeilijke momenten en perioden in het leven nabij wil zijn en dat wij elkaar helpen als ook wij een steuntje in de rug, een arm om de schouder bieden.

De ziekenzalving staat open voor alle mensen, ook voor hen die gezond zijn. Want wie zou kunnen beweren dat hij of zij niet bij tijd en wijle behoefte heeft aan een troostend, een bemoedigend, een helend woord en gebaar?

De viering begint om 15.30 uur en we besluiten de ziekenzalving zoals elk jaar met koffie en wat lekkers. Rond 17.00 uur is de afsluiting. Als u komt, meld u dan even aan, via parochiesintandreas@home.nl of met een telefoontje naar het parochiehuis, bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur: 045 - 541 33 81. Iedereen is van harte uitgenodigd.

De pastoraatsgroep

Collecte oecumenische viering

De collecte tijdens de oecumenische viering op 24 september heeft voor het Platform Vluchtelingenbelangen *Limburg helpt Oekraïne* het bedrag van € 322,60 opgeleverd. Het geld wordt aangewend voor de aanschaf van waterfilters.



Foto Erik Bastiaan-Net

Allerheiligen - Allerzielen

Dit jaar vieren we Allerheiligen/Allerzielen op zondag **29 oktober** in de viering van 10.30 uur. We herdenken de parochianen die in het afgelopen jaar (sinds 1 november 2022) zijn overleden en van wie het afscheid in onze parochie werd gevierd.

Ook de mensen die zich verbonden voelden met onze parochie en elders hun afscheid hebben gevierd, zullen we herdenken.

- Franz Strecker 25 december 2022
- Hein Fischer 15 februari 2023
- Harrie Hermans 20 februari 2023
- Wim Warmerdam 27 februari 2023
- Raymond America 9 april 2023
- Jacques Zenden 12 april 2023
- Femia Pasman-van Bruggen 21 april 2023
- Math Dahmen 30 juni 2023
- Mia Lecoeur-Odekerken 25 juli 2023
- Anna Junggeburst-Schwickart 2 augustus 2023

Familie, vrienden, buurtgenoten zijn van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen en na afloop met ons na te praten bij een kopje koffie of thee.

Voor vragen kunt u terecht bij Eline Claassens (045 - 571 84 67).

Nacht der Zielen

Donderdag 2 november, 20.00 – 21.15 uur

Ook dit jaar vindt in Klooster Wittem de Nacht der Zielen plaats, een programma waarin herdenken en herinneren van dierbare overledenen centraal staat. Beelden, gedichten, verhalen, muziek en stilte geven stem aan het onzegbare. Velen hebben dit jaar afscheid moeten nemen van mensen uit de naaste of bredere kring. Maar ook het verlies van langer geleden doet vaak nog pijn. We willen onze dierbaren gedenken door hun namen te noemen. U kunt bij binnenkomst namen doorgeven.

Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is daarom noodzakelijk. Dat kan via kloosterwittem.nl/agenda of bij de receptie van het klooster (043 - 450 17 41). Toegangsprijs is € 5,-.

Meer informatie via de receptie van het klooster of bij René Haustermans (rené.haustermans@kloosterwittem.nl).

Vieren in de St. Andreaskerk

Ooit zei iemand tegen mij: "Een kerk die alleen maar eenpansmaaltijden kan bereiden, stelt mij zo teleur." Daarom ben ik blij dat er de laatste 25 jaar een kleurrijk aanbod is gegroeid van vieringen. Naast de eucharistieviering, woord- en communievieringen, Taizévieringen, gebedsdiensten, kindernevendiensten en vieringen waar ik nog geen weet van heb.

Sinds enige tijd bezoek ik regelmatig op zaterdagavond de woord- en communiedienst in de Andreaskerk of beter gezegd in de huiskamer van de kerk. Dat is een groot verschil!

Deze kleinschalige viering is naast de eucharistieviering op zondag voor mij een kostbare afwisseling. Vaak komt dan de gedachte bij mij op: zó is het begonnen met enkele mensen rond de tafel, herinneringen ophalend aan hun bijzondere vriend Jezus van Nazareth, ze braken en deelden het brood onder elkaar en stonden in gebed stil bij de nood van mensen. Tijdens deze eenvoudige bijeenkomsten in een 'huis'-kamer heerste beslist ook een gevoel van dankbaarheid omdat ze zich gesteund en bemoedigd wisten in Gods Naam: "Ik zal er zijn voor jullie wat er ook mag gebeuren..."

De woord- en communieviering is voor mij een kostbaar moment omdat ik in het breken van het brood en delen van verhalen – in alle eenvoud aan tafel – stilsta en deel uitmaak van het Leven, de vreugde en de zorg van mijn naaste. Er straalt een ander Licht dan op de zondagochtend: begin tegenover het einde van een dag, maar beslist inspirerend.

Marianne Debets

Synode van bisschoppen in Rome begonnen!

De bisschoppelijke synode is begin oktober in Rome gestart en duurt tot oktober 2024. De synode gaat zich buigen over de vraag hoe de kerk er in de toekomst uit moet zien. De foto spreekt boekdelen!



Leken en vrouwen doen mee – als volwaardige leden met stemrecht! Dialoog en overleg op basis van gelijkwaardigheid, zou dat de kerk van de toekomst zijn?

Vanuit de klimaatgroep

Allereerst een citaat uit een interview met de Chaja Polak, dat ons inspireerde. Het stond een paar weken geleden in dagblad Trouw:

"Ik zag een documentaire waarin een Mongoolse boer uit respect de ogen sloot van het door hem geslachte schaap, ik heb gelezen over indianenstammen die, voordat ze hun akkers gingen bewerken, de aarde om vergiffenis vroegen. Dat contact, die verbinding zijn wij helemaal kwijtgeraakt."

Vrijdag 29 september zijn we weer de wijk rond onze kerk ingetrokken om zwerfvuil te verzamelen. We waren vlak voor het vertrek nog in de woonkamer en ineens ging de bel. Daar stonden Martine en Lianne om mee te rapen. Martine en Lianne, hartelijk bedankt voor jullie hulp! Op vrijdag **27 oktober** gaan we weer op pad. We vertrekken om 14.00 uur. U bent van harte welkom.

De Andreaskerk is nog geen Groene Kerk. Eline gaat hiermee aan de slag. En we hopen eind november weer een gespreksavond te organiseren. Hierover hoort u meer in het volgende parochieblad. Ideeën voor zo'n avond zijn natuurlijk van harte welkom.

Graag brengen wij onze buurtkast nog eens onder de aandacht. Mocht u levensmiddelen over hebben, dan kunt u die in het kastje zetten. Het is ook bedoeld om verspilling tegen te gaan, wat weer goed is voor het milieu.

Math Gulpers, Eline Claassens en Marcel Mollink

Tijdens de persconferentie naar aanleiding van de publicatie van de exhortatie *Laudate Deum* van paus Franciscus:

"Wie accepteert dat het een feit is dat we bezig zijn de planeet te vernietigen en toekomstige generaties te verdoemen, maar niet in staat is het echt te geloven en zijn gedrag en levensstijl te veranderen, is ook een 'klimaatontkenner'." "De waarheid erkennen is geen deugd, maar er niet naar handelen wel een zonde."

(vrij naar Jonathan Safran Foer)

Resultaat actie zonnepanelen

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, zijn aan het begin van de zomer zonnepanelen op het dak van de kerk gelegd. We hebben toen gevraagd om donaties om de zonnepanelen te kunnen financieren. En u hebt daar ruimhartig gehoor aan gegeven! Tot eind september hebben wij het heel mooie bedrag van € 8.883,70 mogen ontvangen. Dat betekent dat de kosten bijna helemaal gedekt zijn door de donaties. Hiervoor zegt het parochiebestuur alle gevers: heel hartelijk dank voor de gulle bijdragen.

Ondertussen hebben de zonnepanelen ook al – dankzij het mooie weer van de laatste weken – aardig wat opgebracht: 1340 kWh; dat is ongeveer € 870,-.

Dringende oproep voor de Vredeskapel

De Josephparochie is dringend op zoek naar een of twee personen die op maandag t/m zaterdag de Vredeskapel aan de Bautscherweg 's ochtends openen (± 9.00 uur) en 's avonds sluiten (in de winter rond 17.00 uur, in de zomer rond 18.00 uur). Misschien dat u toch al dagelijks langs de kapel komt om de hond uit te laten, wilt u dan eens overwegen om dit op u te nemen? Ook als u geen hond hebt maar toch wat wilt betekenen, horen we dat graag. Als geen hond reageert, zal dit helaas betekenen dat de kapel niet meer iedere dag open kan zijn.

U kunt uw mogelijkheden aangeven op het parochiekantoor van de Josephparochie Heerlerbaan, ook bijvoorbeeld wanneer u de zorg voor enkele ochtenden of avonden op u wilt nemen. Het mooiste zou zijn wanneer er een groep ontstaat die hier samen zorg voor draagt en elkaar kan afwisselen, zodat het voor niemand een te grote verplichting wordt.



Herfst- en gezinswandeling

Op zondag **19 november** houden de Josephparochie Heerlerbaan en het IVN in samenwerking met het Missionair Overleg Heerlen een herfst- en gezinswandeling. Vertrokken wordt om 13.30 uur vanaf de



St. Josephkerk aan de Dr. C. Meulemanstraat 1 te Heerlerbaan.

Tijdens de ongeveer een uur durende wandeling kunnen deelnemende kinderen van alles verzamelen. Bij terugkeer in de St. Josephkerk staat koffie/thee/fris klaar voor de deelnemers en kunnen de kinderen hun herfststukje maken.

Iedereen is welkom!

Lezing Santiago de Compostela en Via Coriovallum

door Jan Lautenslager en Peter Schunck, vrijdag 27 oktober, zaal La Valeur, Parc Imstenrade, 14.30 uur

Santiago de Compostela is de beroemde Spaanse bedevaartsplaats waar het graf van de apostel Jakobus zich bevindt. Als sinds de middeleeuwen trekken pelgrims langs wegen die bekend staan als de Camino de Santiago naar dit bedevaartsoord. De Via Coriovallum is een relatief nieuwe route van 90 km in Zuid-Limburg.

Jan Lautenslager en Peter Schunck hebben beiden veel pelgrimservaring. In deze lezing vertellen zij over hun motivatie en belevenissen. Ook zullen zij ingaan op de culturele en spirituele aspecten van het pelgrimeren.

Kaartjes voor deze lezing zijn te koop bij de receptie van Parc Imstenrade, à € 8,- p.p. incl. koffie/thee en petits fours. Maximaal aantal plaatsen is 45. Graag aanmelden voor 20 oktober a.s.



17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Joseph zit met een dikke wang. Hij heeft tandpijn en niet zo'n beetje ook. Hij moet naar de tandarts. Maar eerst neemt mama hem mee naar het liefdadigheidsbureau in het centrum van de stad. Daar krijgen ze een kaart voor gratis tandverzorging. Men geeft hun ook een lijst mee van de tandartsen die de kaart aanvaarden. Mama kiest er de beste van de hele stad uit.

De tandarts woont in een prachtig huis, in een nieuwe wijk met mooie, brede straten. Alles blinkt er, alles is er schoon. Het ruikt er lekker. Samen lopen ze de trap op. "Marmer", fluistert mama.

Ze worden ontvangen als koningskinderen. "Meneer", zegt de dame aan de receptie tegen Joseph. "Wilt u mij volgen, meneer. Langs hier, meneer."

Ze brengt hem naar de spreekkamer van de tandarts en doet de deur achter hem dicht. Mama blijft in de wachtkamer. Ze leest in de tijdschriften, ze bekijkt de kamerplanten, ze bewondert de schilderijen aan de muur. Er komen nog patiënten.

De tandarts is klaar met Joseph. Mama moet gewoon nog even langs de kassa.

Zo onopvallend mogelijk haalt ze de kaart van het liefdadigheidsbureau uit haar tas. De secretaresse zet haar bril op. "Dit is een kaart van het liefdadigheidsbureau. U hoeft niets te betalen", zegt ze luid genoeg, zodat iedereen het kan horen. Ze schuift mama een papier toe en geeft haar een potlood. "Als u hier even wilt tekenen..." Mama voelt de blikken van de anderen in haar rug branden. Met opeengekleemde lippen en verkrampte vingers schrijft ze haar naam. Dan neemt ze Joseph snel bij de hand en gaat weg zonder nog op te kijken. Joseph is van zijn tandpijn verlost. Hij heeft alleen nog een raar gevoel in zijn mond en hij is dus best tevreden.

Maar de hand van zijn moeder beeft in de zijne. "José, miro como se nos faltó al respeto." Als mama erg onder de indruk is, spreekt ze Spaans. Dan begrijpt Joseph haar niet. "Wat een vernedering, Joseph!" herhaalt ze in het Frans en Joseph hoort de tranen in haar stem. "Wat een vernedering!"

Die kleine Joseph was Joseph Wresinski, die later als pastoor in 1956 op voorstel van de bisschop naar de mensen in het dakloze kamp van Noisy-le-Grand in de buurt van Parijs gaat.

Samen met de families richtte hij een kindertuin in, een bibliotheek, een kapel, een atelier voor jongeren en volwassenen, een wassalon,

een schoonheidssalon voor vrouwen. Hij creëerde samen met hen deze plekken, waarop ze trots konden zijn, die een meerwaarde hadden voor hun leven en hen niet afhankelijk maakten van de giften van anderen.



Hij richtte daar met de mensen de beweging ATD Vierde Wereld op.

Hij wist uit eigen ervaring wat het is om in armoede te leven en voortdurend vernederd te worden. Dit gebeurt nog steeds heel vaak en daarom is het zo belangrijk dat we de mensen in armoede als waardige mensen zien en met respect behandelen. Dat ze niet voortdurend vernederd worden en hun hand moeten ophouden bij de voedselbank, de kledingbank en de sociale dienst. Er moet eigenlijk structureel iets veranderen.

De afgelopen 14 en 15 oktober hadden we een viering in de kerk met als thema: *Rechtvaardigheid begint met het teruggeven van waardigheid aan de mens die in extreme armoede leeft en buitengesloten wordt.*

De afgelopen 14 en 15 oktober hadden we een viering in de kerk met als thema: *Rechtvaardigheid begint met het teruggeven van waardigheid aan de mens die in extreme armoede leeft en buitengesloten wordt.*

Rechtvaardigheid en waardigheid houden in dat mensen als waardig gezien worden, zich daardoor gesteund en erkend voelen als mens en daardoor zichzelf meer waarde toe-eigenen. Daar is soms ook voor nodig dat ze de mogelijkheden en de middelen aangereikt krijgen om bijv. een opleiding te volgen.

Het is belangrijk dat een mens die in armoede leeft, zich bewust wordt van zijn eigen waardigheid. Daarvoor moet die mens door de ander gesteund en erkend worden als waardig mens. We moeten er voor zorgen dat een mens zelf er toe komt zich waardig te voelen, zijn zelfvertrouwen te doen groeien, in zijn eigen kracht te staan.

Hoe kunnen we samen met de mensen, die in armoede leven 'waardigheid in de praktijk' brengen? Hierbij wordt onder andere gedacht aan fatsoenlijk werk en sociale bescherming. Dit zijn twee pijlers voor het algemeen welzijn die iedereen in staat moeten stellen een waardig leven te leiden.

Zoals elk jaar op 17 oktober hebben we ons ook dit jaar weer wereldwijd verenigd om een stem te geven aan degenen die door extreme armoede uitgesloten van de maatschappij zijn. We komen wereldwijd bijeen omdat we geloven in een toekomst zonder armoede en omdat we willen bouwen aan een wereld waarin niemand achterblijft.

Zoals Joseph Wresinski zei: "Overal waar mannen en vrouwen veroordeeld zijn om in extreme armoede te leven, worden mensenrechten geschonden. Samenkomen om er voor te zorgen dat deze rechten worden gerespecteerd is onze heilige plicht."

Mariëtte Hovens

Boekpresentatie in Klooster Wittem

Voorlevers van de nieuwe samenleving

Jelleke de Nooy werkte de afgelopen jaren samen met boeren en wetenschappers aan projecten om de landbouw milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Door dit werk leerde ze veel 'voorlevers' kennen: mensen die op een andere, duurzame manier leven, niet alleen in de landbouw maar ook in andere sectoren van de samenleving. In haar boek heeft ze een aantal van die voorbeelden bij elkaar gebracht. Het boek laat zien dat het kán, anders leven, leven met aandacht voor de schepping. Die hoop wil Jelleke ook uitdragen in de lezing op **8 november** om 19.30 uur in klooster Wittem. Toegang gratis. Graag aanmelden: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 - 450 17 41.

Schoenendoosactie – inleveren in Wittem

Al vele jaren bestaat de schoenendoosactie: kinderen kunnen een schoenendoos versieren en vullen met spulletjes waar een ander kind blij mee is. De schoenendozen gaan naar kinderen in vluchtelingenkampen of arme kinderen in Afrika. Het is de bedoeling dat de doos gevuld wordt met schoolspullen (schriften, pennen, etui) en verder nuttige dingen zoals tandpasta of shampoo. En er mag natuurlijk ook speelgoed bij, of een knuffel. Meer info: www.schoenendoosactie.nl. De gevulde schoenendozen kunnen **tot 19 november** worden ingeleverd bij klooster Wittem.

Eenzaamheid – lezing door Frank Geerings

Eenzaamheid is een steeds groter probleem in onze geïndividualiseerde samenleving. Oplossingen zijn niet eenvoudig, maar het is wel belangrijk dat het probleem gesignaleerd en bespreekbaar wordt. Daaraan wil Klooster Wittem een kleine bijdrage leveren, met een lezing verzorgd door vrijwilliger Frank Geerings. Een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

Vrijdag **17 november**, 13.30-15.30 uur, Klooster Wittem.

Deelname is gratis, wel graag tevoren aanmelden: kloosterwittem.nl/agenda of 043 - 450 17 41.

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

Woensdag 18 oktober

12.30 uur: solidariteitslunch en dialoog ATD Vierde Wereld
Andreaskerk

Zondag 22 oktober

14.30 uur: concert Trio Vivente en Avec Plaisir
Andreaskerk

Woensdag 25 oktober

19.30 uur: lezing Joep de Jong
Andreasparchie

Vrijdag 27 oktober

14.00 uur: zwerfvuil rapen
Vertrek Andreaskerk

14.30 uur: Lezing *Santiago de Compostela en Via Coriovallum*
Parc Imstenrade

Donderdag 2 november

20.00 uur: Nacht der Zielen
Klooster Wittem

Woensdag 8 november

19.30 uur: boekpresentatie *Voorlevers van de nieuwe samenleving*
Klooster Wittem

Vrijdag 17 november

13.30 uur: lezing *Eenzaamheid*
Klooster Wittem

Zondag 19 november

13.30 uur: Herfst- en gezinswandering
Vertrek vanaf St. Josephkerk

Concert Trio Vivente



Op zondag **22 oktober** organiseert Trio Vivente een concert samen met het vrouwenkoor Avec Plaisir uit Vaals e.o. Zij zullen ons verrassen met een gevarieerd programma van zang en licht klassieke muziek. Aanvang van het concert is 14.30 uur. De entree bedraagt 8 euro inclusief koffie of thee.

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
t.n.v. Parochie H. Andreas

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 13 november. Intenties en kopij voor 18 november t/m 10 december graag uiterlijk **30 oktober** opgeven.

VIERINGEN

21 oktober – 12 november

Zaterdag 21 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 22 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Harrie Hermans en Mia Lecoeur-Odekerken

Vrijdag 27 oktober

15.30 uur: ziekenzalving

Zaterdag 28 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Allerheiligen/Allerzielen

Zondag 29 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering
Gitaar en zang: Ruud Verhoeven
Gebed voor Sjra Ramaekers en voor zoon Jean Paul (jaardienst)

Vrijdag 3 november

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 4 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 5 november

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: cantorgroep
Gebed voor Anneke Lustermsans-van Dam en Frans Lustermsans

Zaterdag 11 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 12 november

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Anna Junggeburst, Mia Lecoeur-Odekerken en Jacq Zenden

Overleden

20 september

Ben Dassen