



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

SEPTEMBER - OKTOBER 2018

Een voettocht in het spoor van Franciscus, juli 2018

17 mensen (tussen 49 en 72 jaar) twee weken op pad door het dal van Spoleto, rond Assisi in Italië, onder begeleiding van Mattie Jeukens ofm. De hele dag onderweg met een dagrugzak. Vaak via stenige paden, soms wel 1000 meter per dag klimmen en dalen in een schitterende natuur, zoals die er ook in Franciscus' tijd moet hebben uitgezien, met verstrooid liggende, nu bijna verlaten dorpjes. Slapen in eenvoudige onderkomens, een klooster, een wijk-lokaal en, als het kan, buiten onder de sterren, met een zachte bries.

Om 05.00 uur opstaan, je bed opbreken, soms één wasbak en toilet delen, ontbijt klaarmaken, inpakken, alles netjes achterlaten. Voor het op pad gaan een ochtendopening, en dan het eerste stuk, in stilte op weg. Urenlang klimmen en dalen.



Op weg gaan in de frisse ochtendlucht, gaandeweg de brandende zon op je hoofd en huid, je gedachten bij het pad en de omgeving over eeuwenoude ongebaande wegen. Je verlangt naar een pauzeplek met water en schaduw..

't Is dat Mattie hier al bijna 25 jaar jaarlijks met een groep komt en de paden openhoudt, letterlijk ook. Mattie, franciscaan in hart en nieren, niet door te preken maar door

er te zijn. Door zichtbaar te genieten van alles wat er is en ook van waar je in je dagelijks leven vaak niet aan toekomt, de berg trotseren, het eindeloze stenige pad, je lijf dat niet verder wil, de vreugde dat je het toch maar gedaan hebt. Samen ook; zonder de groep had je het niet gered. Je baadt in het zweet, maar er is water, schaduw, een zuchtje wind, een bron, aankomen en een voetenbad dat klaarstaat.

Onderweg zijn er uitzichten, stadjes, kerkjes, kloosters, vaak nog uit de twaalfde eeuw, in verbazingwekkend goede staat. Alles waar het om gaat, het is van God gegeven.

Kapotmoe ben je onderweg, leeg en vol tegelijk van de verhalen, de stilte, van wat je ziet en beleeft, en toch sta je de volgende ochtend verkwikt weer op en heb je zin om op pad te gaan. Om de bloemen te zien die feller van kleur en groter lijken, om de vlinders, de bijen, de volle stilte onderweg te beleven. Ook de gesprekken tijdens het lopen in het voetspoor van Franciscus letterlijk, blijven me bij.

Vragen als, naar wie ze waren, Franciscus en Clara, vragen naar hun achtergrond, de tijd, hun geloof, hun kracht en doorzettingsvermogen, hun pijn, wat ze voelden als hun opdracht: die vragen dienen zich aan. Het kan! De reikwijdte van hun houding, hun keuze en inzet voor mensen, is zo groot dat ze een blijvend voorbeeld zijn, ook voor geestelijke en politieke leiders over de hele wereld, een bron van inspiratie voor wie wil.

Confronterend voor mijzelf is het om toe te laten dat ongelijkheid en armoede nog steeds bestaan. Het besef dat ik het alleen al door mijn koopgedrag mee in stand houd dat we de natuur misbruiken, en tegelijkertijd te voelen en te weten dat ik en wie wil, ervoor moet kiezen om het anders te doen met meer respect voor mens, natuur en milieu.

Mattie had oog voor elke mens onderweg, de arme, de goed uitziende, het personeel in een winkel of in 'n cafeetje onderweg. Voor padre Matteo gaan alle deuren open, omdat de wandelaars, inwoners en tochtgenoten aanvoelen dat hij echt is, niet veroordelend, en omdat hij zo van alles kan genieten.

Het urenlange lopen, de hitte, de keien, het verlangen naar schaduw en water, dat er mensen met je meelopen en in gedachten met je meegaan, maakt dat je loslaat, dat er onvermoede gedachten en een gevoel van verbondenheid en heelheid met alles en iedereen in je opkomt. Het gevoel dat je gedragen wordt en dat je het kunt lopen, puur, blij en echt.

Voor mij (en mijn man Paul ook) het weten dat ik het niet meer moet doen zó, het is te zwaar, anderen moeten te veel rekening houden met mij. Ik weet beter waar mijn grens ligt.

Het gevoel van onderweg willen zijn, het is een eeuwig heimwee en verlangen; ik zal teren op wat er was en wat ik meeneem op de weg die komt.

Wie zal zeggen of dat wat wij lopen bestaat?

Het is ermee als met de wegen op aarde.

Eerst zijn er geen wegen, maar ze ontstaan als veel mensen in dezelfde richting lopen.

Lee Sjuun

uit de bundel voor onderweg, van Mattie Jeukens

Eline Claassens

Kerkproeverij 16 september

U komt graag in de Andreaskerk. Maar waarom zou u wat waardevol is voor u, alleen voor uzelf jouden? Daarom nodigen we u en uw gast(en) uit voor de kerkproeverij.

Vorig jaar organiseerde de Raad van Kerken in Nederland voor het eerst een kerkproeverij, een landelijke campagne

die mensen laat ervaren wat het bijwonen van een kerkdienst betekent voor de persoonlijke geloofsbeleving. Dit jaar doen ook enkele kerken in Heerlen mee: naast de Andreaskerk zijn dat de Josephkerk en de Pancratiuskerk. Kerkproeverij is bedoeld voor mensen die al een tijd niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met geloof (denken te) hebben. Het is dé gelegenheid om weer eens een kerk te bezoeken. Regelmatige bezoekers van onze kerk worden uitgenodigd om iemand te vragen mee te komen naar de viering op 16 september om 10.30 uur. Want wie al een tijdje niet meer in de kerk is geweest, vindt het misschien niet zo eenvoudig om weer te gaan. Dan is het makkelijker als je met iemand mee kunt gaan.

In onze parochie is het die dag tevens startzondag: de start van een nieuw werkjaar. Na de viering is er zoals gewoonlijk koffie en thee. De kerk blijft tot 14.00 uur open voor mensen die meer willen weten over de parochie, het gebouw en zijn symboliek.



kerkproeverij 2018

Vrijwilligersmiddag 23 september

Het is een goede gewoonte in onze parochie om een keer per jaar een vrijwilligersmiddag te organiseren: een gezellig samenzijn van alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door het parochiebestuur en het pastoraal team. Als dank voor de belangeloze inzet voor de parochie het hele jaar door.

Want zonder al die vrijwilligers kan een parochie niet bestaan. Het maakt niet uit hoeveel tijd iemand er aan besteedt: er zijn mensen die een keer per maand het parochieblad bezorgen, en er zijn er die bijna dagelijks in het parochiehuis te vinden zijn. Sommigen werken vooral thuis achter de computer, anderen klimmen zelfs op het dak! (En dat ook nog bij tropische temperaturen!) Wij waarderen het allemaal evenveel. Het is allemaal nodig en nuttig. Op zondag 23 september beginnen we na de viering van 10.30 uur met koffie/thee met iets lekkers erbij. Daarna is er een spel, en we sluiten af met een maaltijd. Vanwege de maaltijd is het wel fijn als je je tevoren aanmeldt. Dat kan tot 17 september via: parochiesintandreas@home.nl of 045 - 541 33 81.

Ziekenzalving vrijdag 21 september 15.30 uur

De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilijker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, dan is het misschien beter te dragen. De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn waarin 'ziek' en 'gezond' goed met elkaar omgaan, door te willen geven en te willen ontvangen van elkaar. Familie, vrienden, burens, parochianen, samen, om te bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer. U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (zie colofon) of bij Annemarie Noijen tel.nr. 06 - 24 99 98 55 of via: parochiesintandreas@home.nl.

de pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Marga Meijer, Joke Adriaanssen, Marijke Canlon, Gerda Hayes, Wil Heijster, Eline Claassens, Rob Pauls

Speeltuinmiddag

Woensdagmiddag **26 september** organiseert de Andreasparochie van 14.00 tot 16.00 uur een speeltuinmiddag voor de kinderen van het azc. Speeltuin 't Baanrakkertje verleent zijn medewerking hieraan, zodat we de kinderen een



hopelijk fijne middag kunnen bezorgen. Ook de meegekomen ouders (veelal moeders) hopen we zo even een gezellige middag te bezorgen. Iedereen is welkom om erbij te zijn, hetzij om mee te spelen (dan heb ik het over de kinderen) of een praatje aan te knopen met de ouders (en dit voor de volwassenen).

Mochten er nog mensen zijn, die de mensen vanuit het azc willen rijden naar de speeltuin, dan zijn we daar heel blij mee. Meldt u a.u.b. even bij Rob Pauls (via parochiesintandreas@home.nl of 045 - 541 33 81).

Nan Paffen

Chrisko

Zondag **30 september** zal jeugdkring Chrisko uit Heerlen de viering mee voorbereiden en verzorgen. De viering staat in het teken van hun project: 30 handen helpen Nepal.

Afgelopen vakantie zijn vijftien leden van het koor in Nepal geweest en hebben daar geholpen. Tijdens de viering zullen zij hierover ook vertellen.

Na afloop zal er een deurcollecte gehouden worden voor hun project in Nepal.

Vredesweek 15 – 21 september

Het thema van de Vredesweek is dit jaar 'Generaties voor vrede!'. In de Vredesweek organiseren het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad twee activiteiten.

Op Vredeszondag **16 september** vindt een Vredeswandeling of Walk of Peace plaats. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hiermee hopen wij verschillende generaties te kunnen verbinden op de weg naar Vrede.

WALK OF PEACE

De Vredeswandeling begint om **14.00** uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 in Heerlen, en zal ongeveer anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft van de tijd wandelen). De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal er in het zaaltje van café Pelt gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen.

Op **woensdag 19** of op **vrijdag 21 september** is er een korte wandeltocht van de Corisberg (woonzorgcomplex bij Oranjehof) naar de Vredeskapel, met leerlingen van de BS De Tovercirkel. Een groep leerlingen van de Tovercirkel krijgt op school uitleg over de Vredesweek en het thema. De leerlingen krijgen een papier waarop ze hun vredeswens kenbaar kunnen maken. Deze papieren met vredeswens brengen ze die middag mee om ze in de Vredeskapel op te hangen. We nodigen alle kinderen van Heerlerbaan uit om mee te lopen. Vooraf hebben de kinderen de gelegenheid om te praten en voor wie wil te knutselen, met mensen die wonen in de Corisberg.

Alles is nu, bij het drukken van het parochieblad, nog in voorbereiding. De leerlingen krijgen een brief mee van school, en op de website vindt u de laatste stand van zaken. U kunt ook contact opnemen met de diaconaal werker Rob Pauls (043 - 306 17 06 of andreas.r.pauls@gmail.com).



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Expositie José Rondeel 24 augustus – 10 oktober 2018



de volkeren van het Boek

afm: 86/90

José Rondeel maakt haar wandkleden van schapenwol die zij zelf spint en daarna verft met plantaardige materialen. Na het weven op meerdere schachten heeft zij zich uiteindelijk toegelegd op het weven op twee schachten: de zogenoemde linnenbinding. Vanuit een schriftelijke opleiding formele kalligrafie en de hieruit ontstane interesse in de vrije vorm ervan, ontwikkelde zich o.a. het ontwerpen van verschillende soorten lettervormen. Liefde voor tribale kunst en het werk van C.G. Jung inspireren José tot het gebruik van uiteenlopende symbolen: zowel lettervormen als symbolen keren regelmatig

terug in haar wandkleden.

De ontwerpen van de wandkleden vinden hun oorsprong in haar liefde voor oude culturen (Midden-Oosten en Afrika) en de gebruikte eenvoud van kleuren en vormen. Daarnaast zijn verschillende symbolen vanwege hun zeggingskracht gebruikt die het ontwerp verder aanvullen door hun betekenis. De ontwerpen willen meer zijn dan een mooi plaatje. Er zit meestal een diepere betekenis achter. Elkaar ogenschijnlijk tegenwerkende en/of aanvullende krachten zijn een inspiratiebron waaruit de verschillende wandkleden zijn ontstaan.

Meer informatie vindt u op de website van José www.dradenbol.nl.

Fairtrademarkt op zaterdag 8 september

Op de Bongerd in Heerlen zal op zaterdag 8 september een fairtrademarkt plaatsvinden. Er zijn kramen met fairtrade-producten en informatie over fairtrade. Daarnaast zijn de PLUS-supermarkten prominent aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank kunt u praten over het belang van fairtrade en wat u daarbij kunt betekenen als consument, bedrijf of organisatie.

De markt wordt omlijst door muziek en zang. Om 11.00 uur opent de djembégroep Kumpo de markt. Vanaf 13.00 uur geeft Robin Zalm een djembéworkshop en van 14.15 tot 15.15 uur is er een optreden van het Limburgs Afrikakoor Kwimba Zabula o.l.v. Bobby Gouveia. Om 16.30 uur sluit de markt.

Op dit moment is er een actie gaande om van Heerlen een fairtradegemeente te maken. Dat betekent dat er meer winkels moeten komen die fairtrade-producten verkopen, meer cafés die fairtradekoffie en -thee schenken en meer organisaties die fairtrade-producten gebruiken. Een werkgroep probeert dit doel te realiseren. De gemeenteraad van Heerlen heeft in een motie aangegeven dat ook de gemeente hieraan wil meewerken.



Ontmoetingsdag

Op zaterdag **22 september** van 11.00 tot 16.30 uur organiseert ATD Vierde Wereld haar landelijke ontmoetingsdag in de Andreasparchie, Palestinastraat 326 te Heerlen.

We willen van deze dag een gezellige en ontspannen dag maken, waar iedereen zich welkom voelt en op haar/zijn manier iets van zichzelf kan laten zien en delen. Wij bieden u een gevarieerd programma aan: workshops, loterij, muziek...

Na een intensief bezinningsjaar willen wij van deze dag ook onze startdag maken en het jaarverslag 2017 presenteren. Voor iets lekkers bij de koffie en de lunch wordt gezorgd. Daarom graag even aanmelden: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of Jozé Kersten, 045 - 888 61 98 of 06 - 19 41 78 14.

Uiteraard zijn de mensen van de Andreasparchie en mensen vanuit de wijk ook van harte uitgenodigd. Wilt u een steentje bijdrage? Een handje hulp is altijd welkom.

Marion Braad

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting

“Geloof u ook in een wereld zonder armoede en uitsluiting?” Laten we elkaar ontmoeten en laten we vooral luisteren naar de mensen die in armoede leven, zodat hun recht wordt aangedaan. Op deze Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting is dit het thema, waar we met jullie over willen praten.

Woensdag 17 oktober is er een solidariteitsmaaltijd om 18.00 uur. Welkom vanaf 17.30 uur. Deze vindt plaats in de Andreasparchie, Palestinastraat 326 te Heerlen. Kosten van de maaltijd is naar draagkracht tussen de € 2,50 en € 7,50.

Zaterdag 20 oktober om 18.00 uur viering Andreaskerk.

Zondag 21 oktober om 10.30 uur viering Andreaskerk. Na de viering willen we u graag ontmoeten bij een kopje koffie en een stukje gebak. Er zal een infostand zijn met boeken en kaarten.

Mogen we op uw aanwezigheid rekenen? Voor de maaltijd graag even aanmelden voor 10 oktober. Als u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 542 01 79 (Joke de Munter), 045 - 888 61 98 (Jozé Kersten). Voor de viering in de St. Andreaskerk hoeft u zich niet aan te melden.

Bezoek Paus Franciscus aan de Wereldraad van Kerken

Paus Franciscus bezocht op 21 juni de vergadering van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken namens de Protestantse Kerk, schrijft daarover in de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk:

"De Wereldraad van Kerken is een prachtige gemeenschap van kerken waarin al zeventig jaar het onderling verstaan en de onderlinge verbondenheid van kerken groeit. De Wereldraad heeft op tal van plaatsen concreet bijgedragen aan het verbeteren van het welzijn van mensen en aan de ontwikkeling van vredesprocessen. De Wereldraad brengt mensen met verschillende geloofs- en culturele achtergronden met elkaar in gesprek en bevordert het onderling verstaan." Het is niet eenvoudig om aan zo'n veelkleurige gemeenschap een gezicht te geven. Het bezoek van de paus helpt in elk geval om de Wereldraad in het nieuws te krijgen.

"Het werd een mooi bezoek, waarin de paus heel nadrukkelijk liet blijken veel meer oecumenische toenadering te zoeken. Persoonlijk was ik verbaasd dat zijn komst in de kapel van het oecumenisch centrum van de Wereldraad me veel meer raakte dan ik tevoren gedacht had. [...] Als de paus binnenkomt treft me de combinatie van een toch ietwat kwetsbare gestalte met een bijzonder aandachtige blik. [...]"

Als de paus eenmaal spreekt, blijkt hoezeer hij zijn best doet om aansluiting te zoeken. De Wereldraad roept op tot een wereldwijde pelgrimage van gerechtigheid en vrede. En de paus maakt dat beeld van onderweg zijn tot leidraad van zijn verhaal. 'Walking in the Spirit', noemt hij het, met een verwijzing naar Galaten 5. 'Walking in the Spirit' betekent, volgens de paus in deze toespraak, dat je het wereldse van je af moet gooien. Alle gescheidenheid tussen kerken is het gevolg van het feit dat we vooral om onszelf denken. De oecumenische beweging heeft de gave van de Geest. 'Lieve broeders en zusters, ik heb ernaar verlangd om hier te zijn, een pelgrim die zoekt naar eenheid en vrede. Ik dank God dat ik u hier gevonden heb, broeders en zusters die diezelfde reis al aan het maken zijn. Voor ons als christenen is samen op weg zijn niet een manier om onze posities te versterken, maar het is gehoorzaamheid aan God en liefde voor de wereld. Laten we de Vader vragen om ons te helpen samen nog meer vastbesloten de wegen van de Geest te volgen. Moge het kruis onze voetstappen leiden, want daar, in Jezus, zijn de scheidingsmuren al neergehaald en is vijandigheid overwonnen. In Jezus zullen we zien, met al onze tekortkomingen, dat niets ons zal scheiden van zijn liefde.' Een krachtig statement: wij zijn pelgrims op dezelfde weg."



's Middags wordt Karin van den Broeke getroffen door de voorzitter (van de Wereldraad van Kerken), dr.

Agnes Abuom, die concreet benoemt hoeveel ongerechtigheid er is. "De gescheidenheid van Noord- en Zuid-Korea, Colombia, Soedan. Geweld tegen vrouwen. Genoeg is genoeg. We moeten samen optrekken op de weg van gerechtigheid en vrede! Aandachtig zie ik de paus kijken. Hij knikt en als ze klaar is staat hij op en geeft haar een hand.

Aan het einde van de dag wonen we met een klein aantal mensen vanuit de Wereldraad ook nog de mis bij die de paus opdraagt. De dagtekst komt uit Mattheüs 6, waarin het Onze Vader klinkt. 'Onze' Vader, benadrukt de paus. Niemand op aarde kan de Vader voor zichzelf reserveren. God sluit geen mens uit. De uitdaging om dit alles te vertalen naar concrete vormen van kerk-zijn waarin de verbondenheid ook echt gestalte krijgt, ligt er ook na dit pausbezoek nog. De toon is echter gezet. Op de weg van gerechtigheid en vrede gaan we samen."

In gesprek met Eline Claassens

In de huiskamer van de Andreas ontmoet ik Eline op 14 juni. "Het mooiste van pastoraal werk vind ik het huisbezoek; je wordt dan deelgenoot van de verhalen van mensen, van wat zij belangrijk vinden, van waaruit en waarvoor zij leven". Dit lijkt de kern van het gesprek dat volgt; ik luister met belangstelling naar haar:



"Ik ben geboren in 1951 als zesde van zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes. Een hecht gezin – moeder was de spil – waarin geloven en vooral geloof doen heel belangrijk was; geregeld werd zondags na de mis de preek besproken. Ik had er een hekel aan, maar vond het ook wel boeiend, omdat ik van verhalen houd. Ik ben in Kerkrade naar de MMS (Middelbare Meisjes-school) gegaan. Ofschoon ik daarna wel voelde voor de theologieopleiding op de HTP, had ik toch

een bepaalde aversie tegen het instituut kerk. Na een sociaal jaar in de psychiatrie in Venray – een heel belangrijk jaar voor mij, weg van thuis en te midden van kwetsbare en gave mensen – koos ik voor de Sociale Academie in Sittard van 1970-1974, richting bedrijfsmaatschappelijk werk. De kleine stage deed ik bij Philips in Sittard, vooral lopendebandwerk, de jaarstage bij Thuiszorg in Roermond. Vlak voor mijn afstuderen in 1974 ben ik getrouwd met Paul. Ik kreeg een baan bij Thuiszorg in Landgraaf. Ik werd moeder in 1978; niets is mooier en moeilijker dan dat. Ruim 20 jaar deed ik huisbezoek voor de Indicatie Commissie Bejaardenoorden op freelance basis.

De keuze voor de Sociale Academie en het sociale werk daarna is een goede keuze geweest; ik vond het een gedegen praktijkgerichte opleiding en nog steeds komen we met zeven klasgenoten samen, en dan discussiëren we als vanouds. Mijn werk voor de indicatiecommissie bracht mij in contact met mensen die worstelden met levens- en zingevingsvragen. Dit was misschien wel de belangrijkste reden dat ik in 1995 met Pinksteren – ik had inmiddels vier kinderen, van wie de jongste zeven jaar was – besloot om theologie te gaan studeren op de UTP (religiestudies). Ik ben altijd zoekende geweest; thuis ging het vaak over sociale kwesties en rechtvaardigheid; mijn moeder was onderwijzeres en altijd bezig met mensen. Ik voelde een haat-liefde-verhouding met de kerk, maar zocht toch vanwege mijn sociale betrokkenheid en gesprekken met mensen naar de diepere essentie: waar gaat het om? Wat is van wezenlijk belang? Waar heb je van geleefd? Waar heb je voor geleefd? etc.

Na mijn pastorale studie in 2003 heb ik, omdat ik de behoefte voelde om een tijd alleen te zijn, een voettocht naar Assisi gemaakt. In oktober van dat jaar ben ik in de Andreasparochie aangesteld als pastoraal werker, en tot op de dag vandaag werkzaam, ofschoon nu als vrijwilliger. Ik houd erg van huisbezoek, van gesprekken met mensen, van de verhalen die mij toevertrouwd worden. En ik heb gaandeweg ontdekt dat mensen, als er problemen zijn, deze zelf kunnen oplossen; dat mijn verantwoordelijkheid kleiner is dan ik had gedacht, omdat ik voel dat God werkzaam is in de ander; dat ik als pastor een stukje met hen mag oplopen en getuige mag zijn van hun overeind komen. Ik ervaar deze contacten als verrijking van mijzelf, en voel me dankbaar dat ik het mag doen. En ik denk dat wat ikzelf ervaar ook in de Andreasgemeenschap groeit tussen mensen, en dat dit misschien wel bijzonder is voor deze parochie; er zijn veel mensen die zich met enthousiasme inzetten. Ik voel dat ik deze gemeenschap ook nodig heb, van al die verschillende mensen met hun eigen verhaal en hun eigen talenten.

Mensen die mij geïnspireerd hebben in mijn leven zijn o.a. prins Claus (wat zou ik graag met deze integere mens spreken, over Afrika, over zijn moeilijke rol in het koninklijk huis), en de Afrikaanse zangeres/activiste Miriam Makeba, die zich heel haar leven heeft ingezet tegen de apartheid in Zuid-Afrika en voor de emancipatie van de vrouw. Als je me toestaat om drie mensen uit te nodigen aan tafel, dan zou mijn keuze vallen op mijn peettante, leerlinge en vriendin van de psychiater Anna Terruwe; verder op Marga Klompé, maatschappelijk werker en later minister, en op een kunstenaar in onze wijk Joop Noordkamp. Ik zou dan met deze drie mensen willen praten over wat hen boeit/boeide, van waaruit en waarvoor zij leven/leefden.”

Hiermee eindigden wij ons gesprek; Eline wil het stokje doorgeven aan Desi Gisberts; zij is van 'Samen Onderweg' naar de Andreas gekomen; het gesprek met haar kunnen we in het volgende parochieblad lezen.

Geert Bles

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

24 augustus t/m 10 oktober

tentoonstelling José Rondeel

Woensdag 12 september

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 13 september

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

20.00 uur: parochiebestuur

Donderdag 20 september

12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 21 september

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Zaterdag 22 september

11.00 uur: ontmoetingsdag ATD
Vierde Wereld

Zondag 23 september

na de viering: vrijwilligersmiddag

Woensdag 26 september

14.00: speeltuinmiddag

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 27 september

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

19.30 uur: pastoraal team

Woensdag 10 oktober

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 11 oktober

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

20.00 uur: parochiebestuur en pastoraal team

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326

6418 HP Heerlen

045 - 541 33 81

parochiesintandreas@home.nl

www.sintandreas.nl

facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:

045 - 571 40 78

Diaconaal werker

Rob Pauls: 043 - 306 17 06

andreas.r.pauls@gmail.com

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,

vicevoorzitter

045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325

NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls

Karin van Doormaal

Rens Trimp

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 8 oktober. Intenties voor 13 oktober t/m 11 november graag uiterlijk **24 september** opgeven. Ook kopij graag voor die tijd aanleveren.

VIERINGEN

7 september – 7 oktober

Vrijdag 7 september

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 8 september

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Daniël America (jaardienst)

Zondag 9 september

10.30 uur: eucharistieviering
Zonnebloemzondag

Zaterdag 15 september

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 16 september

10.30 uur: woord- en communieviering
Startzondag en kerkproeverij
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Jeane Muller

Donderdag 20 september

10.30 uur: Corisbergviering

Vrijdag 21 september

15.30 uur: ziekenzalving

Zaterdag 22 september

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Piet en Treeske Scholtissen-Merx (jaardienst)

Zondag 23 september

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Enny Kerckhoffs (vanwege verjaardag), Marian Reinaerts, overleden ouders Reinaerts, Ans Zenden en Henriëtte Dominikowski

Zaterdag 29 september

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 30 september

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Chrisko

Vrijdag 5 oktober

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 6 oktober

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 7 oktober

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Jac van der Scheer (vanwege verjaardag) en voor Marian Reinaerts

Gehuwd

11 augustus, 2018
Linda Post en Jaap Didden

Gedoopt

26 augustus 2018
Lucas van Kann

Overleden

3 juli 2018
Gerrie Weijers
